

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 8



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 23 februari 2020

09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal

15.00 uur ds. R. Veldman te Nunspeet

D.V. woensdag 26 februari 2020

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Mevr. T. Bossenbroek-Mulder, Mevr. W. van Ark-Pluim, Julia de Weerd en Alida-Maria van den Brink

Kerkauto

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met diaken G. van der Zande telefoonnummer 0620590322

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Jeugdvereniging Maranatha

Aankomende zondag D.V. 23 Februari hoopt JV Maranatha weer bij elkaar te komen.

We gaan verder met de uitleg van de Galaten brief (hoofdstuk 6).

De inleiding zal verzorgd worden door Gert.

Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen.

Allemaal weer van harte welkom!

André en Gert.

Bijbelkring

Op D.V. dinsdag 25 februari zal er weer Bijbelkring zijn om 19.30 uur in het Kerkerf. We hopen dan Openbaring 16 te gaan behandelen. Alle belangstellenden hartelijk welkom.

Bijbellezing

D.V. woensdag 26 februari hopen we verder te gaan met de behandeling van de Filippenzenbrief. We willen verder gaan vanaf Filippenzen 2:19. Allen hartelijk welkom in de kerk om 19.30 uur.

Catechisaties

Komende week zijn er vanwege de voorjaarsvakantie geen 'gewone' catechisaties. De week later verwachten we de catechisanten weer en dienen ze de volgende stof te kennen en gemaakt te hebben:

De eerste maandagavondgroep moet leren vraag en antwoord 91 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.69 en 70 van LotL 1b

De tweede maandagavondgroep moet leren Romeinen 11:25b en 26a en maken de vragen en opdrachten op blz.102 van LotL 2b.

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en antwoord 77, 81 en 82 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.124 en 125 van LotL 3a.

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 35 van Hellenbroek over de begrafenis van Christus. Maken de opdrachten op blz.60 en 61.

Bijeenkomsten zorgcentrum Oranjehof

Meditatie

Donderdagmorgen 27 februari is er de meditatie, waarop bezoekers van ons centrum, maar ook anderen hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee te maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en thee; het programma begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30 uur afgerond.

Avond speciaal voor nieuwe inwoners

Maar..uiteraard ook voor de "oude" Elspeters. Op donderdagavond 27 februari organiseren we een avond over de geschiedenis van Elspeet, verzorgd door Elspeet Historie, Oranjehof, voortgekomen uit de ideeën levend in het wijkontmoetingscentrum. De heer Henk van Asselt zal een presentatie verzorgen met mooie beelden en verhalen over het ontstaan, de geschiedenis van het dorp en de geschiedenis van de kerken. Deze avond wordt gehouden in Oranjehof en begint om 19.30 uur.

Opgeven kan via info@oranjehof.org of bellen naar 0577-492278.

Broodmaaltijd

Vrijdagmiddag 28 februari is de maandelijkse broodmaaltijd. Deze bijeenkomst begint om 17.30 uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf tot uiterlijk woensdag 29 mei.

Heeft u vervoer nodig, belt u dan een dag van tevoren naar Oranjehof, tel 0577- 492278.

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen

Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bijbel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels kunnen worden uitgedeeld in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kunnen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u mee?

Hoe werkt het?

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer nieuwe wegen en technieken. U kunt de potgrond bestellen bij Jan en Helma Kuijt, Uddelerweg 26, Elspeet. Tel: 0577492662/0649407949 of een mailtje naar famjmkuijt@gmail.com. De bestelde potgrond kan D.V. op zaterdag 21 maart 2020 van 10:00 tot 15:00 uur worden afgehaald. Er zit 40 liter in een zak voor € 4,50. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgte christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Revoke

Geen kinderen. En dan?

Alle kinderloze echtparen worden hierbij van harte uitgenodigd voor onze bijeenkomst op D.V. zaterdag 28 maart 2020 in de Bethelkerk, De Haverkamp 1 te Lunteren.

Programma

14.00 uur inloop en ontvangst

14.30 uur opening door Wim van de Biezen, voorzitter

14.45 uur inleiding door Wilma van Klaveren

15.30 uur pauze

16.00 uur nabespreking met vragenbeantwoording

16.30 uur sluiting

Na afloop is er een gezamenlijke broodmaaltijd. U kunt zich hiervoor aanmelden bij onze contactpersoon via aanmelden@revoke.nl of 0318 - 45 65 87, tot uiterlijk D.V. 20 maart 2020. De kosten voor de maaltijd bedragen € 10,- per persoon. Dit bedrag kunt u ter plaatse aan onze penningmeester betalen. De najaarsbijeenkomst wordt gehouden in Werken-dam op D.V. 14 november 2020. Het thema is dan 'Gezegend gezin. Zonder kinderen rondom uw tafel.'

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Spijk en Lopikerkapel voor te gaan. In uw midden hopen dr. C.A. van der Sluijs en ds. R. Veldman het Woord te bedienen. Geve de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Onlangs stond tegenover de garage van buurman Vlijm een auto geparkeerd met als opschrift onder aan het portier CheckLuther.com. Een van de opzieners der gemeente die aan het tanken was schoot er een fotootje van en stuurde het naar me door met de opmerking: 'Mochten jullie aan een nieuwe auto toe zijn dan is dit mogelijk een optie'. Nu was het een tweedeurs auto en ik heb liever een vierdeurs. Daarbij komt dat ik mijn buurman niet voorbij wil lopen bij de koop van een andere wagen. Maar ik vond het erg alert en aardig dat er op die manier werd meegedacht. Nu wil het geval dat ik naast citaten van Luther die Hugo van Woerden regelmatig in mijn mailbox bezorgt, er dagelijks rond 6.30 uur ook een toegestuurd krijg namens CheckLuther.com. Het is een stichting die in het Nederlands en het Engels ons wil kennismaken met het gedachtegoed van de reformator Maarten Luther. Prof. Selderhuis is er de voorzitter van. De stichting timmert niet alleen aan het web maar ook aan de weg blijkens het opschrift op de auto. Van harte bevelen we die website aan.

Dit keer een toegemaïld citaat van Luther dat ik enkele weken geleden kreeg dat handelt over het gebed. De Wittenberger reformator toont Schriftuurlijk aan dat het leven van een christen een voortdurend gebed is, zonder zelfs de handen te vouwen en de ogen te sluiten en de knieën te buigen. Graag geef ik het door ter overdenking:

Waar een christen is, daar is ook de Heilige Geest, Die niet anders doet dan altijd bidden, want hoewel Hij niet altijd met woorden door de mond spreekt, dan zucht Hij toch in het hart – zoals het hart en de aders in het lichaam ook zonder ophouden kloppen – met dergelijke zuchten: Ach, lieve Vader, dat toch Uw Naam geheiligd worde, Uw Rijk kome, Uw wil geschiede, hier en overal..., en als daarna de tegenspoed en de beproeving harder drukken en meer tot God uitdrijven, dan wordt dat zuchten en bidden nog sterker, en moet stem en mond ook roepen en smeken. Je zal geen christen kunnen vinden die niet bidt, net zo min als je een levend mens hebt zonder hartslag..., maar altijd klopt en slaat het hart, ook als je slaapt of wat anders doet, zodat je het meestal niet eens merkt.

de redactie