

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 9



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V.zondag 1 maart 2020
09.30 uur ds. M. van Kooten (Voorbereiding H.A.)
15.00 uur ds. M.C. Schreur te Harskamp

Collecten

1.Kerk
2.Instandhouding predikantsplaats
3.Kerk (deurcollecte)
Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Mevr. A. vd Hardenberg-vd Hardenberg, Mevr. M. Vermeer-Ter Maaten, Mevr. L. Schrijver-Westerbroek en Nienke Fijan

Kerkauto

Als u door omstandigheden niet zelf naar de kerk kunt komen en toch graag naar de kerk wilt, dan kunt u gebruik maken van de kerkauto. Wilt u opgehaald

en thuisgebracht worden? Neem dan contact op met diaken G. van der Zande telefoonnummer 0620590322

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Gebedskring

Op D.V zaterdag 29 februari is er weer de maandelijkse gebedskring. We hopen om 21.00 uur te beginnen in het Kerkerf.

Catechisaties

De eerste maandagavondgroep moet leren vraag en antwoord 91 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.69 en 70 van LotL 1b

De tweede maandagavondgroep moet leren Romeinen 11:25b en 26a en maken de vragen en opdrachten op blz.102 van LotL 2b.

De laatste maandagavondgroep moet leren vraag en antwoord 77, 81 en 82 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.124 en 125 van LotL 3a.

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 35 van Hellenbroek over de begrafenis van Christus. Maken de opdrachten op blz.60 en 61.

Mannenvereniging Onderzoekt de Schriften

Op DV dinsdag, 3 maart, komen we als Mannenvereniging weer bij elkaar. Deze avond zal Dirkjan Hop een inleiding verzorgen over 1 Koningen 18. "Elia en de profeten van Baäl op de Karmel". Allen een goede voorbereiding toegewenst.

Graag tot ziens a.s. dinsdag om 19.30 uur in 't Kerkerf.

Namens het bestuur,
Kees van de Steeg

Bijbelavond

Vanwege de bediening van het Heilig Avondmaal op zondag 8 maart zal op D.V. woensdag 4 maart om 19.30 uur bijbelavond gehouden worden in het Kerkerf. Behandeld zal worden Hebreëen 9. Hartelijk welkom

Censurara morum

D.V. woensdag 4 maart zal deze worden gehouden van 21.00 tot 21.30 in de bovenzaal van het Kerkerf.

Potgrondactie: Bijbels voor vervolgte christenen

Op steeds meer plaatsen in de wereld wordt de Bijbel een verboden Boek. Toch groeit de vraag naar Bijbels! Evangelisten willen het Woord delen nu het nog kan. HVC roept u op om hen daarbij te helpen via de actie Plant een Bijbel. Wie potgrond koopt via www.planteenbijbel.nl, zorgt er voor dat Bijbels kunnen worden uitgedeeld in landen waar christenen worden vervolgd. Bestellen kan tot en met 29 februari. HVC droomt ervan om 5000 Bijbels te kunnen uitdelen dankzij Plant een Bijbel 2020. Helpt u mee?

Hoe werkt het?

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. De Bijbels worden verspreid in India, Pakistan en Irak. Ook vinden Bijbels hun weg naar Noord-Korea en China. Daarvoor vindt HVC steeds weer nieuwe wegen en technieken. U kunt de potgrond bestellen bij Jan en Helma Kuijt, Uddelerweg 26, Elspeek. Tel: 0577492662/0649407949 of een mailtje naar famjmkuijt@gmail.com. De bestelde potgrond kan D.V. op zaterdag 21 maart 2020 van 10:00 tot 15:00 uur worden afgehaald. Er zit 40 liter in een zak voor € 4,50. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Actie van HVC

Stichting HVC helpt vervolgte christenen. De actie Plant een Bijbel is een jaarlijks terugkerende actie, die steeds harder nodig is. Er zijn wereldwijd vele (nieuwe) gelovigen, die geen eigen Bijbel bezitten. HVC wil naast hen staan en een verschil maken in hun situatie. Het is de Bijbel die gelovigen wereldwijd verbindt. Laten we er daarom voor zorgen dat zo veel mogelijk mensen een eigen Bijbel kunnen lezen, nu het nog kan!

Intrede ds. C. Budding

Komende zondag zal D.V. Kees Budding door zijn vader bevestigd worden als predikant van de Hervormde gemeente te Goudswaard. De bevestigingsdienst en intrededienst zullen plaatsvinden in de Eendrachtskerk van de buurgemeente Zuid-Beijerland daar de eigen kerk te klein is om de gemeente met gasten te kunnen herbergen. Hoewel de kerk van Goudswaard niet groot is heeft het wel een rijke historie.

De kerk van Goudswaard staat midden in het dorp op de plaats waar in de late middeleeuwen reeds een bedehuis werd gebouwd. De klokken uit dat voormalige kerkgebouw -die voor de reformatie de mensen naar de mis riepen- hangen in de toren van de 'nieuwe' kerk die in 1721 werd gebouwd en ruim tien jaar geleden grondig werd gerestaureerd.

De kansel van de kerk is net zo oud als de kerk zelf. Vanaf die kansel heeft ooit Johan Temmink van 1725 tot 1730 het woord des Heeren verkondigd. Deze predikant die ongehuwd bleef behoort tot de zogenaamde 'oude schrijvers' al is hij niet de bekendste. Een belangrijk werk van hem is een verhandeling over het Hoge priesterlijk gebed in Johannes 17. Het boek verscheen na zijn dood in 1769 en bevat 23 preken die hij in zijn laatste gemeente Amsterdam hield. Zover heb ik het niet gebracht. Slechts twee preken heb ik over deze rijke stof gehouden. De preken van Temmink die zelfs enkele jaren geleden opnieuw hertaald zijn uitgebracht door Snoek in Ermelo zijn het lezen meer dan waard.

Er hebben in Goudswaard (vroeger Korendijk genaamd) ook wel andere predikanten gestaan. Daar is de kansel getuige van geweest want hij heeft ze allemaal gedragen. Van 1880 tot 1882 betrad Johannes Barger de inmiddels 160-jarige kansel. Hij was een drinkebroer en liet in Goudswaard zijn vrouw, met wie hij het voortdurend aan de stok had, in de steek. Hij moest om die reden zijn bediening neerleggen. Hij werd echter na enige tijd opnieuw predikant. Zijn laatste gemeente was Harlingen. Hij werd daar losgemaakt van de gemeente omdat hij een

catechisante –die tevens de naaister van zijn tweede vrouw was- met wie hij een intieme relatie had doodschoot toen ze zijn liefde niet wilde beantwoorden. Hij stierf in 1900 in de Leeuwarder gevangenis waartoe hij levenslang veroordeeld was. Wat er waar is van zijn schuldbelijdenis weet de Heere alleen. Hij dichtte in ieder geval:

't Is waar, 'k heb veel misdreven

Wil mij mijn schuld vergeven.

O, ik beken volmondig,

Mijn handeling was zondig.

De hartstocht greep mij aan.

Dit droeve voorval leidde er toe dat er een straatdeuntje aan deze droeve gebeurtenis gewijd werd:

Ta-ra-ra boemediejee

De blikken dominee!

Die schoot met kruid en lood

Z'n arme naaister dood.

De criminoloog Simon Vuyk schreef een 'true thriller' over deze door hem genoemde gespleten persoonlijkheid onder de titel 'De blikken dominee'.

Nog weer een ander predikant die in Goudswaard de houten broek beklom was Johannes Mechtelinus Coops. Zijn curriculum vitae is aanzienlijk positiever dan die van de zojuist genoemde Barger. Hij diende de gemeente van 1900 tot 1904. Hoewel hij niet zo'n vorser was als Abraham Trommius, die een concordantie op de hele Bijbel schreef, maakte hij zich toch verdienstelijk door een concordantie op de berijmde psalmen en enige gezangen van de berijming van 1773 te maken. Dat hij Trommius' mindere was gaf hij ruiterlijk toe want in het voorwoord op de concordantie schrijft hij in april 1902: 'Wanneer de vervaardigers deze Concordantie van de Berijmde Psalmen het Christelijk publiek de vrucht van hunnen arbeid aanbieden, weten ze zeer wel, dat de waarde van hun werk niet te vergelijken is met die van een arbeid als van Trommius, maar toch meenen ze geen nutteloos werk te hebben gedaan'. Regelmatig neem ik deze concordantie ter hand bij het zoeken van passende psalmen bij de prediking. Ik ben Coops en zijn Nieuw Beijerlandse buurman en collega J.W. Pieper die met hem dit werk klaarde daar zeer erkentelijk voor.

Naast de kansel is een steen ingemetseld in de muur met de woorden: E.J.FOKKEMA BEDIENDE HIER HET WOORD. HIJ OVERLEED OP 29 APRIL 1945 IN HET CONCENTRATIEKAMP BERGEN BELSEN. Daaronder in kleinere letters' De leraren dan zullen blinken als de glans des uitpansels'. Daniel 12:3.

Egbert Jan Fokkema werd op 5 december 1917 te Sneek geboren als zoon van schoolmeester Jan Fok-

kema, die later predikant en parlementarier werd. Hij studeerde theologie te Leiden van 1937 tot 1942 en werd predikant te Goudswaard. Op 6 mei 1943 trad hij in het huwelijk. Dat was de dag waarop studenten verplicht werden om te gaan werken in Duitsland. Op 16 mei 1943 werd hij door zijn vader bevestigd in het ambt met de veelbetekende woorden uit Openbaringen 6:2: 'En ik zag en ziet een wit paard en Die daarop zat had een boog; en Hem is een kroon gegeven en Hij ging uit overwinnende en opdat Hij overwonne'. Egbert Jan deed intrede met Mattheus 28:18 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde.'

Op 18 mei 1944 was hij bij de burgemeester van Oud Beyerland woordvoerder van hen die om principiële redenen niet meenden te kunnen meedoen aan de arbeidsinzet voor de vijand. Ze zouden dan met het oog op een invasie van de geallieerden allemaal palen in het land slaan zodat de parachutisten niet landen konden. Fokkema noemde zoiets heulen met de vijand en zelfs werken voor het rijk van de anti christ. Het verslag van die vergadering kwam bij de SD te Rotterdam terecht en Fokkema dook op 20 mei reeds onder. In de nacht van 8 op 9 augustus 1944 bracht hij in de pastorie van zijn ouders door in Delft. Daar verbleef ook zijn vrouw. In die nacht kwam de SD om zijn zus Johanna Maria Elisabeth in te rekenen die in het verzet was. Nu werd Egbert Jan gepakt. Eerst werd hij in Rotterdam in hechtenis gehouden, vervolgens in Vught. Aldaar had hij in het geheim een Bijbel en sprak elke avond voor een groepje mannen terwijl hij ook met hen bad. H.C.Touw schrijft in 'het verzet der hervormde kerk' dat hij hen leerde om te bidden om moed en kracht te krijgen vol te houden. Het zal vast ook meer zijn geweest. Ook bedreef hij pastoraat aan zieken. Zelfs een Poolse priester was hij tot steun.

Op Dolle Dinsdag werd hij naar Duitsland vervoerd. Eerst kwam hij in Henkelloodsen terecht waar hij roodvonk kreeg. Vervolgens ging het naar Sachsenhausen-Oranienburg. Hiervandaan schreef hij een kort briefje naar huis met de mededeling 'dat het hem elke dag opnieuw weer goed ging, alleen door Gods genade, die hem altijd nabij was'. Op 5 februari 1945 ging hij naar beruchte kamp Bergen Belsen. Hij kreeg typhus en herstelde. Toen de Engelsen hem bevrijdden op 15 april was hij evenwel zeer verzwakt. Na een aanval van dysenterie overleed hij op 29 april 1945, een week voor de bevrijding van ons land. Hij diende slechts één jaar een gemeente en één jaar in de gevangenis.

53 predikanten hebben Goudswaard gediend, Kees Budding mag de 54e zijn. We wensen hem gezegen-

de diensten en een gezegende dienstperiode in deze gemeente in de Hoekse waard toe en gouden uren op de Goudswaardse kansel. Vrouw en kinderen – voorzover mee gegaan zijn- wensen we een goede tijd aldaar toe.

Bij de diensten

Zondagmorgen hopen we voorbereiding te houden op de bediening van het Heilig Avondmaal. 's Middags hoopt ds.Schreur uit Harskamp voor te gaan daar we de intrede en bevestiging van Kees Budding in Goudswaard wensen bij te wonen. De Heere geve gezegende diensten.

Ter overdenking

Hetzij dat u gelooft of niet, het is een waarheid dat Christus uw Zaligmaker is; en indien u het niet wilt geloven tot uw zaligheid, zo zult u ongetwijfeld hierna uw misverstand zien, wanneer u verloren gaande overtuigd zult worden dat u verloren gaat, niet omdat u geen Zaligmaker had, maar omdat u verwaarloosd hebt van Hem gebruik te maken (Thomas Boston 1676-1732)

Persoonlijk

Ons kleinzootje Thijs is maandag geopereerd. De operatie die zeven uur in beslag genomen heeft mag geslaagd heten. 'Geloofd zij God met diepst ontzag' was het eerste wat bovenkwam toen we hoorden dat de operatie achter de rug was. Hartelijk dank voor het meeleven en meebidden. Hoe zal het verder gaan met de kleine jongen? Dat mogen we aan de Heere overlaten. Heden mag er verwondering zijn. Het was als bij de jongeling te Nain in Lukas 7:15: 'En Hij gaf hem aan zijn moeder'.

de redactie