

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 43



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 25 oktober 2020
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten (Heilige Doop)
D.V. woensdag 28 oktober 2020
19.30 uur ds. M. van Kooten (Reformatieherdenking)

Collecten

1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk
Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Achternamen L t/m Z: Mevr. J. van Asselt-Van der Have
Mevr. A. vd Hardenberg-vd Hardenberg

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v.

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Catechisaties

De eerste groep catechisanten op maandag moeten leren Johannes 20:31 en maken de vragen en opdrachten op blz. 21 en 22 van LotL 1a.

De tweede groep catechisanten moet leren Ps.145:10 en maken de vragen en opdrachten op blz.22 van LotL 2a.

De laatste groep catechisanten moeten leren zondag 10 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz 36 en 37 van LotL 3b.

De vrijdagavond groep moet leren uit Hellenbroek hoofdstuk 38 over de opstanding van Christus en maken de vragen en opdrachten op blz. 72 en 73.

JV Maranatha

Aankomende zondag D.V. 25 Oktober hoopt JV Maranatha weer bij elkaar te komen.

We gaan verder met de Efeze brief, Gert zal de inleiding verzorgen. Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. Neem gerust vriend(en) of vriendin(nen) mee.

Allemaal van harte welkom!

André en Gert.

JV Schatgravers

Wat fijn dat we weer konden starten 13 oktober. Het was een gezellige avond met een heel aantal nieuwe gezichten! Volgende week dinsdag, 27 oktober zijn jullie allemaal weer van harte welkom om 19.00 uur

in 't Kerkerf. Deze avond hopen we met jullie na te denken over het vieren van Halloween.

Nieuwe leden natuurlijk nog steeds van harte welkom.

Hartelijke groet,

Willie, Machiel en Annemiek

Mannenvereniging

Op DV dinsdag 27 oktober hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5 meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan worden volgens de geldende richtlijnen. Tijdens de vergaderingen wordt er niet gezongen.

Aanstaande dinsdag zal de Bijbelstudie van Ds. Belder uit de Hervormde Vaan van juli/augustus 2020 behandeld worden. Rob v/d Leeden zal de Bijbelstudie met ons inleiden. We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf! Namens het bestuur, Kees van de Steeg

Financiën

De afgelopen maanden is er hoofdzakelijk digitaal gecollecteerd. We zijn dankbaar dat velen gehoor geven aan de oproep om het collectegeld per bank of via de Givt app over te maken. Omdat de collecten per bank veelal niet zijn toe te wijzen aan een specifieke collecte is het voor ons helaas niet meer mogelijk om de opbrengst per zondag aan u te vermelden, vandaar dat u onderstaand de opbrengsten per maand aantreft.

collecten kerk:

maart € 1.884, april € 2.489, mei € 1.886, juni € 2.631, juli € 1.875, augustus € 1.519 en september € 1.684.

extra collecten kerk:

maart € 548, april € 623, mei € 298, juni € 386, juli € 711, augustus € 649 en september € 1.240.

instandhouding predikantsplaats:

maart € 1.832, april € 2.208, mei € 1.343, juni € 2.120, juli € 1.820, augustus € 1.612 en september € 1.927.

ontvangen giften:

Dominee van Kooten ontving tijdens bezoek de afgelopen periode voor € 190 aan giften, 2x € 50, 2x € 20 en 5x € 10. Tijdens bezoek ontving ouderling van den Bosch een gift van € 30 en ouderling Fijan een gift van € 10.

solidariteitskas

In juni hebben wij u schriftelijk verzocht tot het betalen van de bijdrage voor de solidariteitskas. Uit onze administratie blijkt dat nog niet alle bedragen binnen zijn. Bij deze willen u vragen om uw bijdrage alsnog te voldoen.

vrijwillige bijdrage

Ook voor de vrijwillige bijdrage willen u vriendelijk verzoeken om uw toezegging tijdig aan ons over te maken. Het scheelt ons veel tijd en werk als we de betalingen tijdig ontvangen mogen.

We danken u hartelijk voor uw medewerking en al uw gaven in de afgelopen maanden.

College van Kerkrentmeesters

Collectemunten

In de achterliggende periode is de inzameling van gaven tijdens of na de dienst weer vormgegeven. Hoewel de collecte ook digitaal plaatsheeft geniet het geven bij de eredienst toch de voorkeur. Thans worden daarom de drie collecten bij de uitgang gehouden. Dit systeem werkt veilig en goed.

Daarom zullen wij een moment van uitgifte van collectemunten houden op maandag 26 oktober aanstaande van 19 uur tot 20 uur in 't Kerkerf. Uiteraard houden wij voldoende afstand. Van harte welkom!

College van kerkrentmeesters

Berichten vanuit Oranjehof

Veel activiteiten zijn momenteel stil gelegd. Wel proberen we dat wat mogelijk is, in kleine groepen, door te laten gaan.

Meditatie

Woensdagmorgen 28 oktober is er de meditatie, waarop bezoekers van ons centrum, maar ook anderen hartelijk worden uitgenodigd deze morgen mee te maken. Vanaf 10.00 uur is er inloop, met koffie en thee; het programma begint om 10.30 uur en wordt rond 11.30 uur afgerond. Wel moet u zich (uiterlijk dinsdag 27 oktober) van te voren opgeven.

Broodmaaltijd

Vrijdagmiddag 30 oktober willen we toch is de maandelijkse broodmaaltijd aanbieden. Deze bijeenkomst begint om 17.30 uur. Ook daar zal een ambtsdrager weer aanwezig voor de maaltijdbegeleiding en zal een overdenking verzorgen. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf tot uiterlijk woensdag 28 oktober.

Zorgen over de zorg in Groenhof

In de Groenhof gaat het goed. Met veel vreugde nemen al een aantal bewoners hun intrek daar. Familie helpt enorm en blijft ook zorgen.

We zijn echter dringend op zoek naar medewerkers voor deze woonlocatie. Medewerkers, die goede zorg leveren, maar zich ook thuis voelen bij de Christelijke identiteit en dit ook daar gestalte aan willen en kunnen geven. Helaas is er momenteel nog onvoldoende personeel beschikbaar. Weet u/jij iemand, die belangstelling heeft, graag geven we vrijblijvend de nodige informatie.

Vrijwilligers voor de Groenhof

Wie zou in de periode november en december willen helpen bij het koken voor ongeveer 7 bewoners. Vanwege de corona wordt er gekookt in de gezamenlijke ruimte, en bezorgen wij het eten bij de bewoners. Gezamenlijk eten kan in deze tijd nl. niet. Het gaat om de tijden 17.00 -19.00 uur (tijdens de werkdagen). Uiteraard geeft u zelf aan wat uw/jouw mogelijkheden zijn. In het weekend vangen de ouders het op. We hopen dat dit van tijdelijke aard is, want dit onderdeel gaat t.z.t. door de begeleiders overgenomen worden.

Voor opgave van de bijeenkomsten, belt u op tijd naar de receptie van Oranjehof, tel 0577-492278. Voor de Groenhof, vraagt u dan naar Cokky de Visser

De grafzerk van Johannes Hessels (II)

Vorige week gaf André Dorst een mooi startschot betreffende een beschrijving van de tweede predikant van Elspeet sedert de Reformatie Johannes Hesselius en diens grafsteen. Het is niet de bedoeling zijn schrijven te verbeteren maar aan te vullen. In ieder geval heeft André zich naast fotograaf ook een vorser getoond van de kerkhistorie. Bij zijn raadplegen van de Waarheidsvriend stootte hij op een artikel waarin onze kerk ter sprake werd gebracht. Dat artikel was geschreven door Gabe van de Zee (1893-1961), in leven hervormd predikant achtereenvolgens te Hagestein, Den Bommel, Wapenveld, Vaassen, Ridderkerk en Baambrugge welke daarnaast tal van kerkhistorische publicaties het licht deed zien. Mede door toedoen van hem zijn er heel veel acta van provinciale synoden en classes getranscribeerd zodat ze voor een breder publiek inzichtelijk zijn geworden. Daar heb ik dan ook dankbaar gebruik van gemaakt.

Johannes Hesselius van wie we zijn geboortedatum niet weten was eerst schoolmeester in Barneveld voordat hij in 1598 als predikant te Elspeet werd bevestigd. Hij kreeg een verkorte opleiding alvorens hij als predikant kon worden bevestigd. Voordat dit plaats vond moest hij voor vertegenwoordigers van de classis Harderwijk een 'propositie' een proefpreek houden over Mattheus 11:28: 'En vreest niet voor

degenen die het lichaam doden en de ziel niet kunnen doden; maar vrees veel meer Hem Die beide ziel en lichaam kan verderven in de hel'. In de classicale notulen lezen we dat deze preek 'den brudern nit qualich hefft behagt'. Men was er dus content mee. Gualterus de Bruijn, opgegroeid in Oostfriesland, voormalig pastoor later gereformeerd predikant te Voorthuizen (1595-1615) leidde de bevestigingsdienst.

Op de classicale vergadering van de Neder-Veluwe die op 15 april 1600 in Epe werd gehouden vermeldde Hesselius 'dat het volck tamlich ter kercken kommen.' Het kerkbezoek was dus redelijk. Wel waren er gemeenteleden die belet werden op de dag des Heeren ter kerk te komen vanwege houttransport hetwelk op de eerste dag der week blijkbaar toch gewoon doorging.

Toen de classis Neder Veluwe vergaderde te Nijkerk op 13 en 14 april 1602 werd besloten een deputaatschap naar schout Dirk van Gheyn te Barneveld te zenden om deze op zijn beurt de kerkmeesters van Elspeet aan te sporen 'de behuysinge te repariren'. Ook dat men zou zorgen dat Hesselius een 'iseren koe' kreeg. Daarmee werd niet een ijzeren koe bedoeld als windwijzer maar een koe die de predikant ter beschikking kreeg om te melken, een veel voorkomend gebruik in vroeger dagen. Met de koe blijkt het allemaal in orde gekomen te zijn maar niet met de woning. Op de classisvergadering te Harderwijk op 16 en 17 april 1605 klaagde Hesselius namelijk zijn nood over 'sine sehr qwade wohning'. Ds. van Mehen uit Harderwijk werd belast daarover te spreken met de schout van Barneveld die verantwoordelijk was voor het onderhoud van de 'pastorswoning'.

Moest Hesselius klagen over zijn pastorie, later moest de kerkenraad klagen over hun pastor. Op de classisvergadering te Barneveld op 2 mei 1609 werd dit ter sprake gebracht. Hesselius leidde namelijk een schandelijk leven. Hij keek namelijk regelmatig te diep in het glaasje, volkszonde nummer één destijds. Met tranen vroeg hij om vergiffenis waarna besloten werd geen maatregelen tegen hem te treffen. Wel zou de classis een oogje in het zeil houden en bij herhaling van publieke dronkenschap hem uit het ambt ontzetten en zijn tractement inhouden. Ook werd hem gelast zich te hoeden voor plaatsen en gelegenheden waar de alcoholische dranken rijkelijk werden geschonken en zich te wachten voor 'allen schin des quaets'.

Gelukkig lezen we verder niet meer van deze uitspattingen en blijken zijn tranen geen krokodillentranen geweest te zijn. Een van de laatste classisvergaderin-

gen die hij bijwoonde was die te Barneveld op 12 en 13 februari 1612. Daar werd de ketterij van Conradus Vorstius onder de aandacht van de leden van de Noord-Veluwse classis gebracht. Vorstius was sedert juli 1610 hoogleraar aan de theologische faculteit te Leiden alwaar hij Arminus opvolgde en loochende o.a. de noodzakelijkheid van het verzoeningswerk van Christus. Volgens Vorstius zouden de zonden ook zonder het verzoeningswerk van de Zaligmaker vergeven kunnen worden. Tevens twijfelde hij aan de Drie-eenheid en de Godheid van Christus. Op de ene dwaling volgt menigmaal de volgende... Ook de Remonstrantse dwalingen kwamen op die vergadering ter tafel. De Remonstranten wier dwalingen in de Dordtse Leerregels worden weerlegd waren in opkomst en wisten met name in Holland en Utrecht hun invloed te laten gelden. We lezen in de classicale notulen dat de christelijke vergadering met 'overgrootte droefenisse haeres herten' kennis had genomen van de nieuwigheden die in strijd waren met Schrift en belijdenis. Ze zagen daarin pogingen tot "inrijting scheuringen ende argernissen" in de gemeenten. Ze verklaarden een 'groot misnoegen' te hebben aan die nieuwe dwalingen. Ze wensten door de genade des Heeren te willen blijven bij Schrift en belijdenis en hoopten op een nationale synode waarop de ketterijen aan het licht gebracht zouden worden en maatregelen zouden genomen worden tegen voorgangers die de gemeente misleidden. Deze synode is de bekende Dordtse synode van 1618-1619 geworden. Met Johannes Fontanus 'de reformator van de Veluwe' als eerste ondertekenaar en vele anderen ondertekende Hesselius de 'oyrkonde der waerhey' waarbij men zich 'heylichlijck en oprechtelijck voor den Heere met eygenere handen' middels een handtekening conformeerde aan Schrift en belijdenis (toen nog alleen de Heidelberger Catechismus en Nederlandse Geloofsbelijdenis). De laatste vergadering van de classis die Hesselius bezocht was in Nijkerk op 3 en 4 juni 1612 alwaar hij met zijn ambtgenoten bij ondervraging naar de staat van hun gemeente antwoordde dat God hen genade en zegen gaf op hun arbeid met verwachting door Gods genade 'dagelicks meerder aenwass'.

Op 12 september 1612 overleed hij en werd in de kerk begraven. De steen die op zijn graf werd gelegd is bij de uitbreiding van de kerk dertig jaar geleden uit de vloer van de kerk weggenomen. Het heeft een hersbestemming gekregen als bedekking van het vorig jaar gedolven graf achter het koor van de kerk. Gezien de tekst die op zijn zerk is aangebracht 'Zalig zijn de doden die in den Heere sterven' heeft Elspeet

de tranen berouw van hun predikant over diens publieke dronkenschap geaccepteerd en zijn pal staan voor Schrift en belijdenis en zijn 'droefenis zijns herten' over het verlaten daarvan gewaardeerd.

Overigens heeft Hesselius niet op de huidige kansel van de kerk gestaan, alwaar de tekst uit Openbaring eveneens op het klankbord is aangebracht. Onze kansel is van later datum en werd ruim een kwart eeuw na Hesselius' dood in de kerk geplaatst.

Rebekka en Jakob (slot)

Het door ds.D.van Heijst heruitgegeven werkje van Van Bolhuis over Rebekka en Luther wordt besloten met een bijdrage van ds.A.Groot (1905-1976). Hij was vele jaren secretaris was van de Confessionele vereniging en predikant te Exmorra (waar ook Wilhelmus a Brakel begon), Oudeschoot, Spijk (Gr), Leeuwarden, Scheveningen en tenslotte ziekenhuis-predikant in Den Haag. Zijn bijdrage draagt als titel 'De lange jacht op Jakob'. Het is overgenomen uit het septembernummer 1952 van het blad 'Kerk en Israel' onder redactie van ds.J.H.Grolle (1899-1874) die jarenlang secretaris was van de Hervormde Raad voor Kerk en Israel. Om even een beeld te scheppen betreffende Grolle het volgende, waarbij ik een artikel over hem van drs.M.den Admirant uit het blad Ecclesia heb gebruikt. Grolle was zoon van een schoolmeester kwam als vijftienjarige jongen, toen zijn vader 'bovenmeester' werd van een christelijke school in Amsterdam terecht, midden in een Jodenbuurt. 'Als christenjongen bewees Grolle Joden in de omgeving een dienst door als sjabbesgoj op de sabbat bij hen vuur en licht te maken. Zo raakte hij al in zijn jeugd spelenderwijs vertrouwd met hun levenswijze en godsdienstige verplichtingen.' Hij studeerde theologie te Amsterdam en Utrecht en werd als 23 jarige jongeman predikant te Sloten. Eens belde een rondreizend boekverkoper bij de pastorie aan. Toen Grolle zelf opendeed, informeerde de man of zijn vader ook thuis was. De jonge dominee antwoordde: "Mijn vader is in de hemel, maar u had misschien mij willen spreken....?" Na Sloten diende hij de gemeenten Hillegom en Utrecht. Hij gaf daar speciaal studentencatechisatie waarbij hij het boekje 'Ophelderingen bij de Heidelberger Catechismus' gebruikte. Vanwege zijn omgang met de Joden en kennis van het Jodendom werd hij benaderd om secretaris te worden en redacteur van 'Kerk en Israel' dat na de oorlog werd uitgegeven naar aanleiding van de holocaust en de vorming van de staat Israel. Grolle zag de negatieve kijk op Jakob als een aanzet op antisemitisme. Vandaar ook het artikel van ds.A.Groot.

Deze zet gelijk al fors in. Hij ziet de uitdrukking 'Jakob de bedrieger' als een 'wortel' en 'eerste gif' van anti semitisme binnen de kerk.

Groot schrijft: 'Wij mogen uit deze Jakobsgechiedenis nooit vergeten, wat zonde is: God niet geloven. Zijn Woord en belofte loslaten. Welnu, dan had Jakob meer geloof dan Izaak en Ezau. Want het ging Jakob en Rebekka om het woord der belofte. Ezau helemaal niet. Izaak tijdelijk niet'.

Groot wijst met name op Eduard Bohl (1836-1903), een schoonzoon van Kohlbrugge die duidelijk vanuit de grondtekst aanwijst dat rondom de verkoop van het eerstgeboorterecht in Genesis 25 en de geschiedenis van het gespikkelde het witte vee in Genesis 30 niet bedrog maar list is gebruikt. In de naam Jakob zit niets van bedrieger. Het werkwoord aqab waarvan Jakob is afgeleid heeft de betekenis najagen, naspeuren, list gebruiken. Heeft Christus niet Zelf opgeroepen om listig te zijn als de slangen? Die de hiel houdt is verworden tot hielelichter maar het betreft uiteindelijk het jagen naar de eerste zegen waarin de komst van Christus gelegen is. Waar het bij de eerste zegen om ging? 'Om de verbondszegen aan Abraham, Izaak en Jakob beloofd. Om de Messias! Izaak in zijn zwak voor Ezau, heeft dit tijdelijk losgelaten. Hij zag op Ezau's forsheid en kracht. Maar Rebekka zag door Gods oog (geloven is te zien door Gods oog), hield zich vast aan de belofte en heeft geworsteld, dat haar man zich toch niet zou bezondigen: niet tegen Gods belofte in, Ezau zou zegenen. (Dat alle moeders zó vasthielden aan Gods belofte, bij de Heilige Doop hun kind gegeven!). Zij zag niet aan wat voor ogen was (gelijk Izaak in zijn zien op Ezau), maar hield in al haar zwakheid vast aan Gods belofte, dat de meerdere, d.i. de oudere Ezau, de mindere, d.i. Jakob, de jongere, zou dienen. 'Kohlbrugge zegt in zijn 'Kinderlehre' het volgende tot kinderen: 'Daar komt een man tot je vader en zegt: 'Ik heb fl.1000,- nodig, wilt u ze mij lenen? Ik zal ze u eerlijk teruggeven'. Maar je moeder weet zeker, dat de man een bedrieger is, en zegt dit tot je vader. Maar vader gelooft het niet en gaat heen om het geld te halen en het de man te geven. Wat zal nu de moeder doen? Proberen hem tegen te houden? Maar dat gelukt niet. Wat zal zij dan doen? Een list verzinnen. Wat zal iedere vrouw doen, die verstand heeft, haar man lief heeft en ziet: hij gaat een verkeerde weg op en het verderf tegemoet? Zij zal een list verzinnen. Is dat verkeerd? Neen. Want zij doet dit niet om hem te verderven, maar om hem te redden.'

'Rebekka is zondares, waar de wereld heilig is, en zó een heilige, waar de wereld altijd zondigt (Kohlbrug-

ge). In haar geloofsstrijd, haar worsteling om de belofte wordt zij ons geen wereldse, roomse heilige. O neen.... Opdat de wet niet te schande worde, breekt zij zelf die wet; zij maakt van list en leugen gebruik, zij toont zich mens, vlees, zondares, gelovige, heilige: zij duikt in de zonde, opdat niet zij, maar Gods waarheid (de belofte aan Jakob!) blijve...' (Kohlbrugge)

Nog één keer ds. A. Groot: 'Jakob een 'bedrieger'? Wie nog een beetje eerbied voor deze stamvader van Christus heeft overgehouden, moet dit woord smarten. Als Jakob een bedrieger is geweest, kan geen kind meer zingen: 'Zalig hij die in dit leven Jakobs God ter hulpe heeft'. Ezau's toorn op Jakob is niet anders dan de bittere haat, die daar vlamt tussen Ezau en Israel, tussen wereld en kerk'.

Mogelijk is er een lezer die de wenkbrauwen frons bij het lezen van de namen Groot en Grolle. Die kun je toch niet rekenen tot de bevindelijke stroming in de hervormde kerk, hoewel wat Kohlbrugge betreft goede wijn geen krans behoeft? Nu, dan tenslotte een gedeelte uit een preek van ds.J.H.Koster (1881-1949) die twintig jaar mijn eerste gemeente Montfoort diende en waarvan enkele preekschetsen zijn bewaard gebleven die men vroeger toen men blijkbaar ook al meeschreef tijdens de preek opgetekend werden. Hij zal geen kennis hebben genomen van wat De Groot en Groot schreven maar wel van wat Van Bolhuis er over aan het papier toevertrouwde. Op zijn eigen wijze gaf hij op 15 juli 1936 lucht aan de kwestie bij een preek over Hebreëen 11:20: 'Ezau was een type der wereld. Ezau betekent "de harige'. Hij werd als een beest geboren, en leefde als een beest. Hij was een jager. Dit lezen we ook van Nimrod: 'Een geweldig jager voor het aangezicht des Heeren'. Geen jager in de natuur, zoals velen zeggen, maar een jager, een vervolger der kerk, zoals later Saulus de gemeente Gods vervolgde. Dit was Ezau, een jager der Kerk, een vijand van Gods volk, van Jakob. Zo had Asaf zich leren kennen als een Ezau, een beest als hij uitroept: 'Ik ben een groot beest bij U'.

Jakob! Wie is Jakob? Als ik deze vraag eens aan u zou doen, zouden velen zeggen: 'Jakob dat is de bedrieger.' Maar wie zegt dat, mensen? Zegt dat de Heilige Geest? Laten we dat eens even inzien. Wie noemt Jakob een bedrieger? Ezau mensen, als hij uitroept: 'Is het niet omdat men zijn naam noemt Jakob, dat hij mij nu twee reizen heeft bedrogen?' Dat gaat altijd zo. De wereld noemt de Kerk Jakob, bedrieger. Maar niet de Heilige Geest (...) In Hosea 12:4 staat: 'In moeders buik hield hij zijnen broeder bij de ver-

zenen'. Dit komt overeen met Genesis 25:2 waar we lezen: 'En daarna kwam zijn broeder uit, wiens hand Ezau's verzenen hield; daarom noemde men zijn naam Jakob'. Jakob betekent dus 'hielhouder'. Hoe noemt de Heilige Geest hem? Dit vinden we in Psalm 24:4-6: 'Die rein van handen en zuiver van hart is, die zijn ziel niet opheft tot ijdelheid, en die niet bedrieglijk zweert. Die zal de zegen ontvangen van de Heere en gerechtigheid van de God zijns heils. Dat is het geslacht dergenen die naar Hem vragen, die Uw aangezicht zoeken, en nu komt het... dat is Jakob! Hoort ge het mensen: Dat is Jakob! De worstelaars, de zoekers, de vragers naar God! De wereld zegt 'bedrieger', de Heere zegt: 'Die zal de zegen ontvangen!'

Bij de diensten

Zondagmorgen lezen we Hosea 12. In de middagdienst zal D.V. de Heilige Doop bediend worden. We hopen dan stil te staan bij zondag 26 van de Heidelberger Catechismus die aan de beurt is en waarin het over de Heilige Doop gaat. Treffender kan haast niet. Hazeu bracht deze zondag op de melodie van Psalm 116 als volgt onder woorden:

Hoe wordt gij in de heil'gen doop ontdekt,
Verzekerd, dat door Christus offerande,
Gewassen zijn, uw zondig hart en handen
En dus Zijn bloed tot reiniging u strekt?

Dat Christus, dit uitwendig waterbad
Heeft ingesteld en daarbij toen ook zeide
Dat 'k met Zijn bloed en Geest ben afgescheiden
Van zondig vuil dat mij ooit heeft omvat.

Dat is: ik ben zo van mijn zondes Schuld
Gewassen, als het water al mijn leden
Of dit mijn vlees van all' onzuiverheden
Ontheft en dus de reiniging vervult.

Wat zegt het dan gewassen, met het bloed
En Christus Geest? Dat God al onze zonden
Uit Zijn gena, om 't bloed en Christus wonden
Vergeven wil en schenkt ons 't hoogste goed.

Om 't offerbloed aan 't kruishout uitgestort
't welk Christus heeft, gewilliglijk doen stromen
En daarna met Zijn Heiligen Geest, de vromen
Vernieuwt, waardoor k'een lidmaat Christus wordt.

Geheiligd, opdat wij hoe langs hoe meer
De zonden dus begeren af te sterven,
Godzalig, en onstraffelijk verwerven
Een leven, dat wij wand'len voor de Heer'.

Maar waar heeft dan ons Christus toegezeid
Dat Hij ons wil, zo zekerlijk afwassen
Met Zijn Geest en bloed in heil'ge plassen
Gelijk de doop ons wast tot reinigheid?

Daar Hij de doop voor ons heeft ingesteld
En aldus zegt: Ga henen om te leren
Der volken heir, doopt het, in naam des Heeren
En Vader, Zoon en Geest, dus heeft gemeld.

Hij die gelooft en dus gedoopt zal zijn
Zal zekerlijk de zaligheid erlangen
Die niet gelooft, verdoemenis ontvangen,
In eeuwigheid, vol angst, en schrik en pijn.

Dit wordt ons ook verhaald in 't Bijbelwoord
Daar Paulus zelf de doop heeft willen noemen
En als een bad der weergeboorte roemen
Omdat daarbij der zonden wassing hoort.

Gezegende diensten toegewenst. Zullen we ook de Reformatieherdenking op 28 oktober niet vergeten? 'k Dacht verder te gaan met de behandeling van de Filippenzenbrief maar hoop dat bij een volgende bijbellezing te doen. Eerst maar Gods grote daden gedenken. Allen hartelijk welkom.

Ter overdenking

*Als wij niet uit dankbaarheid, het evangelie aan onze naaste verkondigen, dan lijkt het wel alsof wij God niet dankbaar zijn voor ons eigen heil (Johannes Calvijn 1509-1564)

*Onlangs bediende ik de Heilige Doop en een kind begon hard te schreien. Moeder probeerde erg om het stil te krijgen, maar ik zei tegen de moeder: 'Laat het kind maar schreien hoor, want de ouderen doen het niet meer' (ds. J. Gebraad 1894-1980).

de redactie