

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 44



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeet  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeet  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

09.30 uur ds. J.W. Hooydonk te Oldebroek  
15.00 uur ds. A. Simons te Montfoort

D.V. woensdag 4 november 2020

14.30 uur ds. M. van Kooten

19.30 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

Zondag 1 november

1. Fonds Christelijke doeleinden
2. Kerk
3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)

Woensdag 4 november

1. Kerk
  2. Instandhouding predikantsplaats
  3. Dankdagcollecte (deurcollecte)
- Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Op 1 november: Achternamen A t/m K: Mevr. A. Stelwagen-Berkhout, Mevr. B. Mulder-de Ruiter en Jeanine van Deuveren

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Catechisaties**

Komende week zijn er in verband met dankdag geen catechisaties. Uiteraard verwachten we de catechisanten allemaal in de kerk.

## **Gebedskring**

Op D.V zaterdag 31 oktober hopen we weer de maandelijkse Gebedskring te houden. We noemen het Gebedskring maar je zou het ook een Gebedsbijeenkomst kunnen noemen en iedereen is welkom! Ook als je niet de vrijmoedigheid hebt om te bidden maar wel mee wilt bidden. Laten we bidden om de krachtige werking van de Heilige Geest, en dat Gods Woord gezegend wordt aan de harten van jong en oud. We hopen om 21.00 uur te beginnen in het Kerkerf.

Hartelijk welkom.

## **Week voor het Leven**

Het leven, een kostbaar geschenk waarvan je mag genieten en voor mag opkomen. Wist je dat in Nederland elke werkdag 115 keer bij vrouwen een

abortus wordt uitgevoerd? Twee derde van die vrouwen had nooit eerder een abortus. Een derde onderging er al één of meer. Achter elke abortus schuilt een eigen verhaal, het ene heftiger dan het andere. Maar in alle gevallen is de uitkomst hetzelfde: elke abortus stopt een onschuldig leven en laat de ouders met een leegte achter.

Binnenkort (van 8 tot 14 november) is de jaarlijkse Week van het Leven, met als afsluiting op D.V. zaterdag 14 november a.s. de stille Mars voor het Leven.

Deze keer geen massaal evenement met een enorme groep mensen op één plek (corona maakt dat onmogelijk), maar met een kleine mars nabij de regeringsgebouwen in Den Haag ingebed in een uitzending (online) vanuit Nieuwspoort, die via verschillende media zal zijn te volgen. Hierdoor kunnen nog meer mensen bij de Mars betrokken zijn. Het interessante programma start om 11.00 uur en duurt tot 12.30 uur. Hierin spreken onder andere vrouwen over hun eigen ervaringen met abortus.

Oproep: Kom op voor de beschermwaardigheid van het leven en voor betere hulpverlening aan vrouwen die ongepland zwanger zijn. Volg alleen of met een plaatselijke groep de livestream.

In Elspeet mag de Boaz-Jachinschool worden gebruikt om met elkaar de livestream te bekijken, en op deze manier het programma te volgen en verbondenheid te ervaren. U wordt van harte uitgenodigd om hierbij aanwezig te zijn. Hiervoor kunt u zich aanmelden bij Maas Hazeleger (tel. 06-22436021). Uiteraard houden we ons aan de dan geldende coronamaatregelen.

Er zijn verschillende manieren waarop iedereen zijn/haar stem kan laten horen op sociale media (met #MarsvoorhetLeven):

1. Kinderen kunnen dat doen door hun mooi ingekleurde kleurplaat (die op de basisschool uitgedeeld wordt) te delen (met hulp van ouders/verzorgers).
2. Tieners en ouderen middels korte filmpjes die je begint met de woorden "Ik Mars voor het Leven omdat ..."
3. Maak een (groeps)foto bij je plaatsnaambord om te laten zien dat je normaal gesproken mee zou lopen met de Mars voor het Leven.
4. Ieder kan op een eigen andere creatieve wijze van zich laten horen.

We roepen u/ jou op om mee te doen. Samen kunnen we een krachtig signaal afgeven naar de samenleving! En laten we ondertussen het gebed niet vergeten; voor ons land, onze regering en voor de organisaties die opkomen voor het leven.

werkgroep Elspeet /Schreeuw om Leven

### **Bijbelse ambten en beroepen (I)**

Wat wil je worden? Dat is een regelmatig gestelde vraag aan kinderen. Bij sommigen is het al heel vroeg helder. Dat hebben we zelf ook meegemaakt met sommige kinderen. Er was er een die al heel vroeg wist 'timman' (timmerman) te worden. Een ander wilde zuster worden, net als haar moeder. Mijn oudste kleindochter heeft het steeds over juf. Het zit aan haar moeders kant in de familie. In het onderwijzersvak zijn de namen Fieret en Florijn niet de minste toch.... De tijd zal het leren. Zelf gaf ik als antwoord aan de melkboer wanneer hij me als kleine jongen die nog niet eens lezen kon vroeg wat ik wilde worden: 'Dominee van de Domtoren.' Een allerliefst klein meisje vroeg ik eens: 'Wat wil jij worden?' 'Mama' zei ze. Dat is natuurlijk niet iets wat een mens in de hand heeft maar het tekent wel dat ze iets moois zag in het beroep van moeder, hoewel dat vandaag gezien wordt als 'niets doen' wanneer ze geen baan er naast heeft. Wat een belediging voor de vele toegewijde moeders die van de vroege morgen tot de late avond in touw zijn...

Door de grote variëteit aan beroepen zien sommige jongeren door de bomen het bos niet en weten niet wat ze willen. Ook bij de studiekeus levert dat nog wel eens frustraties op.

Wat zijn er ook een ingewikkelde beroepen. Juist door de voortschrijdende mogelijkheden in de techniek en de hoge vlucht die de wetenschap maakt komen er steeds meer bij. Het is voor (groot)ouders vaak moeilijk om onder woorden te brengen wat de (klein)kinderen voor arbeid verrichten.

Wanneer we echter Gods woord hanteren, dan zien we een nog veel groter kloof tussen vandaag en toen. Pilot, chauffeur, astronaut, tandarts, electricien, conducteur, chirurg, orthodontist, archivaris, laborant, operator, ict-er... Tevergeefs zoekt men in de heilige Schrift een beroep wat er maar ook iets op lijkt.

Anderzijds komen we in de Bijbel beroepen tegen waar ook uitleg voor nodig is om het te begrijpen.

'k Heb ooit in Om Sions Wil alle muziekinstrumenten en dieren in de Bijbel besproken op alfabetische volgorde. 'k Heb ook wel eens gedacht aan plaatsnamen. Maar dan is het bij sommige steden en dorpen wel zoeken naar een geschiedenis die er toe doet. Bij de vele beroepen en ambten die in Gods Woord genoemd worden is dat anders. Vandaar dat ik de komende tijd onder de gemeenteberichten van tot tijd de bijbelse beroepen wil bespreken met

daarbij zo mogelijk een bijbelse boodschap. Overigens zijn er ook wel ambachten, ambten en allereerste arbeid met synonieme bewoordingen. Ik denk aan een koning die ook wel heerser of vorst wordt genoemd of een akkerman die daarnaast landbouwer heet te zijn of een heilmeester die ook medicijnmeester heet. In zulke gevallen neem ik beide benamingen mee. Ik telde in totaal 212 benamingen van beroepen en ambten die wanneer we de synoniemen er af trekken toch nog op zeker 150 soorten terecht komen. Onder de soorten arbeid die in de Bijbel ter sprake wordt gebracht vinden we zeer eervolle banen maar eveneens zeer dubieuze zoals de tollenaar en de guichelaar. Die willen we uiteraard niet ontwijken.

We beginnen niet met de schaapherder dat het eerst genoemd wordt maar volgen het alfabet. Als eerste wordt de aandrijver genoemd. Het is ook wel vertaald met slavendrijver. In het Hebreeuws heet dat een nagasj. Het werkwoord waar het van afgeleid is heeft te maken met weggagen of opjagen (opheuen) van runderen zoals dat bij melkenstijd wel gebeurt wanneer de laatste koeien treuzelen om de stal in te gaan. We lezen van hen in Exodus 5. Je kunt moeilijk zeggen dat ze een ambacht uitoefenden. Het waren een soort ambtenaren die door de Egyptische overheid waren ingezet om toe te zien of de Israëlieten wel aan het werk bleven op de mega projecten zoals we de bouw van Pitom en Raamses wel mogen noemen. Deze aandrijvers hadden geen kennis van zaken, wisten mogelijk niet eens hoe ze een hamer of troffel vast moesten houden. Van tekening lezen en bouwkundige inzichten zoals dat bij de opziener het geval was zullen ze ook geen kaas gegeten hebben. Ze dienden het tempo er in te houden. Ja meer dan dat. Zelfs kregen ze mandaat om de bouwvakkers te mishandelen wanneer ze niet hard genoeg werkten. Ze geleken eerder op kampbeulen in de concentratiekampen gedurende de Tweede Wereldoorlog. Of de slavendrijvers op de diverse plantages die de zwarte mensen afbeulden.

De geschiedenis waarbij de aandrijvers optreden is bekend. Israël is in Gosen terecht gekomen toen Jozef onderkoning was. Nadat er een farao opstond die Jozef niet had gekend werd een politiek programma opgesteld om het Jodental te verminderen, ja zelfs geheel te doen verdwijnen. Een van de eerste anti semitistische aanvallen op Gods volk en tevens anti christelijke. Immers Christus zou uit dat volk geboren worden. De Joden die eigenlijk veehouders waren werden achter de koeien en schapen vandaan gehaald en tot bouwvakkers gebombardeerd.

Bouwvakker onder erbarmelijke toestanden waaronder het animo om een gezin te stichten zou verdwijnen. Overigens bereikten de Egyptenaren het tegenovergestelde want het volk waste en nam toe in menigte. Wel werd er in menige woning tot God geroepen om uitkomst. De Heere hoorde hun gekerm en geroep (Ex.3:7) en zond Mozes met zijn broer Aaron om hen uit Egypte uit te leiden. Toen ze echter voor farao stonden en hem vroegen of hij Israël wilde toelaten een feest te houden in de woestijn reageerde hij furieus. Hij gaf bevel aan de aandrijvers om de Joden nog meer op te jagen. Met name op de steenovens. Werd het stro voor het vervaardigen van de tichelstenen eerst aangevoerd, nu moesten ze er zelf voor zorgen terwijl het productiecijfer gelijk moest blijven. Lukte het niet dan wachtte een pak slaag (Ex.5:14). Erbarming was er niet bij de farao. Er kwam geen verbetering in de situatie van Gods volk. Totdat de Heere Zelf ingreep. Na tien plagen laat farao Israël trekken en komen ze in de vrijheid. De slavernij is voorbij en de 'aandrijvers' hebben het nakijken. Elke zondag worden we daaraan herinnerd bij de aanhef van de tien geboden: Ik ben de Heere uw God Die u uit Egypte uit het diensthuis uitgeleid heb'.

Er is ook een slavernij onder de vorst der duisternis. Ook deze heeft zijn aandrijvers. Aandrijvers tot de zonde en de ongerechtigheid. Van nature beseft geen mens dat. Totdat Gods Geest ons overtuigt van de slavernij der zonde. Niet Mozes (de wet) maar Christus bevrijdt van slavernij. Weet u/jij er ook van 'k Lag machteloos gebonden, Gij kwaamt en maakte mij vrij?'

Nog eenmaal worden er aandrijvers genoemd in de Bijbel. Dat is in 1 Kronieken 23:4. Daar heeft het betrekking op de dienst des Heeren. Voordat Salomo koning wordt heeft David al heel veel geregeld voor de bouw van de tempel. Van de 38.000 levieten waren er 24.000 bestemd om het werk van het huis des HEEREN aan te drijven. Dat zal niet met de knoet geschied zijn. Helaas komt dat in figuurlijke zin in de kerk ook wel voor. Opjagen in het kerkelijk leven. Dit moet en dat moet. Activiteiten te over terwijl er geen tijd is om de Geest Gods in ons te laten werken. Geen tijd voor tentatie (zelfonderzoek) en meditatie. Melanchton was ook zo'n druk baasje in het kerkelijk leven. Luther leerde hem dat er ook nog zo iets bestaat als een 'heilig luieren'. Tegen de overbezorgde Melanchton zei hij eens bij een schuimend glas bier: „Terwijl wij bier drinken gaat God door met Zijn werk”.

Aan deze kant van het graf moeten we wel bedenken dat de aandrijvers doorgaan. Satan laat Gods kind niet met rust. Geen wonder dat Job over het graf zei: 'Daar houden de bozen op van beroering en daar rusten de vermoeiden van kracht. Daar zijn de gebonden te samen in rust, zij horen de stem des drijvers (zelfde woord als aandrijver!) niet. De kleine en de grote is daar, en de knecht vrij van zijn heer (Job 3:17-19). Toegegeven, dit zei Job toen hij moedeloos was na alle slagen en zijn geboortedag vervloekte. Hij zei het niet met heimwee naar Huis. Echter, wanneer hij later uitroept dat hij weet dat zijn Verlosser leeft ook wanneer het ongedierte hem in het graf zal doorknagen dan krijgt ook dit getuigenis in moedeloze bui gesproken een hoopvolle spits. Er blijft immers een rust over voor het volk van God!

### **Bij de diensten**

De mens wikt, God beschikt, of Bijbels uitgedrukt: De mens overlegt zijn weg maar de Heere bestiert zijn gang'. Vorige week schreven we van de zondagse diensten die we hoopten te vervullen met daarbij reeds het te lezen schriftgedeelte en de catechismuszondag. Omdat mijn vrouw positief werd getest moesten we als gezin in quarantaine. Gelukkig kon ds. Budding de trouwdienst van Egbert en Johanna Frens doen (zoals hij dat jaren geleden ook van vader en moeder Frens deed) en de doopsbediening op zondagmiddag. Ook was ds. Schaafsma bereid in de morgendienst voor te gaan. Ds. Tramper nam de reformatieherdenking voor zijn rekening. Hij vertelde me toen ik hem belde dat hij zelf ook net uit quarantaine was gekomen omdat een van zijn kinderen besmet was met het covid 19. Heel dankbaar ben ik ouderling Fijan dat hij de catechisaties wilde verzorgen. Heel apart om dingen uit handen te geven die je zelf voorgenomen had te doen, terwijl je jezelf helemaal niet ziek voelt. We hebben nog weer een lesje gekregen niet onmisbaar te zijn. Ook heb ik opnieuw het grote voorrecht mogen zien zo royaal te mogen wonen. Wat een onderscheid met hen die hun kamer of flatje niet af kunnen behoudens een balkonnetje. En de studeerkamer is gelukkig geen gevangenis voor me.

Komende zondag hoop ik in Aalburg en Vaassen voor te gaan. We mogen het D.V. gerust onderstrepen! In uw midden zullen zo de Heere wil ds. J.W. Hooydonk en ds. A. Simons het woord bedienen. Beiden zijn u niet onbekend. Met dankdag hopen we tweemaal zelf voor te gaan. Een vreemde dankdag want sedert biddag is er heel veel gebeurd, wereldwijd. We bedoelen uiteraard de pandemie en de grote gevolgen

die dat heeft teweeggebracht zoals sterfgevallen, en een fysieke en psychische nasleep daarvan, alsmede een economische voor tal van mensen en bedrijfstakken. Toch zijn er redenen te over om de Heere te danken. Het zijn de goedertierenheden des Heeren dat we niet vernield zijn, dat Zijn barmhartigheden nog geen einde hebben (Klaagl.3:22). In de middagdienst hopen we in het bijzonder rekening te houden met de kinderen waarbij Handelingen 27:14-44 het uitgangspunt zal zijn in overleg met de basisschool. In de avonddienst hopen we Hosea 12 te lezen. Het gaat in dat hoofdstuk meer over ondankbaarheid dan dankbaarheid. De oprechte hoorder zal zich daar niet aan storen. Dankbaarheid komen we in alle opzichten te kort. We benodigen voortdurend de grote dankende Hogepriester. Dat hopen we dan ook centraal te stellen. Schenke de Heere een gezegende zondag en dankdag.

### **Lezenswaardig**

In de kerkbode van Tholen las ik een aardig stukje van ds. P.L. de Jong die in Oud-Vossemeer stand by is. Een gedeelte uit 'Pastoraaltje':

'Hopelijk houdt u het allemaal een beetje vol. Ik denk nu vooral aan de ouderen onder ons in hun opgeslotenheid. En allen, die om welke reden dan ook, niet of voorlopig even niet naar hun werk gaan. Ook niet in hun eigen huis. Alleen nog even buiten komen om hun hond uit te laten. Dan laat je jezelf ook nog even uit. En groet je nog iemand. Als ik op het dorp ben, valt me elke keer weer op, hoe stil het overal is. In de Spar zijn de mondkapjes weer terug. Een beetje schichtig lopen mensen door de winkel. Afstand, afstand. De anderhalve meter afstand heeft ook voordelen bedacht ik. Vooral wie niet zo'n zoen- en knuffelype is. Al jaren gold in ons land als regel drie zoenen. Het was in mij in de meeste gevallen drie keer te veel (...) We zijn weer terug bij het begin. Vorige week ging ik ergens voor, waar men nog niet één keer op zondag samen gezongen had. Ze wilden juist beginnen, maar het mocht niet meer. Als ik de laatste noodmaatregelen van onze burgemeester goed gelezen heb, zou er geen bezwaar van die kant zijn. Maar natuurlijk voegen wij ons. Misschien is het zingen ons ook intussen vergaan. Zwijgen inmiddels overal de gitaren, de fluiten en violen, de accordeons en zelfs het harmonium, alle registers dicht, alleen nog de zucht van de Vox Humana. In Babel hingen de ballingen uit Israel indertijd hun harp aan de wilgen en zongen –in afzondering– een lied vol klacht en verlangen (...) Het is overigens ook een lied vol ingehouden boosheid. Vooral de tekst van Datheen

triggerde me n.a.v. het Staphorstincident. Geen tekst voor een t.v. meditatie.

‘Wil, Heer, den Edomieten zijn gedachtig,

Die over Jeruzalem riepen prachtig,

Als zij de stad te niet deden fel

Gedenk dat sommigen riepen snel:

Rein af! Rein af!, dat ze gansch verbrand werde...”

Ik heb deze psalm nooit laten zingen. Maar het gevoel kan ik volgen. Intussen: wij zijn niet het volk Israel, en van Paulus hebben we geleerd dat we ‘alleen door veel verdrukkingen’ kunnen zalig worden....

### **Ter overdenking**

Dit keer twee citaten over de kerk. Een van de reformator Calvijn en een van de puritein Flavel. Voortbordurend op de uitspraak van Augustinus: ‘Als de kerk niet je moeder is, dan kan God niet je Vader zijn’ vervolgt Johannes Calvijn: ‘Dewijl er geen andere ingang is tot het leven, indien zij ons niet in haar schoot ontvangt, baart, ons voedt aan haar borsten, en eindelijk onder haar hoede en leiding neemt, totdat wij, na het sterfelijk vlees afgelegd te hebben, gelijk zullen zijn aan de engelen’.

John Flavel (ca.1627-1691) placht te zeggen: ‘Begraaf de kerk niet voordat ze dood is’.

*de redactie*