

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 47



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeet  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeet  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 22 november  
09.30 uur ds. D. Breure te Kockengen  
15.00 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

1. Kerk  
2. Instandhouding predikantsplaats  
3. Kerk (deurcollecte)  
Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Achternaam L t/m Z: Mevr. W. van de Brug-Huisman,  
Mevr. A. Kok-Hop en Joalien Kok

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Catechisaties**

De leerstof voor de maandagavondcatechisanten is als volgt:

De eerste groep moet leren vraag en antwoord 59 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en antwoorden op blz.32 van LotL 1a.

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 29 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz. 38/39 van LotL 2a.

De derde groep moet leren zondag 13 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.50 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 40 over de uitwendige roeping en maken de opdrachten op blz.80-81 van het werkboekje 2 van Hellenbroek.

## **JV Maranatha**

Aankomende zondag D.V. 22 November hoopt JV Maranatha weer bij elkaar te komen. We gaan verder met de Efeze brief (2:11-22), Sander zal de inleiding verzorgen. Kwart voor 7 inloop en om 7 uur beginnen. Neem gerust vriend(en) of vriendin(nen) mee. Allemaal van harte welkom!

André en Gert.

## **JV Timotheus**

Beste jongelui. DV 25 november hopen we onze vierde avond van dit seizoen te houden. Hopen jullie allen weer te ontmoeten! Aanvang 19:00 uur. Johan hoopt de inleiding te verzorgen. Nogmaals: als je nog

niet geweest bent en het leuk vindt om te komen, van harte welkom. Hartelijke groet, Jan, Johan en Wijnand

### **Mannenvereniging**

Op DV dinsdag 24 november hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5 meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan worden volgens de geldende richtlijnen. Tijdens de vergaderingen wordt er niet gezongen.

Aanstaande dinsdag zal de Bijbelstudie van Ds. Belder uit de Hervormde Vaan van oktober 2020 behandeld worden. Cees van den Bosch zal de Bijbelstudie met ons inleiden. We wensen iedereen een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf! Namens het bestuur,

Kees van de Steeg  
kvds1966@hotmail.nl  
06-37567403

### **Wees een Zegen**

Het wordt een herhaling van de vorige keer.....dit bericht!! De vrouwenvereniging hoopt 25 november bij elkaar te komen voor het behandelen van bijbelstudie 3. Om half 8 welkom..Durf gerust eens een kijkje bij ons te nemen en voel je niet verplicht voor altijd. Om kwart voor 8 beginnen we. Vraag ook gerust naar het blad de herv. vrouw aan mij, dan zorg ik daarvoor en kun je het thuis vast eens inzien. Tel.491206.(Ada)

### **Begroting 2021**

In de laatst gehouden kerkenraadsvergadering is de begroting voor 2021 van de diaconie en van de kerk vastgesteld. In de week van 23 november tot en met 27 november liggen deze begrotingen, voor de gemeente ter inzage. Mocht u van deze gelegenheid gebruik willen maken wilt dan vooraf een afspraak maken met de penningmeester van het betreffende college?

G. van der Zande, 0577-401575 (diaconie)  
E. Mulder, 0577-492390 (kerk)

### **Calvin jeans**

Onlangs zag ik iemand die een shirt droeg met het opschrift 'Calvin jeans'. Vanwege de naam Calvin was mijn interesse gewekt naar de herkomst van deze benaming. Ik meende in mijn onnozelheid dat Calvin stond voor Calvijn en daarmee het degelijke en wel-

licht zedelijke van de kwaliteit van de jeans (en dit geval ook shirts) wilde aangeven. Navraag bij de drager leverde op dat Calvin een merk kleding is genaamd naar de Amerikaanse modeontwerper en kledinghandelaar Calvin Klein. Calvin is namelijk buiten ons land een heel gangbare voornaam. Voor u mogelijk een weet en voor mij opnieuw een teken van grote onkunde in de modebranche. Ik zei vroeger al tegen mijn moeder wanneer ze opmerkte dat ik een nieuwe broek moest kopen, 'liever een nieuw boek had dan een nieuwe broek'. Ik kom betreffende mijn kennis van kleding niet verder dan de leveranciers van ambtskleding zoals in mijn eerste periode als predikant Speksnijder en tegenwoordig Hootsen, letterlijk en figuurlijk relaterend aan Zwart Jannetje. In ieder geval herinnerde Calvin jeans me aan zowel Calvijn als aan broeken. Met name aan de zogenaamde 'broekbijbel'. Zo werd namelijk de Engelse bijbelvertaling 'de Genevabible' die in Geneve onder toezicht van Calvijn in 1560 werd gedrukt ook wel genoemd. Reden voor de betiteling van 'broekbijbel' was het feit dat in Genesis 3:7 niet over schorten van vijgenboombladeren wordt gesproken maar van broeken van vijgenboombladeren. Dat die Engelse bijbel in Geneve werd gedrukt had als reden dat dit in Engeland destijds streng verboden was. En hoewel sedert de dood van Maria de Bloedige in 1558 dit taboe niet meer gold werd het drukwerk dat men tijdens haar bewind begon in Geneve ook maar afgemaakt. Hoewel Calvijn voor 'schootsvellen' koos heeft hij er blijkbaar niet het minste bezwaar gemaakt tegen de vertaling van broeken, hoewel het toch echt om lendenschortjes ging. Hij hechtte er veel meer aan om te accentueren dat de eerste menselijke schamelijke kledij plaats moest maken voor rokken van dierenvellen om met die stof nog meer hun schande te voelen dan door linnen of wollen kleren. Er moest immers een dier omgebracht worden waarbij duidelijk werd dat de dood in de wereld was gekomen. Hoewel Calvijn enigszins onverschillig was of de Engelse bijbelvertalers rokken of broeken vertaalden, zeker zou hij wel bezwaren maken tegen bepaalde jeans en rokken die vandaag wel gebruikt worden, desnoods van het merk Calvin. In dat verband zou hij reageren zoals tsaar Alexander die een schildwacht bij zijn paleis zag slapen. Deze Russische keizer vroeg toen hij de wacht inspecteerde en de slapende wachter wakker schudde naar zijn naam. Deze antwoordde: 'Alexander, majesteit!' waarop de tsaar reageerde: 'Verander je gedrag of je naam'. Wat Calvijn over de kleding zegt vinden we o.a. bij zijn aantekeningen bij Deut.17:5-8 waarbij ik citeer

uit 'Calvijn en Geneve' van E.Doumerge: 'God wil dat ieder zich op die manier moet kleden dat er onderscheid bestaat tussen mannen en vrouwen (...) Mannen moeten zo gekleed zijn dat zij niet verwijfd zijn, dat zij niet verwijfd zijn, gelijk men er soms ziet, die zich als bruiden versieren. Als zij er zo uit zien, is het alsof zij spijt hebben dat God ze niet tot vrouwen heeft gemaakt en of zij hun sekse willen verloochenen. En dit is een schandelijke zaak. Ook wanneer vrouwen gekleed zijn als gendarmes; gelijk er zijn die liever een vuurroer op de schouder zouden willen dragen dan een spinrokken. Dit is tegen de natuur en moet door ons verfoeid worden.

God wil dat wij in onze kleding op het nut en de eerbearheid zullen letten. Als ik spreek van het nut, dan bedoel ik, dat men zich tevreden stelle met het dragen van klederen om zich tegen de koude en de hitte te beschermen.' Ook verfoeide Calvijn de kledingstukken 'met insnijdingen door welke vensters men allerlei soort ongebondenheid wilde invoeren'. Hij vroeg de gemeenteraad van Geneve het dragen daarvan zelfs te beboeten mits men uit armoede niets beters had om aan te trekken.

't Is allemaal wat omslachtig geschreven destijds, maar de goede verstaander heeft maar een half oor nodig mijns inziens.

#### **Bijbelse ambten en beroepen (IV)**

Onder de ambten neemt in Gods Woord die van apostel (bode, gezant) een bijzondere plaats in. De eerste apostelen waren de twaalf discipelen. Zo worden ze in Mattheus 10:2 genoemd, inclusief Judas Iskariot. Ze waren allemaal door God geroepen (Luk.6:13). Ik moet bij de roeping van Judas denken aan een verkozen ambtsrager die geen genade kende maar toch meende een benoeming aan te moeten nemen omdat hij wist van God geroepen te zijn en.... Judas was toch ook geroepen... Een uiterst dubieuze motivatie om een benoeming aan te nemen. Evenzeer zo iemand te kandideren. Hoewel elke apostel een discipel was zijn de begrippen niet hetzelfde. Elke discipel is geen apostel maar wel elke apostel een discipel. Een discipel is immers een leerling van Christus terwijl een apostel een gezondene is. Helaas heeft het zich voorgedaan dat er apostelen waren die zich als zodanig voordeden maar het niet waren. Valse apostelen dus. Paulus waarschuwt de gemeente van Korinthe daartegen in 2 Kor.11:13. Hij noemt ze bedriegelijke arbeiders zich veranderende in apostelen van Christus. Zo ook in Openbaring 2:2 waar de gemeenteleden van Efeze worden geprezen dat zij de kwaden niet konden verdragen en beproefden

degenen die uitgaven apostelen te zijn maar in wezen leugenaars bleken te zijn.

De apostelen waren dienstknechten van God die een leidinggevende positie hadden in de vroege kerk (Hand.6:6). De bijeenkomst in Antiochie waarbij Petrus de voorvoerder was is ook wel het Apostelconvent genoemd (Hand.15). Ze worden bij de gaven van de Heilige Geest in 1 Korinthe 12:28 en Efeze 4:11 als eerste genoemd, met daaropvolgend profeten evangelisten en herders en leraars. Over onschendbaarheid van de apostelen lezen we niets. Petrus moest zelfs door Paulus bestraft worden en Paulus zegt zelf in Galaten 1: 8 en 9: 'Doch al ware het ook, dat wij, of een engel uit den hemel u een Evangelie verkondigde, buiten hetgeen wij u verkondigd hebben, die zij vervloekt. Gelijk wij te voren gezegd hebben, zo zeg ik ook nu wederom: Indien u iemand een Evangelie verkondigt, buiten hetgeen gij ontvangen hebt, die zij vervloekt.'

Uiteindelijk zijn alle apostelen onderapostel van Hem van wie de schrijver van de Hebreënbrieff schrijft: 'Hierom, heilige broeders, die der hemelse roeping deelachtig zijt, aanmerkt de Apostel en Hogepriester onzer belijdenis, Christus Jezus' (Hebr.3:1). De taak van de apostelen was van zichzelf af te wijzen en op Hem te wijzen. Ten diepste is de benaming van het bijbelboek 'Handelingen der apostelen' dat door Lukas is geschreven ook niet zo'n juiste bewoording. We kunnen beter spreken van de Handelingen van God middels of met de apostelen.

De apostelen zoals we in de Bijbel tegenkomen zijn mensen die persoonlijk omgang met de Heere Jezus hebben gehad zoals we lezen bij de verkiezing van een nieuwe apostel in de vacature van Judas die zichzelf had verworpd (Hand.1:21 en 26). 'k Las eens dat iemand beweerde dat de discipelen wat voorbarig waren geweest bij het verkiezen en dat we van Matthias na zijn verkiezing niets meer vinden in Gods woord. Ook dat men via het lot was gekomen tot deze verkiezing vond hij dubieus. Trouwens, had de Heere Jezus niet gezegd dat de apostelen in Jeruzalem de Heilige Geest moesten verwachten en derhalve geen opdracht kregen een verkiezing te organiseren (Hand.1:4). De criticus meende dat uiteindelijk Paulus de plaats van Judas innam die zichzelf een geroepen apostel mocht noemen (Rom.1:1). Het lijkt me toe dat de apostelen wel terdege in Gods gunst samenkwamen en een nieuwe apostel zochten omdat ze de Heere als kenner der harten baden een opvolger aan te wijzen (Hand.1:24). Trouwens er zijn wel meer apostelen van wie we na Handelingen 1 niets meer lezen in de Heilige Schrift. En wat het lot

betreft, de Heere heeft Zelf in Zijn woord gezegd: Het lot wordt in de schoot geworpen maar het hele beleid daarvan is van de Heere' (Spr.16:33). Het is in het verleden wel meer gebeurd dat bij staking van stemmen geloot werd bij de verkiezing van een ambtsdrager. Juist met Handelingen 1 als voorbeeld. Mocht iemand tegenwerpen dat op Paulus niet van toepassing was dat deze met Jezus niet was omgegaan al de tijd waarin de Heere Jezus met de discipelen was in- en uitgegaan dan weten we dat Paulus uiteindelijk jaren na Christus hemelvaart Hem persoonlijk gezien en gesproken heeft. Daarvan zijn in Gods woord vele aanwijzingen voor te vinden. We noemen er slechts één, 1 Korinthe 15:7-9: 'Daarna is Hij gezien van Jakobus, daarna van al de apostelen. En ten laatste van allen is Hij ook van mij, als van een ontijdig geborene, gezien. Want ik ben de minste van de apostelen, die niet waardig ben een apostel genaamd te worden, daarom dat ik de Gemeente Gods vervolgd heb.'

Een legende die in de Rooms Katholieke traditie lang is aangehouden is dat elk van de discipelen op een bepaalde vergadering een van de twaalf artikelen zou hebben genoemd waaraan de benaming 'Apostolische geloofsbelijdenis' te danken zou zijn. Erasmus die destijds aan de Sorbonne te Parijs daar kritische vragen bij stelde moest maken dat hij wegwam uit de collegezaal anders hadden de studenten hem gemolesteerd. In veel was Erasmus mis maar hierin had hij groot gelijk. Zeker is dat de twaalf artikelen niet door de apostelen zijn samengesteld maar wel het geloof van de apostelen weergeven. Vandaar ook de uitdrukking 'Ik geloof één heilige algemene apostolische kerk' zoals verwoord wordt in de geloofsbelijdenis van Nicea in 325 waar ook Nicolaas van Myra (inderdaad Sinterklaas!) een positieve bijdrage aan verleende.

Apostelen in de zin van de twaalven kennen we niet meer. De Heere heeft voor andere dientknechten gezorgd die mogen voortborduren op het fundament van apostelen en profeten waarvan Jezus Christus is de uiterste Hoeksteen (Ef.2:20). Heel veel oude kerken die voorzien zijn met pilaren tellen er twaalf. Dat herinnert aan de periode dat de apostelen als heiligen vereerd en zelfs aangeroepen werden. In Rooms Katholieke kerken zijn aan die zuilen dan ook beelden van de apostelen aangebracht die de kerkgangers koud en blind aanstaren. In de Martinikerk te Doesburg bevinden zich ook twaalf pilaren in het kerkship. Toen bij de reformatie de beelden werden verwijderd heeft men op elke pilaar een geloofsartikel uit de Twaalf artikelen geschilderd met de Bijbel-

se verwijsplaatsen als een stille hint om de Heilige Schrift te onderzoeken om in die weg ook geestelijk gebouwd te worden op het Fundament der apostelen. Een prachtig initiatief. Wie weet voor velen tot zegen. Mag u door genade ook daarop gegrond zijn? Dan zal ook u gelden wat men vroeger zong in het Te Deum dat door Ahasveros van den Berg in het Nederlands is berijmd op de wijs van Psalm 89:

U looft d' apostelschaar in heerlijkheid, o Heer'!

Profeten, martelaars vermelden daar uw eer!

Door heel uw Kerk wordt steeds, daar boven, hier beneden,

in strijd en zegepraal, uw grote naam beleden.

Zij looft, o Vader, U, oneindig in vermogen,

onpeilbaar in verstand, onmeetbaar in meedogen!

### **Bij de diensten**

Zondagmorgen hoop ik in Waarder voor te gaan terwijl ds. D. Breure in uw midden het woord hoopt te bedienen. 's Middags willen we Hosea 14 lezen. Het is een voorrecht ondanks de beperkende maatregelen dat we zondag aan zondag nog rondom het woord mogen vergaderen. Jongstleden zondag moest bij de kerken in Woudenberg door de politie gesurveilleerd worden omdat er geruchten gingen dat er vuurwerk bij een van de kerken zou worden afgeschoten. Zeker uit rancune dat het afsteken van vuurwerk dit jaar verboden is maar kerkdiensten –zij het met in achtneming van de coronaregels- voortgang mag hebben. Het liep met een sisser af. Verbod van vuurwerk dit jaar blijkt evenwel voor sommige mensen erg pijnlijk te zijn. Iemand zei eens: 'Het mooiste werk is vuurwerk'. 't Is maar hoe je het bekijkt en wanneer je alle verwondingen en narigheid die er bij komen voor lief neemt. Het mooiste werk is Gods werk. Dat Hij zondaren zaligt door het offer van het Lam waarvan Hijzelf gezegd heeft: 'Ik heb U verheerlijkt op de aarde; Ik heb voleindigd het werk, dat Gij Mij gegeven hebt om te doen'. Daarvan hopen we zondag weer te horen. Gezegende zondag toegewenst.

### **Ter overdenking**

Enkele uitspraken van Ralph Erskine (1685-1752):

\*Ons geval zou waarlijk voor eeuwig ellendig zijn indien God niet genadiger was omstrent ons dan wij omtrent onszelf.

\*Hoewel uw goede werken u niet kunnen behouden, kunnen uw kwade werken u wel verdoemen.

*de redactie*