

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 48



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeet  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeet  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 29 november  
09.30 uur ds. M. van Kooten  
15.00 uur ds. M. van Kooten  
D.V. woensdag 2 december  
19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

## **Collecten**

1. Fonds christelijke doeleinden  
2. Kerk  
3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)  
Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Achternaam A t/m K: Mevr. E. Huisman, Bianca van de Zande en Julia de Weerd

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v.

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Catechisaties**

De leerstof voor de maandagavondcatechisanten is als volgt:

De eerste groep moet leren vraag en antwoord 93 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en antwoorden op blz.36 en 37 van LotL 1a.

De tweede groep moet leren 2 Petrus 1:19 en maken de vragen en opdrachten op blz. 44/45 van LotL 2a.

De derde groep moet leren zondag 14 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.57 en 58 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 41 over de inwendige roeping en maken de opdrachten op blz.84-85 van het werkboekje 2 van Hellenbroek.

## **Kinderoppas**

Vanaf heden hebben wij de coördinatie van de kinderopas overgenomen van Jeannet Fijan.

Voor vragen/opmerkingen over de oppas zijn wij te bereiken op: 06-40408069 (Erica) of op: 06-52150226 (Teunie).

Hartelijke groeten,  
Erica Koetsier  
Teunie Bossenbroek

## **Bijbellezing**

D.V. woensdagavond 2 december hopen we verder te gaan met de bijbellezingen over de Filippenzen-

brief. We lezen dit keer het vierde, tevens het laatste hoofdstuk. Allen welkom om 19.30 uur in de kerk.

### **Gebedskring**

Op D.V zaterdag 28 november hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse Gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed. U/jij bent van harte welkom.

### **Heilig Avondmaal**

Op zondag 6 december zal in de middagdienst voorbereiding te houden op het Heilig Avondmaal. Dit in afwijking van wat we gewoon zijn omdat we zelf met ons gezin aanwezig hopen te zijn met de doopsbediening van een kleindochtertje in Aalburg. Woensdag 9 december daarop zal de bijbelavond in de kerk worden gehouden om 19.30 uur waarbij net als in het Kerkerf er de gelegenheid is tot het stellen van vragen. Op zondag 13 december zal er dan bediening van het Heilig Avondmaal worden gehouden waarbij we vanwege in achtname van de coronamaatregelen 's morgens bediening en 's middags voortzetting en nabetrachting zal plaatsvinden. 's Morgens betreft het de gemeenteleden met de achternaam A t/m K en 's middags L t/m Z. Zo de Heere wil en wij leven mogen we thans wel onderstrepen.

### **Pachtgrond**

Het college van kerkrentmeesters heeft besloten een perceel grond opnieuw in pacht uit te geven. De huidige pachtovereenkomst is beëindigd waarmee het perceel dus thans vrij is van gebruik. Het betreft het perceel landbouwgrond nabij de Bosrand te Elspeek, kadastraal bekend gemeente Nunspeet sectie F nummer 7246 groot zes en zeventig are. Leden van de hervormde gemeente Elspeek-Vierhouten worden in de gelegenheid gesteld om hieromtrent voor 11 december aanstaande in contact te treden met Jan Stelwagen via telefoonnummer 06-23 11 16 16 of per e-mail via [janustelwagen@hotmail.com](mailto:janustelwagen@hotmail.com). Gunning is voorbehouden aan het college.

College van kerkrentmeesters

### **Ontmoeting helpt, juist nu**

Het is een onzekere tijd. We zijn aan huis gebonden en kunnen niet zomaar gaan en staan waar we willen. Het coronavirus heeft veel impact, ook op de cliënten die Ontmoeting helpt.

We zetten vrijwilligers in om hun kleine wereld te doorbreken. Ga bijvoorbeeld met iemand wandelen of fietsen. Zo blijven we met ze in contact.

Buiten werken cliënten hard om het park aan te harken en verwaarloosde tuintjes worden opgeknapt. Als vrijwilliger werk je mee en geniet je van het behaalde resultaat. In coronatijd willen we deze werkzaamheden blijven aanbieden om cliënten zo goed mogelijk te helpen.

Samen met u willen we ons blijven inzetten voor de mensen die een steuntje in de rug kunnen gebruiken. Kom langs of mail als je benieuwd bent naar ons vrijwilligerswerk. Al vanaf 1 á 2 uur per maand kan je iets oppakken. Informatie:

Johanna Diepeveen – Netwerkbegeleider Ontmoeting Harderwijk –06-868 60 281-

[jdiepeveen@ontmoeting.org](mailto:jdiepeveen@ontmoeting.org) – [www.ontmoeting.org](http://www.ontmoeting.org)

### **Kuyper honderd jaar geleden begraven**

“De begrafenis is buitengewoon plechtig en waardig geweest. De opkomst uit alle deelen van het land was zeer groot. Langs den weg stonden volgens matige berekening 20 à 30 duizend menschen; op het kerkhof waren er zeker meer dan 10 duizend. De regeling was voorbeeldig en ons a.r. [antirevolutionaire] volk heeft zich voorbeeldig gedragen.” Aldus een vriend en ooggetuige van de begrafenis van Abraham Kuyper die op 8 november honderd jaar geleden overleed en op 12 november 1920 begraven werd.

Ds. Abraham Kuyper (1837-1920) was een beroemd predikant en politicus. Bijna zou hij als kandidaat in Jaarsveld, het dorp van mijn jeugd begonnen zijn. Hij was daar uitgenodigd in 1863 om op beroep te preken. Toch besloot men uit de vele gegadigde kandidaten een ander te nemen en zodoende begon Kuyper in Beesd om vervolgens Utrecht en Amsterdam te gaan dienen.

Het is niet te ontkennen dat Kuyper van grote betekenis is geweest voor het kerkelijk en maatschappelijk leven. Toch was hij te activistisch en te voortvarend. Haastige spoed is zelden goed was hem onbekend.

Ik denk aan zijn zogenaamde reformatie van de Nederlandse Hervormde kerk die leidde tot de stichting van de Gereformeerde kerken synodaal die nog geen halve eeuw later de zelfde symptomen vertoonde als de hervormde kerk die men meende te moeten verlaten. Zo ook de oprichting van de Vrije Universiteit waar Gods woord en wet norm zou zijn maar na verloop van tijd een broeinest van ketterij, revolutie en wetenschapsvergoding werd. Ook omtrent de jonge kinderen der gemeente was hij wat voorbarig. Ze heetten verondesteld wedergeboren te zijn. Gevolg dat de gemeente opgeroepen werd tot heiliging zonder bevindelijke Christus kennis.

Nadenkend over Kuyper denk ik nog wel eens: Had hij maar naar zijn Amsterdamse collega H.A.J.Lutge geluisterd. Met hem had Kuyper een gesprek dat tot half twee in de nacht plaatsvond. Kuyper trachtte Lutge voortdurend over te halen hem te volgen in zijn doeleantiestreven. Nadat hij de hele avond tevergeefs pogingen had aangewend en hij op de stoep bij vertrek nog riep: 'Maar zeg jij dan eens Lutge, zeg jij 't dan eens, wat moet ik dan doen?' kreeg hij als antwoord: 'Jij moet ophouden het zelf te doen en je moet het aan God overlaten, dat Hij het doet!' Had Kuyper daar maar gehoor aan gegeven en velen met hem.

Ik kan het niet helpen maar met Kuyper kan ik niet zo goed overweg. Wanneer ik ooit kleiner moet gaan wonen en de bibliotheek drastisch ingedund zal moeten worden zullen de boeken van Kuyper er aan moeten geloven. Te koop zetten zet geen zoden aan de dijk want zijn geschriften zijn op de boekenmarkt zoals de opbrengst van de rente op de bank.

Toch wil ik niet verhehlen dat ik ook wel eens gesticht ben door Kuyper. Vooral door het voorwoord van het Martelarenboek dat in 1881 (vijf jaar voor de doeleantie) opnieuw werd uitgegeven. Daarin geeft hij volgende citaat van de oudvader Franciscus Ridderus, gevolgd door een opmerking van Kuyper zelf: 'Indien er door het lezen van het martelarenboek ontstaan zou een mindere achting van het bloed van Christus, dan ware het raadzamer het bloed der martelaren onde de aarde begraven te laten liggen. Maar dat gevaar moet verdwijnen, wanneer het geloof een waar gezicht heeft van Christus bloed. Waarlijk daar is wat anders geweest in het bloed van Christus dan in het bloed der martelaren.

1.Christus bloed was een priesterlijk bloed, dat droeg de zonden van het volk. Dit ambt hadden de martelaren voor ons niet.

2.Christus bloed was een beloofd bloed, om de overtreding te verzoenen maar het bloed der martelaren is aan ons niet beloofd als een middel der zaligheid.

3.Christus bloed was een afgebeeld bloed door de offeranden in het Oude Testament maar geen offeranden zijn schaduwen geweest van het bloed der martelaren.

4.Christus bloed was een noodwendig bloed tot onze behoudenis. Hij moest die dingen leiden. Maar zo nodig is het bloed der martelaren niet.

5.Christus bloed is een bloed van het genadeverbond waarvan Hij de Middelaar is geweest. Maar geen martelaar is onze middelaar geweest.

6.Christus bloed is het bloed van het Nieuwe Testament, gestort tot vergeving der zonden. In het bloed der martelaren is niets dergelijks.

7.Christus bloed was een Borgbloed, maar geen martelaar is onze borg geweest.

8.Christus bloed was een koopbloed waardoor wij duur zijn gekocht maar geen martelaar heeft zijn bloed als een prijs voor ons kunnen geven.

9.Christus bloed was een losbloed waardoor Hij ons verlost heeft als door een rantsoengeld, maar geen martelaar kon zo een rantsoen voor ons betalen. Het rantsoen is al te zwaar.

10.Christus bloed is voldoende bloed geweest waardoor Hij betaald heeft voor alle schulden onzer zonden, het handschrift dat tegen ons was verscheurende, omdat Hij door één offerande aan het kruis alles heeft volbracht. Maar geen martelaar heeft door zijn bloed onze bloedige schanden in Gods schuldboek kunnen uitwissen.

11.Christus bloed was een strafdragend bloed. Hij droeg voor ons de vloek en onze zonden in Zijn lichaam, maar de martelaren leden zelfs geen straffen voor eigen zonden.

12.Christus bloed was een verzoenend bloed. Hij heeft ons vijanden zijnde met God verzoend door Zijn dood, maar die kracht is in het bloed der martelaren niet geweest.

13.Christus bloed was een genezend bloed. Door Zijn striemen is ons genezing geworden. Maar geen martelaar heeft door zijn bloed zijn eigen ziel kunnen genezen, veel minder anderen.

14.Christus bloed is reinigend bloed. Hij heeft ons gewassen van alle zonden door Zijn bloed. De martelaren konden niet hun eigen zielen, veel minder andere reinigen door hun bloed van de schuld en smetten der zonden. Zij zelf moesten hun klederen wassen en wit maken in het bloed des Lams.

15.Christus bloed is een spijzigend bloed. Mijn bloed is waarlijk drank, zei de Heere, gelijk Zijn vlees dat Hij in de dood gaf, een spijze was ten leven. Martelaren konden door hun bloed de dorstige zielen niet laven en voeden.

16.Christus bloed is een bevredigend bloed. Hij maakte vrede door het bloed van Zijn kruis. Maar geen martelaar is vredevorst geweest.

17.Christus bloed is een victorieus bloed over de geestelijke vijanden voor ons. Hij heeft door Zijn kruis getriomfeerd. De martelaren overwonnen ook hun vijanden maar niet door de kracht van hun eigen bloed maar door het bloed van het Lam.

18.Christus bloed is een wegbereidend bloed naar de hemel. Hij heeft door Zijn bloed de nieuwe en verse

weg ingewijd. De martelaren betraden de weg naar de hemel en wezen die aan door hun voorbeeld maar zij hebben niet zelf die weg bereid en geopend. 19. Christus bloed was een krachtig bloed, zelfs voordat het gestorven was, tot rechtvaardigmaking en leven. Daarom wordt Hij genoemd het Lam geslacht voor de grondlegging der wereld waardoor Jesaja met de gelovigen ten tijde van het Oude Testament genezing en vrede bekomen hebben. Maar zoiets kan geenszins van het bloed der martelaren gezegd worden.

Kuyper merkt na dit citaat op: 'En zo is het geliefde broeders en zusters. Juist doordat alleen het bloed van het onbevleekelijke Lam aan de martelaren de kracht tot hun martelaarschap heeft verleend, staat heel de 'wolk van getuigen' als een eenig getuige voor ons, om alles in het schepsel schade, ja drek te achten, wat iets af of toe zou willen doen aan die geheel enige goddelijke waardij van wat op Golgotha gestreden en geleden en overwonnen is (...) Leest en herleest wat de martelaren in hun doodsnoed van Christus bloed beleden hebben en vinde dat kernachtig, dat tintelend en toch zo eenvoudig belijden een dankende echo in uw eigen ziel!

#### **Bijbelse ambten en beroepen (V)**

In Gods woord wordt meerdere malen gesproken van een apotheker. Het was destijds nog niet met die kennis van zaken die we heden ten dage hebben. Ook was geen academische vorming nodig zoals dat tegenwoordig het geval is. De apotheker is immers verantwoordelijk voor het verstrekken van geneesmiddelen waarbij hij of zij door assistenten wordt geholpen. Vroeger fungeerde de huisarts vaak als apotheker. Vandaag de dag worden we met een recept naar de apotheker verwezen. Wat moeten we ons voorstellen bij een apotheker in de Bijbel. Blijkbaar vervaardigde deze geneesmiddelen maar was evenzeer werkzaam met parfumerie. We zien dat bij de vervaardiging van de zalfolie om alle attributen te zalven die in de tabernakel werden gemaakt. Zij moesten gemaakt worden naar apothekerswerk (Ex.30:25). Dat gold ook het reukwerk (Ex.30:35). Bezaleel die de ark maakte alsmede de tafel van toonbroden, de gouden kandelaar en het reukoffertaltaar. Blijkbaar was hij van alle markten thuis omdat ook belast werd met het vervaardigen van de zalfolie en reukzalf naar apothekerswerk (Ex.37:29). Op het namaken van die olie en zalf stond de doodstraf. Het wees naar de uniciteit van de dienst des Heeren. Daarbij komt dat Bezaleel vervuld was met de Geest Gods, met wijsheid, verstand en weten-

schap in alle handwerk. Merk op dat de vervulling met de Geest Gods voorop stond. Hij was dus werkelijk 'begeisterd' zoals de Duitsers dat zo mooi uitdrukken. Dat werk van de Heilige Geest mag niet nagebootst worden en wie het doet zal de Geest Gods tegen zich krijgen.

Toen koning Asa overleden was legde men hem op een bed gevuld met specerijen naar apothekerskunst toe bereid (2 Kron.16:14). Dat was echter niet bereid door Bezaleel.

Wanneer Samuel het volk waarschuwt dat een koning de meisjes zal gebruiken tot apothekeressen (1 Sam.8:13) worden daar waarschijnlijk vervaardigers van parfum mee bedoeld.

In Gods woord wordt slechts één apotheker genoemd. Of we dan aan het vervaardigen van medicijnen moeten denken is onbekend. Trouwens ook de naam van die apotheker kennen we niet. Wel die van zijn zoon Hananja die ten tijde van Nehemia meehielp aan het verbeteren van de muren en poorten van Jeruzalem (Neh.3:8). Of hij ook door genade een bouwer was aan het geestelijk Jeruzalem is niet duidelijk. Tenzij hij mocht leven bij de betekenis van zijn naam hetwelk betekent 'De HEERE beschermt'. Helaas komt het voor dat men meebouwt in de christelijke gemeente als stijgerhout. Wanneer het huis gereed is wordt het steiger afgebroken. Dat is wat... In de naam des Heeren geprofeteerd, duivelen uitgeworpen en toch er buiten staan...

Ook Job spreekt van een apotheker. Het gaat daarbij om de onstuimige zee die vergeleken wordt met een apothekerskokerij. Het gaat bij die vergelijking over de almacht Gods die de zee doet beroeren maar ook bedaren (Job 41:22).

De enige keer dat we in de Bijbel bij apotheker mogelijk aan het vervaardigen van medicamenten moeten denken is in Prediker 10:1. Daar zegt Salomo: 'Eén dode vlieg doet de zalf van de apotheker stinken en opwellen.' Al kan het daar ook gaan om het maken van reukzalf. In ieder geval is de bedoeling duidelijk. Het was maar een enkel vergrijp aan een verboden vrucht waardoor de mens diep bedorven werd. Gode zij dank is er een zalf die niet bederft, dat is de zalving met de Heilige Geest waarmee elk waar christen is gezalfd. Hoe zalft de Heere daarmee? Onder de verkondiging en bestudering van het woord des Heeren. De Heilige Geest bindt Zich altijd aan het woord. Onder dat woord behoren ook de Psalmen die door Luther wel worden genoemd onze geestelijke apotheek. Kohlbrugge vergeleek de Psalmen wel met de bruinetintte glazen flessen die we in de oude apotheek konden zien. Grote flessen zoals

Psalm 119 en kleinen zoals Psalm 117. Maken we ook gebruik van deze apotheek?

### **Bij de diensten**

Zondag hopen we in beide diensten weer voor te gaan. 's Morgens hopen we adventsstof te preken en 's middags het slot van Hosea. Gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Enkele opmerkingen dit keer van een grootvader en een kleinzoon:

\*In de vreze des Heeren wordt je elk jaar jonger (R.Kok 1890-1982)

\*\*Abortusklinieken verschijnen als grafzerken op de plaatsen waar de moederliefde begraven ligt (R.van Kooten)

\*\*\*In veel gemeentehuizen is het drukker met aanvragen om echtscheiding dan die om ondertrouw (R.van Kooten).

*de redactie*