

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2020 | Week 50



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 13 december 2020

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.)

15.00 uur ds. M. van Kooten (Voortz. en nabet. H.A.)

D.V. woensdag 16 december 2020

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

## **Collecten**

1. Diaconie (Zondagsschool)

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats (extra collecte)

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Achternaam A t/m K: Bertine Mulder-de Rooter, Tineke v.d. Top-van Renselaar en Alida-Maria van den Brink.

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Bijbellezing**

D.V. woensdag 16 december hopen we de laatste bijbellezing te houden over de brief van de apostel Paulus aan de Filippenzen. We lezen Filippenzen 4 vanaf het tiende vers. Iedereen is hartelijk welkom om 19.30 uur in de kerk.

## **Mannenvereniging**

Op DV dinsdag 15 december hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5 meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan worden volgens de geldende richtlijnen. Tijdens de vergaderingen wordt er niet gezongen.

Aanstaande dinsdag zal de Bijbelstudie van Ds. Belder uit de Hervormde Vaan van november 2020 behandeld worden. Kees van de Steeg zal de Bijbelstudie met ons inleiden. We wensen iedereen een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf!

Namens het bestuur,  
Kees van de Steeg  
[kvds1966@hotmail.nl](mailto:kvds1966@hotmail.nl)  
06-37567403

### **Kerstbakjes..!!**

Graag de aandacht hiervoor, want de bezorgers tref-  
fen u graag thuis. Het is D.V. 16 december. En als er  
nog chauffeurs zijn voor het rond brengen..”laat het  
weten”.!!! Aan één van de vrouwen van de vr ver.  
Want die regelen het allemaal.  
Groeten van het bestuur.

### **Collecte zondagsschool**

Komende zondag zal er gecollecteerd worden voor  
de zondagsschool. Er gaan tegenwoordig veel kinde-  
ren naar de zondagsschool, daar zijn we erg blij mee.  
We bevelen deze collecte van harte bij u aan.

### **Zondagsschool Abia**

Op D.V. zondag 13 december zal er geen zondags-  
school zijn i.v.m. de bediening van het Heilig Avond-  
maal

### **Kerstviering zondagsschool Abia**

De Kerstviering van de zondagsschool zal plaatsvin-  
den op D.V. zondag 20 december na de ochtend-  
dienst. Alle kinderen van harte welkom! Na kerktijd  
verzamelen we eerst in 't Kerkerf om vervolgens  
gezamenlijk de kerk binnen te gaan.

Er zal een collecte worden gehouden voor de jaarlijk-  
se actie van de zondagsscholenbond. Dit jaar is het  
voor een project van de ZHHK onder de actienaam  
'Lees je Bijbel'. Kinderbijbels voor Malawi. Van harte  
aanbevolen.

Alle ouders en belangstellenden kunnen de viering  
live meekijken op [kerkdienstgemist.nl](http://kerkdienstgemist.nl). Er ligt op  
zondag 13 en 20 december een programma voor u  
klaar bij de uitgang van de kerk. Bij de kerkteléfonoon-  
luisteraars wordt er een programma bezorgd.

Na de viering (ongeveer 12.00 u) gaan de kinderen  
nog even terug naar 't Kerkerf om hun boek en zakje  
op te halen.

Hartelijke groet, het team van de zondagsschool

### **Collectemunten**

Op maandag 14 december is er gelegenheid collec-  
temunten te verkrijgen in 't Kerkerf van 19 uur tot 20  
uur. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

### **Catechisaties**

De te leren en te maken stof voor de maandag-  
avondcatechisanten is als volgt:

De eerste groep moet leren Jesaja 53:5 en maken de  
vragen en opdrachten op blz.44 en 45 van LotL 1a.

De tweede groep moet leren Psalm 119:105 en ma-  
ken de vragen en opdrachten op blz.55 en 56 van  
LotL2a.

De laatste groep moet leren zondag 16 van de Hei-  
delberger Catechismus en maken de vragen en op-  
drachten op blz.70 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vra-  
gen van hoofdstuk 43 van Hellenbroek over de kerk  
en maken de vragen en opdrachten op blz.12 en 13.

### **Inschrijfavond Boaz-Jachinschool**

In januari is de jaarlijkse inschrijfavond weer gepland.  
In verband met corona is een bijeenkomst, zoals die  
gebruikelijk was, voor dit jaar niet te organiseren.  
We willen het als volgt organiseren:

Voor ouders die bekend zijn met de school, omdat er  
al kinderen op school zitten of hebben gezeten,  
geldt: Heeft u een zoon of dochter die in de periode  
tussen 1 juni 2021 en 31 mei 2022 vier jaar mag  
worden, dan kunt u een inschrijfformulier aanvragen  
bij de administratie. U kunt een mail sturen naar  
[b.koetsier@boaz-jachin.nl](mailto:b.koetsier@boaz-jachin.nl) We geven de envelop  
mee aan uw oudste kind of sturen het met de post  
naar u toe. Zou u er voor willen zorgen dat de in-  
schrijving uiterlijk vrijdag 15 januari bij ons binnen is?  
Voor ouders die niet bekend zijn met de school wil-  
len we graag een moment afstemmen voor een ken-  
nismakingsgesprek. We maken dan ook van de ge-  
legenheid gebruik om u iets over de school te vertel-  
len. Daarna ontvangt u, desgewenst, het inschrijf-  
formulier. Zou u uw belangstelling kenbaar willen  
maken door een mail te sturen naar  
[b.koetsier@boaz-jachin.nl](mailto:b.koetsier@boaz-jachin.nl)? We ontvangen uw be-  
richt graag voor 16 december, zodat we een goed  
beeld hebben over de in te plannen avonden voor de  
kennismakingsgesprekken. De kennismakingsge-  
sprekken (met de directeur en een bestuurslid) zul-  
len plaats vinden in de eerste weken van januari.  
Mocht u iemand kennen die overweegt om de kinde-  
ren naar de Boaz-Jachinschool te doen, dan stellen  
we het zeker op prijs als u deze informatie doorgeeft.  
Voor alle data geldt D.V.

Vriendelijke groet,

Geert de Ruiters

### **Vlaaienactie**

Op DV donderdag 24 december 2020 houden wij  
weer onze jaarlijkse vlaaienactie voor de bond tegen  
vloeken. U kunt een vlaai en/of slof bij ons bestellen  
t/m DV zaterdag 19 Dec. U kunt kiezen uit de volgen-  
de soorten:

Kerstslof voor €8,95

Stroopwafelvlaai, Zwitserse roomvlaai, appelroomkaneelvlaai, bosschebollenvlaai, speciale kerstvlaai. De vlaaien zijn €15,00 per stuk en 2 voor €27,50. Een vlaai en een slof zijn samen € 22,50

I.v.m de corona maatregelen willen wij u vragen of u dit jaar uw vlaai zelf wilt ophalen op donderdag 24 december tussen 9.00-12.00 uur aan de Uddelerweg 26, Elspeet. Graag rijden via Spoekeboompje omdat we daar de ingang van onze garage hebben en de vlaaien daar staan. Mocht u in Uddel of Nunspeet wonen, of u woont in Elspeet en kunt uw vlaai niet zelf ophalen, dan komen wij hem bezorgen. Graag rekening houden met alle maatregelen die gelden!

Wilt u bij uw bestelling uw telefoonnummer en/of uw mobiel nummer geven, zodat we u kunnen bereiken als u soms vergeet uw vlaai op te halen

Vriendelijke groeten,

Wijnand en Maria Polinder

0653846095

of mail naar wpolinder@solcon.nl

### **Kerstpost Stephanos**

Ook dit jaar wil de werkgroep Stephanos Elspeet weer de kerstpost voor u bezorgen. Wij bezorgen uw kaarten in de volgende plaatsen; Elspeet, Uddel, Nunspeet. U hoeft geen postzegels te plakken, wij zorgen voor de verzending. U betaalt € 0,75 per kaart, dat is beduidend minder dan een kerstpostzegel. U kunt uw kaarten samen met het geld (graag gepast) inleveren bij de volgende adressen; Elspeet: Installatiebedrijf Spelt; van den Hardenberg; het Bloemenhuus. Uddel: Coop Schouten of bij Laura Koetsier, Veenkamp 88. Nunspeet: Marja den Boer, Kunzestraat 1; Willemieke Kloosterman, Heemskerklaan 125. We hopen de kaarten dan te sorteren op DV donderdagmiddag 17 dec. en dinsdagmiddag 22 dec. U kunt uw kaarten dus inleveren tot en met dinsdagmorgen 22 dec. Denkt u ook nog aan onze prachtige kerstfotokaarten die te koop zijn bij Simons Kleding. Ze kosten € 0,75 per stuk, 10 voor € 7,00 en 20 voor € 12,50. We hopen weer op een goede actie voor onze naaste in Malawi.

Werkgroep Stephanos

### **Ds. Jan van Amstel (1885-1980)**

Onlangs viel mijn oog op een boekje dat Johan Brokking in het Reformatorisch Dagblad ter lezing aanpreeft. Johan heeft een boekhandel met antiquariaat in Woerden en tijdens mijn Montfoortse periode grasduinde ik daar regelmatig op de zolder naar interessante boeken. Het boekje dat hij aanpreeft is niet in de reguliere boekhandel verkrijgbaar maar via

Boekscout. Het is getiteld 'Strijd de goede strijd des geloofs' en behelst de levensgeschiedenis van ds. Jan van Amstel hetwelk door een kleindochter is geschreven. Omdat deze in Huizen geboren, getogen en gestorven predikant verschillende malen een gemeente heeft gediend waartoe de lezers van ons kerkblad behoren, alsmede het feit dat hij in 1944 enige maanden consulent is geweest in onze gemeente leek het me goed eens bij deze man stil te staan. De wijze waarop en de omstandigheden waaronder hij op latere leeftijd dienstknecht in Gods wijngaard werd vond ik te mooi om dit niet te delen. Jan werd geboren op 9 september 1885 te Huizen. Zijn vader was kaasventer en Jan volgde daarin zijn voetspoor. Dat hield concreet in: Met een kruiwagen door Huizen, met hondenkar in de wijde regio en met paard en wagen zelfs naar België en diep in Duitsland. Samen met zijn broers Hein en Joost kwam hij tot de oprichting 'Groothandel van Nederlandsche kaas, gebroeders van Amstel'. Ze hadden twee vestigingen in Huizen. Joost vertrok op den duur naar Antwerpen om daar een nieuwe zaak te beginnen, die zeer florissant liep.

In Huizen dat in Jans jeugd slechts één predikantsplaats had kwam hij tijdens een dienst waarin lidmaten bevestigd werden tot bekering. De preek handelde over 'Strijd de goede strijd des geloofs'. Niet lang daarna gevoelde hij in zijn hart de roeping tot het ambt. Echter, Jan had slechts alleen onderwijs gehad op de lagere school, terwijl hij inmiddels verloofd was met Aaltje Vlaanderen. Haar kende hij reeds vanaf zijn kleutertijd. Zij was zonder vader opgeroeid omdat deze als visser op de Zuiderzee verdrong toen zij nog slechts een half jaar jong was. Haar moeder werd na die vreselijke gebeurtenis mutsenwasser voor de Huizer vrouwen die destijds nog volop in klederdracht liepen. Mutsenwasser hield echter meer in dan het woord verraadt. Ze naaide en streek ze ook. Ze had zelfs de schaar die ze gebruikte altijd aan de band van haar rok hangen. Dochter Aaltje volgde in haar voetspoor en werd haar rechterhand. Er was ook een diep geestelijke band tussen moeder en dochter.

Wat te doen, nu Jan die bijna de dertig levensjaren was genaderd geroepen werd tot het ambt en niet de nodige vooropleiding had om aan de theologische faculteit te gaan studeren? Jan stopte met het koopmanschap en ging in Kampen een kamer huren en volgde het daggynasium, temidden van opgeschoten jeugd. Op wonderlijke wijze kwam hij aan een kamer. Op de IJsselbrug die Kampen met IJsselmuiden verbindt klampte Jan een dame aan en vroeg

haar of ze iemand wist die kamers verhuurde. Toen zei diezelfde vrouw dat ze de Heere gevraagd had of ze iemand mocht ontmoeten die een kamer wilde huren omdat ze financieel in zorgen was gekomen. Zo zorgde de Heere voor Jan en die vrouw. Echter na enkele jaren trad hij in 1916 toch in het huwelijk met Aaltje en ze betrokken een woning in IJsselmuiden. Aaltjes moeder kwam inwonen. Aaltje en haar moeder bleven de Huizer vrouwen van mutsen voorzien die vanuit IJsselmuiden opgestuurd werden naar het Gooidorp en Jan kon onbezorgd studeren. Het studeren viel hem overigens niet gemakkelijk. Hij schreef dienaangaande aan een familielid: 'Als ik slaag dan zal mij dat een groot wonder zijn en ik zal niet anders kunnen dan betuigen: Dit werk is door Gods alvermogen, door 's Heeren hand. Want ziende op mijzelf, mijn kennis, de commissie van professoren van toezicht en de verwachting die de leeraren voor mij hebben, dat het onmogelijk goed kon komen dan ziet het er niet gunstig uit'. Na echter eenmaal gezakt te zijn deed hij in 1918 met goed gevolg examen van het gymnasium. Inmiddels hadden Jan en Aaltje in 1917 een klein meisje (Jannie) ontvangen uit de hand des Heeren. Jan volgde de theologische opleiding aan de universiteit van Utrecht en vestigde zich met vrouw, dochter en schoonmoeder in Zeist. De hervormde gemeente Huizen schoot de studiekosten voor die toch boven de verdiensten van zijn vrouw en schoonmoeder uitgingen. Later heeft hij die schulden terugbetaald. Om zich beter in het Hebreeuws te bekwamen kreeg hij aan huis bijles van een rabbijn. In Zeist werd het gezin uitgebreid met een dochter genaamd Willy en een zoon die ze Pieter noemde. Piet die in 1920 werd geboren zou later organist worden van de Oude kerk te Delft.

De theologische studie verliep voorspoedig en in 1923 mocht Jan bevestigd worden tot predikant in de hervormde gemeente te Oosterwolde. Zijn schoonmoeder trok mee. Zij is altijd bij haar dochter en gezin in blijven wonen, terwijl ze haar huis in Huizen verhuurde. Moeder Willempje overleed in 1952 toen Jan in zijn laatste gemeente Eemnes-Buiten stond, net nadat hij met emeritaat was gegaan.

In 1925 vertrok Jan naar Putten alwaar hij mede een christelijke school stichtte en hen in 1926 opnieuw een dochter werd toevertrouwd. Dat was Bertha. Twee jaar later werd Dirk geboren maar deze overleed een dag na zijn geboorte. Jan schreef aan familie: "t Was dus een feit, we waren ons kindje weer kwijt. De Heere had gegeven, 't een oogenblik het ons doen behouden maar 't ook weer ontnomen. Aalie was de eerste, de eerste die daar mee uitkwam

en zelfs er ook bij mocht zeggen: de naam des Heeren zij geloofd (...) Wat hebben Piet en Willy vanmorgen gehuild. Piet wou maar dat de Heere Jezus nog op aarde was, dan kon die hem weer levend maken. Gij begrijpt wel wat we daarop hebben geantwoord (...) Vanavond zal het worden begraven'.

Nadat hij van 1925 tot 1931 in Putten had gestaan vertrok Jan achtereenvolgens naar Groot-Ammers (1931-1933), Voorthuizen (1933-1936), Lage Vuursche (1936-1940), Linschoten (1940-1942) en Hierden (1942-1947). Vanuit Hierden was hij enige tijd consulent in onze gemeente. Dat was nadat ds.J.H. van Paddenburgh op 1 mei 1944 met emeritaat ging en totdat ds.Lamens zijn intrede deed op 30 juli 1944. Ds.van Amstel bevestigde zijn Elspeetse collega met Spreuken 13:17: 'Een goddeloze bode zal in het kwaad vallen; maar een trouw gezant is medicijn'. Een schriftwoord waar ik nog nooit over heb horen preken en ook nooit een preek over las. Het is wel de volle waarheid.

Tijdens de Tweede Wereldoorlog nam van Amstel geen blad voor de mond. Hij bad voor de koninklijke familie en wees er in de prediking op dat de Duitse macht verslagen zou worden. Hij werd daarin in het bijzonder gesteund door Aaltje die het geloof mocht oefenen dat de vijand het onderspit zou moeten delven. Ze zei dit uit Gods eigen mond vernomen te hebben. Bij het verhoor door NSB-ers zei hij op al de aanklachten die ze tegen hem aanvoerden dat hij niets anders dan Gods woord verkondigde. Ook werd hij nog wel eens aangehouden omdat hij naar het uiterlijk Joodse kenmerken vertoonde. De van Amstels hadden namelijk vanuit het verleden Spaans bloed waardoor ze inderdaad enige uitwendige gelijkenis vertoonden met Joden.

Van Hierden vertrok hij in 1947 naar Hoevelaken maar twee jaar later kwam hij in zijn laatste gemeente Eemnes Buiten terecht als opvolger van de bekende ds.G.Boer. Inmiddels had hij samen met een collega een T-ford die ze om beurten gebruikten. Door de nood gedreven bleek hij hierin een manier van omgang van vervoersmiddelen te hebben die tegenwoordig gepromoot wordt uit milieuoverwegingen, het zogenaamde 'autodelen'. Nadat hij een ongeluk kreeg met de wagen koos hij er toch voor om de rest van zijn leven met openbaar vervoer te reizen en bleef 's zondags elders over wanneer hij buiten zijn woonplaats moest preken. Van Amstel ging in 1951 met emeritaat maar bleef in de pastorie wonen en vandaaruit in de gemeente werken tot in 1954 een predikant een beroep aannam. Er was destijds een groot aantal vacatures waardoor gemeenten jaren-

lang vacant bleven. Dit was een mooie en voordelige oplossing. Na zijn emeritaat vestigde van Amstel zich in zijn geboorteplaats. Eerst in de woning die Aaltje van haar moeder geerfd had en de laatste jaren in het bejaardencentrum 'Voor Anker'. Hij moest toen zijn huisje opeten zodat zijn kinderen uiteindelijk de begrafenis moesten betalen. Hij liet derhalve geen geld na maar wel een goed getuigenis.

Bij zijn overlijden op 17 juni 1980 schreef ds.Jac.Vermaas in de Waarheidsvriend: 'In hoge ouderdom van 94 jaar is op de 17e juni 1980 in het hervormd bejaardencentrum 'Voor Anker' te Huizen overleden de emeritus predikant ds.J.van Amstel (...) 't Was een lust om naar hem te luisteren en 't was om jaloers te worden hoe hij spreken mocht over het heil des Heeren en de komende heerlijkheid, welke ook hij, door genade alleen, zou mogen binnengaan. Geen wonder dat hij graag het Woord Gods verkondigde, liever drie dan tweemaal. Door Gods gunst heeft de prediking die hij mocht brengen veel zegen verspreid voor menigeen'.

#### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te gaan. Bediening van het Heilig Avondmaal zal plaatsvinden op aangepaste wijze. Om die reden wordt het ook zowel 's morgens als 's middags bediend. Moge ondanks allerlei maatregelen die getroffen moeten worden de zegen er niet minder om zijn. In beide diensten hopen we te lezen uit Lukas 1.

#### **Ter overdenking**

Een christen heeft zijn schat in de hemel gelegd in de schoot van God. Hij zegt: Lieve Heere, ik weet dat U nog meer hebt dan U ooit zou kunnen weggeven. In U zal mij niets ontbreken, want als het nodig zou zijn, dan zouden er nog guldens uit de hemel regenen. Weest U toch mijn proviandkist, mijn kelder en voorraadschuur. In u heb ik alle schatten. Als ik U maar heb, heb ik genoeg (Maarten Luther).

*de redactie*