

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 3



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 24 januari 2021
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten (Bed. Heilige Doop)

D.V. woensdag 27 januari 2021
19:30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden
 2. Kerk
 3. Instandhouding predikantsplaats
- Van harte aanbevolen

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Bijbellezing

Op D.V. woensdag 27 januari hopen we weer verder te gaan in de kerk met de behandeling van het bijbelboek Titus. We lezen hoofdstuk 2. Aanvang 19.30 uur.

Oproep Boaz-Jachinschool

Hebt u oude foto's van de Boaz-Jachinschool? Herinnert u zich nog hoe de Boaz-Jachinschool 'vroeger' was? Dit jaar is het 75 jaar geleden dat de hervormde dorpschool (toen nog geen 'Boaz-Jachinschool') werd opgericht. Als school willen we daar graag gepaste aandacht aan besteden. Daarom zijn we op zoek naar foto's en verhalen over de school. Vooral uw foto's hebben onze aandacht, want in het schoolarchief is weinig bewaard gebleven. Hebt u foto's van vroeger –van 'De Drempel', de school, klassen waar u in hebt gezeten en meer? Dan zouden we ze graag zien en –waar mogelijk- digitaliseren.

Bel gerust met Pieter Beens (0577-490396; 's avonds bereikbaar) of stuur een mail naar p.beens@boaz-jachin.nl. We zien uw foto's graag uiterlijk 10 februari tegemoet.

Bijbelse ambten en beroepen (VIII)

Eén keer in de Bijbel wordt de barbier genoemd namelijk in Ezechiël 5:1. Bij een barbier denken we aan een man die zich bezig houdt met het knippen en verzorgen van baarden. De naam is immers afgeleid van het latijnse woord barba hetwelk baard betekent. De predikant die mij doopte –ds. I. de

Tombe- was zoon van een barbier en moest volgens de memoires die hij schreef als klein kereltje al in de zaak van zijn vader een handje helpen. Hij stond op een stoof om de mannen in te zeppen terwijl zijn vader het mes hanteerde. Dat mes gaf hij niet in handen van de kleine jongen. Dat was levensgevaarlijk. In de Middeleeuwen was een barbier vaak ook een tandarts en geneesheer. Je kwam dan de combi barbier-chirurgijn nog wel eens tegen. Mogelijk vanwege dat zeer scherpe mes dat ze hanteerden. Tegenwoordig spreekt men niet meer van barbier. Een herenkapper verzorgt zowel de haardos als de baard van een mannelijk persoon. Ze hebben het overigens niet makkelijk vandaag. Voor de tweede maal mogen ze hun werk vanwege besmettingsgevaar niet verrichten. Vandaar dat van de 700 extra woorden die er in het jaar 2020 zijn bijgekomen één luidt ‘coronakapsel’, het lange haar van iemand die geen mogelijkheid heeft om naar de kapper te gaan. Hoewel het beroep barbier in Gods Woord voorkomt wordt door Ezechiel niet zozeer op zijn werk maar meer zijn belangrijkste gereedschap ingegaan: ‘En gij mensenkind neem u een scherp mes, een scheermes der barbieren zult gij u nemen, hetwelk gij zult laten gaan over uw hoofd en over uw baard; daarna zult gij u een weegschaal nemen en die haren delen’. Ezechiel moet dus zijn hoofdhaar en baard afscheren en de haren in drie gelijke hopen verdelen. Daartoe moet hij een weegschaal gebruiken. Een gedeelte moet in het midden van de stad worden verbrand. Een ander deel moet hij op de grond leggen en dan met een zwaard er rondom heen slaan. Ook moet hij een deel in de wind gooien zodat het wegwaait. Tevens moet hij een klein beetje ervan in de slip van zijn mantel stoppen. Een uitermate vreemde opdracht. Daarmee moest Ezechiel verbeelden dat zoals zijn hoofd onthaard werd Jeruzalem zonder inwoners zou komen. De stad zou verwoest worden door de Babyloniers. Zoals met de haren onderscheiden gehandeld werd zal het ook zijn met de inwoners van Jeruzalem. Er zullen er gedood worden binnen de stad en buiten de stad. Een derde deel zal in ballingschap moeten. Het restantje in de slip van Ezechiels mantel verbeeldt een klein aantal mensen dat uit Jeruzalem in Israel mocht blijven wonen als bebouwers van de akkers waarvan velen nog ellendig om zouden komen. Het ter sprake brengen van de barbier heeft dus een bijzondere waarschuwend betekenissen. Namelijk: Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezzen. Echter -naar we aan mogen nemen- is het haar en de baard van Ezechiel weer aangegroeid. Daarmee is de ernst van zijn boodschap niet

aan kracht verminderd. Maar wel heeft hij naast deze ontzettende prediking van het gericht ook mogen roepen: ‘Werpt van u weg al uw overtredingen, waardoor gij overtreden hebt, en maak u een nieuw hart en een nieuwe geest, want waarom zoudt gij sterven o huis Israels? Want Ik heb geen lust aan de dood des stervenden, spreekt de Heere HEERE; daarom bekeert u tot Hem’ (Ez.18:31-32).

Nu de naam van het beroep van barbier of herenkapper toch is gevallen wil ik wijzen op drie geschriften waarin zij zelf aan het woord komen. Ik doel daarbij niet op Rik Valkenburg de Veenendaalse kapper die vele boeken schreef over allerhanden onderwerpen –niet in het minst die betrekking hebben op de Heere en Zijn dienst- in de vorm van een interview. Ik verwijs naar een drietal geschriften van resp. Edward Fisher, J.C.Philpot en Maarten Luther.

Allereerst het bekende boek ‘Het merg van het Evangelie’ dat door Edward Fisher is geschreven. Het verscheen voor het eerst in 1645 en was niet het werk van een theoloog maar van een kapper en boekverkoper te Londen. Wat weet deze man het verschil tussen wet en evangelie bijzonder evenwichtig uit te leggen. Zo zelfs dat een twaalfstal Schotse theologen vanwege hun beïnvloeding door en verdediging van dit geschrift de ‘Marrow men’ (mergmannen) werden genoemd. Onder hen bevonden zich Thomas Boston en de gebroeders Erskine.

Vervolgens het boekje ‘Wat is het dat een zondaar zalig maakt?’. Dat betreft een samenspraak tussen een kappersknecht, een methodistenpredikant en ene heer Easterman gevolgd door een antwoord daarop van de bekende baptistenpredikant J.C.Philpot. De kappersknecht stelt de ernstige vraag hoe een mens zalig kan worden. De methodistenpredikant geeft daarop een antwoord waaruit blijkt dat God afhankelijk is van de menselijke keus. De heer Easterman wijst de goede weg waarop God aan Zijn eer komt en de zondaar aan zijn zaligheid. Philpot werkt het standpunt van Easterman in een aanhangend geschriftje op Schriftuurlijke wijze uit.

Tenslotte is er een boekje van Luther dat getiteld is ‘Hoe men bidden moet’. Het boekje is opgedragen aan Pieter de barbier die in Wittenberg werkzaam was. Deze barbier was vaak bezig met geestelijke zaken en was van zins een boek te schrijven over de krachten en listen van de duivel waar hij zoveel last van om anderen daarvoor wilde waarschuwen. Eens vroeg hij aan Luther toen deze bij hem op de kappersstoel had hoe hij moest bidden. Daarop schreef Luther een eenvoudige verklaring van het Onze Vader en de Tien geboden dat hij aan de barbier op-

droeg. Treffend is het begin van het boekje waarin Luther zich kwetsbaar opstelt: 'Waarde meester Pieter, ik geef het u zo goed als ik het heb en zoals ik mijzelf bij het bidden gedraag. Onze Heere God geve u en iedereen het beter te doen'. In dit boekje wijst hij er op dat het leven niet gedurig uit letterlijk bidden kan bestaan. Hij citeert een uitspraak van Hieronymus: 'Alle arbeid van de gelovigen is een gebed' en een spreekwoord uit die dagen: 'Wie getrouw arbeid bidt dubbel'. Daarop reageert Luther: 'Een gelovig mens eert en vreest bij zijn arbeid God. Hij denkt aan Zijn gebod om niemand onrecht te doen, te stelen of zich te bevoordelen of trouweloos te handelen. Zulke gedachten en zulk geloof maken zonder twijfel van zijn werk een gebed en dankoffer. Anderzijds is het werk van een ongelovige vloeken'. In dat werkje geeft hij de barbier en allen die het lezen de raad om zich bij het bidden te houden aan het Onze Vader. Niet dat dit te allen tijde opgezegd zou worden maar dat de opbouw en de gebedspunten daarvan gevolgd zouden worden om die vervolgens per gebed concreet in te vullen. Hij wijst er op dat men ook moet trachten de aandacht er bij te houden. 'Zoals een goed barbier heel nauwkeurig gedachten, zinnen en ogen moet hebben bij het scheermes en bij het haar en niet behoort te vergeten waar hij scheert of knipt; wanneer hij onder de hand echter veel wil praten, aan iets anders denken of naar wat anders kijken, dan kan hij wel iemand de mond en de neus en de keel erbij afsnijden'. Vandaar dat hij waarschuwt om niet voortdurend het Onze Vader op te zeggen. 'Velen bidden in een jaar wellicht enige duizenden Paternosters (onze Vaders), en wanneer zij duizend jaar zo zouden bidden, dan hadden zij toch niet een tittel of jota daarvan recht geproefd en gebeden. Kortom, het Onze Vader is de grootste martelaar op aarde (...) want iedereen kwelt en misbruikt het. Slechts weinigen zijn er, die het troosten en het blij maken door het wel te gebruiken'.

Met het Onze Vader wil hij de bidder ook te hulp komen om de gedachten te ordenen door voortdurend de Tien Geboden in het gebed te overdenken. Om zo concreet tot schuldbelijdenis te komen maar ook om in die weg de wil des Heeren te doen. Zo ziet Luther in de Tien geboden een 'leerboekje', een 'dankboekje', een 'biechtboekje' en een 'gebedenboekje'. Een voorbeeld betreffende het vijfde gebed. In het leerelement wijst de wet ons op de plicht die we hebben ten opzichte van allen die over ons gesteld zijn. In het dankelement wordt de Heere geprezen dat we gezag hebben. In het biechtelement belijden we onze schuld van ongehoorzaamheid en in

het gebedselement vragen we om licht en leiding om ons te houden aan Gods gebod.

Bij de diensten

Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden voor te gaan. 's Morgens stof uit de Evangelien en 's middags bediening van de Heilige Doop aan een viertal kinderen der gemeente. Schenke de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

De wet zendt ons naar het Evangelie, opdat wij gerechtvaardigd worden. Het Evangelie zendt ons opnieuw naar de wet opdat wij zouden leren wat onze plicht is wanneer wij gerechtvaardigd zijn (Samuel Bolton 1606-1654)

de redactie