

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 4



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 31 januari 2021

09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Valburg

15.00 uur ds. D.J. Budding

Collecten

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk

Van harte aanbevolen

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Catechisaties

Voor het eerst hebben we vorige week catechisatieles online gegeven. Het was wennen maar het ging. Behalve op vrijdagavond. We hopen dat het de komende tijd zonder strubbelingen mag verlopen. Zeker nu er een algemene link beschikbaar is. Voor de werkende catechisanten is het een nieuwtje. De studerende jeugd heeft het wel zo'n beetje gehad met zoom en teams en hoe het allemaal heten mag. Toch zullen we voorlopig op deze wijze verder moeten. We nodigen de catechisanten die zich nog niet online hebben laten zien of horen van harte uit mee te doen. Overhoren is niet mogelijk door deze wijze van catechiseren. Leer voor jezelf wel de stof die in de catechisatieboekjes zijn opgegeven. De opdrachten kunnen jullie wel maken en die behandelen we dan met de nieuwe stof.

De eerste maandagavondgroep maakt de vragen en opdrachten op blz.58 van LotL 1a

De tweede maakt de vragen en opdrachten op blz.74 van LotL 2a

De derde groep maakt de vragen en opdrachten op blz.92 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten maken de vragen en opdrachten op blz.20-21 die te maken hebben met de rechtvaardigmaking hoofdstuk 45 van Hellenbroek.

De mens wikt, maar God beschikt

Onder deze titel is een boekje verschenen over God, het kwaad en het lijden in Calvijns Job-preken van de hand van ons gemeentelid Ton Ouwerkerk. Het is een vereenvoudigde weergave van zijn academische studie uit 2016 (Verborgen teugel) en omvat een reflectie op Gods leiding in het lijden.

Volgens Calvijn bestuurt God alle dingen door Zijn voorzienigheid. Het ergste van alle ellende is die voorzienigheid niet te kennen en het grootste geluk is erin gelegen die wel te kennen. God is zowel God als goed, almachtig en rechtvaardig.

Temidden van alle kerkelijke verwarring en in deze barre tijden laten Calvijns Job-preken een helder Bijbels geluid horen. De mens wikt, maar God beschikt is bedoeld voor eenieder die meer dan geïnteresseerd is hoe de God van de Bijbel ieders leven leidt in voor- en tegenspoed.

Dit boekje van 137 pagina's kost 19 euro en is te bestellen in de boekwinkel en bij de uitgever (www.boekscout.nl).

De auteur eindigt zijn 'Woord vooraf' met de bede dat – hoe donker het ook kan zijn in ons leven – wij door middel van deze preken geworpen worden op Christus, Die het hart troost dat tot Hem vlucht. En het beleden wordt: 'In vrede is mij de bitterheid bitter geweest.' Bitter en toch vrede, omdat er hoving aan de roede is.

Van harte bevelen we dit boek aan. Het is misschien geen hap snap kost zoals de wens van de meesten is. Je moet er voor gaan zitten en stukje voor stukje tot je te nemen en telaten bezinken. Maar goede kost is het. Het is dan ook een mooi initiatief van de schrijver geweest om door de preken van Calvijn over het boek Job heen te kruipen. Calvijn heeft maar liefst 165 preken gehouden over dit bijbelboek. Het goud daaruit is nu voor u opgedolven. Ooit ontmoette ik een gemeentelid die het boek Job het mooiste bijbelboek vond. Ik geef dat niet na. Maar in de worsteling met de waaroms in het leven is er rijke stof in te vinden. Daarbij heeft Calvijn en nu ook Ton Ouwerkerk ons willen helpen. Om te laten zien dat de rode draad door het boek Job is dat allerlei tegenslag in het leven niet doelloos is en zinloos maar dat de Heere Zijn volk brengt op de leerschool van de kastijding waarin zij geoefend worden in nederigheid en geduld. 'God wil ons oefenen dat wij Hem roemen en eren terwijl Hij –naar het ons toeschijnt – ons totaal wil wegbliksemen.' Van harte aanbevolen.

Oranjehof

Kerkradio Oranjehof-Elspeet

Maandagmorgen 10.30 -11.15 uur: "voorlezen" door mw. I. de Vogel

Woensdagmorgen (even week) " Christenreis John Bunyan" voorlezen en meditatie door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filtnet.nl

Woensdagmorgen (oneven week) 10.30-11.15 uur : "Psalmen op verzoek" door mw. A. van Ark. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen; belt u dan naar tel 0577-492059, of mailt u naar jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.

De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / info@oranjehof.org.

Toch contact

Veel activiteiten in Oranjehof kunnen niet doorgaan. Weet, dat wel andere middelen momenteel bij ons worden ingezet. Oranjehof heeft vanaf volgende week de nodige apparatuur om elkaar (beter en gemakkelijker) te zien en te spreken. Let u op onze website. We blijven u informeren. Speciaal voor de ouderen aan huis gebonden, organiseren we een eenvoudig middel om elkaar in beeld en geluid te zien en te spreken. Wanneer u dit bijvoorbeeld wilt inzetten voor uw vader en/of moeder, laat het ons weten. De voorraad is nl. nog beperkt.

We wensen u en jou sterkte en Gods bewaring toe.

Bijbelse ambten en beroepen (IX)

In Gods woord komen we verschillende malen de bazuin tegen maar slechts eenmaal degene die er op blaast. In Openbaring 18:22 lezen we ervan. Het gaat in dat hoofdstuk om Babel dat zal vallen. Het zal helemaal gedaan zijn met de handel, kunst en cultuur van die goddeloze stad. De stem van zangers, citer- en fluitspelers zullen niet meer gehoord worden. De bazuiner zal niet meer meer van zich laten horen. Dat heeft ons ook wel wat te zeggen. Covid 19 heeft met name de wereld van kunst entertainment en cultuur geraakt. Een branche waarin Gods dag, woord en naam het nog wel eens moet ontgelden. Optredens van bands en orkesten met publiek zijn momenteel taboe. In vele gevallen kan ik dat zeker niet betreuren, eerder toejuichen. Echter ook de zangkoren en orkesten die des Hoogsten lof willen bezingen moeten zwijgen.

Bazuinblazers waren er ook onder de priesters. Ze hebben rondom Jericho gelopen en geblazen waarop de muren van de stad instortten, uitgenomen de muurwoning van Rachab en haar familie (Jozua 6). Niet alleen in de dienst des Heeren werd de bazuin geblazen, ook de goddelozen hanteerden deze. Zoals in Babel maar ook onder het volk van Israel in Hebron. Er werd aldaar op de bazuin geblazen toen Absalom tot koning werd uitgeroepen en vader het veld moest ruimen. Wie zal gedacht hebben dat men

daar met eigen ziel en zaligheid speelde? David was toch de gezalfde des Heeren uit wiens nageslacht de Heere Jezus zou geboren worden? Het spelen op de bazuin was hier zoiets als het spelen met eigen leven. De bazuin functioneerde in Israel bijzonder als bij ons de sirene en de klokken. Het jubeljaar werd er mee ingeluid (Lev.25:9). Maar ook de Grote verzoendag (Lev.25:9).

Gods knechten worden ook wel met bazuiners vergeleken. Daar horen ook de predikanten bij. Een ouderling zei me eens dat ik wel harder mocht blazen. Een schriftuurlijke vermaning is dat. In Hosea 8:1 wordt tot Gods knechten gezegd: 'De bazuin aan uw mond' waarbij ze gezegd wordt de oordelen Gods aan te kondigen. Maar ook het Evangelie dienen ze te bedienen waarbij de bazuin geen onzeker geluid zal mogen geven (1 Kor.14:8). Eens zal er namelijk nog een bazuiner optreden, een engel die in een punt des tijds de laatste bazuin aan de lippen zal zetten en de doden zullen opstaan (1 Kor.15:52).

De Amerikaan James Milton Black (1856-1938) schreef er een lied over dat Johan de Heer in het Nederlands vertaalde. Black was muziekdocent maar op de dag des Heeren gaf hij zondagsschool. Hij hield van de kinderen en wenste ze graag aan de voeten van de Heere Jezus te brengen. Ook deed hij zijn uiterste best om kinderen op die zondagsschool te krijgen, met name degenen die van Gods woord vervreemd waren. De zondagsschool van Black was niet beperkt tot de leeftijd van de basisschool. Zo ontmoette hij eens een meisje van veertien jaar van wie de vader zwaar alcohol verslaafd was. Black nodigde haar uit op de zondagsschool en zij werd een trouw bezoeker. Hij hield ook een presentielijst bij en noemde de namen van de leerlingen voordat hij ging overhoren. Op een zondag deed hij dit naar gewoonte maar het meisje ontbrak. Black werd toen sterk bepaald bij de boeken die straks geopend zullen worden en wat het dan zal zijn als onze naam zal ontbreken. Direct na de lessen ging hij naar het huis waar het meisje woonde. Ze was doodziek. Ze leed aan een zware longontsteking waar tegen destijds nog nauwelijks medicijnen voorhanden waren. Het kind stierf, waarschijnlijk niet zonder gegronde hoop. Naar aanleiding daarvan kwam hij tot het componeren van dit lied dat ook bij de begrafenis gezongen werd door de zondagsschoolklas. Johan de Heer is wel erg vrij omgegaan met de vertaling want het refrein luidt in het Engels 'When the roll is called up yonder' Van de boeken die straks geopend zullen worden heeft hij vrij vertaald tot 'wanneer straks de laatste bazuin zal slaan'. We duiden dat de vertaler

niet euvel, het ging uiteindelijk om de boodschap en die mag helder zijn. Als straks de boeken worden geopend of als straks de laatste bazuin zal klinken, hoe zal het zijn, hebben we een Borg?

Als 't bazuingeschal des Heeren klinkt, en Jezus' komst is daar,
Als de stem van de Archangel klinkt in 't rond,
En de lucht vervuld is met 't gezang der heil'ge Engelschaar,
Siddert gans de schepping in die heil'ge stond.

Refrein:

Als 't bazuingeschal des Heeren (3x)
Wordt gehoord, zijt gij dan voor Zijn komst bereid?

Als 't bazuingeschal des Heeren roept: "Gij doden!
komt ontwaakt!
Schudt het stof af, kleedt u met d' onsterfelijkheid!"
Als de wereld handenwringend hare wanhoopskrenten slaakt,
Ben ik dan, om Hem te volgen, gans bereid?

Als 't bazuingeschal des Heeren al Zijn kind'ren op deez' aard,
Die nog leven, in een punt des tijds omkleedt.
En Hij allen die in Christus zijn, voor eeuwig thuis vergaart,
Broeder, zuster, zijn wij voor die stond gereed?

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Driedorp en Aalburg voor te gaan. Ds. van Leeuwen en ds. Budding hopen in uw midden het woord des Heeren te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Als God Jezus Christus zo verhoogt, waarom heeft Hij dan geen hogere- veel hogere plaats in uw hart? (John Brown van Haddington 1722-1787)

de redactie