

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 5



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 7 februari 2021

09.30 uur ds.M.van Kooten

15.00 uur ds.M.van Kooten

D.V. woensdag 10 februari 2021

19.00 uur ds.M.van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Bijbellezing

D.V. woensdag 10 februari zal er weer bijbellezing zijn. Opnieuw willen we het tweede hoofdstuk van de brief van Paulus aan Titus lezen. Wanneer de avondklok nog aanhoudt beginnen we om 19.00 uur. Iedereen hartelijk welkom.

Catechisaties

De eerste maandagavondgroep maakt de vragen en opdrachten op blz.64 van LotL 1a

De tweede maakt de vragen en opdrachten op blz.79 van LotL 2a

De derde groep maakt de vragen en opdrachten op blz.99 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten maken de vragen en opdrachten op blz.24-25 die te maken hebben met de rechtvaardigmaking hoofdstuk 46 van Hellenbroek.

Concert Duo Hoekman voor SVCOS

Stichting Vrienden van Christelijk Onderwijs Schotland organiseert samen met Duo Hoekman een online concert. Het concert zal plaatsvinden op D.V. 6 februari en is te volgen op het YouTube kanaal van Duo Hoekman. Dat kanaal kunt u vinden via onze website www.svcos.nl/actueel.

De stichting ondersteunt vier christelijke scholen in Schotland. Deze scholen krijgen van de overheid geen enkele geldelijke vergoeding. De kosten moeten door de ouders zelf worden opgebracht. Zonder hulp van anderen in de vorm van donaties en giften lukt dat niet. Daarom komt de opbrengst van de online collecte volledig ten goede aan deze vier scholen. De toegang is gratis!

Oranjehof

Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I. de Vogel

Woensdagmorgen (even week) "Christenreis John Bunyan" voorlezen en meditatie door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of mail naar oordende@filtnet.nl

De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / info@oranjehof.org.

Bijbelse beroepen en ambten (X)

Iemand wrijft mogelijk de ogen uit wanneer we ook een bedelaar scharen onder de bijbelse beroepen. In principe is bedelen geen beroep. Bedelen is echter wel een werkwoord. Het is een bepaalde activiteit waar men in Israel helaas wel toe komen moest wanneer men geen andere mogelijkheid had om aan de kost te komen. Eigenlijk was het een schande dat er bedelaars waren. In Deuteronomium 15: 4 lezen we dat er geen bedelaar onder de Israelieten zou zijn vanwege de overvloedige zegen die ze zouden ontvangen. Overigens mag ook vertaald worden met nooddriftige, zoals de kanttekeningen opmerken. Vanwaar kozen de Statenvertalers toch de vertaling 'bedelaar'? Wel, wanneer iemand arm was geworden kon hij wel eens zo ver komen dat hij de hand op moest houden. Zo ver mocht het echter niet komen. Men diende zo sociaal te zijn dat men de hand rijkelijk opendeed en rijkelijk zou lenen. De Heere zou de mensen zegenen wanneer ze de nooddriftigen milde zouden geven (Deut.15:7-11). In Spreuken 14:31 lezen we dat Salomo zegt: 'Die de arme verdrukt, smaadt deszelfs Maker, maar die zich der nooddriftige ontfermt, eert Hem'. In Spr.19:17 luidt het: 'Die zich des armen ontfermt, leent de HEERE; en Hij zal hem zijn weldaad vergelden'. Nee, Salomo bedoelt daarmee niet dat men zomaar zich over armen moest ontfermen. Tot de luiaards zegt hij dat ze werken moeten en een voorbeeld moeten nemen aan de mieren. Trouwens in Gods wet lezen we ook de opdracht om zes dagen te arbeiden. Maar als alles bij de handen wordt afgebroken? Welnu, dan geldt het gebod Gods. We hebben er rekening mee te houden dat er altijd armoede kan zijn en dat we daarin proberen te voorzien. We zien dat in het klasieke huwelijksformulier waarin de man te horen krijgt dat hij getrouwd zal arbeiden om zijn gezin met God en met eer zou mogen onderhouden 'en ook daarenboven iets heeft, om aan de nooddriftige mede te delen'. Hoewel het eigenlijk niet kon zijn dat men zijn hand moest ophouden, gebeurde het wel. Tijdens de rondwandeling van de Heere Jezus waren er bedelaars. Dat waren geen mensen die te lui waren om te werken. Tot hen zegt Paulus in de naam des Heeren: 'Die niet werken wil zal niet eten'. Het betrof mensen die geen werk konden verrichten

door een handicap. Hetzij men blind was of verlamd. Ze riepen om een aalmoes. Wat zouden ze graag aangepakt hebben maar hoe moesten ze dat doen? Er was geen andere mogelijkheid dan te bedelen. Eigenlijk een grote aanklacht aan het volk dat de Heere zo rijk gezegend had. Een geestelijke verworping zelfs. Bartimeus in Jericho was zo'n man, en de kreupele aan de Schone poort te Jeruzalem (Hand.3). Ook de blindgeborene in Jeruzalem waar in Johannes 9 van wordt gesproken. In plaats van de man tot een hand en voet te zijn werd er gediscussieerd wat deze man wel niet op zijn kerfstok had. Treffend is de gelijkenis van Lazarus de bedelaar aan de poort van de rijke in Lukas 16. Hij leefde overdadig en prachtig en gedacht de bedelaar niet. Het geschiedde dat de bedelaar stierf en gedragen werd in de schoot van Abraham. Wonderlijk, de rijke had geen naam en de arme juist wel. Namelijk Lazarus, hetwelk zoiets betekent als 'God heeft geholpen'. Calvijn is vanwege het noemen van die naam de mening toegedaan dat het geen gelijkenis is maar een historisch feit waarin het a-sociale gedrag van die dagen openbaar komt. Nu moeten we niet denken dat daarmee alle armen automatisch zalig gesproken worden. Net zo min als alle rijken verloren gaan. Dan mocht men wensen allemaal letterlijk een arme bedelaar te zijn. We moeten Schrift met Schrift vergelijken. Dan zien we dat armen van geest zalig worden maar zij die rijk en verrijkt zijn en menen geen dings gebrek te hebben wordt aangezegd dat ze niet weten dat ze ellendig, jammerlijk, arm, blind en naakt zijn en derhalve rampzalig, tenzij ze tot de grote Koopman wenden om goud, witte klederen en ogenzalf (Opb.3:17-18). Hij verkoopt om niet (Jes.55:1).

In het jaar 1566 ging een groot aantal edelen op weg naar Margaretha van Parma, de regentes van ons land. Zij vroegen om vermindering van plakaten tegen de vervolging van de belijders van de gereformeerde leer. Onder de aanbidders was o.a. Marnix van St Aldegonde en Lodewijk van Nassau (broer van Willem). Het was de tijd dat brandstapels rookten. Er stond toen een zogenaamde edelman dicht bij de regentes en fluisterde in haar oor in het Frans: N'ayez pas peur, Madame, ce ne sont que des gueux ('Wees niet bang, mevrouw, het zijn slechts bedelaars'). Hoewel Margaretha enige toezeggingen deed werden deze onder druk van haar halfbroer Filips II en haar boze adviseurs aan de kant geschoven. Geen moderatie (matiging) maar moorderatie was het gevolg. De naam 'gueux' werd al spoedig tot geus en de erenaam voor degenen die strijdten te land en te zee voor de vrijheid om de Heere naar Zijn woord te

kunnen dienen. Ze zijn bekend geworden als de bosgeuzen, watergeuzen, en slijkgeuzen...Hoe anders het smeken aan het hof der hoven: 'Geef ons gena, geef ons gena o Heere en redt ons tot Uw eer'. Daniel Bakker, een ledeboeriaans predikant kwam eens bij iemand om de maaltijd te gebruiken. Deze vroeg de dominee om te bidden. Na de maaltijd vroeg hij het opnieuw. Bakker zei echter dat de gastheer dat moest doen, waarop deze zei dat niet te kunnen. Bakker vroeg: 'Maar wat doe jij dan, als je tot God nadert?' 'Schooieren' antwoordde zijn vriend, waarop Bakker zei: 'dan ga jij nu maar schooieren aan de troon van Gods genade'. Reken maar, Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen, hun bede heeft Hij nimmer afgewezen.

Er is wel op geweest dat in de toenadering tot Gods troon niet gebedeld hoeft te worden maar dat er geworsteld dient te worden zoals Jakob deed. Ik nader als een bedelaar en als een worstelaar. Enerzijds een onwaardige, anderzijds komende met de waardigheid en de waarachtigheid van de belofte.

De laatste schriftelijke woorden die men van Luther vond stonden op een klein blaadje dat op zijn bureau lag en bevatte de woorden: Wir sind nur Bettler, hoc est verum' een mengelmoesje van Duits en latijn dat betekent: We zijn slechts bedelaars, dat is waar.... Bent u het?

Duits zingen

Geleerden hebben zich de afgelopen tijd wat gebogen over het al of niet kwalijke van het zingen. Besmetting met het covid 19 is inderdaad door het zingen voorgekomen. Vandaar het taboe op de gemeentezang of het aanraden dit zeer ingetogen te doen. Zangkoren laten momenteel niet van zich horen. Er zijn overigens ook onderzoekers die menen dat spreken gevaarlijker is dan zingen. Een kaars zou uitraken bij het spreken maar blijven branden bij het zingen. Nu is er weer een nieuw resultaat. Zingen in een Europese taal is onveiliger dan het zingen in het Japans. Zingen in het Duits zou 1302 deeltjes per minuut, in het Italiaans 1166 en het Japans 580 waterdeeltjes per minuut uitstoten. Bij het Duitse gezang kwamen de deeltjes 111 centimeter bij de zanger vandaan en bij het Japanse lied 61 centimeter. Een nare conclusie voor de zangers van Bachs cantates. Wanneer zullen ze weer van zich mogen laten horen? Vooral wanneer zullen ze –als het goed is– weer van Hem laten horen? Gelukkig mogen we vele opnamen hebben zodat we niet geheel van het goede Duitse lied verschoond behoeven blijven. Liederen van Tersteegen, Gerhardt, Luther en vele ande-

ren waarin de ernst van de zonde en de dood bezongen wordt maar ook de lof op het Lam. Afgelopen zondag nog schoof ik een CD-tje in met een opname van cantate 60 van Bach. Het is een compositie waar vrees en hopende met elkaar in gesprek zijn (zoiets als in de christenreis van Bunyan). In Nederlandse vertaling luidt de eerste aria:

O eeuwigheid, gij donderwoord,
O zwaard, dat door de ziele boort,
O aanvang zonder einde!
O eeuwigheid, tijd zonder tijd,
Ik weet van grote treurigheid
Niet waar ik mij heen zal wenden.
Mijn totaal verschrikte hart beeft,
Zodat mijn tong aan mijn gehemelte kleeft.
Heere ik wacht op Uw heil.

In het vervolg van die cantate wordt het duidelijk dat het niet tevergeefs is om op de Heere te vertrouwen. Door het steunen en leunen met onze zondelast op de verdienste van de Zaligmaker wordt het gruwelijke graf een doorgang naar het eeuwige leven. Dat is precies wat ons in de Heidelberger Catechismus wordt voorgehouden. Bovenal is het naar Gods woord zoals Paulus ons vermeldt in 1 Korinthe 15:54-55 dat we niet in het Duits, Italiaans of Japans maar ook in onze taal mogen lezen: 'En wanneer dit verderfelijke zal onverderfelijkheid aangedaan hebben, en dit sterfelijke zal onsterfelijkheid aangedaan hebben, alsdan zal het woord geschieden, dat geschreven is: De dood is verslonden tot overwinning. Dood, waar is uw prikkel? Hel, waar is uw overwinning?' Wat een troost voor Gods volk in deze onzekere tijd waar covid 19 nog niet onder controle is! Kort nadat onze dochter Mienieke in Malawi aankwam op 21 januari bleken een aantal medewerkers van het weeshuis positief getest waaronder ook de 'moeder'. Eén daarvan overleed afgelopen dinsdag. Achttien jaar had ze haar krachten gegeven aan de opbouw van het weeshuis en de realisering van een ziekenhuis. Wat een voorrecht wanneer men dan op goede gronden mag weten dat de dood het laatste woord niet heeft.

Bij de diensten

Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden te zijn. 's Morgens zal er uit een van de Evangelien worden gepreekt. 's Middags gaan we verder met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Aan de orde van behandeling is Zondag 27 vraag en antwoord 72 en 73 die door Hazeu op de wijs van Psalm 88 als volgt onder woorden is gebracht:

Is dan 't uitwendig waterbad
'd Afwassing zelv' van onze zonden?
Neen, Jezus Christus bloed en wonden
En Heil'gen Geest zijn 't alleen dat
Ons reinigt van 'd onreine vlekken
Der zonden, die de ziel bedekken.

Wat reën wil dan de Heiligen Geest
De doop, zo waardiglijk te roemen
Een bad der weergeboorte noemen
En wel der zonden wassing meest?
God spreekt hier dus, gegrond op reden
En leert ons niet alleen hier mede

Dat even, als de onzuiverheid
Des lichaams, wordt door ons ontbonden,
Met water, zo ook onze zonden
Door 't bloed, en Geest en heiligheid
Van Jezus Christus, onze Heere
Wordt weggenomen, tot Zijn ere.

Maar nog veel meer, dat Hij door dit
Zijn Godlijk pand en heilig teken
Verzeek'ren wil, met doen en spreken
Dat zo de zond' ook uit 't bezit
Der zielen, geestlijk wordt verdreven
Als 't water ons kan reinheid geven.

Ter overdenking

Bijbelstudie is van groot belang. Verenigingen kunnen daarbij behulpzaam zijn. Mooi om het samen te doen. Maar vergeet de persoonlijke bijbelstudie toch niet. Maar doe het wel goed. Thomas Watson (1620-1686) geeft daarbij het volgende onderwijs: 'Studeren is het ontdekken van een waarheid. Mediteren is het geestelijk gebruik maken van een waarheid. Het eerste is zoeken naar de goudader, het tweede is het uitgraven van het goud. Studeren is als een winterzon die maar weinig warmte en uitstraling heeft. Mediteren versmelt het hart als het bevroren is, en doet het uitstorten in tranen van liefde'.

de redactie