

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 7



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 21 februari 2021

09.30 uur ds. R. Veldman te Nunspeet

15.00 uur ds. M. van Kooten (Bed. Heilige Doop)

D.V. woensdag 24 februari 2021

19.00 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Bijbellezing

Op D.V. woensdag 24 zal er weer bijbellezing worden gehouden in de kerk om 19.00 uur. We hopen Titus 3 te lezen. Allen hartelijk welkom.

Catechisaties

Hoewel tijdens de voorjaarsvakantie geen gewone catechisatielessen worden gegeven, willen we deze week 'gewoon' doorgaan. Immers we zijn door de bekende moeilijke omstandigheden al later begonnen in het nieuwe jaar dan gepland.

De eerste maandagavondgroep maakt de vragen en opdrachten op blz.73 van LotL 1a

De tweede maakt de vragen en opdrachten op blz.88 van LotL 2a

De derde groep maakt de vragen en opdrachten op blz.114 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten maken de vragen en opdrachten op blz.32-33 die te maken hebben met de rechtvaardigmaking hoofdstuk 48 van Hellenbroek

Collectemunten

Op maandag 22 februari is er gelegenheid collectemunten te verkrijgen in 't Kerkerf van 19 uur tot 20 uur. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

Potgrondactie, Bijbels voor vervolgte christenen

De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie 'Plant een Bijbel' wil HVC vervolgte christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of

hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en

om meer over Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?

Hoe werkt het?

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken en in Elspeet kunt u de potgrond bestellen bij familie Linssen, Staverdensedweg 72 of bij Jan en Helma Kuijt, Uddelerweg 26. De bestelde potgrond kan D.V. op zaterdag 20 maart 2021 van 10:00 tot 15:00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel. Belt/mail u uw bestelling naar: 0577490744 of 0577492662 of famjmkuijt@gmail.com

Kerkradio Oranjehof Elspeet

Maandagmorgen 10.30 -11.15 uur: mw. I. de Vogel vertelt

Woensdagmorgen 10.30-11.15 uur: “ Christenreis John Bunyan” voorlezen en meditatie door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of mail naar noorden-de@filternet.nl

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278/ info@oranjehof.org

Autowasdag t.b.v. Stichting Stephanos

Is uw auto ook zo vies geworden van het winterweer?

Laat a.s. zaterdag 20 februari D.V. uw auto wassen voor het goede doel. Tussen 9.00 u en 14.00 u kunt u bij ons terecht om uw auto een grondige poetsbeurt te geven. Volledig coronaproof uiteraard want u kunt gewoon in uw auto blijven zitten terwijl wij het werk doen. Sterker nog, u kunt ondertussen genieten van een heerlijk bakje koffie of thee! Voor een personenauto betaald u €10,- en voor een bus €15,- Locatie: Parkeerterrein bij supermarkt Plus van der Horst. Helpt u mee om deze actie tot een succes te maken?

Bijbelse ambten en beroepen (XII)

Zoals wij spreken over euro's, de Amerikanen over dollars, hebben de Israëlieten de sjekel als munteenheid. Een sjekel heeft de waarde van €0,25. In de Statenvertaling komen we de sjekel ook tegen al wordt deze voortdurend vertaald met sikkkel. Het

woordje sjekel betekent eigenlijk gewicht en is afgeleid van het werkwoord sjakal dat wegen betekent. Munten werden namelijk vroeger gewogen. Omdat de munten niet zo rond waren als vandaag en niet van randschrift waren voorzien kon het zomaar gebeuren dat men zilver en goud ging afvijlen om dit weer te gelde te maken. Het snoeien van munten wordt dat wel genoemd, iets wat ook in ons land tot in de zestiende eeuw nog wel voorkwam. Gemene diefstal derhalve. Op den duur begon men daarom ook met randversieringen of randschriften om dit euvel te voorkomen. Omdat men dus niet altijd zeker was dat het geldstuk de waarde had waarvoor het werd uitgegeven waren er speciale wegers en weegschalen. Het gewogen muntje dat een bepaald aantal grammen woog werd sikkkel genoemd, hetzij een sikkkel gouds, hetzij een sikkkel zilvers. De armbanden die Rebekka van de knecht van Abraham kreeg om haar aan de man (Izak) te krijgen bedroegen tien sikkkel gouds (Gen.24:22). De begraafplaats van Machpela kocht Abraham van de zonen van Heth voor 400 sikkkel zilvers (Gen.23:15).

Eén keer hebben de statenvertalers in plaats van sikkkel iets anders vertaald, namelijk betaalsheer. Dat zien we in Jesaja 33. Na vers 17 waar Jesaja zegt: 'Uw ogen zullen den Koning zien in Zijn schoonheid; zij zullen een ver gelegen land zien' vervolgt hij in vers 18 met: 'Uw hart zal de verschrikking overdenken, zeggende: Waar is de schrijver? Waar is de betaalsheer '(sjekel)? In welk verband en met welke bedoeling komt hier de betaalsheer ter sprake? Wel, Israël krijgt de belofte dat de Heere hen zal bevrijden uit de handen van Rabsaké die met groot kabaal in naam van zijn koning Sanherib hen bij Assyrie wilde inlijven. Jesaja zegt dan dat ze hun koning weer zullen zien in vol ornaat. Ze zullen Hizkia mogen behouden als koning. Ze zullen een vergelegen land zien en niet meer opgesloten zitten in de stad nadat ze door de legers van Rabsaké waren omsingeld. Ze kunnen werer ademen buiten de stad. Vervolgens zullen ze een zucht van verlichting slaken en zeggen, terugblikkend op de bange momenten die ze doormaakten: Waar is de schrijver? M.a.w. waar is de staatssecretaris, de woordvoerder van koning Sanherib? Wat had Rabsaké een grote praat en wat schreef hij een gemene brieven, zodat het Hizkia bang te moede werd en hij de brieven maar voor Gods aangezicht uitspreidde. Nu is de mod van de snoever gesnoerd. Waar is de betaalsheer waarbij de kanttekenaren op de Statenvertaling als andere mogelijkheden bieden: penningmeester, thessaurier, betaalmeester. Be-doeld wordt: Waar is degene nu die de soldaten hun

geld uitweegt, uitbetaalt? Anders gezegd; de macht van Assyrie is uitgespeeld. Wie zal ons euvel duiden wanneer we vanuit evangelisch perspectief betreffende dit schriftgedeelte spreken van de overwinning op de zondemacht en in de Koning in schoonheid zien Vorst Immanuel van Wie de dichter zingt: Beminnelijk Vorst, Uw schoonheid hoog te loven gaat al het schoon der mensen ver te boven'. Door Zijn werk op Golgotha mag nu gezegd worden: Waar is de betaalsheer? Waar is de schuldeiser? Al is het zelfs dat mij mijn geweten aanklaagt dat ik tegen al de geboden Gods zwaarlijk gezondigd heb, ja zelfs nog steeds tot alle boosheid geneigd ben...De schuld is immers betaald!!

Opmerkelijk overigens dat we in de Bijbel het beroep van weger en waagmeester of iets dergelijks niet tegenkomen. Er wordt namelijk wel gesproken van het misbruiken van de waagschaal. Mogelijk was het niet zo dat hele partijen gewogen werden van bepaalde goederen zoals dat met boter en kaas bij ons de gewoonte was in de vele waaggebouwen die ons land kende. Overigens is het wel zo dat het woordje tollenaar afgeleid is van het Griekse telones (in het latijn telonarius) dat ook de betekenis heeft van weger. Tollenaars die belastingbeambten waren uit het Joodse volk wogen namelijk ook geld waarvan het grootste gedeelte bij de Romeinse fiscus terecht kwam. Een aanzienlijk gewicht werd echter in eigen zakken gestopt. Op die tollenaars hopen we later wel terug te komen. Dat is namelijk een onderwerp apart.

Betaalsheer heeft alles te maken met opwegen en afwegen van zilver en goud zoals het woord sjekel verraadt. Het kan iemands beroep zijn. Ze moeten er zijn, mensen die in geldzaken thuis zijn. Het wordt wat anders wanneer geld een mens beheerst. Wat kunnen we in de ban van goud en zilver zijn. Daarom tenslotte nog een welgemeende raad waarin het woord sjakal (wegen) voorkomt: 'Waarom weegt gijlieden geld uit voor hetgeen dat geen brood is (...) Hoort aandachtiglijk naar Mij en eet het goede en laat uw ziel zich in vettigheid zich verlustigen (Jes.55:2).

Bij de diensten

Zondagmorgen hoop ik aanwezig te zijn bij de doop van ons kleindochtertje Marley in Aalburg. Tweemaal over stond dat gepland en tweemaal over kon het niet doorgaan. Ook daarin zien we steil en diep afhankelijk te zijn van de Heere. In uw midden hoopt ds. R. Veldman voor te gaan –ruim 26 jaar geleden is hij nog hier beroepen geweest vanuit Ouddorp - en 's middags zal er zo de Heere wil en wij leven ook hier bediening zijn van de Heilige Doop, waarbij we o.a. een kleinzoontje hopen te dopen. Allen gezegende diensten toegewent.

Ter overdenking

Een akkerman ziet, als hij de akker bezaait, niet zo nauwkeurig naar het graan dat hij in de hand heeft, als op het graan dat er over een half jaar zal staan. Hij wendt zijn ogen en zijn hart af van het graan dat hij in zijn hand heeft, en ziet veel verlangender op het graan dat naderhand zal komen. Zo moeten wij, christenen, ook met veel meer belangstelling zien op het toekomstige leven en daarop veel zekerder hopen, dan op dit tegenwoordige, waarin wij nu leven. Door de dood worden wij gezaaid en ontbonden. Als nu het uurtje komt, dat wij moeten sterven, moeten wij denken: Welaan, laat maar sterven en vereren, zo moet en zo zal het zijn met het menselijk lichaam, evenals met het graan, dat in de aarde valt en vergaat. Maar evenals de akkerman wacht op een ander graan, hetwelk hij nog niet ziet maar dat te zijner tijd op de akker gevonden zal worden, zo zeker, ja veel zekerder wil ik wachten op een ander toekomstig leven, zij het dan ook dat ik het nu nog niet zie (Maarten Luther).

de redactie