

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeek

2021 | Week 8



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeek  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeek  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeek.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeek.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 28 februari 2021  
09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal  
15.00 uur ds. J.W. Hooydonk te Oldebroek

## **Collecten**

- 1.Kerk
  - 2.Instandhouding predikantsplaats
  - 3.Kerk (uitgangscollecte)
- Van harte aanbevolen

## **Vrijwillige bijdrage**

Tussen 1 en 5 maart aanstaande zullen de retourenveloppen voor de vrijwillige bijdrage 2021 bij u worden opgehaald. Mocht u de antwoordstrook aan ons mailen dan maakt u het ons gemakkelijk. Ingeval u dat niet doet: legt u de enveloppe gereed zodat wij maar eenmaal langs hoeven te komen? Bij voorbaat dank!

College van kerkrentmeesters

## **Catechisaties**

De eerste maandagavondgroep maakt de vragen en opdrachten op blz.78/79 van LotL 1a

De tweede maakt de vragen en opdrachten op blz.93/94 van LotL 2a

De derde groep maakt de vragen en opdrachten op blz.121 van LotL 3b.

De vrijdagavondcatechisanten maken de vragen en opdrachten op blz.36-37 die te maken hebben met de rechtvaardigmaking hoofdstuk 49 van Hellenbroek

## **Potgrondactie, Bijbels voor vervolgte christenen.**

De vraag naar Bijbels blijft onverminderd groot. Met de potgrondactie 'Plant een Bijbel' wil HVC vervolgte christenen een eigen Bijbel geven. Onze projectleiders kennen tienduizenden christenen die hunkeren naar een eigen exemplaar. Soms gaat één Bijbel de hele familie rond of

hebben christenen slechts enkele bladzijden in bezit. Regelmatig vragen ze daarom aan evangelisten en dominees uit het HVC-netwerk om een complete Bijbel. Hun ogen spreken boekdelen. Ze weerspiegelen het verlangen om de Schriften te onderzoeken en om meer over

Jezus Christus te leren. Helpt u HVC mee om dit verlangen te vervullen?

Hoe werkt het?

U kunt heel eenvoudig helpen door potgrond te bestellen of door te doneren. Van de opbrengst van twee zakken potgrond kan één Bijbel worden uitgedeeld. Van de opbrengst worden Bijbels verspreid in landen waar christenen worden vervolgd, zoals China, India, Irak, Pakistan en Noord-Korea. Via

www.planteenbijbel.nl kunt u potgrond bestellen en een afhaalpunt bij u in de buurt zoeken en in Elspeek kunt u de potgrond bestellen bij familie Linssen, Staverdenseweg 72 of bij Jan en Helma Kuijt. Uddelerweg 26. De bestelde potgrond kan D.V. op zaterdag 20 maart 2021 van 10:00 tot 15:00 uur worden afgehaald bij het door u gekozen afhaalpunt. Hebt u geen potgrond nodig? Dan kunt u alsnog Bijbels schenken. Voor vijf euro geeft u al iemand een eigen Bijbel.

Belt/mailt u uw bestelling naar: 0577490744 of 0577492662 of famjmkuijt@gmail.com

### **Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof-Elspeek: 10.30-11.15 uur  
Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I. de Vogel  
Woensdagmorgen: ""Psalmen op verzoek" Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.  
De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeek.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeek.nl/preek-luisteren).  
Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / info@oranjehof.org.

### **Terugblik autowasdag Stephanos**

Afgelopen zaterdag vond er weer een autowasdag plaats voor het goede doel.

We mogen terugkijken op een prachtige dag met een hele mooie opbrengst!

Er zijn 80 tot 90 auto's gewassen en er is €1609,50 ingezameld.

We willen u bedanken voor uw steun én geduld, want de animo was boven verwachting en dat zorgde regelmatig voor een lange wachtrij.

Fijn dat we op u mochten rekenen! Hebt u uw auto niet laten wassen maar wilt u wel iets betekenen voor/geven aan stichting Stephanos? Aankomende week hebben we een online collecte week waarin u makkelijk uw donatie kunt geven via uw smartphone. Hartelijk dank!

### **Bijbelse ambten en beroepen (XIII)**

De rangen in het leger die wij kennen zijn moeilijk in de bijbel terug te vinden of te duiden. Waar moeten we bijvoorbeeld bij een bevelhebber aan denken? Kapitein of Officier? In ieder geval hebben de Statenvertalers een bepaald soort militair met bevelhebber ingevoerd in onze bijbelvertaling. Mozes had ze ook in het leger. Hij was niet over hen te spreken. Zij

hadden in naam van de Heere zich moeten wreken op de Midianieten maar de bevelhebbers spaarden in ieder geval de vrouwen. Zij hadden echter ook moeten vallen door het zwaard omdat zij eerder de Israelitische mannen hadden verleid tot hoererij naar de raad die Bileam aan Barak gaf. We lezen van die toorn van Mozes in Numeri 31:14. Voorts moesten zij de buit die zij gemaakt hebben –waaronder de vrouwen die nog maagden waren- verdelen tussen de priesters en het volk. Ook deze zaken moesten door de bevelhebbers worden geregeld (Num.31:48).

Nog eens komen we een bevelhebber tegen. Deze was in dienst van Abimelech een zoon van Gideon die nota bene 69 broers had laten ombrengen om zich een belangrijke positie onder het volk te verweren. Zijn naam was Zebul (Richt.9:28). Hij was met het zelfde sop overgoten als zijn heer, een goddeloos man derhalve.

Tenslotte komen we nog een bevelhebber tegen in Daniel 2:15. Dat was Arioch een onderdaan van koning Nebukadnezar die belast was om allen die de droom van de koning niet konden verklaren om te brengen. Dat betrof de droom over het beeld dat Nebukadnezar in zijn droom zag en door een steen zonder handen uitgehouwen het beeld verpulverde. De koning had gedroomd en was zich van de ernst ervan bewust maar kon zich de droom niet meer herinneren. Daniel sprak af met Arioch dat hij even de tijd kreeg en dat hij daarna de droom en uitleg zou geven. Met zijn vrienden ging hij in gebed en kort daarna vertelde Daniel de koning de droom en verklaarde de uitleg. De zogenaamde 'wijzen' werden omgebracht maar Daniel en zijn vrienden behielden het leven. Wat dit met Arioch gedaan heeft weten we niet.

Het Hebreeuwse woord fakad waar bevelhebber van afstamt heeft vele betekenissen, namelijk zoeken, onderzoeken, opzicht houden maar ook bevelen...

Van de zojuist genoemde bevelhebbers is weinig goeds te vertellen. Zullen we niet vergeten dat wij ook een bevelhebber hebben. Die moet u niet in de eerste plaats hier zoeken maar boven. Want onze hoogste Bevelhebber is is niemand anders dan de Heere. Van Hem zingen we:

Gij grote God, Die ons bevelen geeft,  
Gij eist, dat w'op Uw woord gestadig letten  
En dat 'w ons hart aan Uwe wil verkleefd,  
Geduriglijk op Uwe wegen zetten. (Ps.119:2 ber.).  
Gelukkig de mens die daarop mag antwoorden:  
Mijn ziel bewaart Uw trouw getuigenis;  
Dat heb ik lief, ook doe ik Uw bevelen.

Uw woord kan mij, ofschoon ik alles mis,  
Door zijnen smaak, èn hart èn zinnen strelen.  
Gij weet mijn weg, en hoe mijn wandel is;  
'k Wil niets daarvan voor U, mijn God, verhelen  
(Ps.119:84 ber.)

#### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in Loosduinen en IJsselstein voor te gaan. De beide gastpredikanten van der Sluijs en Hooydonk zijn u niet onbekend. Geve de Heere gezegende diensten.

#### **Ter overdenking**

Uit een recent uitgegeven biografie over dr. I. Boot (1930-2000) citeer ik dit keer: 'Vanaf de kansel vraagt Boot een keer: 'Kunt u zich voorstellen dat u van een vlieg zou kunnen houden?'' Het gevolg is enige hilariteit onder de kerkgangers. 'Nee, nee' zegt Boot, 'ik bedoel het heel serieus'. En hij herhaalt zijn vraag. 'Kijk' zegt hij 'zo onbegrijpelijk is het nu ook dat God van ons mensen houdt en daarvoor zelfs Zijn eniggeboren Zoon heeft gegeven'.

*de redactie*