

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 13



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 4 april

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. maandag 5 april

09.30 uur drs. G.A. van Ginkel te Maartensdijk

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie (Evangelisatiewerk in Hoorn en Horst)

Van harte aanbevolen

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwil-

lige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Kerkradio Oranjehof Elspeet

- maandagmorgen 10.30 -11.15 uur: "voorlezen" door mw. I. de Vogel vervalt deze week vanwege Tweede Paasdag.

- woensdagmorgen 10.30-11.15 uur: "Christenreis John Bunyan" voorlezen en meditatie door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filtnet.nl

De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278/ info@oranjehof.org.

Digitale avond rondom de nieuwsbrief: 'Vriend en Metgezel'

Op D.V. maandag 12 april 2021 19:30 uur vindt er de eerste digitale uitzending plaats van de nieuwsbrief 'Vriend en Metgezel'. Via bovenstaande site krijgt u enkele dagen voor de bijeenkomst een link waarmee u kunt inloggen op Zoom.

Website:

<https://mailchi.mp/0134f494ef54/inusjua5uw>

Thema: ds. M. van Kooten spreekt over het thema: Het wonder van het Westland: Leven en werk van ds. Jac. van Dijk

Entree: Gratis

Collecte: Ja , t.b.v. Ver. 'Een Handreiking' en onkosten

Vergeet u zich niet op te geven? Dat kan via de bovenstaande website! Als het niet lukt om via deze link u aan te melden, kunt u een mailtje sturen naar:

mariusvdvalk@live.nl of bel naar: 06-12526584. Er zijn er al velen u voorgegaan, maar we hebben nog genoeg plaats! Zorg wel zelf voor de koffie!

Bijbelse ambten en beroepen (XVIII)

Wanneer wij spreken over bouwvakkers dan bedoelen we daarmee mensen die werkzaam zijn in de bouw. Geen landbouw zozeer maar woning-en stratenbouw en zij die daarin werkzaam zijn zoals bekisters, betonstaalvlechters, dakdekkers, metselaars, opperlieden, schilders, stratenmakers, stukadoors, timmerlui en voegers. Sommige van die beroepen worden in Gods woord met name genoemd. Echter ook de verzamelnaam komen we tegen en dan lezen we van bouwer, bouwlieden en bouwmeesters. Bij hen willen we dit keer stil staan.

We zien de bouwlieden voor het eerst in de Bijbel optreden bij de bouw van de tempel (1 Kon.5:18). Zij bewerkten de balken en stenen die nodig waren voor de bouw van het huis des Heeren zodat ze als het ware passend waren. Er werd namelijk geen bijl of ijzeren gereedschap gebruikt bij de bouw. Alles was sluitend en passend. Natuurlijk was het in de steengroeven een geluid van jewelste alsmede bij het hakken en van de bomen en het pasklaar maken van het hout. Op de bouwplaats zelf was er stilte. Salomo heeft goed begrepen het onderscheid tussen het bouwen van een gewoon huis en Gods huis. In dit alles ligt ook begrepen de wondere werking Gods hoe een zondaar tot een levende steen wordt in het gebouw naar Gods gemaakt bestek. Niet door kracht noch door geweld maar door de Geest des Heeren geschiedt dat.

Ten tijde van koning Joas werd de tempel ingrijpend verbouwd mede door de bouwlieden (2 Kon.12:11). Ook bij de restauratie van de tempel ten tijde van koning Josia traden de bouwlieden op (2 Kon.22:6 en 2 Kron.34:11).

Nadat bij de ballingschap van Jeruzalem en de tempel een grote puinhoop overbleef werden na terugkomst van de Joden tempel en poorten herbouwd door de bouwlieden. Het leggen van de fundamenten van de tempel door de bouwlieden ging gepaard met luide muziek ter ere Gods (Ezra 3:10).

Toen bij het herbouwen van de muren van Jeruzalem Sanballat en Tobia hartgrondig begonnen te spotten heeft Nehemia staande tussen de bouwlieden het gericht over de spotters uitgesproken (Neh.4:5). Tevens werden de bouwlieden van een zwaard voorzien om zich te verdedigen, mochten ze onverhoeds gehinderd worden in het herbouwen van de muren van de stad Gods (Neh.4:18).

Ezechiël profeteert tegen de bouwers uit Tyrus 'die de schoonheid van Tyrus volkomen hebben gemaakt' (Ezechiël 27:4). Ze zullen tot aanfluiting worden en niet meer zijn in der eeuwigheid (Ezechiël 27:36). Al mocht de heerlijkheid van de bouwlui van Tyrus vergaan, dat houdt niet in dat het met Tyrus echt gedaan was. De Zaligmaker zegt Zelf tegen Chorazin en Bethsaida dat het de landen van Tyrus verdraagzamer zal zijn in de dag van het oordeel dan hen (Luk.10:13). In Psalm 87 wordt de Tyrier genoemd bij de inwoners van de Godsstad als teken dat er ook voor Tyriers hoop is die met hun zonden en ellenden zich tot de Heere om genezing wenden.

In het boek der Psalmen worden de bouwlieden genoemd in Psalm 127. Daar klinkt het uit de mond des Heeren dat zo de Heere het huis niet bouwt de bouwlieden er tevergeefs aan arbeiden. Ook in Psalm 118:22 wordt van de bouwlieden gesproken. 'De steen die de bouwlieden verworpen hadden is tot een hoofd des hoeks geworden'. Bouwlieden keurden een steen af die naar hun mening onbruikbaar was. Echter namaals werd deze tot een hoeksteen gebruikt om de muren als het ware in het goede verband te brengen. Bij de gelijkenis van de boze wijngaardeniers past de Heere Jezus die Psalm op Zichzelf toe (Mt.21:42). Ook Petrus die zich sedert de eerste Pinksterdag als een doorkneet Schriftkenner openbaart wijst op deze Psalm om te tonen dat de zaligheid in geen anderen is omdat er onder de hemel geen andere naam gegeven is door welke we moeten zalig worden dan die van Christus (Hand.4:11-12). Hij laat ook de ontzettende keerzijde zien van het verwerpen van de steen Christus in de brief die hij schreef aan de gemeenten in verstrooiing in Pontus, Galatie, Capadocie, Azie en Bythinie. 'Maar de ongehoorzamen wordt gezegd: De Steen, Dien de bouwlieden verworpen hebben, Deze is geworden tot een hoofd des hoeks, en een steen des aanstoets, en een rots der ergernis; Dengenen namelijk, die zich aan het Woord stoten, ongehoorzaam zijnde, waartoe zij ook gezet zijn (1 Petrus 2:7-8).

Tenslotte wordt er ook nog over een bouwmeester gesproken, wij zouden zeggen de uitvoerder. Zo spreekt Paulus over zijn werk in Korinthe (1 Kor.3:10): 'Naar de genade Gods die mij gegeven is, heb ik als een wijs bouwmeester het fundament gelegd, en een ander bouwt daarop'. Nee, niet zomaar acht Paulus zich een bouwmeester te zijn maar door de geschonken genade Gods. Als er een van die geschonken genade leefde was hij het wel. Schreef hij aan Timotheus niet dat aan hem, de voornaamste van alle zondaren genade was bewezen....

In Hebr.11:10 lezen we van de stad die fundamenten heeft waarvan God de Bouwmeester is. Van de gelovige Abraham mocht getuigd worden dat hij die stad verwachtte, het hemels Jeruzalem. Daardoor betoonde hij zich hier een vreemdeling te zijn. Mag dat ook van u gelden?

Bij de diensten

Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden te zijn. Op Tweede Paasdag is kand. van Ginkel uitgenodigd om voor te gaan. Zelf hoop ik in Wekerom het paasevangelie te verkondigen. Op zondagmorgen zijn de gemeenteleden welkom van wie de achternaam begint met A t/m K en 's avonds en maandagmorgen zij van wie de achternaam begint met L t/m Z. Van harte wensen we u gezegende diensten toe. Ook bidden wij om en hopen op ongestoorde diensten. Mochten onverhoeds journalisten zich opdringen –zoals in Urk en Krimpen is geschied– probeer ze te ontwijken of groet ze vriendelijk maar laat uw ergernis niet blijken. Laat de herdenking van Christus opstanding niet leiden tot opstootjes. Dat doet de naam en zaak van de Heere echt geen goed.

Ter overdenking

Dit keer enkele krachtige uitspraken die ik bij elkaar sprokkelde:

* Gij, een mens, verwacht van mij die ook een mens bent een antwoord. Laat ons daarom beiden luisteren naar Hem Die zegt: O mens wie zijt gij? (Augustinus 354-430)

* Ongeleerdheid in de dingen die men niet kan en mag weten is geleerdheid. De lust om ze te weten is een vorm van dwaasheid (Johannes Calvijn 1509-1564)

* Niemand wordt uitgesloten van de zegen der dierbare verlossing die de Heere Jezus heeft teweeggebracht, dan zij die zichzelf uitsluiten door hun verstoktheid, hun ongelooft en onboetvaardigheid (John Bunyan 1628-1688)

* Juist het Woord geeft de vrijmoedigheid om de beloften aan te grijpen en te zeggen:dit is voor mij. Dat wij zo dood en hard als een steen onder het Woord zitten, ligt niet aan het Woord, maar aan ons. Kortom: Het Woord is niet dood, wij zijn dood! (H.F.Kohlbrugge 1803-1875)

* Christus is meer gereed om u te horen dan u bent om te vragen (Robert Murray mc Cheyne 1813-1843)

de redactie