

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 14



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 11 april 2021

09.30 uur ds. D.J. Budding

15.00 uur ds. B. van Leeuwen te Valburg

## **Collecten**

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Bediening Heilig Avondmaal**

We hopen dat binnenkort weer op dezelfde wijze als in december het Heilig Avondmaal bediend kan worden. De kerkenraad heeft de volgende avondmaalszondagen vastgesteld:

Zondag 25 april, 13 juni, 12 september en 12 december.

## **Einde winterwerk**

Sinds vorig jaar maart leven we in bijzondere omstandigheden. We zijn dankbaar dat de voorzichtige kerkgang tot heden niet tot een besmettingshaard heeft geleid en dat iedereen op deze manier op een veilige en verantwoorde wijze in de gelegenheid was om 1 keer per zondag de kerkdienst te bezoeken. Inmiddels zien we gelukkig dat weer meer mensen op zondag hun plaats in de kerk innemen.

Inmiddels is het april en is daarmee ook dit bijzondere winterseizoen ten einde. Afgelopen najaar mochten we toch nog voor activiteiten in het Kerkerf bij elkaar komen. Medio december is dat weer tot stilstand gekomen en moesten we ons beperken tot de kerkdiensten en individuele contacten. Gelukkig dat we vanaf half januari de catechisatie online konden voortzetten. Met vallen en opstaan was er op deze manier toch een mogelijkheid om met de jongeren in contact te blijven en het belangrijke catechetische onderwijs door te laten gaan. Helaas moesten ook de huisbezoeken stopgezet worden. Vooral nog lijkt er ook het aantal bezoekers dat men thuis mag ontvangen, niet te wijzigen. Daarom heeft de kerkenraad vorige week in de kerkenraadsvergadering besloten dat de gewone huisbezoeken en het verenigingswerk nu niet verder worden opgepakt. Hopelijk kunnen we

in het najaar weer beginnen en bij elkaar komen. Als er weer mogelijkheden zijn voor kinderopas en zondagsschool, zullen wij u dit berichten.

### **Jaarrekeningen**

Komende maand verwachten we ook de Jaarrekeningen van de kerk en diaconie te kunnen vaststellen. We hopen dat voor de zomer er een gelegenheid kan zijn om toch een gemeenteeavond te kunnen beleggen om dit toe te lichten en elkaar ook op deze manier te ontmoeten. Zodra hierover meer bekend is, zullen we dit doorgeven.

### **Kerkradio Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof-Elspeet: 10.30-11.15 uur  
Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I. de Vogel  
Woensdagmorgen: "Psalmen op verzoek" Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar [jvanark@solcon.nl](mailto:jvanark@solcon.nl) of [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org).  
De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhouterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren).  
Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org).

### **Word vrijwilliger bij de Bezoekdienst!**

De Bezoekdienst is weer op zoek naar enthousiaste vrijwilligers die het leuk vinden om af en toe een bezoekje bij iemand te brengen. Het gaat vaak om mensen met een beperkt sociaal netwerk of mensen die zich eenzaam voelen. Bent u/ben jij sociaal en vindt u/vind jij het fijn om iets voor een ander te betekenen? Meld u/je dan aan! U/Je kunt veel betekenen voor een ander. Wanneer u zich/jij je aanmeldt, krijgt u/krijgt je een vast bezoekadres. Hierdoor loopt u/loop je vaak langere tijd met iemand mee. De frequentie, de tijden en de invulling van de bezoeken gaan in overleg.  
Neem voor meer informatie contact op met Het Venster, tel.nr. (0341) 25 72 42 of mail naar [ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl](mailto:ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl). De contactpersoon van deze dienst is Martine Parre.

### **Digitale avond rondom de nieuwsbrief: 'Vriend en Metgezel'**

Op D.V. maandag 12 april 2021 19:30 uur vindt er de eerste digitale uitzending plaats van de nieuwsbrief 'Vriend en Metgezel'.

Via onderstaande site krijgt u enkele dagen voor de bijeenkomst een link waarmee u kunt inloggen op Zoom.

Website:

<https://mailchi.mp/0134f494ef54/inusjua5uw>

Ds. M. van Kooten spreekt over het thema: Het wonder van het Westland: Leven en werk van ds. Jac. van Dijk. Entree: Gratis. Collecte: Ja , t.b.v. ver. 'Een Handreiking' en onkosten. Vergeet u zich niet op te geven? Dat kan via de bovenstaande website! Als het niet lukt om via deze link u aan te melden, kunt u een mailtje sturen naar: [mariusvdvalk@live.nl](mailto:mariusvdvalk@live.nl) of bel naar: 06-12526584. Er zijn er al velen u voorgegaan, maar we hebben nog genoeg plaats! Zorg wel zelf voor de koffie!

### **Bijbelse ambten en beroepen (XIX)**

Musici verkeren momenteel in zwaar weer. Het einde is nog niet in zicht. Er worden wel live-stream uitzendingen verzorgd maar een zichtbaar publiek ontbreekt. We hopen dat voor de musici voor wie Soli Deo Gloria het oogmerk is weer spoedig van zich kunnen laten horen. In de Bijbel waren muzikanten vooral verbonden aan de tempel. Naast een opperzangmeester –een soort dirigent van het tempelkoor-, bazuiner, fluiters en speelman horen we nauwelijks een speciale muzikant noemen. Terwijl in de Heilige Schrift er wel een heel scala muziekinstrumenten worden genoemd. Denk met name aan Psalm 150. Naast de muziekbeoefening in de tempel bleef het blijkbaar een vrijetijdsbesteding zonder concerteren zoals David een harp bespeelde en Job zelfs een orgel. Overigens zullen we bij dat orgel wel aan een soort panfluit moeten denken. Tweemaal toe wordt van een citerspeler gesproken. Beide malen is dat in de Openbaring aan Johannes. Het betreft dan wel uitersten. Allereerst betreft het een stem vanuit de hemel die begeleid wordt met citerspelers. We lezen dat in Openbaring 14:2. Het lied dat ten gehore wordt gebracht is een nieuw lied dat niemand kan zingen dan de 144.000 die van de aarde gekocht zijn. Dat moet wel een heerlijk lied en een Gode verheerlijkend gezang zijn geweest, mogelijk nog mooier als de engelenzang. De engelen kunnen immers niet zingen dat zij uit de grote verdrukking komen en dat hun klederen wit geworden zijn in het bloed van het Lam. Ten diepste zingen de engelen er over en de gezaligden er uit.... Iets dergelijks vinden we ook in Opb.15:2 wanneer er zijn die evenals de 24 ouderlingen uit Opb.5:8 met de 'citors Gods' het lied van Mozes en het Lam zingen. Daar tegenover staat Openbaring 18:22. Daar gaat het over de citerspelers in Babel. Die kwamen ook in Daniel 3 ter sprake toen Nebukadnezar een groot beeld liet bouwen waarvoor iedereen moest knielen wanneer de muziek

begon te spelen, de babylonische hofkapel. Naast luid geschal was daar ook ruimte voor het liefelijk citerspel. Echter om mensen als het ware de hel in te lokken. De duivel kan namelijk op de klompen komen van 'house'kabaal maar ook op de sokken van liefelijk snarenspeel. In Openbaring wordt Babel als een type gezien van alle goddeloosheid, het getokkel op de citer inclusief. Het gericht komt. Vandaar dat er geen citerspeler meer gehoord zal worden. Het zal met de kunst zijn gedaan. Mogelijk werden ze hier verafgood. In de popmuziek is dat inderdaad het geval. Ooit stond er op een muur geschilderd 'Clapton is god'. Eric Clapton is overigens geen beroemd citerspeler maar gitarist. Wonderlijk genoeg is het Griekse woord 'kitara' dat voor citer staat later ook het woord geworden voor gitaar. Inmiddels is het wel zeer huiveringwekkend wanneer een mens zo wordt vereerd en blijkbaar dit welwillend accepteert. Het lust me niet om nog meer voorbeelden te geven. Ooit gebeurde het Paulus en Barnabas op hun zendingsreis ook dat men hen als een god wilden vereeren toen zij het middel mochten zijn van een wonder. In Lystre was namelijk een kreupele man die dit van zijn geboorte af reeds had genezen zodat hij opsprong en wandelde. De twee evangelisten werden vereerd alsof ze Jupiter en Mercurius waren, een paar Griekse afgoden. Zelfs wilde de schare hen offeren. Paulus en Barnabas maakten daar snel korte metten mee. Ze zeiden: 'Mannen waarom doet gij deze dingen? Wij zijn ook mensen van gelijke bewegingen als gij, en verkondigen ulieden dat gij u zoudt bekeren van deze ijdele dingen tot de levende God Die gemaakt heeft de hemel en de aarde en de zee en al hetgeen in dezelve is'. Aan ons tenslotte de vraag of we met Babylonische citerspelers zullen verstommen of straks met de grote schare het lied van Mozes en het Lam zingen. Ga daar niet achteloos aan voorbij.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hopen ds. Budding en ds. van Leeuwen voor te gaan. Met laatstgenoemde heb ik geruild. Zelf worden we verwacht in Horst, Groenekan en Valburg. Geve de Heere gezegende diensten.

### **Ter overdenking**

Bladerend in het boek 'Een vreemdeling hier beneen' –een uitleg van Buynans 'Christenreis' van ds. C. den Boer (1931-2019) kwam ik een aardige passage tegen die ik u graag ter overdenking doorgeef: Er was een ouder leraar in Afrika die vertelde over de geschiedenis van Noachs bouwen aan de ark. Deze leraar

vertelde, dat Noach, voordat hij tot de bouw van de ark overging, eerst Sem er op uitstuurde om de maat te nemen van het grootste dier, dat straks in de ark zou moeten. Dat bleek de olifant te zijn. Daarop maakte Noach dus de deur zo groot, dat er net een olifant door kon. Maar wat gebeurde? Jafeth kwam weldra aanlopen en zei: 'Vader, ik heb een kameelpaard gezien en zijn kop is veel hoger dan de deur van de ark'. 'Wel' zei toen Noach, 'dan moet hij zijn kop maar laten zakken, anders kan hij buiten blijven'. Zo moet ook de hoogmoedige zondaar zijn hoofd laten zakken, anders zal hij nooit door de poort kunnen gaan.

*de redactie*