

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 24



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeet  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeet  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 20 juni 2021  
09.30 uur ds. M. van Kooten  
15.00 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

1. Kerk  
2. Instandhouding predikantsplaats  
3. Kerk  
Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Voor hen waarvan de achternaam is van L t/m Z: Eveline de Ruiter-Monster, Bertine Mulder-de Ruiter en Alida-Maria van den Brink

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen.

Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Gemeenteavond**

De jaarlijkse gemeenteavond zal op DV maandag 21 juni worden gehouden. Op deze avond zullen de colleges van kerkrentmeesters en diakenen hun financiële jaarverslag presenteren. Vorig jaar kon deze informatieavond niet doorgaan door Corona, maar nu hopen we elkaar toch weer te kunnen ontmoeten. De avond begint om 19:30 uur en wordt in het Kerkerf gehouden. U hoeft zich hiervoor niet op te geven.

## **Zondagsschool**

Beste kinderen van de zondagsschool,  
Wat is het lang geleden hè dat we elkaar op de zondagsschool ontmoet hebben?! We hebben jullie gemist! We hopen dat jullie ouders met jullie extra de tijd genomen hebben om bezig te zijn met Gods Woord en om samen te zingen tot Zijn eer!

Hebben jullie de sleutelhanger die jullie eind januari gekregen hebben nog een mooi plekje kunnen geven aan bijv. je schooltas? Voor de oudere kinderen stond erop: 'Uw Woord is een lamp voor mijn voet en een licht op mijn pad.' Voor de jongere kinderen: 'Jezus zegt: Ik ben de goede Herder.'

D.V. 27 juni willen we alleen de kinderen van groep 8 van harte uitnodigen voor het afscheid van de zondagsschool. Dit zijn de volgende kinderen: Ruben van Ark, Mike Brink, Daniël Fijan, Marnick Mulder, Christian Polinder en Henri-Jan de Weerd.

Jullie ouders en de andere gezinsleden zijn van harte welkom om hierbij aanwezig te zijn. Ook opa's en

oma's zijn welkom. Dit zal plaatsvinden in de kerk van 11.15u tot ongeveer 12.00u.

D.V. na de zomervakantie is het de bedoeling om weer te starten met de zondagsschool. De uitnodiging volgt vanzelf. Juf Eline Bomhof gaat per ingang van de zomervakantie met zwangerschapsverlof. Zij keert daarna helaas niet meer terug als juf van de zondagsschool. Bedankt voor alles juf! We zijn blij en dankbaar dat we al een nieuwe juf hebben gevonden: juf Sarine van den Hoorn- van Engelen. Ook via deze weg van harte welkom!

Hartelijke groet van het team van de zondagsschool

### **Solidariteitskas**

In de komende weken zullen de leden van de gemeente van 18 jaar en ouder per brief worden verzocht de bijdrage voor de Solidariteitskas over te maken. De bijdrage aan deze Solidariteitskas is jaarlijks tien euro per lid. Van dit bedrag moet door onze gemeente, voor de volwassen leden, verplicht vijf euro aan de landelijke kerk worden afgedragen. De andere vijf euro is bestemd voor de kerkelijke activiteiten van onze plaatselijke hervormde gemeente. Wij hopen op uw medewerking!

College van Kerkrentmeesters

### **Kerkdiensten**

In de afgelopen weken zien we het aantal kerkgangers tijdens de zondagse erediensten toenemen. Fijn dat dit weer kan! Graag blijven we de veiligheid betreffende het coronavirus wel waarborgen, met name waar het betreft de zgn "anderhalve meter-maatregel". Daarom willen we u vragen om de aanwijzingen van de koster en de Commissie van Bijstand strikt op te volgen, met name waar het betreft de toewijzing van zitplaatsen. Hierdoor kan het gebeuren dat u niet op uw "eigen" plaats kunt zitten, wij vragen uw begrip hiervoor. Tevens vragen wij een ieder enkel de diensten te bezoeken waarbij u volgens indeling welkom bent.

College van Kerkrentmeesters

### **Vrijwilligers**

Binnen onze gemeente wordt veel werk verzet door vrijwilligers. Schoonmaak, onderhoud en hovenierswerk vindt wekelijks plaats, mede door vrijwilligers. Daarmee dragen de vrijwilligers voor een belangrijk deel bij aan het ondersteunende werk binnen de kerk van Elspeek. Wij zijn dankbaar dat dit (al jaren) zo goed verloopt. Normaal zijn wij gewoon dit soort dankwoorden kracht bij te zetten middels het houden van een vrijwilligersavond. Eenieder die daar is geweest

weet hoe goed die avonden altijd zijn. De voorbije periode was het houden van een dergelijke avond niet mogelijk vanwege coronamaatregelen. Echter zijn wij de vrijwilligers niet vergeten! Zodra de omstandigheden dit toelaten zullen we na de zomer bezien of het mogelijk is alsnog dit jaar een avond te houden!

College van Kerkrentmeesters

### **Berichten van Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof-Elspeek: 10.30-11.15 uur

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I. de Vogel

Woensdagmorgen: "Psalmen op verzoek" Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar [jvanark@solcon.nl](mailto:jvanark@solcon.nl) of [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org).

Dit zal voorlopig de laatste keer zijn dat het programma van de kerkradio zal worden verzorgd. Tijdens de zomerperiode wordt er niet uitgezonden. De organisatoren hopen per 1 september a.s. weer voor u klaar te staan.

Wij willen de dames van Ark en de Vogel en de heer van 't Noordende heel hartelijk dank voor al hun inzet en hun zorg om wekelijks in de afgelopen periode deze uitzending te verzorgen.

Daarnaast ook dank aan de koster van de kerk aan de Vierhousterweg voor alle medewerking en dank aan allen die meehielpen bij het programma "psalmen op verzoek".

### **Bijbelse ambten en beroepen (XXV)**

Thans staan we stil bij de evangelist. Valt de functie van evangelist onder ambten of beroepen? Dat is een lastige vraag. Je zou ook kunnen zeggen dat iedereen die de Heere vreest in zekere zin een evangelist is. Denk aan dat jonge meisje dat ten huize van Naaman goed van de God van Israel sprak. In die weg bracht ze de generaal van het Syrische leger in aanraking met de God van Israel. Dat bleef niet ongezegend. Dat meisje waarvan we niet eens de naam kennen was dienstmeisje en tegelijk evangeliste. Waar het hart vol van is loopt de mond van over toch? Wat het ambt betreft, van Filippus lezen we dat hij naast diaken ook evangelist was (Hand.21:8).

De onderdeling van de ambten zoals wij die kennen is weliswaar uit Gods woord te herleiden maar is niet een totaal beeld. Diakenen, ouderlingen en herders en leraars, dat zijn de ambten waarvoor we in de gereformeerde traditie een bevestigingsformulier hebben sedert de reformatie in ons land doorzette. Er is een discussie geweest of er op bijbelse gronden wel een ouderling-kerkrentmeester mocht zijn zoals inmiddels gewoon is binnen de hervormde gemeenten.

In ieder geval heeft deze strikt opgevat geen bijbelse papieren. Zelf wist ik als kind niet anders want in Jaarsveld waar ik ben opgegroeid kende men al sedert de kerkorde in 1951 van kracht werd geen kerkvoogdij en notabelen meer maar werden materiele kwesties –zoals destijds de kerkrestauratie- ook in de kerkenraad ter sprake gebracht.

Wanneer we Efeze 4:11 lezen dan heeft de Heere Jezus als genadegaven vanuit de hemel gegeven sommigen tot apostelen, sommigen tot profeten, sommigen tot evangelisten en sommigen tot herders en leraars. Hier wordt overigens niet over een diaken gesproken. De jonge Timotheus die toch ouderling was wordt in 2 Tim.4:5 aangemoedigd door zijn geestelijke vader Paulus om het werk van een evangelist te doen.

Met deze derde tekstverwijzing hebben we tevens alle teksten gehad in de Bijbel die de evangelist ter sprake brengen. Calvijn meent in zijn vierde deel van de Institutie hoofdstuk 3, paragraaf 3 dat evangelisten in vroeger dagen naast de apostelen stonden. Hij noemt als voorbeelden Lucas, Timotheus en Titus en mogelijk ook de zeventig die uitgezonden werden tijdens Jezus' rondwandeling op aarde om het woord des Heeren te verkondigen. Toch wordt eigenlijk als zodanig niemand met name genoemd. Timotheus wordt wel vermaand het werk van een evangelist te doen maar is het daarmee nog niet in de zin waarin we het tegenkomen in Efeze 4:11. Over het algemeen worden de vier evangelienschrijvers ook wel evangelisten genoemd. Toch ontbreekt die betiteling in de Bijbel zelf. Calvijn noemt evangelisten een bijzonder ambt dat in 'behoorlijk ingerichte kerken' geen plaats heeft. Het ambt van evangelist was er volgens hem slechts voor een tijd 'in welke kerken opgericht moesten worden, waar er tevoren geen geweest waren of althans kerken van Mozes tot Christus moesten worden overgebracht'. Wel hield hij een slag om de arm. Hij zegt namelijk in één adem dat de Heere ze soms later tijd ook wel instelde. Zoals 'in onze tijd geschied is (...) om de kerk van de afwijking der antichrist terug te brengen.' Mogelijk doelde hij daarbij op mensen als Willem Farel die Frankrijk en Zwitserland doorging om het zuivere evangelie te prediken, waarbij hij ook nog wel eens met stenen bekogeld werd.

Borduren we voort op de stelling van Calvijn dan moeten we constateren dat helaas in onze tijd niet overal meer een 'behoorlijke kerk' is ingericht. Vandaar dat er her en der evangelisten werden aangesteld om in een 'evangelisatie' naast de plaatselijke kerk werkzaam te zijn. Vooral daar waar overwegend Rooms Katholieken wonen of de kerk tot vrijzinnigheid is verworden. Ook wel om in die gemeente waar de

randkerkelijkheid zeer groot is hen te benaderen die van de kerk vervreemd zijn. Dr.Mr.Willem van den Bergh (1850-1890) die in Voorthuizen in doleantie ging merkte eens op dat de kenmerken van een zuivere kerk niet alleen zijn de zuivere prediking van het woord en de handhaving van de tucht maar ook het evangelisatie- en zendingsbewustzijn van de kerk. Overigens heeft dat wel grenzen, de grenzen van Schrift en belijdenis. Te veel zien we evangelisatievormen en –methoden die haaks staan op wat de gemeente 's zondags dient voorgehouden te worden. Worden. Voor het werk van een evangelist is dan ook wel een bijzonder charisma nodig. Eenvoudig spreken en ad rem reageren bijvoorbeeld. Daarbij niet vergetend het woord in alle zuiverheid en eerlijkheid door te geven zonder bij de wereld in het gevlij te komen.

Ds.J.Vreugdenhil (1879-1944) dichtte:

"Die zulk een arbeid doet, mag zich wel goed bezinnen

Of hij geroepen is, al voor hij gaat beginnen.

't Moet zijn in Gods kracht dat als een zuurdeeg werkt  
En niet verslagen zijn als hij geen vruchten merkt.

Het voorbeeld en de leer, dat moeten midd'len zijn  
Die 't mensdom hunk'ren doete naar zielemedicijn.'

We mogen de evangelisten wel bijzonder opdragen in de gebeden. Ze zijn binnen de kerken vaak te veel gezien als een derde rad aan de wagen. Wat zijn zij vaak in de middelrijke weg gebruikt om mensen die vervreemd waren van God en Zijn woord terug te brengen in de schoot van de kerk, zelfs in die van de Kerk!

### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te gaan. In de morgendienst willen we beginnen met de behandeling van de profeet Zacharia. In de middagdienst hopen we verder te gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Aan de orde van behandeling is zondag 31 over de sleutelen van het koninkrijk der hemelen. In dichtvorm bracht Johannes Hazeu op de wijs van Psalm 48 deze zondag als volgt onder woorden:

Welk zijn de hemels sleutels dan?

De heilverkondigingen van  
Het Evangeliewoord des Heeren,  
En christelijke ban, of 't weren  
Uit Christus' kerkverbonden,  
Dat 't hemelrijk wordt opgedaan  
Voor hen die in 't gelove staan  
En toegesloten wordt gewis  
Voor elk die ongelovig is.

Hoe wordt het zalig hemelrijk  
Door 't evangelie heiliglijk  
Tot heil van 's Heeren gunstgenoten  
Geopend en weer toegesloten?  
Zo naar de heilbevelen  
Van Christus, zij die delen  
In het geloof, in 't openbaar  
Verkondigd wordt (mits zij als waar  
Geloven d' Evangelieblaen  
Dat al haar zonden zijn voldaan

Vergeven zijn van hunne God  
Om Christus wil – en 't heilgenot  
Van Zijn verdiensten- dat daar boven  
Verkondigd wordt: die niet geloven  
En die zich niet bekeren  
Dat zelfs de toorn des Heeren  
En ook verdoem'nis op hen ligt  
Zo zij niet keren tot hun plicht  
Naar welk getuig'nis God hen al  
Zijn oordeel namaals geven zal.

Hoe opent, en hoe sluit men dan  
Het rijk der heem'len door de ban?  
Naar Christus heilbevel gegeven  
Dat zij die staag onchrist'lijk leven  
En zulke leren roemen  
Schoon zij zich christ'nen noemen  
Nadat zij dikwijls broederlijk  
Vermaand zijn door een liefdeblijk  
Geen afstand van hun dwaling doen  
Maar steeds een schandlijk leven voen

Dat zulken der gemeente dan  
Word' aangebracht, en als zij van  
Vermaningen niet willen horen  
Van hun die daar toe zijn verkoren  
Dan moet men deze lieden  
De zeeg'len Gods verbieden;  
Die hen ook sluit uit Christus'rijk  
Maar als z' een beet're levensblijk  
Ons geven, noemt hen ieder weer  
Erkent'lijk, leden van de Heer'.  
Schenke de Heere gezegende diensten.

### **Ter overdenking**

Indien alle kerkmensen een waarachtige christelijke houding tegenover hun ongelovige burens en collega's op het werk aannamen, dan zouden wij geen opzettelijk georganiseerde evangelisatie nodig hebben. De verspreiding van tractaatjes en andere evangelisatielectuur is ook een aanklacht jegens ons als christenen.

We hebben vele papieren apostelen nodig omdat we veel te weinig levende apostelen zijn. Een papieren getuigenis kan goedkoop zijn wanneer ons leven zelf geen getuigenis is (ds.J.Overduin 1902-1983)

*de redactie*