

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 34



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 29 augustus 2021
09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse
15.00 uur ds. J. Lohuis
D.V. woensdag 1 september 2021
14.30 uur ds. M. van Kooten (Huwelijksbevestiging)

Collecten

1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Noodhulp Haiti
Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Lianne van Asselt-Huisman, Teunie Bossenbroek-Mulder en Nienke Fijan.

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v.

door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Collecte voor Haïti

Op D.V. 29 augustus willen we een collecte houden voor de nood die er is in Haïti, die we af willen dragen aan Woord en Daad.

Woord en Daad is daar een noodhulpactie begonnen. Het land is 14 augustus getroffen door een zware aardbeving. Er zijn al veel doden te betreuren en vele gewonden en nog veel vermisten. en meer dan 14000 huizen zijn er verwoest waardoor veel mensen noodgedwongen op straat leven, waar het vaak onveilig is. Samen met lokale partnerorganisaties zoekt woord en daad naar manieren om noodhulp te verlenen in het getroffen gebied, zoals het uitdelen van water en voedselpakketten, op de langere termijn willen ze zich inzetten voor de herbouw van de gemeenschap en de inwoners weerbaar maken tegen het natuurgeweld. Uw gift en gebed zijn dringend nodig, van harte aanbevolen.

Diaconie.

Belijdeniscatechisatie

Medio september willen we weer beginnen met de belijdeniscatechisatie. Van harte wil ik jonge mensen maar ook wel ouderen die nooit belijdenis deden uitnodigen deze catechisatie te volgen. Het zal met name op donderdagavond zijn maar schuiven is altijd mogelijk wanneer er bepaalde omstandigheden zijn die de donderdag onmogelijk maken. Wil iemand een gesprek over het belijdenis doen dan kan dat altijd. Laat het vooral ook een zaak van gebed zijn. Laten we

bedenken dat we hier geen blijvende stad hebben. De gelovigen uit de Hebreënbrieff zochten de stad die fundamenteen heeft waarvan de Bouwheer en Kunstenaar God Zelf is. We zijn hier toch zo'n klein poosje. Maar dat poosje is tegelijk genadetijd. Laat het bij niemand zijn zoals die vrouw waar ik pas van hoorde vertellen. Zij was 105 geworden en ze werd door de burgemeester gefeliciteerd zoals hij dat na haar 100e verjaardag jaarlijks placht te doen. Bij het afscheid zei de vrouw: 'Tot volgend jaar'. Waarop de burgervader vroeg of ze daar wel zo van overtuigd was want 105 is toch wel een bijzonder hoge leeftijd. Waarop zij zei: 'Ik heb nog nooit een rouwadvertentie gezien waarop stond dat iemand van 105 jaar overleed'. Over afstomping gesproken.... Gods woord zegt: Kiest heden (niet morgen!) wien gij dienen zult. U/jij kunt je opgeven voor de belijdeniscatechisatie tot en met D.V. 11 september a.s.

Zondagsschool 'Abia'

Kom jij ook... (weer) naar de zondagsschool?

Wat we daar allemaal doen?

- Samen met andere kinderen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel
- Samen zingen
- Samen praten over de Bijbel
- Samen een werkje maken of een spel doen.

Je stoel staat al klaar op D.V. zondag 5 september om 11.10u in 't Kerkerf. We eindigen om 12.00u. Tot dan! Hartelijke groetjes van het team van de zondagschool

Mieneke

De opbrengst van de verkoping jl. zaterdag t.b.v. Kondanani was €1856,98. In de Malawiaanse munteenheid is dat het fabelachtige bedrag van 2.042678 kwacha. Hartelijk dank voor aller medewerking op welke wijze ook. Giften, ter beschikking stellen van spullen, boeken, baksels en directe medewerking. In het bijzonder hartelijk dank voor belangstelling en gebed. Medio september hoopt Mieneke weer terug te keren naar het weeshuisproject waar ze werkzaam is.

Jaaropening Boaz Jachinschool

Op D.V. maandag 30 augustus zal de jaaropening plaatsvinden in de hervormde dorpskerk. De ouders zullen via de nieuwsbrief van de school worden geïnformeerd over de mogelijkheid om fysiek aanwezig te kunnen zijn. De kinderen worden om 8.30 uur op school verwacht en lopen vanaf school richting de kerk. Om 8.45 uur zal de dienst beginnen, waarin ds. Pieters hoopt voor te gaan. U kunt meekijken - en luisteren via www.kerkdienstgemist.nl.

Kerkradio Oranjehof

Vanaf 1 september kunt u weer thuis naar de verschillende programma's luisteren, en staan de medewerkers weer voor u klaar. De start is woensdag 1 september om 10.30 uur.

Tijden: maandag- en woensdagmorgen 10.30 -11.15 uur

- Maandagmorgen "voorlezen" door mw. I. de Vogel
- Woensdagmorgen

Even weken: "Vervolgvertelling en meditatie Christenreis John Bunyan" met afsluitend orgelspel door dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen, belt u dan 0577-723192 of mail naar oordende@fil-ternet.nl

Oneven weken: "Psalmen op verzoek" Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org.

De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren.

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / info@oranjehof.org.

Vrijwilligers voor evangelisatie Horst

Anderhalf jaar geleden is er een kinderclub opgericht in de evangelisatiepost te Horst. Op elke laatste zaterdag van de maand is er een clubochtend met nog een klein aantal kinderen. We kijken terug op fijne ochtenden, met veel open gesprekken, waarin de kinderen ruimte krijgen voor hun vragen. Op dit moment zijn er 6 clubleiders. We zouden veel meer willen organiseren, zoals folderen voor de clubochtend, een grote buitenactiviteit zoals een pannenkoekenfeest of een ijscokar en meerdere zaken om kinderen bekend te maken dat er club is. Helaas zijn we echter met te weinig mankracht en erg kwetsbaar. De clubleiders wonen verdeeld in het land, sommigen moeten bijna 2 uur rijden. Om het haalbaar voor iedereen te houden zijn we al lange tijd op zoek naar vrijwilligers die ons willen bijstaan en zich willen inzetten om kinderen in Horst en omgeving bekend te maken met het Evangelie. Daarom aan u de vraag of u mogelijkheden ziet om u te willen inzetten voor de kinderclub. Wilt u meer informatie of wilt u zich hiervoor opgeven, neem dan contact op met de voorlichter, dhr. W. de Jong, tel. 06-28913550 of per mail famw.dejong@kliksafe.nl Evangelisatiepost Horst "de Schuilplaats"

Het Venster

Op zoek naar vrijwilligerswerk? Word vrijwilliger bij de Bezoekdienst!

Als vrijwilliger van de Bezoekdienst legt u bezoeken af bij ouderen of eventueel mensen met een beperking. In overleg krijgt u één of soms meerdere vaste bezoekadressen aangewezen. Tijdens het bezoekje drinkt u een bakje koffie of thee, gaat u even mee wandelen of doet u gezellig een spelletje. Op dit moment wachten er meerdere aanvragers nog op een vrijwilliger. Wilt u één van hen een bezoekje brengen? Of wilt u liever eerst nog wat meer informatie? Neem dan contact op met Martine Parre, 0341-257242 of mail naar ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.

Wordt u/word jij onze nieuwe vrijwilliger bij de Service Vervangende Mantelzorg?

De Service Vervangende Mantelzorg wordt ingezet wanneer een mantelzorger even een momentje voor zichzelf nodig heeft. De vrijwilliger blijft dan even bij de chronisch zieke, zodat de mantelzorger met een gerust hart op pad kan. De belangrijkste taak voor de vrijwilliger is het aanwezig zijn! Verder kunt u denken aan het doen van een spelletje, wat voorlezen of een stukje wandelen.

Bent u op zoek naar een nuttige tijdsbesteding en houdt u ervan om contact met andere mensen te hebben? Wellicht is de Service Vervangende Mantelzorg wat voor u!

Heeft u enkele uurtjes over en wilt u iets betekenen voor een ander? Geef uzelf dan op! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Parre, tel. 0341 – 25 72 42 of mail naar ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.

Bijeenkomst Revoke

D.V. zaterdag 25 september organiseert Revoke een bijeenkomst voor kinderloze echtparen. Wilma van Klaveren hoopt een inleiding te houden over het thema 'Geen kinderen. En dan?'

Locatie: Kerkgebouw De Hoeksteen, Vellerselaan 1 te Barneveld.

Inloop 14.00 uur.

Meer info op www.revoke.nl of 0318 – 45 65 87.

Bijbelse ambten en beroepen (XXVI)

Hoewel de Farizeër niet onder ambt of beroep valt te scharen wordt er over deze mensen zoveel gesproken in de Bijbel dat we hen toch in dit verband willen noemen. Farizeën is de naam van een joods godsdienstige stroming die we met name in de Nieuw Testamentische periode zien optreden. Wanneer deze stroming precies is opgekomen weten we niet. Farizeër blijkt afkomstig te zijn van een Hebreeuws woord dat afscheiden betekent. Ze onderscheidden zich dus van de andere Joden. Er wordt aangenomen dat zij begonnen

op te treden als stroming in de tijden van de overheersing van de Grieken t.t.v. de Makkabeen. Het was de tijd dat Antiochus Epifanus, de Griekse onderdrukker maatregelen trof die tegen de wet Gods ingingen en daarbij de tempel verontreinigde. De Farizeën hadden een grote eerbied voor de wet Gods en namen de ganse Heilige Schrift voor Gods woord aan i.t.t. de vrijzinnige stroming van de Sadduceen met wie ze vaak in de clinch lagen. Ze gaven hoog op van Mozes die de wet uit Gods hand had ontvangen en niet in het minst van Abraham hun vader. Ook hadden zij een Messiasverwachting maar dan wel een heel vleeselijke. Hij zou hen bevrijden van de vreemde overheersing en als koning regeren over Israel als in de dagen van Salomo. Vaak worden ze door de Heere Jezus op één hoop gegooid met Schriftgeleerden die meer met de letter der wet bezig waren en louter verstandskennis dan het bevindelijk leven uit de Heilige Schrift. Ook hadden ze een betuining om de wet gemaakt waardoor ze meer bezig waren met de betuining dan met het wezen ervan. Zo verdienden ze niet alleen de opbrengst van het land –hetwelk de Heere geboden had- maar ook van hun moestuin. Rondom de sabbat hadden zij voorschriften die verder reikten dan de Schrift aanwijst. Echter met de liefde tot de naaste namen ze het niet nauw. Ook zagen ze neer op de eenvoudige mensen die volgens hun optiek de wet niet kenden. Om van tollenaars en andere publieke zondaren maar niet te spreken. Het viel hun zwaar dat de Heere Jezus geen eerbied voor hen toonde terwijl zij meenden op de goede weg te zijn. Johannes de Doper betitelde hen als adderengebroedsel (Math.3:7).

Menigmaal heeft vooral de Heere Jezus hen ernstig aangesproken op hun huichelachtig gedrag. Denk aan de Bergrede alsmede Math.16:12 waar Hij de mensen waarschuwt voor de zuurdesem der Farizeen. In Mattheus 23:13-14 zegt Hij dat ze de mensen verhinderden het koninkrijk der hemelen in te gaan, onder de schijn van lang bidden de huizen van de weduwen opaten en stad en land omgingen om iemand voor hun secte te winnen en deze tenslotte een kind der hel te maken. Hoor ook Matth.23:23: "Wee u, gij Schriftgeleerden en Farizeën, gij geveinsden, gij zijt witgepleisterde graven gelijk, die van buiten wel schoon schijnen maar van binnen zijn zij vol doodsbeenderen en alle onreinheid." Ook in de gelijkenis van de Farizeer en de tollenaar wordt de Farizeër geschetst als een hoogmoedig wezen die neerzag op een tollenaar en daarbij de Heere ook nog dankte niet zo te zijn als die zondaar. Wat gaf hij hoog op van zijn eigen vroomheid. Het oordeel van Christus is: 'Wie zichzelf verhoogt zal vernederd worden en wie zichzelf vernederd

zal verhoogd worden.' Nooit heb ik trouwens deze gelijkenis zo mooi en treffend horen vertolken als in de 444e cantate van Heinrich Schutz getiteld 'Es gingen zweene Menschen hinauf'. Een cantate die schriftlezing en preek tegelijk is.

Uiteindelijk zijn het mede de Farizeen geweest die de Heere Jezus zochten om te brengen. Zij waren het ook die met de overpriesters Pilatus wisten te overtuigen van de noodzaak van het verzegelen van het graf van de Heere Jezus. De discipelen waren vergeten dat Hij gezegd had dat Hij ten derde dagen zou opstaan. De Farizeën konden wat dat betreft beter luisteren.

De Farizeen durfden het werk van Christus zelfs duivelswerk te noemen. In verband daarmee spreekt de Heere Jezus ook over het begaan van de zonde tegen de Heilige Geest (Mt.12:23 enz.).

Toch zijn er ook Farizeën geweest die tot bekering kwamen. Denk aan Nicodemus (Joh.3:1). Hij is wel genoemd de nachtdiscipel, de schemerdiscipel en de dagdiscipel. Nachtdiscipel omdat hij midden in de nacht tot Jezus kwam en door de Heiland werd gezien op de noodzaak van de wedergeboorte die hem vreemd was. Hij wees daarbij op de koperen slang als teken van het Evangelie van de Heere Jezus waardoor alleen redding te vinden is. Het maakte diepe indruk op hem want toen men in een vergadering van farizeen van zins was Hem te doden zei hij dat het naar de wet onbetamelijk was zonder iemand gehoord te hebben te doden. Het begon bij Hem door te schemeren dat de Heere Jezus de Zaligmaker was maar hij durfde er toen nog niet ronduit voor uit te komen (Joh.7:50). Dagdiscipel was hij toen hij samen met Jozef van Arimathea het dode lichaam van de Zaligmaker begeerde te begraven. Het maakte hem toen niet uit wat de anderen zouden zeggen. Toen is de geschiedenis van de koperen slang levend voor hem geworden. 'Zoals Mozes in de woestijn de koperen slang heeft verhoogd also is de Zoon des mensen verhoogd opdat een ieder die in Hem gelooft niet verderve maar het eeuwige leven hebbe'.

Een bekende Farizeër was ook Saulus van Tarsen. Even als zijn vader behoorde hij ook tot die stroming. Hij was er aanvankelijk zeer trots op en zelfs ging hij over tot de vervolging van christenen. Maar de Heere is hem Gode zij dank tegen gekomen in de goede zin des Woords. Mocht hij zich in zijn eertijds beroemen op het feit farizeer te zijn, daarna mocht hij betuigen: 'Maar hetgeen mij gewin was dat heb ik om Christus wil schade geacht. Ja, gewisselijk, ik acht ook alle dingen schade te zijn om de uitnemendheid der kennis van Christus mijn Heere (Fil.3:5-8). Gode zij dank, niet alleen moordenaars, echtbrekers, dieven,

hoereerders, sabbatsschenders, vloekers en leugenaars kunnen zalig worden. Zelfs Farizeërs.

Bij de diensten

Komende zondag heb ik geruild met ds.Lohuis uit onze vorige gemeente Scherpenisse. We wensen u een gezegende zondag toe.

Ter overdenking

Wat is eigenlijk dankbaarheid? Dat ik aanneem wat mij aangeboden wordt en ik het met vreugde geniet. Wie is God dankbaar? Een zondares waste de voeten des Heeren met haar tranen en droogte ze af met het haar van haar hoofd. Hij is God dankbaar, die belijdt dat dat het hem onmogelijk is, God ooit dankbaar te zijn. Hij neemt de beker der zaligheden en drinkt deze leeg en looft de Heere, dat Zijn goedertierenheid geweldig over hem heen gaat als een rivier. Hij weet niet dat hij dankbaar is. Hij beschuldigt zichzelf, dat hij on-dankbaar is. Maar hij kan aan de duivel, dood, zonde en wereld niet gewonnen geven, dat de Heere niet zijn God en Heiland is, Die hem van bloedschulden verlost en redt uit de dood (H.F.Kohlbrugge 1803-1875).

de redactie