

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 35



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 5 september 2021

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk (deurcollecte)

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Meeleven bij lief en leed

De kerkenraad wil graag met u meeleven in dagen van vreugde en droefheid. Wilt u de predikant op de hoogte stellen bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekte en ziekenhuisopname of -ontslag?

Wilt u de predikant ook informeren als er een naast familielid (bv ouders of broer/zus) overleden is? We willen ook daarin onze betrokkenheid tonen en deze gebeurtenissen in de voorbede gedenken. Draagt el-kanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

Kaartje aan kerkenraad

We willen u er ook nog eens op wijzen om naast de predikant (Nunspeterweg 4, 8075AC) ook de scriba (Zichtweg 3, 8075CN) een trouwkaart en geboorte-kaartje te sturen, zodat alle informatie correct wordt opgenomen in de voorbede, de berichtgeving in de kerkbode en de kerkelijke administratie.

Zondagsschool 'Abia'

Kom jij ook... (weer) naar de zondagsschool?

Wat we daar allemaal doen?

- Samen met andere kinderen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel
- Samen zingen
- Samen praten over de Bijbel
- Samen een werkje maken of een spel doen.

Je stoel staat al klaar op D.V. zondag 5 september om 11.10u in 't Kerkerf. We eindigen om 12.00u. Tot dan! Hartelijke groetjes van het team van de zondagsschool

Belijdeniscatechisatie

T/m 11 september krijgt u/jij de gelegenheid om zich op te geven voor de belijdeniscatechisatie. Een

gesprek is altijd mogelijk. Neem deze oproep niet voor kennisgeving aan.

Psalmzang vereniging De Lofstem

De leden van de psalmzang gaan weer samenkomen om de psalmen te zingen. Elke donderdagavond van 8 tot 10 in het Kerkerf. Nieuwe leden, mannen en vrouwen vanaf 15 jaar zijn hartelijk welkom.

Orgel

Het orgel is weer gereed. De grote schoonmaak en herstelling van defecten is voorbij. De afgelopen weken moesten de organisten zich steeds behelpen met een gedeelte van de registratiemogelijkheden. Dat is nu voorbij. Hoewel in bepaalde Schotse gemeenten het orgel taboe is omdat men geen instrumenten duldt in de eredienst achten wij het een voorrecht de gemeentezang te ondersteunen met het orgel. Calvijn –die we zeer hoog hebben staan- zou zijn wenkbrauwen fronsen bij deze regels. Hij liet de orgels in Genève verwijderen en liet de tinnen orgelpijpen omsmelten om er avondmaalsgerij van te maken. Zwingli wilde zelfs van het zingen niets weten omdat hij dacht dat de melodie meer indruk zou maken dan de inhoud der woorden. Daar zit inderdaad wat in. Anderzijds is de kracht van de melodie alsmede het spelen van de melodie dat de inhoud der woorden beter beklijft. Hoe menigmaal is dat niet gebleken dat de liederen die de Heere aan Zijn volk gaf tot troost, hulp en sterkte mochten zijn. Vandaar dat we zingen: ‘De Heere is mij tot hulp en sterkte, Hij is mijn lied, mijn psalmgezang. Hij was het die mijn heil bewerkte, dies loof ik Hem mijn leven lang’.

De super intendent van Gelderland, Johannes Fontanus die veel heeft gedaan voor de reformatie van de Veluwe moest ook al niets van orgels hebben. Hij wist te realiseren dat het orgel –dat eigendom van de burgerlijke overheid was- pas ging spelen nadat de dienst voorbij was in Arnhem. Liever was hij al het orgelspel kwijt. In Nijkerk adviseerde hij de organist maar af te zetten omdat het orgelspel onnut was. Hoe men reageerde is onbekend, wel weten we dat ook aldaar nog steeds ‘t orgel overal bij het juichend vreugdgeschal tot het Heere glorie pare’.

Het orgel is niet op een bijzondere wijze ingewijd of ingespeeld middels een aparte bespeling. Misschien maar goed ook. Toen vele jaren geleden het orgel van de Sint Jan van den Bosch na een grote opknapbeurt weer dienst zou doen werd er een orgelconcert georganiseerd. Vele kerkelijke wen wereldlijke hoogwaardigheidsbekleders waren aanwezig. De plebaan van de kathedraal was trots op het resultaat. Begrijpelijk

want het is een schitterend orgel. Tijdens de bespeling bleef voortdurend een toon hangen. Het euvel kon niet verholpen worden en de mensenmenigte moest teleurgesteld naar huis. Zoals een vliegje de zalf van de apotheker doet stinken is het ook met het voortdurend doorzeuren van een hangende toon tijdens de bespeling. De oorzaak van het defect bleek achteraf een muizenkeuteltje te zijn. Het had als het ware wel een ‘olifantenresultaat’ want het orgel was destijds driemaal zo groot als het onze. De plebaan reageerde: ‘Ik dank U Heere, dat Gij mij vernederd heb’. Wij hopen dat alle organisten, kerkrentmeesters en orgelliefhebbers iets mogen kennen van de ‘nederigheid’ van de tollenaar in de tempel. Dan kan is een ‘hanger’ in het orgel niet nodig.

‘Alle registers los’ wordt wel eens gezegd. Men bedoelt dan dat men het volle werk van het orgel kan beluisteren. Met massale gemeentezang. Het is echter de kunst om alle mogelijkheden van een orgel tot klinken te brengen. Zo ook bij de prediking. Allerlei facetten van het genadeleven maar ook van tijd tot ‘tijd alle registers los’, het volle evangelie uitmondend in de lof aan de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Mogen we zo weer samenen de kerkdiensten beleven, onder, op en boven de kansel.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen hopen we Zacharia 3 te lezen. ‘s Middags willen we verder gaan met de Heidelbergse Catechismus. Aan de beurt is het derde gebod. Daar worden twee zondagen aan gewijd. We beperken ons tot zondag 36. Op de wijs van Psalm 119 heeft Johannes Hazeu dat als volgt onder woorden gebracht:

Wat eist van ons het derde wetgebod?
Dat wij ons niet alleenlijk tot vloeken
Of valse eed, maar ook dat wij niet tot
Onnodig zweren immer ons verkloeken;
Of lasteren de heil’ge naam van God
Noch ooit daarvan het schand’lijk misbruik zoeken.

Noch dat men zich, stilzwijgend, zonder reën
Met toezien, deez’ verschrikkelijke zonden
Deelachtig maakt, maar dat wij dus alleen
Gods heil’ge naam gebruiken, ongeschonden
Met eer en vrees, opdat Hij hier beneen
Van ons gekend en roemrijk wordt bevonden.

Maar is ‘t dan zulk een boos en schriklijk kwaad
De naam van God met vloeken en met zweren
Te lasteren, dat God, op zulk een daad

Zich toornig maakt op hen die 't konden weren
Wanneer 't verbod in hun vermogen staat
Om daardoor zulk een boosheid af te keren?

O ja, het is een kwaad zo boos en snood
Dat er geen schuld, geen zonden kunnen wezen
Waarover God Zijn gramschap meer gebood
Dan lastering Zijns naams, zo zeer te vrezen
Omdat Hij gaf bevel, zelfs met de dood
Te straffen, hen die Zijne naam misprezen.
Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

We zijn de afgelopen dagen opgeschrikt door de 'overwinningen' van de taliban in Afghanistan en de vreselijke aanslag van de IS in Kabul. Dat actie ondernomen mag worden is duidelijk en bijbels. Het kwade wordt echter in de eerste plaats overwonnen door het goede, dat is door het zwaard van de Heilige Geest. Treffend is wat Erskine schrijft over Saulus van Tarsen die in gramschap tegen de christenen te vergelijken valt met de Christus en christen hatende taliban: 'Zie een Saulus van Tarsen met het slachtmes in de hand, gereed zijnde om de heiligen de keel af te snijden. Maar de genade rent hem voorbij, grijpt hem aan en houdt hem vast en de liefde van God in Christus, overwint hem zodat hij Christus' gevangene wordt!

de redactie