

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 41



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 17 oktober 2021

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. woensdag 20 oktober 2021

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Diaconie najaarszingscollecte GZB

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Vrijwillige hulpdienst

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de

vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

Catechisaties

Komende week zijn er geen 'gewone' catechisaties in verband met de herfstvakantie. Desondanks geven we het huiswerk door voor de week daaropvolgende: De eerste maandagavondgroep moet de bijbelboeken van het Nieuwe Testament kennen en maken de vragen en opdrachten op blz.19 van LotL 1b.

De tweede maandagavondgroep moet leren Efeze 2:8-9 en maken de vragen en opdrachten op blz.24 van LotL 2b.

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 33 van de Heidelberger en maken de vragen en opdrachten op blz.31 van LotL 4a.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren zondag 36 van de Heidelberger Catechismus.

Zondagsschool Abia

Beste kinderen van de zondagsschool,

Wat was het fijn om jullie alweer twee keer te zien op de zondagsschool! D.V. zondag 17 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de herfstvakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 24 oktober.

Hartelijke groetjes het team van zondagsschool Abia

Bijbelkring

Op D.V. dinsdag 19 oktober willen we weer verder gaan met het bespreken van Openbaring 17 om 19.30 uur in het Kerkerf. De volgende avonden zijn bij leven en welzijn dinsdag 16 november, dinsdag 14 december, 25 januari, 22 februari en 22 maart. Nieuwe gezichten hartelijk welkom.

Bijbellezing

Op D.V. woensdag 20 oktober willen we de bijbellezingen over Daniel vervolgen. Dit keer hoofdstuk 2. Iedereen hartelijk welkom in de kerk om 19.30 uur.

Bijbelse ambten en beroepen (XXVII)

In Gods woord wordt verschillende malen van een gezant gesproken. Een gezant kan wijzen op een diplomaat of een ambassadeur die de belangen van het eigen land behartigt in het buitenland. Ook kan het een koerier zijn die speciaal brieven overbrengt in naam van degene die hem daartoe uitzond. In het oude Egypte waren er zulke gezanten die de wetten en regels van de vorst mondeling overbrachten aan de onderdanen van de farao. Aan dergelijke gezanten moeten we denken bij de Bijbelse gezanten. Aan zo'n gezant zal Elihu gedacht hebben toen hij tot Job zei: 'Is er dan bij hem een gezant, een uitlegger, een uitdrukkend, om den mens zijn rechten plicht te verkondigen (Job 33:23).'

De eerste maal dat er over gezanten wordt gesproken is in Jozua 9:4. De Gibeonieten die gehoord hadden van de ondergang van Jericho en Ai verzonnen een list om aan het wraakzwaard van de Israëlieten te ontkomen. Ze deden zich voor alsof ze gezanten waren uit een ver gelegen land en hadden oude klederen en schoenen aangetrokken en namen oude wijnzakken en droog en beschimmeld brood mee. Op die wijze trachtten zij met Jozua in een verbond te komen. Jozua trapte er in maakte met eedzwering een verbond met hen. Zij werden niet uitgeroeid maar moesten levenslang slavenwerk doen zoals waterputten en hout hakken in de dienst des Heeren. Zij hadden echter ook wel zonder list tot Jozua mogen komen. We zien in Rachab die ook een Kanaanitische was dat de Heere Zich zeker ontfermt over degenen die de toevlucht tot Hem nemen. Toen later de eed verbroken werd en vele Gibeonieten werden omgebracht door de hand van Saul heeft de Heere dat zeer zwaar gestraft opdat duidelijk zou worden dat God Zijn waarheid nimmer zal krenken maar eeuwig Zijn verbond gedenken. Zeven nazaten van Saul werden opgehangen ter afschrikking. De Heere gedenkt aan Zijn verbond. Ook aan heidenen die zich bij dat bondsvolk wilden voegen met verlaten van hun afgoden. Het zal namelijk niet zo geweest zijn dat ze met behoud van hun eigen afgodendienst in de dienst des Heeren hebben geparticipeerd. De stad Gibeon werd zelfs priesterstad en is de tabernakel er geruime tijd bewaard terwijl de ark te Jeruzalem stond. Salomo heeft aldaar een bijzondere openbaring van de Heere ontvangen toen hij

daar offerde waarbij hij Hem om wijsheid vroeg (2 Kron.1).

Verder lezen we dat er gezanten uit Babel kwamen om Hizkia op te zoeken en informatie op te doen over het wonderteken met de zonnewijzer toen Hizkia ernstig ziek was. De godvruchtige Hizkia heeft toen opgegeven van zijn rijkdom in plaats van God de eer te geven (2 Kron.33:31 en Jesaja 39). Niets is Gods kinderen vreemd helaas.

Salomo was er van overtuigd dat gezanten wel moesten functioneren. Hij merkt op: 'Een trouw gezant is dengenen die hem zenden als de koude der sneeuw ten dage des oogstes want hij verkwikt zijns heren ziel (Spr.25:13) Ook zegt hij: 'een trouw gezant is als een medicijn' (Spr.13:17). Dat geldt niet in het minst wanneer we het gezant zijn in relatie brengen met de Heere. Hij heeft immers ook gezanten. Paulus vergelijkt zich ermee. Hij doet dat wanneer hij uit de gevangenis een brief schrijft aan de gemeente van Efeze. Hij noemt zich dan een 'gezant in een keten' (Ef.6:20). Hij doet dit het meest krachtig in 2 Kor.5:20 mede namens alle evangeliedienaren: 'Zo zijn wij dan gezanten van Christuswege alsof God door ons bade; wij bidden van Christuswege: Laat u met God verzoenen'. Het formulier om de dienaars des Woords te bevestigen citeert die tekst en past het toe op de predikanten. Achter 'gezanten' schrijft de opsteller van dat formulier tussen haakjes 'of ambassadeurs'. Laten we deze ernstige woorden ter harte nemen als verkondiger en luisteraar. En laten we ons als verkondigers ook niet te veel verbeelden want de Heere Jezus heeft gezegd bij de voetwassing: 'Want Ik heb u een voorbeeld gegeven, opdat, gelijkerwijs Ik u gedaan heb, gijlieden ook doet. Voorwaar, voorwaar zeg Ik u: Een dienstknecht is niet meerder dan zijn heer, noch een gezant meerder, dan die hem gezonden heeft' (Joh.13:15-16).

Bij de diensten

Komende zondag hopen we verder te gaan met de nachtgezichten van Zacharia. Dit keer lezen Zacharia 5 terwijl we het zesde nachtgezicht willen overdenken. 's Middags willen we verder gaan met de behandeling van de Heidelberger Catechismus. Dit keer is aan de orde van behandeling zondag 38 over het vierde gebod. Op de wijs van de Lofzang van Maria verwoordt Johannes Hazeu dat als volgt:

Maar wat gebiedt ons God
In 't vierde wetgebod?
Dat predikambt en scholen
En wel inzonderheid

De rustdag Mij bereid
Aan Mij wordt aanbevolen.

Dat 'k op de sabbatdag
Met eerbied en ontzag
Tot Gods gemeente kome
Om daar Gods heilig woord
Te horen, zo 't behoort
Op 't voetspoor aller vromen.

Dat 'k op die dag, ook dan
De sacramenten kan
Gebruiken, en de Heere
Mijn God in 't openbaar
Aanroepen, en aldaar
Mag leven tot Zijn ere.

Dat ik tot heil en troost
Gedenk aan 't arme kroost
Door hart en hand t'ontsluiten;
En dat 'k mijn levens tijd
Niet meer in boosheid slijt
Door 't zondig werk te stuiten.

Dat ik laat God de Heer'
Door Zijne Geest, met eer
Zijn werking in mij geve
Opdat 'k de sabbatdag
Der eeuwigheid, dus mag
Aanvangen, in dit leven.

Ter overdenking

Laten we niet terwijl we lezen gapend en slaperig over de Bijbel gebogen zijn. Laten we lezen zoals een Londense zakenman de beursberichten in de Times leest, of zoals een vrouw een brief leest van haar man die in het buitenland zit. Laten we ons er voor hoeden nooit een dominee of een preek of een boek of een traktaat of vriend boven het Woord stellen. Vervloekt zij het boek of traktaat of menselijke raad die tussen ons en de Bijbel inkruipt en de Bijbel voor onze ogen verbergt! Ik zeg het nog eens, laten we waakzaam zijn. Zodra we de Bijbel open slaan, komt de duivel naast ons zitten (J.C.Ryle 1816-1900).

de redactie