

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2021 | Week 42



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4  
8075 AC Elspeet  
Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3  
8075 CN Elspeet  
Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V.zondag 24 oktober 2021  
09.30 uur kand. J.K. Abbink te Vriezenveen  
15.00 uur ds. J. van Dijk te Ridderkerk

## **Collecten**

1.Kerk  
2.Instandhouding predikantplaats  
3.Kerk  
Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Erica Koetsier-Schuiteman, Ageeth van Steeg-Rozen-  
daal en Julia de Weerd

## **Vrijwillige hulpdienst**

De vrijwillige hulpdienst is er voor iedereen in onze kerkelijke gemeente die tijdelijk hulp nodig heeft b.v. door ziekte bij ouderdom of om andere redenen. Heeft u vragen of wilt u gebruik maken van de

vrijwillige hulpdienst neem dan contact op met Evelien v.d. Brink 492159 of Gretha van het Goor 491380

## **Catechisaties**

De eerste maandagavondgroep moet de bijbelboeken van het Nieuwe Testament kennen en maken de vragen en opdrachten op blz.19 van LotL 1b.

De tweede maandagavondgroep moet leren Efeze 2:8-9 en maken de vragen en opdrachten op blz.24 van LotL 2b.

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 33 van de Heidelberger en maken de vragen en opdrachten op blz.31 van LotL 4a.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren zondag 36 van de Heidelberger Catechismus.

## **JV Timotheüs 13+**

D.V. Dinsdag 26 oktober beginnen we onze JV weer. Van 19:00-20:30. Alle 13 plussers welkom, we willen er een gezellige avond van maken!  
Groeten Johan, Jan en Wijnand.

## **JV de Schatgravers**

Na een gezellige en smakelijke start vorige week zijn jullie D.V. volgende week dinsdagavond 26 oktober weer welkom in 't Kerkerf van 19.00 uur tot 20.30 uur. We hopen jullie allemaal weer te zien!  
Hartelijke groet,  
Machiel, Willie en Annemiek

## **Mannenvereniging**

Op DV dinsdag 26 oktober hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Tijdens de vergadering zullen de regels i.v.m. Corona gelden, zoals 1,5

meter afstand. We verzoeken jullie dan ook vriendelijk om je aan te melden (uiterlijk de maandagavond voor de vergadering) zodat de zaal ingericht kan worden volgens de geldende richtlijnen.

Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van mei/juni 2021 alsnog behandeld worden, omdat de vergadering van 12 oktober is geannuleerd vanwege een minimaal aantal aanwezige leden. Het te behandelen schriftgedeelte is 1 Koningen 17: 2 t/m 6 "Elia gevoed bij de beek Krith". Kees van de Steeg zal de inleiding op de Bijbelstudie verzorgen.

We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf!

Namens het bestuur, Kees van de Steeg

### **Vrouwenvereniging Wees een zegen**

Nieuws voor de belangstellende van de vrouwenvereniging "Wees een zegen". Hartelijk welkom DV 27 oktober, om half 8. Kwart voor 8 beginnen we met bijbelstudie 2. Wie het nog niet heeft, de bijbelstudiekrant, kan even een kopietje vragen aan ons.! Hartelijke groet van het bestuur.

### **Zorgcentrum Oranjehof**

Blij zijn we u weer te kunnen uitnodigen in ons zorgcentrum. Dankbaar zijn we elkaar weer te mogen ontmoeten. En ontvangen we weer meer mensen in Oranjehof. Een aantal activiteiten kunnen weer plaats vinden, waaronder de broodmaaltijd.

Vrijdagmiddag 29 oktober is de maandelijkse broodmaaltijd. Deze bijeenkomst begint om 17.30 uur. De kosten bedragen € 5,- per persoon. Opgave vooraf tot uiterlijk donderdagmorgen 28 oktober. U bent hier weer heel hartelijk welkom en we zien uit naar uw komst.

Kerkradio

- Maandagmorgen 10.30 -11.15 uur "voorlezen" door mw. I. de Vogel

- Woensdagmorgen "Psalmen op verzoek" Wilt u voor iemand een psalm aanvragen, belt u dan naar Mw. A. van Ark, tel 0577-492059, of mailt u naar [jvanark@solcon.nl](mailto:jvanark@solcon.nl) of [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org).

De uitzending vindt plaats vanuit de Kerk aan de Vierhousterweg; te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren).

Heeft u vragen? Bel of mail dan naar Oranjehof tel 0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org).

### **Bijbelse ambten en beroepen (XXVIII)**

Dit keer vraag ik uw aandacht voor de goud-en zilversmid. Dat doet me gelijk denken aan Schoonhoven, de buurgemeente (zo'n acht kilometer) van het dorp

waar ik ben opgegroeid. Daar is de enige vakschool van ons land om aldaar mensen op te leiden tot gouden zilversmid. In mijn jeugd hoorde je de wildste verhalen over die vakschool. Immers studenten uit het hele land verbleven dan in Schoonhoven. Velen behoorden tot gebruikers van drugs e.d. terwijl er ook al waren die 'hokten'. Zelf was er een student die een medestudent met vriendin vermoordde, beiden negentien lentes. Ik dacht dat inmiddels het imago van die school behoorlijk ten positieve is bijgedraaid. Dat laat onverlet dat de edelsmeden in Gods Woord niet hoog scoren. Ook zij niet die er gebruik van maakten. Ik denk in de eerste plaats aan de merkwaardige geschiedenis van Micha in Richteren 17. Hij had 1100 zilverlingen aan zijn moeder ontfoetseld. Nadat hij dit aan zijn moeder opbiechtte en weer teruggaf wilde ze het heiligen voor de Heere en er een beeld van te maken terwijl de Heere dat in het tweede gebod verboden had. In ieder geval werden er 200 zilverlingen uitgetrokken om een gegoten en een gesneden beeld te maken door de goudsmid. Het huis van Micha werd daardoor een heuse tempel inclusief een binnengehaalde verdwaalde Leviet. De roep ging uit in de hele regio. Evenwel was het alles naar eigen goeddunken gegaan. Men deed wat goed was in de ogen des Heeren. Dat de Heere er Zijn zegen niet aan verbond blijkt uit de rest van de geschiedenis die we in de volgende hoofdstukken van Richteren vinden.

Bij de profeet Jesaja wordt meerdere malen over een goudsmid gesproken. Voortdurend gaat het er dan over dat een goudsmid een beeld voor een afgod maakt (Jesaja 40:19, 41:7 en 46:6). Ook Jeremia brengt op die manier de goudsmid ter sprake (Jer.10:9 en 14 en 51:17) waarbij het tot tweemaal toe klinkt: 'een ieder goudsmid is beschaamd van het gesneden beeld; want zijn gegoten beeld is leugen, en er is geen geest in hen'.

Betreffende de zilversmid is er slechts een bekend in de bijbel, namelijk Demetrius (Hand.19:24). Hij was woonachtig in Efeze en vervaardigde kleine zilveren tempeltjes van de godin Diana. Toen het woord des Heeren krachtig werkte in Efeze braken er velen met toverkunsten maar ook met de Dianaverering. Dat kostte hem klandizie. Hij organiseerde een grote vergadering met mensen van zijn gilde om zich tegen Paulus te stellen. Uiteindelijk is Paulus daarna naar Macedonie vertrokken. Maar Demetrius kon niet verhinderen dat het woord des Heeren voortgang vond in de harten van de Efeziërs.

Om het verhaal van de edelsmeden te completeren wil ik besluiten met de kopersmid. Koper is weliswaar een van de minder edele metaalsoorten maar behoort

toch tot edelmetaal. Mag koper dan edel heten, also niet de kopersmid Alexander. Hij heeft Paulus heel veel kwaad berokkend, waarom de apostel zegt: 'De Heere vergelde naar zijn werken' (2 Tim.4:14). Hij moet het dan wel heel bont hebben gemaakt want doorgaans opent Paulus gaarne de sluizen van het evangelie. Alexanders naam leeft nog voort in een opmerking die nog wel eens gemaakt werd bij het tellen van de collecten zoals ruim een eeuw geleden ds.P.J.M.de Bruin in 'De Wekker' schreef: "Daarmede bedoelende dat het vele kopergeld en het terughouden van het zilvergeld de collecte schraal gemaakt heeft Had men in plaats van brons zilver gegeven dan ware de collecte groter geweest, dus het koper heeft de collecte in dat opzicht schade gedaan'. J.Mastenbroek, chroniqueur en oud bibliothecaris van de theologische school van de Gereformeerde Gemeente schreef eens een stukje historie met een knipoog in het RD over Alexander de kopersmid. Daaruit het volgende citaat: Ik denk aan ouderling H. G. Bock van de gereformeerde gemeente van Rotterdam-Centrum. Een eenvoudige fabrieksarbeider die moeite moest doen om de eindjes aan elkaar te knopen. Zondags legde hij naar gewoonte voor zijn kinderen -hij had er zeven- koperen centen of tweeënhalve centstukken klaar. Tot hij op een zondagochtend krachtig bepaald werd bij de tekstwoorden: "Alexander, de kopersmid, heeft mij veel kwaad betoond." Bock ging naarstig op zoek naar zilveren of nikkelen stuivertjes. Het kopergeld had voor hem afgedaan. Voortaan was het vooral zilvergeld dat zijn kinderen meekregen - meer dan een verdubbeling van zijn gaven. Hij heeft het volgehouden, ondanks zijn karig inkomen. Géén Alexander die hem nog langer dwarszat! Zou hij zich niet gerealiseerd hebben dat Demetrius uiteindelijk ook geen beste was?'

Toch mogen we niet in de mineur eindigen. Uiteindelijk is ook het werk van een edelsmid een oorbaar beroep. Bij de bouw van de muren van Jeruzalem waren en ook goudsmiden die meewerkten. Ze waren geen bouwvakkers van professie en het ontbrak hen wellicht aan spierkracht. Hun motoriek was gericht op allerlei kleine frutseltjes van goud en zilver maar ze maakten geen excuus om niet mee te bouwen aan Jeruzalems muren. Zo lezen we van ene Uzziel (Num.3:8). Vervolgens Malchia de zoon van een goudsmid (Neh.3:31). De muren nabij de Schaapspoort werden verbeterd door meerdere goudsmiden (Neh.3:32). Ze konden wellicht met hun dagelijks werk meer verdienen maar op hen was van toepassing 'Uw knechten hebben een welgevallen aan haar stenen en hebben medelijden met haar gruis' (Ps.102:15).

Tenslotte spreekt de Heere via de mond van de profeet Maleachi ook nog eens over een goudsmid. De smid loutert immers het goud totdat alle vuil er uit verwijderd is. Welnu, dat doet de Heere ook. Daarom staat er: 'Wie zal de dag Zijner toekomst verdragen en wie zal bestaan als Hij verschijnt? Want Hij zal zijn als een vuur van een goudsmid' (Mal.3:2). De kanttekeningen op de Statenvertaling hebben daar staan met het oog op de eerste komst van de Heere Jezus in het vlees dat dan nog gebeuren moet: 'Wie zal er zonder zonde gevonden worden, of zo zuiver dat hij in de proef zal kunnen bestaan, als Christus komen zal? Daar zal niemand zijn die de Middelaar Christus niet van node zal hebben'. Het is daar als het ware een uitnodiging om tot de Zaligmaker de toevlucht te nemen. Zullen wij echter niet vergeten dat Hij ook weer terug komt? Wie zal dan bestaan? Zal Hij u dan als beproefd goud thuishalen of als de vuiligheden die bij het louteren van goud loskomen wegwerpen?

#### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in de vrije oud gereformeerde gemeente van Aalburg voor te gaan. In uw midden hoopt 's morgens kandidaat Abbink –u wel bekend- voor te gaan. 's Middags hoopt ds.van Dijk uit Ridderkerk het woord te bedienen. Met hem heb ik vroeger aan de zaterdagopleiding van de theologische faculteit te Utrecht gestudeerd. Hij maakte inmiddels bijna 31 jaar geleden deel uit van mijn handopleggers waarbij hij de Schriftwoorden sprak: 'Hij Die u roept is getrouw, Die het ook doen zal', woorden die ik 12 ½ jaar eerder bij mijn openbare belijdenis persoonlijk meekreeg in Jaarsveld. In ieder geval gezegende diensten toegewenst.

#### **Ter overdenking**

Wanneer het berouwvolle en verontruste geweten vrede, troost en vreugde ervaart bij het horen dat onze zonden zijn vergeven om Christus' wil, dan is dat het geloof dat ons rechtvaardigt voor God (Philippus Melanchton 1497-1560)

*de redactie*