

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 3



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 23 januari 2022

09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Valburg

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. woensdag 26 januari 2022

19.30 uur ds. M. van Kooten (bijbellezing)

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Martianne Vermeer-Ter Maaten, Willie van de Brug-Huisman en Merith van Steeg

Bijbellezing

We hopen woensdag a.s. weer verder te gaan met de bijbellezingen over het boek Daniel. We lezen dit keer het vijfde hoofdstuk. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in de kerk.

Bijbelkring

We hopen het weer op te pakken op D.V. dinsdag 25 januari om 19.30 uur in het Kerkerf. Aan de orde is het 19e hoofdstuk van Openbaring. Iedereen hartelijk welkom.

Catechisaties

Hieronder de leerstof voor de catechisanten.

De leerstof die gekend moet worden is voor de eerste maandagavondgroep Mattheus 28:19 en 20 en maken de opdrachten op blz.47 en 48 van Lotl 1b.

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 4 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.67 van Lotl 2b.

De derde groep moet leren zondag 39 en maken de vragen en opdrachten op blz.96 en 97 van Lotl 4a.

De vrijdagavondgroep moet leren hoofdstuk 51 van Goddelijke waarheden van Hellenbroek deel 3 over het gebed en maken de vragen op blz 44 en 45.

Collecte kerstviering

De collecte tijdens de kerstviering heeft, inclusief de giften via de bank, het mooie bedrag opgebracht van €291,30, waarvoor hartelijk dank! De opbrengst is bestemd voor de jaarlijkse actie van de zondagsscholenbond: Bijbels onderwijs op 6 christelijke basisscholen in Pakistan.

JV Maranatha

Ha jongelui, we gaan JV Maranatha weer opstarten. We nodigen je van harte uit als je 16 jaar of ouder bent. Ben je jonger en ga je toch liever bij ons dan mag dat ook natuurlijk. DV 23 januari hopen we weer te beginnen. Plaats: 't Kerkerf. Tijd: 19.00 uur. Activiteiten: zingen, bijbelstudie, discussie enzovoorts. Inclusief snacks! ;-)
André en Gert

Sinaasappelactie voor project Jedidja!

Sinaasappels van A-kwaliteit, voor hand en pers!
Kist (ca. 70 stuks) € 17,50 Halve kist € 9,50 Bezorgen € 2,00. Bestel voor 30 januari! Ophalen en bezorgen op 12 februari. Bestellen voor Elspeet, Nunspeet, Uddel en Vierhouten kan per telefoon 0577-490396 of app 06-17006006 of mail naar www.gerdaklaver.nl/actie
Afhalen 10.00 tot 12.00 uur
Afhaaladressen: Nunspeeterweg 110a, Elspeet en Dokter van Loonweg 25, Nunspeet

Bijbelse ambten en beroepen (XXXVIII)

Meerdere malen wordt in Gods woord gesproken over een hoofdman. Het betreft een leidinggevende in het leger die de leiding had over vijftig of over honderd soldaten. Zelfs over duizend (Num.31:14). Naar onze maatstaven zouden we zo iemand officier in het leger noemen. Onder de hoofdmannen die in de Bijbel genoemd worden waren ruwe goddeloze lieden maar ook zeer beschaafde, ja zelfs die met de vreze des Heeren waren bedeed.

De eerste keer dat er over hoofdmannen wordt gesproken is in Exodus 14:7. Daar gaat het over de achtervolging door de verstokte farao van de kinderen Israels die door de Rode Zee trokken. Zij allen zijn toen omgekomen toen de muren van water die voor doortocht zorgden voor Gods volk daarna instortten. Mozes zong daarop 'Hij (de Heere) heeft farao's wagens en zijn heir in de zee geworpen en de keur zijner hoofdlieden zijn in de diepte gezonken als een steen'. Ten tijde van koning Ahazia van het Tien stammenrijk traden er tot driemaal toe hoofdmannen over vijftig op die Elia moesten inrekenen omdat hij de koning had aangezegd dat hij moest sterven daar hij niet de Heere maar Baal-Zebub had geraadpleegd. De eerste twee riepen waarschijnlijk in grote onverschilligheid en brutoheid: 'Gij man Gods, zo zegt de koning, komt haastiglijk af.' Ze moesten het met hun manschappen met de dood bekopen door vuur dat van de hemel daalde. Honderd militairen lagen dood aan de voet van de berg waar Elia verbleef. De derde hoofdman kwam niet met een eis maar met een verzoek en

tevens een smeekbede om bewaring van de ziel van hem en de vijftig manschappen die met hem waren. Hij bleef gespaard (2 Kon.1:9-14).

Nog weer een andere hoofdman 'op wiens hand de koning leunde' spotte met Elisa toen hij meldde dat er weer eten zou zijn in Samaria, dat door vijandelijke troepen omsingeld werd en uitgehongerd. Hij spotte dat er dan wel vensters in de hemel gemaakt mochten worden. Hem werd gezegd dat hij er niet van zou eten. Alzo geschiedde, de hoofdman werd vertrappt onder de vele voeten die door de poort gingen (2 Kon.7:2,17 en 20).

Jehu die het huis van Achab uit het zadel lichtte was aanvankelijk ook een hoofdman (2 Kon.9:5). Nadat Jehu gezalfd was tot koning door een knecht van Elisa gaf hij zijn hoofdman Bidkar opdracht om Joram, de zoon van Achab te doden en neer te werpen op de akker van Naboth die Achab op zo gemene manier had geeigend (2 Kon.9:25) Jehu roeide voorts de baalsgodsdienst wel uit middels zijn hoofdmannen (2 Kon.10:25) maar omhelsde de godsdienst van de gouden kalveren van Dan en Beth-el.

Het was de priester Jojada die zich ontfermde over de kleine Joas in het huis de Heeren toen koningin Athalia alle koninklijke familie uit het huis van David wilde ombrengen. Hij maakte een verbond met hoofdmannen dat ze de goddeloze koning Athalia zouden ombrengen zodat Josia gekroond kon worden (2 Kon.11:4 en 19).

In Ezechiël 21:22 lezen we dat hoofdmannen van Babel stormrammen zullen stellen tegen de poorten van Jeruzalem om deze in te nemen.

In het Nieuwe Testament gaat het bij de hoofdmannen voortdurend over Romeinse legerleiders want gedurende de rondwandeling van de Heere Jezus op aarde en vele jaren daarna hadden zij de wereldlijke macht in Israel en de wijde omgeving.

De eerste hoofdman over honderd waarover gesproken wordt is die van Kapernaum (Matth.8:13 en Luk.7:1-10). Hij had zelfs voor de Joden een synagoge gebouwd zodat hij een zeer gerespecteerd man was onder de ouderlingen van Kapernaum. Hij had een knecht die ziek was en liet Jezus vragen om genezing zonder dat hij vroeg of Jezus Zelf zou komen. 'Ik ben niet waardig dat Gij onder mijn dak zou komen, maar spreek slechts met één woord en Uw knecht zal genezen zijn' was zijn verzoek. De jongen van de hoofdman werd genezen en Jezus getuigde dat Hij zo'n groot geloof als van de hoofdman in Israel nog niet had gevonden.

Bij het verraad en de gevangenneming van de Heere Jezus zijn ook hoofdmannen betrokken geweest

(Luk.22:4). Dat waren echter hoofdmannen van de tempel, een soort tempelpolitie (Luk.22:52) die ook uit Romeinen bestond. Van hen lezen we geen ontzag voor de Zaligmaker. In ieder geval de hoofdman over hen niet, gezien het feit dat deze later ook manschappen inzette om Petrus en Johannes gevangen te nemen omdat ze verklaard hadden dat de Heere Jezus was opgestaan uit de doden (Hand.4:1). Overigens durfden ze niet altijd geweld te gebruiken omdat ze vreesden gestenigd te worden door het volk (Hand.5:26).

Van de ruwheid en onverschilligheid van de Romeinse hoofdmannen getuigt ook de geschiedenis van Paulus. Hij werd onder leiding van zo'n hoofdman geselsd en vervolgens in de kerker geworpen te Filippi, samen met Silas (Hand.16:20 en 22). Later moesten zij ook Paulus en Silas netjes uitgeleide doen uit de stad omdat ze mannen met een Romeins burgerschap dat Paulus en waarschijnlijk ook Silas had onverhoord geselsd hadden (Hand.16:35-38). Ook later heeft Paulus te maken gehad met hoofdmannen. Met name op zijn reis naar Rome in Handelingen 27 en 28. Van die man is ook zijn naam bekend, namelijk Julius van de keizerlijke bende. Niet zomaar een hoofdman blijkbaar. Echter hij had meer geloof in wat de stuurman zei dan wat Paulus zei toen deze adviseerde om in Schonehavens te blijven. Het was deze hoofdman ook tot wie Paulus zei toen er een paar krijgsknechten met sloepen het schip in storm wilden verlaten: 'Indien dezen in het schip niet blijven, gij kunt niet behouden worden'. Hij was het ook die zorg droeg dat Paulus niet omgebracht werd als gevangene toen het schip in stukken brak aan de kust van Melite. Uiteindelijk heeft hij Paulus in Rome overgedragen aan de justitie. Wat het getuigenis van Paulus heeft uitgewerkt in Julius' leven weten we niet. Wel wat er op Golgotha met een andere hoofdman over honderd gebeurde bij de kruisiging van de Heiland. Deze zei terwijl hij God verheerlijkte: 'Waarlijk deze Mens was rechtvaardig', 'Waarlijk deze Mens was Gods Zoon' (Matth.27:54 en Marc.15:39 en 44-45). Wat een mooi getuigenis van deze hoofdman over honderd vergeleken met de ongelovigheid van de overpriesters en schriftgeleerden. Tenslotte wijzen we op Romeinse hoofdman over honderd, Cornelius te Caesarea die leiding had over de zogenaamde Italiaanse bende. Van hem lezen we een schoon getuigenis in de Heilige Schrift: Hij was godzalig en vrezende God, met geheel zijn huis, en doende veel aalmoezen aan het volk en God geduriglijk biddende' (Hand.10:1-2). Petrus mocht als middel in Gods hand gebruikt worden dat deze man de Heere Jezus mocht leren kennen, terwijl hij ook de gave van

de Heilige Geest ontving. Van deze heiden gold wat we zingen in Psalm 67:1 'En de blinde heiden, nu van God gescheiden, eens Uw heil erken'. Geldt dat ook u al?

Bij de diensten

Komende zondagmorgen hopen we aanwezig te zijn bij de bevestiging van onze zoon Rinus als ouderling-kerkrentmeester in Sint Annaland. Ds.van Leeuwen hoopt daarom hier voor te gaan. 's Middags willen we de catechismusprediking vervolgen. Zondag 41 is aan de beurt. Die zondag handelt over het echtbreken. We hopen a.s. zondag over de echt te spreken en de keer daarop over het breken ervan. De Heere geve gezegende diensten.

Ter overdenking

Zondagmorgen had ik in gedachte een gedichtje van Jacobus Revius te citeren vanwege de gelijkenis van het verloren schaap. Ik deed het niet, vandaar dit keer ter overdenking:

Ik ben een schaapje dat daar is

Verbijsterd in de wildernis.

Ik ben een penning weggeraakt

Een zoon die schulden heeft gemaakt.

O Vader, zoek mij wederom

Opdat ik blijf Uw eigendom.

de redactie