

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 15



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V.zondag 17 april 2022

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. Goudriaan uit Ede

D.V.zondag 18 april 2022

09.30 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie evangelisatie Hoorn en Horst

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Zondag 17 april

Nelleke Schoonhoven-Slappendel, Teunie Bossenbroek-Mulder en Niennke Fijan

Maandag 18 april

Tineke van de Top-van Renselaar, Martianne Vermeer-Ter Maaten en Julia de Weerd

## **Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof Elspeet

Maandagmorgen: 10.30-11.15 uur "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 20 april vanaf 11.00 uur: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door Dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl

De uitzending vindt plaats vanuit de HHK, vierhousterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren) Heeft u vragen?

Zaterdag 23 april is er een gezellige kledjesmarkt bij het WOC@Oranjehof, parkeerplaats Gerrit Mouweweg. Deze markt is van 9.00 tot 12.00 uur.

Wil je met je spulletjes een plekje reserveren, stuur dan een mailtje naar [woc@oranjehof.org](mailto:woc@oranjehof.org). Een plekje kost 1 euro. Opgeven kan tot 21 april.

Natuurlijk hebben we ook kopers nodig, dus kom allemaal langs op zaterdagochtend 23 april bij Oranjehof! Komt u ook?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org)

## **Bijbelse ambten en beroepen (XLVII)**

Keizer is wel de hoogste titel die aan vorsten wordt gegeven, de andere wereldlijke vorsten zijn aan hen ondergeschikt. In de Romeinse tijd werden ze caesar genoemd waarvan keizer is afgeleid. Dat geldt trouwens ook de tsaar van Rusland zoals die fungeerden tot de komst van de communistische dictator Lenin. Ons buurland Duitsland heeft ook keizers gehad. Denk aan Karel V voor wie Luther zich moest verantwoorden op de rijksdag te Worms en in later dagen keizer

Wilhelm die na de eerste wereldoorlog zijn laatste jaren als balling in Doorn doorbracht. In Gods woord komen we ze tegen als hoofd van het Romeinse rijk. Het betrof in al die gevallen heidense vorsten. Heel bijzonder is de eerste keer waarop een keizer ter sprake komt in het Kerstevangelie. Keizer Augustus geeft bevel dat de hele wereld beschreven moet worden. Hij toont daarin zijn macht en heerschappij en meent geschiedenis te schrijven maar heeft niet in de gaten dat de Heere de geschiedenis schrijft en daardoor Zijn belofte vervuld dat in Bethlehem de Zaligmaker zal worden geboren (Luk.2:1). Ook zijn opvolger Tiberius –die dertig jaar later op de troon van Rome zat- wordt in Lukas 3:1 genoemd. Het volk bedoelde hem toen ze riepen ‘Wij hebben geen koning dan de keizer! (Joh.19:15)’ terwijl men daarmee de Zaligmaker verwierp.

Hoewel de Joden het een zware zaak vonden dat ze onder de Romeinse knoet zaten en hoopten op een messias die hen van die overheersing zou bevrijden begeerden ze de Heere Jezus tot zonde te verleiden door Zijn standpunt over de keizer. Zo vroegen ze of het geoorloofd was om schatting aan de keizer te betalen. Wanneer Hij daartegen zou reageren dan hadden ze een reden om Hem aan te klagen als oproermaker. De Zaligmaker doorzag dit en vroeg wiens afbeelding op de penning stond. Op het antwoord ‘Des keizers’ reageerde Hij: Geef dan de keizer wat des keizers is en Gode wat Gods is (Matth.22:17 en 21, Marc.12:14,16 en 17 en Luc.20:22,24-25). Ondanks deze gebeurtenis brachten de Joden toch een valse beschuldiging tegen de Heere Jezus aan in Lukas 23:2 en men tot Pilatus zei dat Hij verbood schatting te geven aan de keizer omdat Hij Zelf zei koning te zijn. Dit vals getuigenis kon weerlegd worden. Christus zei immers dat Zijn koninkrijk niet van deze wereld was....

Toen Pilatus echter door liet schemeren dat de Heere Jezus geen schuld had waarom Hij zou moeten worden veroordeeld en trachtte Hem los te laten bedreigden de Joden de stadhouder dat hij dan de vriend van de keizer niet meer zou zijn (Joh.19:12). Toen hij bemerkte dat zijn eigen positie op wankelen stond maakte hij er zich van de zaak af door de handen in onschuld te wassen en het volk de zin te geven.

In Handelingen 11:28 komt keizer Claudius ter sprake. Het gaat daar om de profetie die Agabus deed dat er een grote hongersnood zou plaatsvinden waar bij dan de opmerking wordt gemaakt dat deze dus onder keizer Claudius ook is gekomen. De keizer kon nog zo machtig zijn maar regen en droogte en wat dies meer zij komen niet uit de handen van een keizer of welke

hoogmogendheid ook als wel uit de handen van de hemelse Vader.

De Heere Jezus zei eens tegen Zijn leerlingen: ‘Zij hebben Mij gehaat, zij zullen ook u haten!’. Dit is inderdaad geschied. Het verwijt dat men de Heere Jezus maakte dat Hij Zich als koning profileerde en daarmee het keizerlijk gezag in gevaar bracht werd ook Paulus verweten in Thessalonica. Men beschuldigde Paulus en Silas dat ze tegen de geboden van de keizer deden en zeiden dat er een andere Koning zou zijn, namelijk Jezus (Hand.17:7). De marktboeven en beroerders der stad die deze laster over Gods knechten uitkraamden hadden wel de klok horen luiden maar wisten niet waar de klepel hing. Nooit en te nimmer heeft Paulus opgezet tegen opstand tegen de overheid, zelfs niet de Romeinse. Hij zette eerder op tot voorbede voor allen die in hoogheid waren gezeten. Zelfs maakte hij gebruik van de hoogste aardse gezagsinstantie door zich op de keizer te beroepen toen hij vals beschuldigd werd. Dit gebeurde namelijk door de hogepriester en voornaamste Joden toen de nieuwe stadhouder Festus in Jeruzalem verscheen. Paulus kon echter ten aanhoren van Festus verklaren dat hij noch tegen de wet der Joden, noch tegen de tempel noch tegen de keizer had gezondigd (Hand.25:8). Hij deed derhalve een beroep op het keizerlijk gezag vanwege zijn Romeins burgerschap (Hand.25:10-11). Hoewel in een later gesprek tussen koning Agrippa en stadhouder Festus beiden de onschuld van Paulus erkennen concludeerde koning Agrippa: ‘Deze mens kon losgelaten worden indien hij zich op de keizer niet had beroepen’ (Hand.26:32). En alzo vertrok Paulus naar Rome, onder bewaring gesteld zijnde van hoofdman Julius van de keizerlijke bende (Hand.27:1). Even leek het er op dat er van de tocht naar Rome niets terecht kwam vanwege een zware storm waarin het schip terecht kwam waarop Paulus zich bevond. Hij kreeg echter als bemoediging door een engel Gods: ‘Vreest niet Paulus, gij moet voor de keizer gesteld worden, en zie God heeft met u geschonken allen die met u varen’ (Hand.27:24). Door het beroep op de keizer kon hij uiteindelijk in de gemeente Rome onderwijs geven tot zelfs zijn eigen landgenoten toe die van deze beschuldiging en dit hoger beroep niets wisten (Hand.28:19). Zo mocht hij de Joden onderricht geven en te bewegen tot het geloof. En hoewel het merendeel dit Evangelie verwierp staat er toch ook: ‘En sommigen geloofden wel hetgeen gezegd werd’ (Hand.28:23). Tijdens de periode dat Paulus in Rome verbleef (twee jaar lang) mocht hij met alle vrijmoedigheid en onverhinderd het woord des Heeren verkondigen. Bepaald niet ongezegd want in de brief

die hij aan de gemeente Filippi schreef vanuit Rome deed hij de groeten van de heiligen die van het huis van de keizer waren (Fil.4:22). Men meent dat het hier ging om mensen in dienst van de verschrikkelijke keizer Nero. Deze christenvervolger heeft dus niet kunnen voorkomen dat het woord van Paulus onder zijn knechten tot eeuwige winst mocht zijn. Allicht niet want de opgestane Christus heeft gezegd: 'Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde!

### **Bij de diensten**

Zowel op eerste als tweede paasdag hopen we elkaar 's morgens te ontmoeten rondom om het Paasevangelie. Zondag ligt in de bedoeling het woord open te slaan bij Lukas 24 en maandagmorgen 1 Korinthe 15. Zondagmiddag ben ik uitgenodigd om in de evangelisatie van Vaassen te preken. Ds.M.Goudriaan uit Ede hoopt dan in ons midden voor te gaan. In de Oosters Orthodoxe kerk –of het nu Rusland of Oekraïne betreft- is Pasen het belangrijkste kerkelijk hoogtepunt. Feestelijk worden de klokken geluid, met name in Kiev, al zou het me niet verbazen wanneer dezen thans zwijgen. Voorts wordt men in de kerk begroet met woorden 'Christos voskres!' (Christus is opgestaan!) waarop men terugzegt: 'Voistinus voskres!' (waarlijk, Hij is opgestaan!). Zelfs Poetin doet daaraan mee, iets wat zijn voorgangers Lenin en Stalin op allerlei wijze trachtten tegen te gaan. Daar ze godsdienst met Marx als opium voor het volk achtten. Ten diepste had die Marx nog gelijk ook want godsdienst is niet anders dan een zoethoudertje. Echter ook de Godsvreze schaarde hij daaronder en derhalve is de kerk van Rusland –ook de orthodoxe- lange tijd een lijdende kerk geweest. Wat zullen de begroetingswoorden met Pasen vooral in oorlogsgebied op heden een andere klank hebben dan voorheen. Toch wensen we de Oost Europeanen toe dat de diepte van de paasboodschap verstaan mag worden bij het volk en de gezagdragers. Niet de dood en ook niet de zonde als oorzaak van de dood heeft het laatste woord maar de opgestane Levensvorst van wie we zingen: 'Hij de Vorst der aard, is die hulde waard'. Overigens geldt dat ook ons land en volk. Gezegende paasdagen toegewenst.

### **Ter overdenking**

Twee mannen op weg naar Emmaus praten over Jezus. Weet u wat er gebeurt met mensen die over Jezus praten? Dan komt de Heere er Zelf bij. Bij het urenlang geconverseer over niets komt de Heere niet (ds.Jac.van Dijk 1913-1984)

*de redactie*