

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 14



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 10 april 2022

09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse

15.00 uur ds. J. Lohuis

D.V. vrijdag 15 april

09.30 uur ds. M.van Kooten

19.30 uur ds. M.van Kooten

Collecten

10 april

1. Fonds Christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

15 april

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Zondag 10 april

Willie van de Brug-Huisman. Ageeth van Steeg-Rozendaal en Thirza de Greef

Mannenvereniging

Op DV dinsdag 12 april hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van februari 2022 behandeld worden. André Dorst zal de inleiding op de Bijbelstudie verzorgen. Het te behandelen gedeelte is 1 Koningen 22 : 1 t/m 18 "De zieke koning Ahazia". We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf! Namens het bestuur, Kees van de Steeg

Vrouwenvereniging Wees een zegen

De meesten hebben het al in de app gelezen maar we willen jullie ook nog via deze weg uitnodigen voor de fietstocht die DV woensdag 18 mei a.s. gepland is (bij regen gaat dit niet door). Ook hopen we dat het uitje dit jaar door kan gaan, daarvoor hebben we DV dinsdag 14 juni gereserveerd. Verdere bijzonderheden volgen in de app en/of in de kerkbode. We zien uit naar jullie komst!

Hartelijke groet van het bestuur

Collectemunten

Op maandag 11 april aanstaande is er uitgifte van collectemunten in 't Kerkerf van 19 tot 20 uur. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

5-Daagse rondreis Engeland

D-DAY-MUSEUM, SPURGEON, BUNYAN.

O.l.v. Ds. D.J. Budding zal DV 30 mei t/m 3 juni een rondreis door Zuid-Engeland gehouden worden. O.a. worden bezocht het D-Day-museum in Portsmouth, de Metropolitan Tabernacle van Spurgeon(Londen) en het Bunyanmuseum in Bedford. In één van de Londense kerken wordt een samenzangavond gehouden. Voor meer informatie en opgave: www.zang-reizen.nl
Voor informatie mag u ook Ds Budding bellen 06-57731847.

Concert t.b.v. het werk van Gerda Klaver

Op D.V. 9 april organiseert christelijk mannenensemble Laus Deo in samenwerking met mannenkoor Con Amore een Passie- en Paasconcert ten bate van het werk van Gerda Klaver. Het thema van deze avond is 'Als een lam werd Hij ter slachting geleid'. De zangavond vindt plaats in het kerkgebouw van de hersteld hervormde gemeente, Vierhousterweg 71, en begint om 19.30 uur. Ds. M. van Kooten verzorgt de meditatie. Komt u ook? De opbrengst van de collecte wordt gebruikt om kinderen met een handicap in Guinee-Bissau te helpen. In de hal staat bovendien een verkooptafel van Little Gift. De opbrengst van de verkoop is ook bestemd voor het werk van Gerda.

Passie en Pasenconcert Cantare in Uddel

In de Stille week hoopt Mannenensemble Cantare op D.V. woensdag 13 april 2022 een Passie en Pasenconcert te houden in de Hervormde kerk te Uddel. Medewerkenden aan dit concert zijn André van Vliet (dirigent - piano), Marco den Toom (orgel), Laura van der Stoep (viool), Myrthe van Hulst (cello) en ds. A. Vonk Noordegraaf (meditatie). Het gevarieerde programma tijdens dit concert gaat van Goede Vrijdag en Stille Zaterdag naar Paaszondag. De liederen bestaan onder andere uit traditionele werken, werken van André van Vliet en enkele buitenlandse componisten. U bent van harte welkom bij dit prachtige concert. De toegang is vrij, er wordt een collecte gehouden voor Woord en Daad. Aanvang concert: 20:00 uur.

Bijbelse ambten en beroepen (XLVI)

Wanneer wij het ambt van kanselier horen noemen denken we in de eerste plaats aan onze Oosterburen waar de eerste minister bondskanselier heet. Nu komen we het woord kanselier in Gods woord in zo'n hoedanigheid niet tegen. Toch wordt in het Oude Testament wel een aantal keren van iemand gewag gemaakt die zo genoemd wordt. Kanselier is echter een ruim begrip. Het kan een hoge regeringsambtenaar

zijn maar ook iemand die belast is met het al of niet beoordelen van het ontvangen van een eredecoratie. Het Hebreeuwse woord 'matskier' dat voor kanselier is vertaald heeft de betekenis van 'iemand die in herinnering houdt'. In dit verband gaat het dan over iemand die aan de bevelen van de koning herinnert dat ze uitgevoerd worden. Hij regelde ook de ontvangsten en bezoeken aan de koning.

De eerste die we als zodanig tegenkomen is Josafath, de zoon van Ahilud die ten tijde van David kanselier geweest is (2 Sam.8:16, 20:24 en 1 Kron.18:15) en dat trouwens ook bij Salomo nog was (1 Kon.4:3).

In de dagen van Hizkia bekleedde Joah, de zoon van Asaf dit ambt (2 Kon.18:18 en 37 en Jesaja 36:3 en 22). Hij was er getuige van dat de koning van Assyrie Rabsaké naar Jeruzalem zond om de stad in te nemen. De grootspraak van Rabsaké waarbij hij pochte dat hij vele landen had overwonnen en dat de goden niets tegen hem vermochten gingen hem door merg en been. Hij schreeuwde dat de HEERE Jeruzalem niet uit zijn hand redden zou. Joah had niet het geloof van David die Goliath te lijf ging maar scheurde zijn klederen als teken van rouw en ging met de andere prominenten die daarbij aanwezig was naar koning Hizkia. Ook deze scheurde zijn klederen ,ging er mee in het huis des Heeren om de nood aan de Heere voor te leggen en liet Jesaja ontbieden. Het antwoord van de profeet mocht zeer troostrijk zijn. God zou opstaan tot de strijd. De engel des HEEREN bracht daarop maar liefst 185.000 soldaten van de vijanden om...

Tijdens het bewind van de vrome koning Josia was Joahaz kanselier. Hij wordt nadrukkelijk genoemd als vader van Joah die belast was met het collecteren voor de restauratie van de tempel. Overigens is die zelfde verfraaide tempel niet zo heel veel jaren later tot verwoesting geworden vanwege de gerichten Gods. Desondanks deed deze zoon van de kanselier edeler werk dan kanselier Rehum (Ezra 4:8,9 en 17). Rehum was namelijk kanselier van de Perzische koning Artasasta en schreef aan de koning brieven om de de teruggekeerde Joden in een verkeerd daglicht te stellen omdat de Joden geen medewerking dulden van de achtergebeven inwoners van het land die half heiden waren. De brief die de kanselier terug kreeg van de koning loog er niet om. De Joden kregen een volledige bouwstop op de herbouw van de tempel, dat duurde tot het tweede jaar van Darius en Haggai en Zacharia begonnen te profeteren.

Gelukkig had de kanselier niet het laatste woord maar de Koning der Kerk zodat hier mocht gelden:

De HEER zal opstaan tot den strijd;
Hij zal Zijn haters, wijd en zijd,
Verjaagd, verstrooid, doen zuchten;
Hoe trots Zijn vijand wezen moog',
Hij zal voor Zijn ontzag'lijk oog,
Al sidderende vluchten.
Gij zult hen, daar G' in glans verschijnt,
Als rook en damp, die ras verdwijnt,
Verdrijven en doen dolen.
't Godd'loze volk wordt haast tot as;
't Zal voor Uw oog vergaan, als was,
Dat smelt voor gloënde kolen.

Bij de diensten

Zondag aanstaande -Palmpasen- hebben we geruild met ds. Lohuis te Scherpenisse en hopen we derhalve in onze vorige gemeente voor te gaan. Met Goede Vrijdag ligt het in de bedoeling tweemaal het lijdens-evangelie te verkondigen in het midden der gemeente. Moge het zijn met de bede "Leer mij o Heere Uw lijden recht betrachten, in deze zee verzinken mijn gedachten, o liefde die om zondaars te bevrijden, zo zwaar woudt lijden".

Ter overdenking

Wanneer de samengebalde toorn van de hemel op Christus neerdaalt, roept Hij het uit: 'Mijn God, Mijn God, waarom hebt Gij Mij verlaten'. Dit is toch wel een uitroep die het hardste hart behoort te doen versmelten (A.W.Pink 1886-1952)

de redactie