

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeek

2022 | Week 16



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeek
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeek
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeek.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 24 april 2022
09.30 uur ds. M. Baan te Veenendaal
15.00 uur ds. D.J. Budding

Collecterooster

1. Kerk
2. Instandhouding predikantsplaats
3. Kerk (Extra collecte)
Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Francine van der Zanden-Roordink, Joanne van Kooten-van Asselt en Anne van den Top

Tijdrede SGP

Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeek-Vierhouten heeft D.V. woensdagavond 01 juni 2021 een Tijdrede belegd. Voorganger Ds. G.W.S. Mulder (Predikant van de Gereformeerde

Gemeente te Ridderkerk), aanvang 19.30 uur, locatie: Gereformeerde Gemeente, Nagtegaalweg 11, 8075 AW Elspeek. We willen u van harte uitnodigen om deze dienst bij te wonen. U kunt deze dienst digitaal beluisteren via: ggelspeek.nl. De collecte die wij tijdens deze dienst houden kunt u evt. ook overmaken op NL02RABO0387501827 ten gunste van Kiesvereniging SGP onder vermelding van "Tijdrede SGP". Met vriendelijke groet, Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeek-Vierhouten

Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeek 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel
Woensdagmorgen 4 mei: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door Dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filtnet.nl

De uitzending vindt plaats vanuit de HHK, vierhouterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeek.nl/preek-luisteren Heeft u vragen?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / info@oranjehof.org

Bijbelse ambten en beroepen (XLVIII)

In Israel kende men vroeger het beroep van klaagvrouw. Bij een sterfgeval of begrafenissen werden deze als het ware ingehuurd om klaagliederen te zingen en de emoties aan te wakkeren. Op deze vrouwen heeft Jeremia het oog wanneer hij spreekt: 'Zo zegt de HEERE der heerscharen: Merkt daarop en roept klaagvrouwen, dat zij komen, en zendt henen naar de wijze vrouwen dat zij komen' (Jer.9:17). Zowel van de

klaagvrouwen als de wijze vrouwen wordt verwacht dat zij zullen klagen vanwege de aanstaande gerichten over Jeruzalem die Jeremia als volgt omschrijft: 'Want de dood is geklommen in onze vensteren, hij is in onze paleizen gekomen, om de kinderkens uit te roeien van de wijken, de kinderkens van de straten. Spreek: Zo spreekt de HEERE: Ja, een dood lichaam des mensen zal liggen als mest op het open veld'.

Dit is natuurlijk wel een heel bijzondere opdracht geweest voor de klaagvrouwen. Overigens is dat ook de enige keer dat klaagvrouwen ter sprake komen in de Bijbel. Toch is ons van jongsaf verteld over die vrouwen. Niet naar aanleiding van wat we in Jeremia opgetekend vinden als wel wat we lezen bij de opwekking van het dochtertje van Jairus in Marcus 5:38 en Mattheus 9:23. Wanneer de Heere Jezus het huis naderd waar het twaalfjarige meisje –dat inmiddels gestorven is- op bed ligt ziet Hij de beroerte en degenen die zeer weenden en huilden'. We lezen niet direct van de aanwezigheid van die vrouwen. Maar het is niet ondenkbeeldig. In ieder geval drijft de Heere Jezus de rouwklagers het huis uit. Wanneer er staat 'al zij hem belachten' dan zou dat zeker op de ingehuurde rouwklagers kunnen slaan. Wie als direct betrokkene zou vernemen dat het kind niet dood was maar slapen zou heel anders reageren. Mattheus spreekt over 'pijpers' die er bij waren. Ze hebben dan mogelijk ook op de fluit rouwmuziek gespeeld. Waarschijnlijk moeten we bij de gelijkenis van de Heere Jezus over kinderen op de markt die voorstelden om een trouwerij of een rouwerij te spelen ook aan die vrouwen denken. In dat verband zegt de Heere Jezus dat Hij op de fluit heeft gespeeld en zij niet dansten, terwijl Johannes klaagliederen zong en zij niet weenden. Het blijft echter een vreemde manier van doen die tot op de dag van vandaag nog bekend is in de Oosterse wereld. In Egypte blijken ze nog steeds te functioneren, hoewel het door de islam eigenlijk verboden is.... Klaagvrouwen zijn onder ons onbekend. Alhoewel, het blijkt tot aan de Tweede Wereldoorlog op de Veluwe ook gewoon geweest te zijn dat twee klaagvrouwen voor de begrafenisstoet uitliepen of op de lijkwagen plaatsnamen (paard en wagen). Daar zou de naam 'huilebalken' vandaan komen. Ook is er de uitleg dat huilebalk zou slaan op de hoed met brede rand die de koetsiers van de rouwstoet droegen. In ieder geval is het woordt niet afkomstig van combinatie van de werkwoorden huilen en balken (zoals een ezel doet). Het is wel heel vreemd idee dat de 'rouwsfeer' zou moeten worden aangewakkerd door een speciaal team dames. Toch zou het geen kwaad kunnen wanneer in onze tijd er meer nadruk gelegd zou worden

op het rouwen. De ernst van het sterven en het verdriet bij de rouwenden. We horen bij begrafenissen dan ook wel eens dat gevraagd wordt om met gepaste stilte achter de baar te lopen. Zonder zo'n opmerking zou het zomaar een pratende en zelfs lachende menigte kunnen zijn. Helaas schrijf ik uit ervaring. Overigens kan het ook voorkomen dat een gestorvene als laatste wens kan hebben dat er niet gerouwd moet worden maar dat er iets moet zijn als een feestelijke stemming. De ernst van de dood en de eeuwigheid en het naderend gericht acht men een gepasseerd station. Wat zal dat een ontgoocheling zijn wanneer de Heere Jezus wederkomt om te oordelen de levenden en de doden....

Nog eens over klaagvrouwen gesproken... Ik herinner me dat ruim 25 jaar geleden er een opleiding was tot klaagvrouw binnen het kader van psycho pastorale begeleiding. Dat betrof dan vrijwilligsters in de gemeente die mee konden rouwen in bepaalde psychische noden die inderdaad met sterfgevallen hadden met maken maar ook met andere traumatische ervaringen zoals incest. Prof. dr. W. H. Velema ging er in 1995 in 'De Wekker' op in en poneerde naast zeer kritische vragen die hij stelde, de opmerking: 'Het is een voorrecht, als men zelf in moeite en diepte is geweest, een ander te kunnen helpen. Daarin zal ook iets van de dankbaarheid uitkomen over de uitredding die God heeft geschonken. Klaagvrouwen zijn er niet om mee te klagen. Ze zijn er ook niet om hun eigen beklag nog eens over te doen. Ze zijn er om te dienen met wat ze zelf aan hulp van God hebben ontvangen. Als anderen hen tot die dienst willen toerusten, kan dat een dubbele dienst betekenen. De vraag blijft bij mij haken of klaagvrouwen de meest karakteristieke benaming is.' In die dagen was er een cursiste die al een andere naam wist, 'troostvrouw'. Waarschijnlijk was zij onbekend met het feit dat dit de benaming was voor vrouwen die in het leger van Japan verplicht 'diensten' moesten bewijzen aan de militairen.

Zelf ben ik zeer terughoudend met dergelijke activiteiten en opleidingen. De Heere zegt tot de Romeinen door de mond van Paulus heel eenvoudig: 'Verblijdt u met de blijden en weent met de wenenden'. De Kanttekeningen op de Statenvertaling hebben daarbij: 'Zo het uw naaste welgaat, dat hij oorzaak heeft om daarover blij te zijn, verblijdt u ook over zijn voorspoed; en zo hij daarentegen in ellende en tegenspoed is, en daarover bedroefd is, laat u ook zijn ellende ter harte gaan alsof het uzelf aanging'. Dat kan men op school niet leren, alleen op de leerschool der genade.

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Loosduinen voor te gaan. In uw midden hopen ds. Baan en onze oud-predikant ds. Budding voor te gaan. De Heere geve gezegende diensten.

Ter overdenking

Wij, mannen en vrouwen, zijn niet maar dieren, we zijn niet alleen een lichaam met een geest en wat verstand. We zijn meer dan dat. We hebben een ziel, we staan in betrekking tot God. En wanneer we dit leven verlaten zullen we voor God staan Die ons geschapen heeft, voor de Rechter van de ganse aarde, en we zullen verantwoording afleggen van wat we met de gaven die Hij ons gegeven heeft gedaan hebben. Dat is het wat het leven zo ontzagwekkend maakt en dat is de tragiek van deze tijd. Niemand denkt hierover. Het is meer: 'Hoe zullen we vooruit komen? Hoe kunnen we aan meer geld komen en tegelijkertijd minder werken? Hoe kunnen we meer plezier krijgen?' Dat zijn de dingen waaraan iedereen denkt. Maar waar we ons druk om moeten maken, is dat ons huurcontract hier slechts van zeer korte duur is. 'Het korte leven is hier ons deel'. (Uit Liefde zo wonderbaar van D.M. Lloyd-Jones 1899-1981)

de redactie