

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 17



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 1 mei 2022

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten (bediening Heilige doop)

Collecterooster

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Morgendienst

Lianne van Asselt-Huisman, Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg en Bianca van de Zande

Middagdienst

Bertine Mulder-de Ruiter en Eline Huisman

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool,

D.V. zondag 1 mei zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de vakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 8 mei. Hartelijke groetjes van het team van de zondagsschool

Wijkindeling pastoraat

In de laatste kerkenraadsvergadering is gesproken over de wijkindeling en andere taken binnen de kerkenraad. Zoals u weet, heeft ouderling J. Mulder de wijk van ouderling G. v.d. Bosch overgenomen.

Ouderling H. de Ruiter heeft de wijk van ouderling J. Mulder overgenomen. Dit was in zijn vorige kerkenraadsperiode ook zijn pastorale wijk.

Ouderling W. Polinder heeft de wijk van ouderling E. Mulder overgenomen.

In de afgelopen jaren is door de vele nieuwbouw de wijk van ouderling J. Fijan erg uitgebreid. Besloten is dat de Nunspeterweg overgaat naar de wijk van ouderling J. Mulder. Verder zijn er voorlopig geen wijzigingen.

Als u zich afvraagt bij welke wijk u hoort, kunt u dit op de website vinden of u kunt de scriba of één van de andere ouderlingen hiervoor benaderen. Als algemeen uitgangspunt voor het bezoekwerk aan ouderen geldt dat de ouderlingen de alleenstaande leden van 70 jaar en ouder jaarlijks bezoeken.

Mocht er verder aanleiding zijn voor een gesprek of bezoek, kunt u contact opnemen met de predikant of wijkouderling. We hopen dat al dit werk in de gemeente door de Heere rijk gezegend mag worden. Om zo naast elkaar te staan, luisterend naar de Schrift. Maar ook met alle gebrek en tekorten. Met de bede

of de Heere nog met Zijn Geest krachtig wil werken in de gemeente.

Pastoraal meeleven

De kerkenraad wil graag met u meeleven in dagen van vreugde en droefheid. Wilt u de predikant op de hoogte stellen bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekte en ziekenhuisopname of -ontslag? Wilt u de predikant ook informeren als er een naast familielid (bv ouders of broer/zus) overleden is? We willen ook daarin onze betrokkenheid tonen en deze gebeurtenissen in de voorbede gedenken. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

Kaartje aan kerkenraad

We willen ook nog eens aandacht vragen om naast de predikant (Nunspeterweg 4, 8075AC) ook de scriba (Zichtweg 3, 8075CN) een trouwkaart en geboortekaartje te sturen, zodat alle informatie correct wordt opgenomen in de voorbede, de berichtgeving in de kerkbode en de kerkelijke administratie.

Contactpersoon verenigingen

Diaken G.W. Koetsier zich bereid verklaard om contactpersoon te worden tussen de kerkenraad en de verenigingen en zondagsschool.

Gebedskring.

Op D.V zaterdag 30 april hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse Gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed. U/jij bent van harte welkom.

Naar Malawi

Onlangs ging het niet door vanwege een positieve test maar nu hoopt vrijdag 6 mei mijn vrouw voor vier weken naar Malawi te gaan om Mieneke op te zoeken en om met Mieneke weer terug te keren die een drietal weken hier hoopt te zijn, o.a. voor fondswerving voor Kondanani. Ada jr gaat niet mee en zijn we samen thuis. Ada heeft echter ook haar werk. Er is dus vaak niemand thuis. Men kan derhalve vaak bellen zonder dat er wordt opgenomen. Een boodschap inspreken houd ik niet van. U moet dus echt geduld hebben met bellen tot u contact hebt of eventueel een mail sturen.

Bijzonder Bevrijdingsconcert op 6 mei in Elspeet

Op vrijdag 6 mei wordt in de Hervormde Dorpskerk in Elspeet een bijzonder Bevrijdingsconcert gehouden. Eigenlijk stond dit concert al gepland voor 2020 in verband met 75 jaar bevrijding. Helaas kon het in 2020 en

2021 niet doorgaan door de coronacrisis. We zijn dankbaar dat het nu door kan gaan!

Het is een concert van 4 Elspeetse koren, namelijk Christelijk Gemengd Koor Viva Vox, Elspeets Mannenkoor Con Amore, het Elspeets Mannen Ensemble en Mannenensemble Laus Deo. Jan Post zal het orgel bespelen, Carina Bossenbroek bespeelt de panfluit en Henriëtte Bronkhorst speelt op de dwarsfluit. Ds. M. van Kooten zal deze avond een meditatie houden.

Het concert begint om 20.00 uur. De toegang is vrij, wel wordt een collecte gehouden die na aftrek van de onkosten ten bate komt aan de Oranjehof in Elspeet. U bent van harte welkom!

“Want U kunt ons bevrijden, U hebt daartoe de kracht. In Uw hand zijn de tijden. In U is alle macht!”

Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15

*Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

*Woensdagmorgen 11 mei: Psalmen op verzoek.

Wilt u voor uw opa of oma een psalm aanvragen, of voor een oom of tante of is er iemand jarig of heeft iemand een bemoediging nodig of iets anders waarom je een ander blij wil maken, vraag dan een psalm aan!

Bel naar Aly van Ark 0577-492059 / jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org

De uitzending vind plaats vanuit de HHK, vierhousterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren

*Op donderdagavond 12 mei, hoopt begrafenisondernemer Vos een informatieavond te geven rondom het overlijden. U bent van harte welkom. De avond begint om 19.30uur. Inloop vanaf 19.00uur.

*Op zaterdagavond 14 mei is er weeksluiting. Allen van harte welkom! Deze avond begint om 19.00uur.

Heeft u vragen?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / info@oranjehof.org

Bloemenactie voor St. Adullam

Op D.V. dinsdag 17 mei kunt u van 18.00 - 21.00 uur weer prachtige zomerbloeiers kopen. Er is een extra koopavond bij De Huyskweker, Stroeërweg 43-a in Stroe waarbij de opbrengst bestemd is voor St. Adullam. Er is volop keus in tuinplanten en hangers voor tuin, terras en balkon. De kans op nachtvorst is vanaf half mei klein, dus u kunt de planten direct buiten zetten.

Dit jaar zijn er ook nestkastjes (gemaakt door de bewoners van kroonheim), kaarten, koffie, thee, limonade en verse aardbeien te koop.

Komt u ook kijken en kopen? U steunt daarmee het goede doel.

Comité Adullam Uddel/Gardereren

Training dementie

Een toenemend aantal mensen krijgt te maken met het ziektebeeld dementie met alle bijbehorende uitdagingen. Op dit moment zijn er ruim 500 mensen met de diagnose dementie in de gemeente Nunspeet. Hierbij zijn gemiddeld 2 naasten betrokken dus hebben ruim 1500 mensen te maken met de gevolgen van dementie. De gemeente Nunspeet vindt het belangrijk dat mensen met dementie zo lang mogelijk kunnen meedraaien in de samenleving. Daarvoor is het van belang dat zoveel mogelijk mensen kennis hebben van dementie. Hoe kun je het herkennen, hoe ga je ermee om, maar ook naar wie kun je doorverwijzen? Om die reden biedt de gemeente in samenwerking met Alzheimer Nederland en Stichting Welzijn Nunspeet gratis trainingen aan voor inwoners en vrijwilligers in de gemeente Nunspeet. U kunt zich voor meer informatie of het aanmelden voor een gratis training contact opnemen met Judith Lutgerink van de Stichting Welzijn Nunspeet (SWN) via judith@welzijnnunspeet.nl, of via telefoonnummer 0341 252020.

Mannen gezocht voor de Bezoekdienst Elspeet!

Voor niet iedereen is het vanzelfsprekend om regelmatig bezoek van iemand te krijgen. Sommige mensen hebben geen familie. Bij andere mensen valt het netwerk bij het ouder worden steeds meer weg. Voor deze mensen kan een bezoekje van een bezoeker-vrijwilliger een uitkomst zijn! Een bezoeker-vrijwilliger vindt het leuk en gezellig om met een ander een praatje te maken, een spelletje te doen of een stukje te gaan wandelen. Is dit iets wat bij u of jou past? Geef u/je dan op om bezoeker-vrijwilliger te worden! Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Parre, tel. 0341 – 25 72 42 of mail naar ml.parre@het-venster-nunspeet.nl.

Bijbelse ambten en beroepen (XLIX)

In de Bijbel komen we eenmaal het beroep van klederbewaarder tegen. We lezen er tweemaal van, namelijk in 2 Kon.22:14 en 2 Kron.34:22 waar het over dezelfde persoon gaat. We moeten bij de klederbewaarder vooral denken aan een persoon die zorg droeg over de kledij van de priesters. Hij bekeek deze of ze eventueel gewassen of versteld moesten worden en tevens keurig opgehangen werden. Gezien het grote aantal priesters uit de stam van Levi zal dit een dagtaak geweest zijn. De persoon die in de zojuist

genoemd schriftgedeelten ter sprake komt als klederbewaarder is de grootvader van de man van de profetes Hulda. Zijn naam was Harhas. Een toepasselijke naam want de betekenis daarvan is glans. De kleding van de priesters moest immers glanzend wit en smetteloos rein zijn. Zoals deze man zorg droeg voor de kledij van de priesters droeg zijn aangetrouwde kleindochter als profetes zorg voor de eer des Heeren.

In 2 Kon.10:22 wordt indirect ook over een klederbewaarder gesproken. Hij heet daar 'degene die over het klederhuis was'. Het betreft daar echter niet de priesterkleding van de tempel te Jeruzalem maar van de baalspriesters. Treffend is de opmerking die de Kanttekeningen op de Statenvertaling hier maken: 'Omdat God in het Oude Testament Zijn priesters een bijzondere kleding (die in het Nieuwe Testament met het priesterdom opgehouden heeft) voorgeschreven had, zo heeft de duivel zulks in zijn priesters willen nabootsen'. In het schriftgedeelte waar hier over degene die de klederen bewaardt gesproken wordt gaat het om Jehu. Hij doet net alsof hij alle baalspriesters bij elkaar wil hebben om met hen de baals te gaan dienen. De gewaden werden uit het klederhuis gehaald en uitgedeeld aan de priesters. Ze gingen echter niet offeren want Juda gaf bevel om ze allemaal om te brengen. Zijn alternatief was echter niet het dienen van de Heere maar het dienen van de gouden kalveren van Dan en Bethel.

Eenmaal komen we in het Nieuwe Testament nog een klederbewaarder tegen maar dan als incidenteel geval. Dat is Saulus van Tarsen (Hand.7:58). Hij was destijds nog maar een jongen en leerling van Gamaliel maar wel een heel fanatieke. Hem werd gevraagd om op de kleren te passen van de mannen die Stefanus stenigden. De 'hoge heren' legden hun deftige klederen uit, stroopten hun mouwen op en stenigden Stefanus de hemel in. Indrukwekkend waren zijn woorden: 'Heere, reken hun deze zonden niet toe'. Zou Saulus het gehoord hebben of werd diens stem overschreeuwd door de tierende stenigers? Evenwel lag Saulus onder de voorbede van Stefanus besloten. Het sterven van Stefanus met diens rijke getuigenis liet hem koud want toen hij volwassen werd ging hij op het spoor van de godsdienstige leiders voort en dreigde blazing en moord om de christenen gevangen te nemen en aan de Joodse raad over te leveren. Totdat op de weg naar Damascus het gebed van Stefanus werd verhoord en Saulus van Tarsen een Goddelijk halt werd toegeroepen. Deze 'klederbewaarder' schreef na zijn bekering verschillende malen over kleding. Zo gaf hij aan Timotheus raad om er op te wijzen dat de vrouwen in een eerbaar gewaad dienden

gekleed te gaan die niet kostbaar moest zijn maar vergezeld van goede werken (1 Tim.2:9-10).

Aan de Romeinen schreef hij: 'Doet aan de Heere Jezus Christus'. De Kanttekeningen merken bij 'doet aan'' op: 'trekt aan, namelijk als uw kleed en wapen' en bij de Heere Jezus Christus 'Namelijk aannemende door het geloof Zijn gerechtigheid en al Zijn deugden navolgende, daarmee uw ziel bekleedende en versierende'. Daar heeft hij ook het oog op in 2 Korinthe 5:3 waar hij verzucht met Gods volk om bekleed te worden en niet naakt bevonden te worden. Daar wordt ook gerechtigheid en heiligheid van Christus mee bedoeld.

Tenslotte wijzen we op de opdracht aan de gemeente van Efeze om de wapenrusting des geloofs aan te doen (Ef.6:11 enz.). Die opdracht is niet voorbehouden aan die tijd en plaats maar nog geheel actueel. Bent u al bekleed met Christus gerechtigheid en de wapenrusting Gods?

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te gaan. 's Morgens lezen we Romeinen 7:1-6 en 's middags Mattheus 12:38-42. In die dienst mag de kleine Carlijn Stelwagen het teken en zegel van Gods genadeverbond ontvangen. De Heere geve gezegende diensten op en onder de kansel.

Ter overdenking

Dit keer enkele korte opmerkingen die ik tegenkwam en graag ter overdenking doorgeef:

*De schepping is Gods mantel. Wie de schepping van God losmaakt, ontmantelt Hem (ds. G.Boer 1913-1973)

*Onze kleren zouden ons geen warmte geven zonder Gods zorgende hand (Thomas Watson 1620-1686)

*Christus ging gewilliger naar het kruis dan wij naar de genadetroon (Thomas Watson)

de redactie