

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 19



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 15 mei 2022

09.30 uur ds. J.A. van den Berg te St.Anthoniepolder

15.00 uur ds. J.A. van den Berg

D.V. vrijdag 20 mei 2022

14.30 uur ds. C. Budding te Goudswaard (huw.bev.)

## **Collecten**

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

## **Kinderoppas**

Nelleke Schoonhoven-Slappendel, Tineke van de Top-  
van Renselaar en Lisanne Kok

## **Oranjarahof**

Kerkradio Oranjarahof – Elspeet 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 25 mei: Psalmen op verzoek.

Wilt u voor uw opa of oma een psalm aanvragen, of voor een oom of tante of is er iemand jarig of heeft iemand een bemoediging nodig of iets anders waarom je een ander blij wil maken, vraag dan een psalm aan!

Bel naar Aly van Ark 0577-492059 / [jvanark@solcon.nl](mailto:jvanark@solcon.nl) of [info@oranjarahof.org](mailto:info@oranjarahof.org)

De uitzending vindt plaats vanuit de HHK, vierhousterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren)

Op zaterdag 28 mei is er bij Mennorode een landmarkt. Oranjarahof is daar ook vertegenwoordigd. Komt u ook een kijkje nemen op de markt?

Heeft u vragen?

Bel naar de oranjarahof!

0577-492278 / [info@oranjarahof.org](mailto:info@oranjarahof.org)

## **Bijbelse ambten en beroepen (L)**

Koningsdag ligt weer even achter ons. Sinds ruim twee eeuwen hebben we een koningshuis. Maar we zingen toch in het Wilhelmus dat we de koning van Spanje geerd hebben. Dat klopt. Hij was echter geen koning maar heer van de Nederlanden (Belgie en Nederland) net zoals zijn vader Karel V. Om precies te zijn kregen we in 1806 voor het eerst een koning. Dat was geen telg uit het Oranjarahof maar Lodewijk Napoleon, een jongere broer van keizer Napoleon die bijna heel Europa onder de voet had gelopen. Dat duurde van 1806 tot 1810. Daarna maakten we deel uit van Frankrijk totdat in 1813 Napoleon het onderspit moest delven en de prins van Oranje uit Engeland aankwam bij Scheveningen. Deze was eerder overzee gevlucht bij de komst van de Fransen. Bij de invasie in 1940 zocht koningin Wilhelmina daar ook veiligheid al dichtte de

hofpredikant ds Welter: 'Nee, 't was geen vlucht die u weg deed gaan. Maar volgen, waar God u riep. Hij is toen koning geworden.'

In de Bijbel lezen we ook van koningen. Te veel Schriftplaatsen om op te noemen gaan daar over. Trouwens niet alleen koningen maar ook koninginnen. Maar daarover een volgende keer.

We gaan aan de koningen van de heidenvolken voorbij maar beperken ons tot Israel. Tot Abraham werd door de Heere gezegd dat koningen uit hem zouden voortkomen (Gen.17:6) toen er wat Abraham en Sara betreft geen uitzicht was op de kinderzegen. In de wet des Heeren is er al rekening gehouden met het aanstaand koningschap. We lezen daarover in Deuteronomium 17:14-20. Die koningen dienden zich te houden aan Gods woord en wet en dienden uit het eigen volk te komen. Er staat meerdere malen in het boek Richteren naar aanleiding van allerlei ongeregelheden en uitbrekende zonden: 'In diezelfde dagen was er geen koning in Israel; een ieder deed wat recht was in zijn ogen' (Richt 21:25).

De wijze waarop Israel aan een koning kwam is niet mooi. Dat was ten dage van de richter Samuel. Ze vroegen hem om een koning, niet met de gedachte aan wat God had vermeld in de wet maar omdat omiggende volkeren dat ook hadden. Ze wilden als het ware in de wereld meetellen (1 Sam.8:5). Samuel bracht deze zaken voor het aangezicht des Heeren. Hoewel deze zaak naar Zijn voorzienigheid ging het volk daarmee niet in de weg die Hij hen wees. Hij keurt het kiezen van een koning goed maar wijst er wel op dat zij niet Samuel maar Hem hebben verworpen dat Hij geen Koning zou zijn (1 Sam.8:7-8). Ondanks de negatieve zaken die Samuel ter berde brengt die het koningschap mee zal brengen klinkt het desondanks: 'Nee, maar er zal een koning over ons zijn' (1 Sam.8:19). Die eerste koning was Saul. Een veelbelovende jongen uit het geslacht van Benjamin. Evenwel werd het koningschap van hem die met een stenen kruik werd gezalfd overgegeven aan David, de zoon van Isai. Hij werd uit een hoornen kruik gezalf. Hem werd de belofte gedaan dat uit Hem ooit Davids Zoon, de Koning geboren zou worden (1 Sam.16:1). David had een lange weg te gaan voordat hij koning werd. We kunnen daarin hem daarin als een type van de Heere Jezus zien. Door lijden tot heerlijkheid. Met de ballingschap is het koninklijk huis naar Babel gevoerd. Door Gods trouwe zorg mocht na zeventig jaar ballingschap er weer een koning in Jeruzalem komen uit dat zelfde geslacht. Echter de heerlijkheid die Israel had onder het koningschap van David, Salomo, Hizkia en Josia is niet meer teruggekomen. Het Davidisch huis

kwam uiteindelijk in Nazareth terecht. We zien dat alles in het Kerstevangelie. Herodes de Edomiet regeerde toen als onderkoning van de Romeinse keizer. Het leek alsof de Heere Zijn volk vergeten was. Maar de engel Gabriel zei tegen Maria betreffende haar Eerstgeborenen: 'Hij zal over het huis Jacobs Koning zijn in der eeuwigheid en Zijn koninkrijks zal geen einde zijn' (Luk.1:33). Geen aards koning evenwel. Daar was Pilatus destijds bevreesd voor toen de overpriesters de Zaligmaker voor hem brachten. Deze zei tot de stadhouder: 'Mijn koninkrijk is niet van deze wereld'. Juist dat koningschap gaf deze man gelegenheid om de spot met Hem te drijven en liet Hem een purperen mantel omhangen, een doornenkroon op het hoofd drukken en een rietstaf in Zijn hand. 'Zie uw Koning!' zei hij tegen het volk. Zij riepen evenwel: 'Neem weg! Neem weg! (...) Wij hebben geen koning dan de keizer!' (Joh.19:15-16). Nadat de Heere Jezus werd gekruisigd bevestigde Pilatus boven Zijn hoofd het opschrift: 'Jezus de Nazarener, de Koning der Joden' en dat in het Hebreeuws (de taal van de godsdienst), het Grieks (de taal van de cultuur) en het latijn (de taal van de rechterlijke macht. Hoewel Pilatus een man zonder ruggegraat was bleek hij hieromtrent onbeweeglijk, standvastig (zoals een blad heet dat namens de GBS maandelijks door mijn brievenbus glijdt). 'Wat ik geschreven heb, dat heb ik geschreven' was zijn reactie op de overpriesters die zich ergerden aan dit opschrift. Tijdens de maaltijdbegeleiding jongstleden maandagmiddag in de Oranjehof moest ik volgens het daar in gebruik zijnde dagboek lezen over de koningen der Edomieten die één voor één stierven, totdat het over en uit was met hen (1 Kron.1:43-54). Er werd bij dat dagboekstukje gewezen op de Idumeer (Edomiet) Herodes die de de Heere Jezus 'de geboren Koning der Joden' wilde ombrengen en vanwege het uitblijven van de wijzen alle kleine jongetjes van Bethlehem en omgeving om liet doden. Ook dat er jaren later mensen uit Idumea (Edom) gehoord hebbende hoe grote dingen Hij deed, tot Hem kwamen (Mark.3:8). Wie waarlijk tot Hem komt zal niet beschaamd uitkomen. Ja, die maakt Hij Zelf door Zijn Geest koning. Koning om te strijden tegen de zonde en hiernamaals in eeuwigheid met Hem over alle schepselen zou regeren. Dat lezen we in het laatste bijbelboek waarin de groet staat die we elke zondag gebruiken, na eerst de Vader en de Heilige Geest genoemd te hebben: 'En van Jezus Christus, Die de getrouwe getuige is, de eerstegeborene uit de doden en de overste der koningen der aarde (...) en Die ons gemaakt heeft tot koningen... (Opb.1:5-6).

Wie daar bevindelijk kennis van heeft mag met recht zingen: 'En onze Koning is van Israels God gegeven'.

#### **Bij de diensten**

Komende zondag hoopt ds.J.A. van den Berg uit Sint Anthoniepolder voor te gaan. Tussen de diensten verblijft hij op een bekend adres in ons dorp waar een zus en zwager woont, die tevens predikant is. Zelf hoop ik in Aalburg en Boven Hardinxveld te zijn. Gezegende diensten toegewenst met uw gastpredikant.

#### **Ter overdenking**

\* Wie trouwt met de tijd, is de volgende generatie weduwe (Søren Kierkegaard 1813-1855)

\* Het geloof is de tong die om vergeving smeekt. Het geloof is de hand die de vergeving aanneemt. Het is geloof dat vergeving ziet. Maar het is niet het bedrag om de vergeving te kopen. Alleen het bloed van Christus is de pleitgrond (Robert Traill 1642-1716)

*de redactie*