

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 22



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 5 juni 2022

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur kand. L. Solleveld te 's Gravenzande

D.V. maandag 6 juni 2022

09.30 uur ds. M. van Kooten (Openbare belijdenis)

## **Collecten**

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Zending (GZB en SEZ)

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

5 juni

Jeannet Fijan-Heijkamp, Willie van de Brug-Huisman en Louisah Huisman

6 juni

Teunie Bossenbroek-Mulder, Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg en Nienke Fijan

## **Belijdenisdienst**

Op Tweede Pinksterdag hopen Alwin de Haer, Eleanne de Haer-de Rooter, Dirk Jan Hop, Roel Schipper en Margriet Schipper-Post belijdenis van het geloof te doen. De Heere zij hen zeer nabij en moge het een gezegende dienst zijn voor hen en voor een ieder.

## **Zondagsschool**

Beste kinderen van de zondagsschool,

D.V. zondag 12 juni zullen we in 't Kerkerf met alle groepen samenkomen om afscheid te nemen van de jongens en meiden uit groep 8. Dit zijn Dylan Brink, Esther Huisman, Niels Huisman, Jarco Kok, Brigit Stoffer, Hilde Westerbroek en Marijn van der Zande. Alle kinderen van de zondagsschool én de familie van de leerlingen uit groep 8 van harte welkom!

Dit is tegelijkertijd het laatste zondagsschooluur voor de zomervakantie. We laten jullie weten wanneer we jullie weer hopen te ontmoeten.

Hartelijke groet het team van de zondagsschool

## **Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 15 juni: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door Dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar [noordende@filternet.nl](mailto:noordende@filternet.nl)

Donderdagmiddag 16 juni is er een presentatie. Deze zal gaan over de visserij in scheveningen. Ook is er op dat moment haring te koop. De inloop is vanaf 14.00 uur. Allen hartelijk welkom.

De uitzending vindt plaats vanuit de HHK, Vierhousterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of

via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren) Heeft u vragen?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org)

### **Linquenda (III)**

De laatste vraag die de studenten van Depositum Custodi stelden tijdens hun laatstgehouden symposium over 'linquenda' was: Hoe kunnen wij als reformatorische christenen een levende toekomstverwachting hebben? M.a.w. de beoefening van die toekomstverwachting.

Momenteel komt regelmatig de reclame van SIRE (Stichting Idieele REclame) voorbij met als slogan: 'Praat over de dood, niet er overheen'. Het gaat daarbij over het feit dat we alles moeten regelen betreffende begravenis of crematie en het opmaken van een testament e.d. SIRE heeft daarbij niet het oog op het feit dat we ons gereed moeten maken voor de grote Godsontmoeting, daar na het sterven het oordeel wacht. SIRE wekt niet op om ons te benaastigen een Borg te hebben voor de ziel. Toch heeft SIRE wel een punt. We moeten niet over de dood heenpraten. Het is immers de mens gezet eenmaal te sterven en daarna het oordeel.

In de Middeleeuwen werd heel veel over de dood gesproken. Zeker ook vanwege de pest die menig plaats schier ontvolkte. Bekend is dat Maximiliaan van Oostenrijk, de opa van de beruchte Filips II, zijn lijk mee liet nemen wanneer hij ergens heen moest. Hij wilde de dood onder ogen zien. Hij wenste met de zeven deugden of goede werken –naar de Rooms Katholieke leer- zich daarop voor te bereiden. Anders dan de Britse premier Winston Churchill. Deze droomde van zijn eigen begravenis. De vele belangstellenden, toespraken en andere zaken die bij de rouwplechtigheden van de 'groten der aarde' horen.

'Memento mori', gedenk te sterven, is van groot belang. Voor een natuurlijk mens maar ook voor Gods kind. Juist omdat de dood toch ook een 'laatste vijand' is. Vandaar dat de vroege kerkvaders, de reformatoren, puriteinen en nadere reformatoren er ook veel aandacht aan gaven in hun geschriften. Hoe kan ik zonder verschrikking voor God verschijnen.

Augustinus schreef eens: "Ga, o mens, naar de graven van de doden. Neem de botten en de benen en probeer te onderscheiden wie heer geweest is of knecht, wie mooi was en wie lelijk, wie onedel of edel, wie wijs of wie simpel en slecht: aan deze botten kan je geen onderscheid of kennis ontlenuen. Denk daaraan overal waar je komt en wees bedeesd opdat je hier boven

kan komen bij God de Heere die oneindig en in eeuwigheid leeft en regeert, altijd geprezen".

De Engelse puritein William Perkins placht te zeggen: 'The life of a christian is nothing else but a meditation of death' (het leven van een christen is niets anders dan een meditatie over de dood).

Johannes Hoornbeeck (waarnaar de reformatorische middelbare scholen genoemd zijn) en Willem van Eenhoorn (in vroeger jaren predikant te Arnhem) schreven zelfs een heel boekwerk over 'Euthanasia'. Daarmee werd niet de euthanasie genoemd die thans actueel is maar de 'welstervenskunste', hoe kan ik zalig sterven in de Heere...

Charles Drelincourt schreef in de zeventiende eeuw een boek dat in het Nederlands vertaald is door Josua Sanderus met als titel 'Tegen de Verschrikkingen des Doodts. beneffens de nodige schikkingen en voorbereidingen om wel te sterven.' Hij geeft wel een heel bijzondere manier van de 'meditatio mortis' (overdenking van de dood). Hij tipt om naar een sterfhuis te gaan; het opmaken van een testament en dit herhaaldelijk te lezen. 'Als ge er oog voor hebt is er veel wat aan de dood herinnert. Het vlees dat ge eet, de wol die ge draagt. Trek nooit uw kleren uit zonder te denken dat u zal moeten worden afgelegd. Legt ge u neer op uw bed, denk dan aan uw graf. Laat de slaap u een beeld zijn van de dood en staat u op, denk aan de opstanding. Gaat u uit, denk aan uw komende verhuizing, ziet ge gras en bloemen denk aan de vergankelijkheid; ziet ge de hemel denk dat dit uw toekomst is, uw woning. Ziet ge uw kinderen bedenk dat zij eenmaal uw spullen zullen hebben, bent u rechter, denk aan de Rechter, bent u herder, denk aan de Herder, een boer die zaait moet denken aan het zaaien ten verderve, bent u een arbeider denk dan aan de rust die overblijft voor Gods volk, bent u arts bedenk dan dat er tegen de dood geen middel is.'

Over reformatorische christenen gesproken, men is christen of men is het niet. De betiteling reformatorisch heeft bepaald geen meerwaarde. De Heidelberger Catechismus spreekt maar over één soort christenen en dat zijn degenen die de zalving van Christus deelachtig zijn. Ze zijn Zijn eigendom. Wijlen ds.Jac. van Dijk heeft verschillende jaren les gegeven op een middelbare school te Den Haag, Monster en Zutphen. Wanneer in de boeken geschreven werd over een bepaald aantal christenen, liet hij de leerlingen dat doorkrassen en er kerkmensen van maken met de opmerking: "Was het maar waar dat het allemaal christenen waren!"

De wijze waarop men waar christen wordt is heel divers. We zien dat zo treffend verbeeld door John

Bunyan. Hij schreef de Christenreis naar de eeuwigheid maar ook de 'Christinnereis'. Ze gingen een onderscheiden weg met even onderscheiden ervaringen. Een ding hadden ze gemeen. Ze gingen van stad Verderf naar het nieuwe Jeruzalem door veel strijd maar wel met het geloofsgezicht op de Heere Jezus Christus. Ook bleek het dat ze pelgrims waren, vreemdelingen op aarde zoals we dat ook zo treffend lezen in de brief aan de Hebreënen. In de galerij van hoofdstuk 11 komen we allerlei gelovigen tegen. Ieder met een eigen weg en geschiedenis. Maar van allen geldt dat ze begerig waren naar een beter, dat is een hemels vaderland. Zowel Abraham de vader der gelovigen komen we daarin tegen als Simson van wie we zouden menen dat hij een meeloper was. Zowel Henoch die met God wandelde als David die tijdens die wandel grote struikelingen maakte zodat hij meerdere malen geen voorbeeld van godzaligheid was.

Er zijn vele beletselen onderweg, zoals we ook bij de 'geloofshelden' uit Hebreënen 11 kunnen lezen. Wat een verzoeken om rijk te worden, beroemd te worden en wat dies meer zij. Vandaar dat we oproepen met Paulus aan zijn geestelijke zoon Timotheus: 'Maar gij o mens Gods, vlied deze dingen en jaag naar gerechtigheid, godzaligheid, liefde, lijdzaamheid, zachtmoedigheid. Strijd de goede strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven (1 Tim.6:11-12a)'. En...bewaar het pand (Depositum Custodi) u toebetrouwd, een afkering hebbende van het ongoddelijk ijdel roepen en van de valselijk genaamde wetenschap. Dewelke sommigen voorgevende, zijn van het geloof afgeweken (1 Tim.6:20-21).'

De toekomstverwachting voor de Kerk van alle eeuwen is het eeuwige leven. Dat belijden we in het Apostolicum. 'Daar gaat de Kerk geen vreemd werk doen' wordt wel eens gezegd. Immers het beginsel van het eeuwige leven mag er hier reeds zijn. 'Dit is het eeuwige leven dat zij U kennen, de enige waarachtige God en Jezus Christus Die gij gezonden hebt' zei de Heere Jezus in het Hogepriesterlijk gebed. Dat kennen is wel in beginsel maar is er terdege. Hoe nodig is het dan om waakzaam te zijn dat de pinnen niet te vast geslagen worden in het hier en nu. Het is als wanneer men in een echoput roept: 'Leven!' dan horen we daarna weerkaatsen 'even!' Wie roept: 'Sterven!' verneemt als antwoord: 'Erven!' Zo is het voor de Kerk des Heeren. Laat het daarom niet zo zijn zoals in het huis van uitlegger in de Christenreis van Bunyan. Daar was een man aan het stukjes hout bij elkaar harken terwijl een gouden kroon boven het hoofd gehouden werd. Niet als beloning voor zijn zwoegen maar als teken van

dwaasheid. Zou hij zijn oog eens opwaarts heffen dan zou hij de heerlijkheid aanschouwen.

Nodig is een pelgrimsleven zonder al te veel afleiding. Een kwart eeuw geleden maakte dr.C.P.Polderman een studie getiteld 'Kerk en wereld'. Dat was een proefschrift over het gebruik van de televisie. Hij gaf daarin aan dat het participeren in allerlei culturele vermaken tot aan sport, film en toneel toe zoals Abraham Kuyper voorstond, om de cultuur te kerstenen eindigde in het secularisme. Het bewijs is geleverd in de vanouds gereformeerde kerken. Met het oog op de televisie merkte Polderman op dat selectief kijken een onmogelijke mogelijkheid is. Hij concludeerde: 'De geschiedenis leert ons dat wie accepteert in de wereld terecht komt en wie selecteert op afstand volgt.' We spreken vandaag niet meer over televisie vanwege veel moderner communicatiemiddelen. Wat een sta in de weg kunnen deze zijn op reis. We zien het allerwege wat een rampen daardoor ontstaan. Zelfs op reis naar de hemel kunnen ze hinderen, ondanks de geweldige mogelijkheden die ze schenken.

We wensen een ieder toe wat Hieronymus van Alphen (1747-1803) dichtte. Hij is vooral bekend geworden door zijn kinderversjes die nogal moralistisch van aard waren zoals 'Jantje zag eens pruimen hangen, als eieren zo groot'. Hij wist ook het heimwee van Gods volk te vertolken in de volgende verzen waarmee we besluiten:

Wijk, werelds gewemel,  
Ik moet naar de hemel;  
Verhinder me niet.  
Weg zonden! Zwijgt, lusten!  
Ik wil hier niet rusten  
In 's vijands gebied.

'k Zal bossen en stromen  
En rotsen niet schromen;  
Maar 't veilige pad  
Kloekmoedig betreden,  
Dat Jezus beneden  
In 't reizen betrad.

Met Hem wil ik zwerven  
En 't werelds goed derven;  
Wat geef ik om schijn?  
'k Zoek schatten van waarde,  
En wil hier op aarde  
Een vreemdeling zijn.

Ik lach om haar gaven;  
Haar dienaars zijn slaven,  
Wier zeden en spraak  
Mij nimmer bekoren.  
Ik wil ze niet horen;  
Weg ijdel vermaak!

Veel schatten zijn boeien,  
Vertragen het spoeien  
Naar 't hemels paleis.  
'k Heb alles, mij nodig,  
En al 't overbodig'  
Belemmert op reis.

En moet ik al dolen,  
Door rotsen en holen  
Geleidt mij mijn Hoofd.  
Hoe lang ik moog' dwalen,  
Het eind zal niet falen;  
Dat is mij beloofd!

'k Zie soms aan de kimmen  
Mijn vaderland glimmen;  
Maar is 't al eens nacht,  
'k Blijf echter aan 't lopen;  
Geloven en hopen  
Geeft ijver en kracht.

Verkeer ik in 't eenzaam  
Met Jezus gemeenzaam,  
Dan wens ik niets meer;  
En reis ik met and'ren,  
Wij troosten malkand'ren  
En loven de Heer'.

Hoe dichter ik nader  
Aan 't huis van mijn Vader,  
Hoe sterker ik hijg  
Naar d' eeuwige woning,  
Het feest van mijn kroning  
En 't eind' van de krijg.

En wat zou mij hind'ren?  
'k Zie d' uurtjes reeds mind'ren.  
Laat werelds gedruis  
Mijn moed niet verslappen;  
Nog weinige stappen  
En dan ben ik thuis!

### **Bij de diensten**

Komende zondagmorgen hopen we het Pinksterevan-  
gelie te verkondigen met als uitgangspunt Ezechiël 36.  
's Middags hoopt kand.L.Solleveld voor te gaan daar  
ik zelf in Monster hoop te preken. Op Tweede Pink-  
sterdag waarbij een vijftal jonge mensen openbare  
belijdenis van het geloof hoopt af te leggen willen we  
Handelingen 11 lezen. Gezegende diensten toege-  
wenst.

### **Ter overdenking**

Met het oog op aanstaande Pinksteren geef ik een ge-  
zang van Luther door (geschreven naar aanleiding van  
het bekende Veni Creator Spiritus):

Kom Schepper God, o Heilige Geest  
Daal in de mensenharten neer,  
Zij zijn Uw schepselen geweest  
Herschep hen in genade Heer'.

### **Tenslotte**

Een hartelijke groet vanuit de pastorie en aanstaande  
zaterdag hopelijk weer verenigd met de vrouw.

*de redactie*