

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 24



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 19 juni 2022

09.30 uur ds. B. van Leeuwen te Lunteren (voorbereiding op het Heilig Avondmaal)

15.00 uur prop. A.R. van Asselt te Baarn

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Bertine Mulder-de Ruiter, Eveline de Ruiter-Monster en Anne van de Top

Bijbelavond

Op D.V. woensdag 22 juni hoopt ds. Budding de Bijbelavond te verzorgen met het oog op de bediening van het Heilig Avondmaal. Deze wordt in de kerk

gehouden en iedereen, jong en oud is van harte welkom. De aanvang is 19.30 uur.

Censura Morum

Op D.V. woensdag 22 juni zal er van 21.00 tot 21.30 uur Censura morum i.v.m. met het Heilig Avondmaal op 26 juni worden gehouden in het Kerkerf.

Zondagsschool Abia

Zondag 12 juni hebben we afscheid genomen van 7 leerlingen uit groep 8. We luisterden naar een vertelling van meester Jan over Paulus op Malta. Weten jullie nog wat je vooral moest proberen te onthouden? 'Gebeten door de slang' en 'behouden aan land'. Namens de kerkenraad kregen jullie van jeugddiaken Koetsier de Bijbel met uitleg overhandigd. Hij gaf jullie de wijze raad om vooral uit dat Woord te blijven lezen. Door dat Woord leren we Hem persoonlijk kennen. Jullie zongen voor ons psalm 119:5, waarna we jullie 3 coupletten toezongen van 'Zegen hen Algoede' en een ieder van jullie een tekst meekregen. Hartelijke groet van het team van de zondagsschool

Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 29 juni: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door Dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl. De uitzending vind plaats vanuit de HHK, vierhousterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren. Heeft u vragen? Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / info@oranjehof.org

Dringend chauffeurs gezocht

De stichting leerlingenvervoer Veluwe-IJsselland vervoert kinderen die om diverse redenen geen regulier onderwijs in Elspeet kunnen volgen. En daarom naar het speciaal basisonderwijs Eliëzer-Obadjaschool gaan in Zwolle.

Het doel van deze stichting is de reistijd zo kort mogelijk te houden en de kinderen vervoer te bieden zo veel mogelijk in eigen sfeer en rust.

De stichting voorziet duidelijk in een behoefte daar er momenteel meer aanvragen zijn dan mogelijkheden tot plaatsing in één van de bussen van de stichting.

In verband hiermee en om de huidige routes te waarborgen zijn we dringend op zoek naar mensen die een enkele keer of regelmatig willen rijden. Het is dankbaar werk waarbij u veel kunt betekenen voor deze kinderen en hun ouders.

Heeft u af en toe tijd over en kunt u ongeveer 2 uurtjes per keer van huis af dan bent u van harte welkom.

Alles is bespreekbaar, of het nu om een vaste dag of dagdeel gaat of maar 1x per maand één ritje het past altijd in onze planning.

Neem voor meer (vrijblijvende) informatie contact op met de planner van de stichting dhr M.C. Schouten: 06-13145010

Of stuur een mail naar: stichtingleerlingenvoer@gmail.com

Evangelisatie Loosduinen (II)

De vorige keer noemden we enkele predikanten die de gemeente Loosduinen onverdacht naar Schrift en belijdenis hebben gediend. Een voorganger die in zijn tijd tot de vooraanstaande predikanten behoorde was Jan van Eyk. Hij kwam in 1788 vanuit Voorthuizen en stond in Loosduinen tot 1822. Van Eyk was een bakkerszoon uit Amsterdam die zijn moeder verloor toen hij nog maar anderhalf jaar jong was. Hij had een brede belangstelling, legde een verzamelde munten en medailles aan, was goed thuis in wis- en natuurkunde, draaide ivoor en speelde orgel. Hij was aanvankelijk patriot maar liet na de restauratie van de kerk het Wilhelmus zingen in 1791. Hij hield bij die gelegenheid een preek over Ps.93:5b 'De heiligheid is Uw huize zierlijk HEERE tot lange dagen'. In de preek gaat hij uitgebreid in waarom het van belang is dat we een mooi en verzorgd bedehuis hebben. Maar hij steekt ook af naar de diepte. Over de Drie-eenheid Gods zegt hij in die preek dat de Vader wil wonen bij degenen die van een verbrijzelde geest zijn. De Zoon nodigt de vermoeiden en beladenen uit om herwaarts te komen. De Heilige Geest wil rein water sprengen op

de goddeloze zondaar opdat deze rein wordt (naar Ezechiël 36). Over het doel van de prediking in de Abdijkerk zegt hij: 'Vrijspraak van schuld en straf wordt hier uitgeroepen en gelovig aangenomen. De hemel wordt hier geopend en geweld gedaan om daarin te komen. Het heiligdom staat voor ieder open, de snoodste godsverzaker, de gruwelijkste veinzaard kan hier binnenkomen...'

Toen in 1816 het nieuwe Reglement in de kerk werd aangenomen had hij daar geen moeite mee. Trouwens het was pas in 1827 dat zijn Haagse buurman Dirk Molenaar protest aantekende tegen dit reglement en de proponentensformule die ten diepste alle wind van leer toeliet.

Van Eyk was een stuwende kracht achter de inwendige zending. Hij schreef verschillende traktaten waaronder een verhandeling over het doorbrekend misbruik van Gods naam. Hij kreeg daarom van het Haagsch genootschap een zilveren penning. Zoiets zal vandaag wel niet meer gebeuren. Heel boeiend is zijn boekje getiteld 'Het dorp Eerenhof'. Daarin beschrijft hij hoe een ideaal kerkdorp er uit zou moeten zien. Interessant zijn de twintig artikelen die hij daarin wijdt aan Gods dag. Een aantal punten daaruit wil ik u niet onthouden:

1. Voor zover de zondag bestemd is tot openbare en gezamenlijke Godsverering komt dezelve met de zaterdag van de oude Israëlieten overeen.

2. Onze zondag is nog plechtiger dan hun zaterdag. Wij gedenken met hen aan de schepping van hemel en aarde en al de weldaden welke de Heere in het tijdelijk leven aan ons verleent. Maar hetgeen zij niet konden doen; wij gedenken tevens aan Jezus, welke nadat Hij aan het kruis de vloek door Zijn dood had weggenomen is opgestaan uit het graf.

3. Wij behoren derhalve deze dag nog stipter te houden dan zij.

4. Die bedenkt wat hij aan God, aan Jezus schuldig is, welk een eer het zij tot God te naderen, welk een zegen en zaligheid hieraan verbonden zijn, heeft geen wet of bedwang nodig om die dag te heiligen.

7. Het blijve op die dag niet bij de openbare godsdiensttoefeningen, de gehele dag zij tot godsdienstige werken en overdenkingen afgezonderd.

18. Vraagt steeds bij uzelf wat zwaarder weegt, het leven van uw ziel of uw tijdelijk belang. De vreugde in God door Christus of de vermaken van de wereld.

20. Houdt onder het oog dat het recht vieren van de zondag winst is voor uzelf.

Van Eyk heeft ook verschillende liedbundels op zijn naam staan. Kinderliederen maar ook voor de eenvoudige boerenbevolking onder de titel 'Liederen

voor de 'landman.' Eén van die liederen is geschreven naar aanleiding van Jesaja 55:1 en luidt aldus.:

Elk kan hier zijn keuze vinden.
Al wat men bedenken kan,
Is op deze markt, mijn Vrinden!
Voor den boer en burgerman.
Allerlei begeerlijkheden,
Zijn voor elk hier veil gesteld.
Voor den mond, en voor de leden,
Doch de koopman wacht op geld.

Maar, wat zijn toch al die dingen?
Alles, wat het nog hier ziet?
Aas van brooze stervelingen,
Ijdelheid, en anders niet.
Spoedig is 't genot vergeeten,
En de voorraad is niet meer;
Al de kleeding ras versleeten,
En men voelt de nootdrift weêr.

Zielen! hebt gij lust aan 't leven,
Jesus wil u eedler spijs,
Heerlijker goedren geeven,
Zonder geld en zonder prijs.
'Koopt (dus roept Hij) waaren vrede,
Zielevreugd die nooit ontschiet,
Wijsheid, liefde, zaligheden,
Eeuwig heil, van Mij om niet.'

In de dagen van het Reveil werd Loosduinen gediend door ds.H.C.G.Schijvliet (1826-1901). Hij studeerde theologie te Utrecht en behoorde tot de oprichters van het 'piëtistisch' geschonden gezelschap Secor Dabar (Gedenk aan het woord). Het werd ook wel 'chocoladclub' genoemd in tegenstelling tot andere theologische disputen waar de wijn rijkelijk vloeide. En als de wijn is in de man...Ook de Elspeetse predikant P.A.van Toorenenbergen was daar als student lid van. Men hield bidstonden voor Israel en de studenten gaven zondagsschoolles terwijl ze ook de eenvoudige leidinggeevenden daarin met raad en daad bijstonden middels cursussen. Hij werd predikant te Bennekom waar hij Isaac da Costa uitnodigde om bijbellezingen te houden. Hij was het ook die met velen protesteerde tegen het beroepen van dr.Meyboom naar Amsterdam tegen de zin van het rechtzinnige kerkvolk. Meyboom had een uiterst vrijzinnige gedachtegang. Hij miskende de godheid van Christus en de Heilige Geest, het plaatsvervangend lijden en sterven van Christus en daarmee de leer van de verzoening, de predestinatie, de onfeilbaarheid van de

Heilige Schrift en daarmee de goddelijke inspiratie. Schijvliet diende vervolgens Nunspeet en stond in Loosduinen van 1860 tot 1862. Hij was vervolgens predikant te Hilversum en tot aan zijn emeritaat in Utrecht. Zijn nagelaten preken zijn het lezen meer dan de moeite waard.

Ook Willem Sijpkens stond in Loosduinen. Van 1862 tot 1865. Hij was de zoon van ds.Sijpkens die Elspeet heeft gediend. Willems moeder overleed in 1861 in de Loosduinse pastorie waar ze bij haar zoon inwoonde. Voordat hij naar Loosduinen kwam diende hij een viertal Friese gemeentes en behoorde aldaar tot de vertegenwoordigers van het Fries Reveil. Na Loosduinen werd hij predikant te Veenendaal en vertrok vervolgens naar Groningen waar hij beroepen werd op grote aandrang van de aanhangers van het Reveil.

Op het predikantenbord van Loosduinen prijkt ook de naam van Gerrit van Herwaarden. Hij was er predikant van 1874 tot 1876. Hij was een zoon van Adriaan van Herwaarden die op de kansel te Opheusden door de bliksem werd getroffen. Gerrit was zeven jaar toen dat gebeurde. Daarmee was hij toen ook wees daar zijn moeder enkele jaren eerder op 29-jarige leeftijd overleed. Overigens ontving hij veel liefde van de tweede vrouw van zijn vader. Betreffende de prediking ging Gerrit in de voetsporen van zijn vader wiens bazuin een helder geluid gaf.

In de tweede helft van de twintiger jaren van de vorige eeuw kwam de grote uitbreiding van het dorp Loosduinen. De ene woonwijk na de ander werd uit de grond gestampt. Naast de Abijkerk (ook de dorpskerk genoemd) kwam er een nieuwe kerk, de Bethelkerk genaamd. In die tijd werd de gemeente gediend door Geert Venema (1882-1947). Hij was er predikant van 1927 tot 1947. Hij was een rasechte confessionele predikant waarbij men altijd op één gezang kon rekenen. Heel boeiend is zijn herinnering aan Friesland waar hij voor zijn komst naar Loosduinen achtereenvolgens de hervormde gemeenten van Birdaard en Koudum diende:

'Ik kan wel zeggen, wat mijn theologische ontwikkeling betreft, was dat mijn beste tijd, en ik zou alle jonge dominees, die van de academie in de praktijk komen, willen aanraden: zorg dat je ongeveer 10 jaar ergens in Friesland komt, daar leer je wat dogmatiek is in de goed Gereformeerde zin van het woord. Wat hoorde en zag ik op als ik in eenvoudige gezinnen geen romannetjes of lichte preken zag, maar een Johannes à Brakel met zijn "Redelijke Godsdienst", of ook wel Smijtegelt met zijn 144 preken over het gekrookte riet. Of de catechismus van Van Kempen. Ze lazen het daar zoals wij de krant lezen en goed, dat verzeker ik

je! Het maakte hen tot dat stoere, Gereformeerde Friese volk met ruggegraat, dat niet omzwaaide en omwaaide bij alle wind van leer, dat over de akker van de kerk woei, maar mannen met geraamte; zeker, schijnbaar stug, maar met een hart, ontvankelijk en gevoelig voor der waarheid, streng wettisch, zonder in wettische strengheid te vervallen, maar levende naar de wil van God, rechtvaardig door het geloof in Jezus Christus, en Zijn Naam in alles belijdend en belevend. Je had van die mannen, die zo'n 25 of 30 jaar voorzitter waren van een jongelingsvereniging, die zich gaarne verdiepten in het derde van onze "drie formulieren van enigheid", n.l. de 5 artikelen tegen de Remonstranten, waarvan velen het bestaan niet eens kennen. Echte Stânfriezen, Willem Friso's zonen der Hervorming, die met Luther zeiden: "hier sta ik, ik kan niet anders, God help me".

Een andere herinnering wil ik u ook niet onthouden. 'Het gebeurde in mijn Friese gemeente Koudum. Wij hadden daar eens een van die hete, regenloze tijden, elke dag dat zelfde mooie, maar eindelijk onverdraaglijk zonneweer, warm, droog. En nu weten wij, dat, zoals de Arabier zegt, altijd zon een woestijn maakt. Zo ging het ook daar en toen. De velden verdorpen en verschroelden het vee raasde en loeide om eten en drinken. Brengen van voeder en water was al spoedig niet meer doenlijk. Het was inderdaad een noodtoestand. Wel brachten wij deze nood bij elke dienst voor het aangezicht Gods, maar meer als onderdeel van de gewone noden. De kerkeraad vond het gewenst een aparte bidstond uit te schrijven, midden in de week, en ik was het er roerend mee eens.

De dag kwam, de dienst begon als gewoonlijk om negen uur. Ik ging naar de kerk, en – nam mijn paraplu mee! Tot aller verbazing zoals ik las op de aangezichten der kerkgangers en zo ik hoorde uit de spottende opmerkingen van de jongens. Ook de kerkeraadsliden keken vreemd en min of meer grijnslachend toe. Een van hen kon het niet laten de opmerking te maken: Nou Dominee, u verwacht al heel spoedig verhooring, u hebt tenminste de paraplu al vast mee genomen. Ik zeg: ja broeders; nooit kan het geloof te veel, maar ook niet te spoedig verwachten. God zegt: eer dat ze roepen zal ik antwoorden. En hoe ging het met Elia? Zei hij niet tot Achab, toen er geen wolkjes aan de lucht was; haast u naar Samaria, opdat de regen u niet overvalle? Welnu, die zelfde God van Elia leeft nog! Voor dat argument bezweken natuurlijk de broeders.

De dienst begon – en voor dat de middenzang werd gehouden werd de hemel zwaar bewolkt en – kletterde de regen tegen de ruiten! Ik was de enige die

droog thuis kwam. God is mijn getuige, dat het zo ge-gaan is. Wij gaven een ander vers als tussenzang op, n.l. Gezang 189: 4: Nooit kan het geloof te veel ver-wachten. Het tweede gedeelte van de dienst was een dankstond.'

(Slot volgt DV)

Bij de diensten

Komende zondag hopen ds. B. van Leeuwen en prop. A.R. van Asselt voor te gaan. 's Morgens zal er voorbe-reiding zijn op de bediening van het Heilig Avondmaal. Omdat ik zelf vanaf 18 t/m 25 juni in Lunteren voor de stichting 'Voor Elkaar' mede leiding hoop te geven aan een vakantie voor anders begaafden kan ik 's zondags niet voor gaan in uw midden. Ik hoop dan twee 'aan-gepaste' diensten te leiden voor de vakantiegasten. Twee jaar heeft dat alles door de coronapandemie niet plaats kunnen vinden. Zij zien er dan ook bijzon-der naar uit en we hopen met hen op een mooie week en gezegende diensten. U wensen we dat ook toe.

Ter overdenking

In de Heilige Schrift lezen we: 'Gij gaat vele mussen te boven.' Laat de mens zich daarmee echter niets ver-beelden! De mens gaat de musjes wel te boven, maar daarmee moeten we niet de belangrijke mens uithan-gen (A.J.Bronkhorst 1914-1994).

de redactie