

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 25



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 26 juni 2022

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.)

15.00 uur ds. M. van Kooten (Voortzetting en nabetrachting H.A.)

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Stephanos

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Francine van der Zande-Roordink, Tineke van de Top-van Renselaar en Bianca van de Zande

Bediening Heilig Avondmaal

Komende zondag zal het Heilig Avondmaal bediend worden in het midden van de gemeente. De wijze waarop het Avondmaal bediend wordt, is gelijk aan de

vorige keer. Dit betekent dus dat iedereen in beide diensten naar de kerk mag komen en dat er 's morgens en 's middags bediening van het Avondmaal zal plaatsvinden. Wilt u bij het aangaan aan de tafel rekening houden met de volgende indeling:

- 's morgens iedereen met de achternaam A-K
- 's middags iedereen met de achternaam L-Z

Gebedskring

Op D.V zaterdag 25 juni hopen we om 21.00 uur in 't Kerkerf de maandelijkse Gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom.

Oranjehof

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 6 juli: Psalmen op verzoek.

Wilt u voor uw opa of oma een psalm aanvragen, voor een oom of tante of is er iemand jarig of heeft iemand een bemoediging nodig of iets anders waarom je een ander blij wil maken, vraag dan een psalm aan!

Bel naar Aly van Ark 0577-492059 / jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org

De uitzending vind plaats vanuit de HHK, Vierhouterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via www.hhgelspeet.nl/preek-luistere

Zaterdagavond 9 juli is er weeksluiting in Oranjehof. Allen van harte welkom! Begint om 19.00uur. Inloop vanaf 18.30uur.

Heeft u vragen?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / info@oranjehof.org

Evangelisatie Loosduinen (III)

De laatste keer stonden we stil bij de uitbreiding van Loosduinen. Een tweede kerk werd gebouwd, de Bethelkerk, welk inmiddels niet meer dienst doet als kerk maar waar de 'evangelisatie' ook wel diensten heeft gehouden de laatste jaren. In 1938 werd die kerk in gebruik genomen. In een blad uit die tijd stond te lezen: 'Na het gemeenschappelijk zingen van Ps. 27 : 3 hield de oudste predikant der gemeente, ds G. Venema, de eerste predicatie, waarvoor hij als tekst had gekozen het woord uit Gen. 28: 17 „Dit is niet dan een Huis Gods", welk Schriftwoord ook in den eersten steen in de vestibule der kerk gemetseld is. Ds Venema wees erop, dat de naam dien de kerk draagt, hem verplicht over dit Schriftwoord een enkele gedachte te ontvouwen. Daartoe zette spr. dit woord eerst in historisch verband. De zwerftochten die de gemeente in dit stadsdeel door verschillende vergaderplaatsen heeft gemaakt, releveerde spr. nader, om vervolgens de blijdschap der gemeente te vertolken over de totstandkoming van dit mooie bedehuis. Mogen allen, die in dit bedehuis dienen, als met zalfolie overgoten zijn en openbare God zich hier als eenmaal aan Jacob in Bethel. Spr. wees aan de hand van zijn tekstwoord op drie gedachten: 1e: een blik op God in zijn heiligheid en trouw; 2e: een blik op den mensch in zijn zondigheid en verlorenheid en 3e: een blik op Christus in zijn middelaarschap en verzoeningskracht. Na de ontvouwing daarvan zong de gemeente Ps. 118 : 10, waarna ds Venema voorging in gebed'. Wanneer we het verslag van de preek lezen dan merken we duidelijk op de drieslag, ellende, verlossing en dankbaarheid, alsmede de twee wegen en de ene Naam.

Ds.Venema bleef verbonden aan de oude kerk en de nieuwe wijk kreeg als predikant F.K.van Evert (1903-1943). Hij werd wel 'de bouwdominee van de Bethelkerk' Aan het begin van de Tweede Wereldoorlog nam hij duidelijk stelling tegen de bezetter in woord en daad. In het verzet heeft hij zich onder andere ingezet voor hulp aan Joden in het huidige stadsdeel Loosduinen. In augustus 1942 (half jaar na de dood van de bekende Haagse predikant D. A. van den Bosch die in kamp Amersfoort omkwam, alwaar hij verbleef vanwege zijn boek '666 het getal van een beest' waarin hij het nazidom aan de kaak stelde) werd dominee Frits van Evert gevangen gezet met de aanklacht dat hij Joden hielp. Na twee weken gevangenis in het 'Oranjehotel' in Scheveningen werd hij overgebracht naar het concentratiekamp Amersfoort. Daar moest hij zwaar werk verrichten en ging zijn gezondheid achteruit. In januari 1943 werd hij overgebracht naar kamp Vught. De ontberingen van de kampen

heeft hij niet overleefd. Op 31 januari 1943 is hij in Vught overleden.

Na de Tweede Wereldoorlog werd het overige tuindersgebied in het geheel geannexeerd door Den Haag om het groeiend inwonersaantal te kunnen herbergen. Naast de Bethelkerk verrezen ook de Sjaloomkerk, de Exoduskerk en de Adventkerk.

Het confessionele karakter werd steeds meer gemist. De latere hoogleraar A.F.N. Lekkerkerker die heel veel over liturgie heeft geschreven diende de gemeente van 1944 tot 1948. Hij was opgegroeid onder de bevindelijke prediking van ds.E.V.J.Japchen in Hei en Boeicop maar had daar toch afstand van genomen. Overigens was hij nog echt orthodox en stond positief tegenover het Getuigenis dat in 1971 verscheen als een vlammend protest tegen het opgaan van het Evangelie in medemenselijkheid en de verpolitisering van het leerstuk van de verzoening. Overigens behoorde hij niet tot de ondertekenaars.

Ook ds.Willem Eike den Hertog was er predikant van 1946 tot 1954. Hij kwam van Noordwijkerhout en verkeerde maar liefst drie jaar in het strafkamp Dachau. Na de oorlog schreef hij het boek 'De lijdensweg van Dachau'. Dat laat onverlet dat zijn prediking geen gereformeerd geluid meer was. Men kwam in Loosduinen steeds meer in Barthiaanse vaarwateren terecht en al snel was het confessionele karakter verloren en belandde de gemeente in de midden-orthodoxie. Er werden diensten gehouden in samenwerking met de remonstranten, kortom de prediking ging steeds meer aan bloedarmoede lijden in de geestelijke zin van het woord.

Het was oud-ouderling J.Verheij die nadat men sedert 1951 in gesprek was geweest met de kerkenraad om te komen tot voorziening in de gereformeerde prediking op 28 januari 1955 een evangelisatie oprichtte. Men kreeg fl.150,- startgeld van de afdeling van de Gereformeerde Bond in Den Haag. Onder die conditie dat men zou terugbetalen wanneer de evangelisatie zou slagen en anders kreeg men het cadeau. Een van de artikelen van de statuten bij oprichting luidde: 'De Vereniging tot Evangelisatie op Gereformeerde Grondslag te Loosduinen, stelt zich ten doel: niet om af te scheiden van de Nederduitse Hervormde kerk, maar alleen om bij gebrek aan een rechtzinnig predikant in de plaatselijke kerk, zich te scharen onder de banier van Gods woord.

Het hoofdbestuur van de Gereformeerde Bond werd ook in de arm genomen. Voorzitter prof.dr. J.Severijn wilde volle medewerking verlenen daar hij meende dat men eens per zondag recht had om een prediking naar Schrift en belijdenis te ontvangen. De bond stond

wel een voortdurend gesprek met de kerkenraad voor. De gesprekken met de kerkenraad waarbij ook een afvaardiging van de Gereformeerde Bond aanwezig was vielen niet mee. De kerkenraad wilde twintig diensten invullen met hervormd gereformeerde voorgangers die door de kerkenraad werden uitgenodigd. Het bestuur van de evangelisatie nam daar geen genoegen mee. Het evangelisatiebestuur had geen vertrouwen in het uitnodigingsbeleid van de kerkenraad. Omdat er financiële middelen waren en het aantal sympathisanten met de hervormd-gereformeerde prediking toenam is men toch zelfstandig verder gegaan. Op 4 november 1955 kreeg het bestuur een bericht van ds.J.J.Timmer, destijds de secretaris van de Gereformeerde Bond met het vriendelijk verzoek dat men met de eigen diensten zou stoppen en zich zou neerleggen bij het kerkenraadsbesluit. Men had alle hoop dat de twintig preekbeurten wel zouden worden uitgebreid op den duur. Het evangelisatiebestuur is toen zonder toestemming van de Gereformeerde Bond verder gegaan. Anderen legden zich bij het voorstel van de Bond neer. Wel hield het evangelisatiebestuur onder leiding van dhr Verheij rekening met het feit dat wanneer de kerkenraad een Bondsdienst belegde in een van de kerken zij dan geen dienst hielden of op een ander tijdstip. Lange tijd waren er dus twee evangelisaties. De Bondsevangelisatie waar in het verleden o.a. ds.Jac.van Dijk –hoewel geen lid van de GB-veelvuldig voorging is op den duur opgeheven. Toen de Gereformeerde Bonders in 2000 toestemming kregen van de kerkenraad om ook morgendiensten in te vullen was het eigenlijk al te laat. Toenemende vergrijzing en aansluiting aan gevestigde gemeenten in de regio waren redenen om de stoppen met hervormd gereformeerde diensten. De andere evangelisatie bestaat nog steeds. Ds. Pieters is er in zijn Genemuidense tijd lange tijd mentor geweest en gaf er ook catechisatie. Zelf heb ik na diens vertrek naar Canada dit mentorschap overgenomen tot mijn vertrek naar Scherpenisse. In het uitnodigingsbeleid heeft men in 2004 besloten zowel hersteld hervormde predikanten en kandidaten als hervormde predikanten of proponenten voor te laten gaan en sinds enige jaren ook christelijk gereformeerde voorgangers.

De locatie is al lang niet meer de gymzaal. Sedert 1988 komt de evangelisatie samen in de 'Wiekslag', in het historische centrum van het voormalige dorp. De naam 'Wiekslag' accentueert dat het gebouw is gesitueerd in de schaduw van korenmolen 'De Korenaer'. Wel zover dat men geen klap van de molen kan krijgen. Echter wel een genadeslag in de goede zin des woords, zoals dat bij Saulus van Tarsen het geval was.

Tevens bevindt het dorpshuis zich op steenworpafstand van de Abdijkerk. We zien daarbij als het ware zichtbaar wat de Heere Jezus ooit zei: 'De mens zal bij brood alleen niet leven maar van alle woord dat uit Zijn mond uitgaat.'

Bij de diensten

Komende zondag hopen we in beide diensten voor te gaan. Er zal dan bediening en voortzetting van alsmede nabetrachting op het Heilig Avondmaal worden gehouden. We openen de Schrift in Psalm 22 en Zacharia 7. Schenke de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Voordat wij tot deze heilige maaltijd naderen, sluiten wij in de Naam van de Gastheer uit, allen die Christus haten en allen die onheilig en ergerlijk leven, opdat zij niet komen en zich een oordeel eten en drinken. En in Zijn Naam en op Zijn gezag sluit ik uit alle vreemdelingen van God en vijanden van onze Heere Jezus Christus. Aan de andere kant nodigen wij in de Naam en op gezag van Hem, Die de Gastheer is, allen die overtuigd zijn, dat zij Christus nodig hebben. In Zijn dierbare Naam nodigen wij allen die begerig zijn Hem te hebben en eeuwig te genieten (Andrew Gray (1633-1656!!))

de redactie