

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 27



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 10 juli 2022

09.30 uur ds. H. Westerhout te Hasselt

15.00 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Joanne van Kooten-van Asselt, Erica Koetsier-Schuiteman en Karlijn Bronkhorst

## **Solidariteitskas**

In de komende weken zal de leden van de hervormde gemeente Elspeet-Vierhouten van 18 jaar en ouder per brief worden verzocht de bijdrage voor de Solidariteitskas over te maken. De bijdrage aan deze

Solidariteitskas is jaarlijks tien euro per lid. Van dit bedrag moet door onze gemeente, voor de volwassen leden, verplicht vijf euro aan de landelijke kerk worden afgedragen. De andere vijf euro is bestemd voor de kerkelijke activiteiten van onze plaatselijke hervormde gemeente. Wij hopen op uw medewerking!  
College van Kerkrentmeesters

## **Collectemunten**

Op maandag 11 juli aanstaande is er gelegenheid tot het verkrijgen van collectemunten van 19 tot 20 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

## **Vrijwillige bijdrage 2022**

In de afgelopen periode zijn de toezeggingen voor de vrijwillige bijdrage uitgereikt bij de leden van de gemeente. Nu vrijwel alle toezeggingen door ons zijn ontvangen blijkt dat het totaal voor 2022 thans komt op € 53.175. Dat bedrag is vrijwel gelijk aan vorig jaar. Wij zijn dankbaar dat de toezeggingen tot dit mooie bedrag hebben geleid, zulks om het werk binnen onze gemeente een goede voortgang te laten hebben. Ook willen wij hen die aan de verspreiding en het ophalen van de enveloppen hebben medegewerkt hartelijk danken voor hun inzet.

College van Kerkrentmeesters

## **Mieneke van Kooten**

Beste gemeenteleden en belangstellenden, Ondertussen ben ik alweer enige tijd terug in Malawi. Het was wel even wennen, maar toch ook weer goed om terug te zijn. Iedereen zei blij te zijn dat ik terug was en dat is leuk om te horen natuurlijk.

Helaas is het niet gelukt om een presentatie te geven over het werk in Kondanani, hopelijk is het een andere keer wel mogelijk.

Hierbij wil ik u allen bedanken voor uw steun in welke vorm dan ook: gebed, financieel, door het schrijven van kaarten naar de kinderen en mijzelf enz. Ik waardeer het enorm!!

Mieneke van Kooten  
Kondanani Children's Village  
P.O. Box 30871 Chichiri  
Blantyre 3  
Malawi  
Central Africa

### **Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof – Elspeet 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 20 juli: Psalmen op verzoek.

Wilt u voor uw opa of oma een psalm aanvragen, voor een oom of tante of is er iemand jarig of heeft iemand een bemoediging nodig of iets anders waarom je een ander blij wil maken, vraag dan een psalm aan!

Bel naar Aly van Ark 0577-492059 / jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org

De uitzending vindt plaats vanuit de HHK, vierhouterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luistere](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luistere)

Heeft u vragen?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / info@oranjehof.org

### **Niet-Ritmische Psalmzangavond**

Hersteld Hervormde Gemeente Elspeet

D.V Vrijdag 19 Augustus 2022

Aanvang 19:00 uur

Spreker: Ds B.J van Boven

Collecte: GBS

Organist: Arthur de Jong

CD OPNAME Toegang Gratis

### **Kerkgangers**

Afgelopen zondagmorgen bij terugkeer uit Driedorp viel me de grote tocht fietsers en wandelaars op die zojuist het kerkgebouw van De Beek-Uddel hadden verlaten en op weg waren naar huis. Het had me eerder ook wel aangenaam verrast maar sedert de coronacrisis was het aanvankelijk stil en later rustiger dan weleer. Nu was het weer als vanouds. De massaliteit van kerkgangers trof me en deed denken aan de psalmregel: 'De stammen naar Gods naam genoemd gaan derwaarts op'. Het raakte me te meer omdat zij passanten waren van het restaurant aan het

Uddelermeer waar het krioelde van boswandelaars en koffiedrinkers. Een schrijnend contrast van de zondagbesteding. Evenwel waren dit keer de mensen van het werelds vertier verre in de minderheid. Ik dacht dat van die kerkmensen toch een sprake uitging. Duidelijk was te zien dat men niet van het zwembad, sportveld, bouwmarkt of bioscoop maar uit het huis des gebeds kwam. Hoezeer ik allerlei (af)scheidingen betreur (want de kerk in De Beek is ruim een eeuw geleden ontstaan uit onvrede met de de prediking in hervormd Elspeet en Garderen) werd ik toch ook gesticht door dit gezicht. Niet in het minst vanwege het spook van de kerkverlating die de gereformeerde gezindte niet voorbijgaat. Gelukkig is dit er ook nog. Uiteraard besef ik dat er veel vorm kan zijn zonder wezen. Toch wordt mij wel eens te veel tegen de vormen aan geschopt. 't Zal waar zijn dat er vorm is zonder inhoud maar inhoud krijgt ook in de vorm gestalte. Een leeg pak melk is inderdaad slechts een kartonnen omhulsel. De melk zelf kan evenwel niet zonder verpakking. Terwijl ik zo met 60 kilometer per uur -want harder mag op dat wegtraject niet- de kerkmenigte voorbijtuft kwam me een uiterst kritisch artikel vanuit neo-gereformeerde achtergrond in herinnering over de Uddelse kerkgang bijna driekwart eeuwen geleden. Ik las het in een oude kerkbode van Monster toen ik destijds bezig was met de levensbeschrijving van ds. Jac. van Dijk. Zelfs na zijn vertrek naar Putten redigeerde hij dat kerkblad tot aan de komst van zijn opvolger. Kennelijk was het destijds voor de kerkenraad moeilijk om het blad te vullen. Dat is goed te bedenken daar de meesten arbeidzaam waren in de kassen en zeker in de zomertijd vele uren maakten. Van Dijk schreef niet alleen zelf maar ontleende ook wel iets uit geschriften, tijdschriften of anderen kerkelijke bladen. Zo deed hij ook met het volgende artikel uit 'Eilandennieuws' dat van Dijk als volgt introduceerde: 'Reeds eerder ontleenden we iets aan 'Eilandennieuws'. Chr. weekblad op geref. grondslag voor de Zuid Hollandse en Zeeuwse eilanden. Zelden was ons iets zo uit het hart gegrepen als onderstaand stukje. Het is de wekelijks bijdrage van een zekere 'Schrammetje', uit het nummer van 17 september 1947'.

'Er is veel in de wereld, waarover Schram zijn oude, grijze hoofd moet schudden. Niet alleen op materieel, doch ook op kerkelijk terrein is er veel verwarring.

Er is ook daar een roep om eenheid, en om te trachten die eenheid te verkrijgen is er onlangs een blad verschenen onder de titel: 'Eenigheid des geloofs', aan welke kop een respectabel aantal dominees en doc-tors van hervormde, gereformeerde, chr.geref. en van art.31 als medewerkers staan afgedrukt. Ik lees daar

in het laatste nummer een stukje ondertekend door W.C. Homburg; misschien ook wel een dominé, ik weet 't niet –die in de vakantie op een warme zondagmiddag zich neervleit in een terrasstoeltje van hotel 't Bleekermeer' te Uddel.

Het was zijn gewoonte niet, daarom voelde hij zich wat onwennig. Om 4 uur ging het Hervormde kerkje uit en een lange file gelovigen, allen in het 't zwart, met petten, hoeden, lange kousen, lange haarstrenghels, trouw aan traditie en voorvaderlijke zede, komt langs. Achter die meneer Homburg zat aan een tafeltje, vol heerlijkheden, een stadse familie, waarvan mevrouw op het zien van de jeugdige kerkgangers uitroept: 'Die stumperds hebben er ook naar moeten luisteren!' Dat gezegde vond meneer-of dominee-Homburg een preek, gelijk Gideon hoorde in de tent der Midianieten. 'Het is goed', zo zegt hij ervan, 'dat de kerk af en toe haar oor te luisteren legt bij de wereld. Daardoor heeft God ons vaak iets te zeggen.' Die meneer heeft er wat van geleerd. Ik zal u vertellen, wat dat wel is. Het is hoog tijd, schrijft hij in genoemd blad, dat de jeugd van Christus er ook eens wat verlost gaat uitzien. Inplaats van medelijden te wekken, moet men prikkelen tot jaloesheid. Dit kan men bevorderen door het breken met een traditie, die niets van doen heeft met de waarachtige dienst van God. Onze godsdienst is een dienst des harten. Dat wij Koningskinderen zijn en erfgenamen van het rijk der hemelen, moet gezien worden aan de blijde uitdrukkingen van ons gelaat en.... aan de fleurige tinten onzer kleding. Ook zo hebben wij getuigen van Christus te zijn. Voor ouderen zal zulk een nieuwe vorm moeilijk te aanvaarden zijn. De jeugd luistere hier echter naar de stem van Jezus. De vorm moet uitdrukking geven aan het innerlijke. Niet uit oorzaak van wereldlust, maar omdat we zingen mogen: 'Mijn hart zal 't feestkleed dragen van eeuwig jeugdig groen; en van Gods lof gewagen, zoveel mijn ziel kan doen', zullen wij ons als kinderen des lichts openbaren aan hen die nog leven in de schaduwen des doods.'

Toen ik dat gelezen had heb ik weer mijn oude hoofd moeten schudden. Ik ben metselaar, geen theoloog, dus iedere lezer make zelf de toepassing. De kerkelijke meneer Homburg verzuimt de kerkdienst en poost op een caféterras. Hoort smalend spreken over het Evangelie en protesteert niet. Zeker uit eerbied voor Gods boodschap uit de stadse mevrouw's mond! Hij wil breken met de tradities en door fleurige jurkentintjes laten zien, dat de kerkelijke jeugd door Christus verlost is. Onze vaders zeiden: Weet je waar je dat aan zien kan? aan 't gewaad, de daad en de praat! Groter propaganda voor wereldgelijkvormigheid heeft Schram

nooit gelezen! En dat staat in een blad dat onder de bovengenoemde groepen de enigheid wil bevorderen. Daar komt zo niets van terecht, wat Schram je zegt, lezer! Nimmer heb ik van vier verschillende steensoorten die elkaar niet verdragen een goed huis kunnen bouwen. En mijn –misschien ouderwetse- mening is, dat dit op kerkelijk erf zeker niet lukken zal als meneer Homburg c.s. er op die manier aan moeten meewerken!

Tot zover het artikeltje van 'Schrammetje'. Een enkele opmerking van mijn zijde: Ten onrechte werd in 'De eenigheid des geloofs' geschreven over het 'Hervormde kerkje'. Want de hervormde kerk –zeker geen kerkje- van Uddel bestond toen nog niet. Uddel en Elspeet waren toen nog één kerkelijke gemeente en de kerkgang concentreerde zich op Elspeet waar de Uddelse kerkgangers voornamelijk in het koor zaten. Het 'kerkje' betrof het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente aan De Beek, toen nog –het was immers nog geen 1953 geweest- zonder de toevoeging 'in Nederland' en ook aanzienlijk kleiner als vandaag de dag.

Ik verheugde me er op 's avonds bij terugkeer uit Driedorp de pelgrimage nog eens te mogen zien. Helaas was de kerk wat vroeger uit dan 's morgens en zag ik alleen het laatste sliertje van de kerkgangers. De rest was al thuis, mogelijk herkauwend wat eerder die dag in de kerk was vernomen, zoals de reine dieren des veld dat plachten te doen of de preek wegspoelend met koffie of thee zoals helaas nog meer gebeurt. Of redeneer ik nu te veel vanuit de hervormde praktijk?

### **Bij de diensten**

Zondagmorgen heb ik geruild met oud-consulent collega Westerhout uit Hasselt. 's Middags hopen twee kleine kinderen der gemeente het teken en zegel van Gods genadeverbond te mogen ontvangen. Gelezen zal worden Jesaja 40. Van harte gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Het geloof is geen werk, geen verdienste, geen inspanning maar het is beëindiging van dit alles en het aanvaarden van datgene wat een Ander heeft gedaan, volkomen en eeuwig (Horatius Bonar (1808-1898).

*de redactie*