

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeek

2022 | Week 28-29



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeek

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeek

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeek.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeek.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 17 juli

09.30 kand. J.K. Abbink te Vriezenveen

15.00 uur ds. L.M. Jongejan te Ede

D.V. zondag 24 juli

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. J.W. Hooydonk te Oldebroek

## **Collecten**

17 juli

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

24 juli

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

17 juli

Lianne van Asselt-Huisman, Martianne Vermeer-Ter Maaten en Gerriëlle van Steeg

24 juli

Bertine Mulder-de Ruiter, Woutine van Ark-Pluim en Lisanne Kok

## **Kinderoppas kerk**

Elke zondagochtend is er kinderopas in het kerkerf. Kinderen kunnen vanaf 9.15 uur gebracht worden. Wij zijn op zoek naar nieuwe oppassers. Wilt u meehelpen of zijn er vragen, laat het ons weten.

Teunie Bossenbroek en Erica Koetsier (0640408069)

## **Bidstond voor Israel**

Op D.V. woensdag 20 juli zal er bidstond zijn voor Israel. Sprekers die avond zijn ds.A.A.Egas uit Damwoude en ds.W.Pieters. Zelf hoop ik te openen. Van harte welkom om 19.30 uur in onze kerk.

## **Oranjehof**

Kerkradio Oranjehof – Elspeek 10.30-11.15

Maandagmorgen: "voorlezen" door mw. I de Vogel

Woensdagmorgen 27 juli: Vervolgvertelling + meditatie christenreis John Bunyan met aansluitend orgelspel door Dhr. C.A. van 't Noordende. Wilt u een vraag stellen? Belt u dan 0577-723192 of mail naar noordende@filternet.nl

Op donderdagmorgen 28 juli: is er een meditatie in Oranjehof van 10.30 - 11.30uur. Welkom!

Op vrijdagavond 29 juli: vanaf 17.00uur wordt er een broodmaaltijd geserveerd. U bent van harte welkom. Wel vooraf opgeven bij de receptie.

De uitzending vind plaats vanuit de HHK, vierhouterweg, te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio of via [www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren](http://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren) Heeft u vragen?

Bel naar de oranjehof!

0577-492278 / [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org)

### **Boerenoorlog**

Bij de Boerenoorlog denken we aan de strijd van de Nederlandse boeren die ooit naar Zuid Afrika waren gemigreerd tegen de Engelsen tussen 1880 en 1902. De Engelsen accepteerden de zelfstandigheid van de boeren niet in het Afrikaanse land. Het is met name L.Penning die daar nogal wat boeken over schreef en in mijn kindertijd nog heel populair waren. We denken ook aan de boerenoorlog in Duitsland gedurende 1524-1525. Het ging daarbij om de onderhorige positie van de boeren onder de adel. De boeren werden als lijfeigenen beschouwd en werden zeer geknecht. Tevens werden ze door de Rooms Katholieke kerk financieel zeer belast. Het rijke Roomse leven kostte nu eenmaal veel geld. Juist in de tijd van de reformatie waarbij Luther de misstanden van de kerk aan de kaak stelde was dat koren op de molen van deze onderdrukte bevolkingsgroep. Zo schreef hij o.a. dat 'de vorsten gewoonlijk de grootste dwazen en ergste schelmen op aarde zijn die niet veel meer kunnen dan villen en schrapen, de ene belasting na de ander heffen'. Hoewel Luther zeer sympathiek stond tegenover de boeren –hij was zelf immers ook boerenzoon– moest hij niets hebben van het geweld dat zij gebruikten die resulteerden in complete veldslagen. Tijdens de opstand verwoestten de boeren gewapend met bijlen en hooivorken (mega-tractors stonden nog niet tot hun beschikking) zo'n 1000 burchten, kastelen en kloosters. Zo beslist als hij de kasteelheren aanpakte in geschrifte deed hij het de boeren niet minder. Zelfs bezigde hij de bekende woorden: 'Er zijn geen duivelen meer in de hel, ze zijn allemaal in de boeren gevangen'. De heftigheid van Luther kwam ook voort uit het feit dat de boeren zich grotendeels hadden aangesloten bij Thomas Muntzer, een wederdoper, die van de wettige overheid niets wilde weten en meenden het rijk van Christus hier op aarde te kunnen realiseren, desnoods met geweld. Deze liet zelfs een regenboog op de schilden van de boeren schilderen als teken dat God aan hun zijde stond, hetwelk nog eens bevestigd werd toen een regenboog tijdens de definitieve slag bij Frankenhausen boven de het leger spande. Het resulteerde evenwel in de geweldadige dood van 6000 boeren.

Wanneer wij de protestbeweging van de afgelopen weken vergelijken met die van de opstandige boeren in Luthers tijd dan mogen we van een 'peanut' spreken. Nooit is het te rechtvaardigen om acties te voeren die tot ongeregelheden en vernielingen leiden. Luther schreef dienaangaande reeds voordat de boerenopstand escaleerde: „Oproer is redeloos en treft gewoonlijk eerder de onschuldigen dan de schuldigen. Daarom is een oproer ook nooit rechtvaardig, hoe rechtvaardig de zaak zelf ook mag zijn. Er komt altijd meer schade dan verbetering door en daarmee wordt dan bewaarheid het woord: van kwaad tot erger.'

Het laat onverlet dat de boeren wel bijzonder in het hoekje vallen waar de slagen vallen als het om de stikstofcrisis gaat. Wat is er echter van een overheid te verwachten die niet de Bijbel maar Brussel als leidraad heeft? Zien we straks een massale emigratie van hard werkende boeren tegemoet en een immigratie van .... Ik zal maar niets invullen. Voor je het weet hangt er een proces aan je broek. Een aantal jaren schreef iemand een thriller getiteld 'Verweesde kudde'. Het was bepaald geen christen die het schreef. In ieder geval schreef hij over hoe Nederland er in 2035 uit zou zien. Het Westen van Europa zou inmiddels geislamiiseerd zijn en de Hollandse bevolking had zich er bij neergelegd. Nederland zou een republiek zijn geworden terwijl het koninklijk huis naar Argentinië was gevlucht. Op het koft is de ridderzaal te zien waarachter een knots van een moskee met minoret zichtbaar is. Een islamitische staat zou in Nederland mede gerealiseerd zijn door de versplintering van de politiek.

Toegegeven, angst is een slechte raadgever. Echter wanneer Gods woord niet meer gehanteerd wordt moeten we voor land en volk het ergste vrezen. Wie God verlaat heeft smart op smart te vrezen. Wie had kunnen bevroeden dat na de val van het ijzeren gordijn in ons wereldcontinent toch nog een oorlog zou ontstaan zoals in het Oosten van ons werelddeel al bijna een half jaar gaande is en we allen geconfronteerd worden met de gevolgen daarvan? Behoort een hongerwinter als in 1944-1945 tot de onmogelijkheden in onze zogenaamde maakbare maatschappij? Wat was men destijds blij met boeren in de nabijheid...al zijn er ook wel geweest die misbruik maakten van de situatie.

Wanneer de agrarische sector aangepakt gaat worden op de wijze die is voorgesteld dan heeft dit ook vergaande gevolgen voor mensen die indirect daarmee verbonden zijn zoals toeleveringbedrijven, loonwerk en heel veel meer.

Het viel me onlangs op dat vee en kudde dat in het latijn pecus is in verband staat met pecunia (geld). In

vroeger dagen werd rijkdom niet in geld maar in stuks vee aangegeven. Is het niet rijk wat het vee biedt? Zuivel, vlees, leder, wol en wat al niet meer.

Toen ik een kind was volgde in de Lopikerwaard de ene boerderij op de ander. Megastallen waren onbekend. Elke boer had naast maximaal veertig koeien, een aantal (scharrel) varkens, een hondertal kippen en een paar schapen en een flinke moestuin. Dat men er naast nog een baan moest hebben was onbestaanbaar. Schraalhans was bepaald geen keukenmeester. Volgens mij moeten we de palen naar die tijd terugzetten. Daarop dient de overheid investeren en door de consument mee gerekend te worden.

Ik las ooit eens een verklaring over het dorpsgewijs bewoonde Jeruzalem waar Zacharia van profeteert (Zach.2:4). Deze zag woonwijken afgewisseld met boerderijen ter bevoorrading van de bewoners. Toegegeven, het is een wat vreemde exegese. Maar onschriftuurlijk is het niet echt, gezien Psalm 65:14: 'De velden zijn bekleed met kudden en de dalen zijn bedekt met koren; zij juichen ook zingen zij'. Wordt ook de koning niet van het veld gediend naar een woord van de wijze Salomo (Pred.5:8)? Zullen we straks in plaats van koeien campings zien? Zullen de boerderijen in ons land straks alleen maar functioneren als zorgboerderij, kinderboerderij (met eventueel daaraan verbonden kinderopvang), dierenasiel, recreatieoord met poldersport, restaurant, museum, woonerf of villa voor mensen met een buitenproportioneel inkomen terwijl de uitgestrekte vruchtbare velden recreatieoorden worden?

'Nederland let op uw saeck' luidt een oud Hollands lied van Valerius. Laten we dat doen. Met in achtne-  
ming ook de laatste strofe van dat lied:

ey, laet niet nemen uyt u hant  
u privilegien toch;  
maer thoont u elck een man vol moet  
in 't houden van u wetten,  
boven al dient God, en valt hem steeds te voet,  
dat hy op u mach letten.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in Rotterdam, Loosduinen en Streefkerk voor te gaan. In uw midden kandidaat Abbink en ds.Jongejan die u beiden niet onbekend zijn. De zondag daarop hoop ik 's morgens voor te gaan en lezen we Zacharia 8. We willen dan de serie over de profetien van Zacharia vervolgen. 's Middags staat ds. Hooydonk op het rooster daar ik zelf in Wezep hoop te preken. Gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Dit keer enkele opmerkingen van de geleerde Blaise Pascal (1632-1662) uit zijn zogenaamde Pensees, korte aantekeningen om het christelijk geloof te verdedigen. Pascal was Rooms Katholiek maar had heel veel kritiek op die kerk. Hij had leren leven van de prediking van de genade zoals de kerkvader Augustinus dat in de vroege kerk voorhield. Ook het rationalisme verfoeide hij. Voltaire die toch de grote wijsheid van Pascal niet kon ontkennen schamperde van de Pensees: 'Er zit een half ontoerekeningsvatbare geniale gek in'. Zoiets als wat tot Paulus werd gezegd: 'Uw grote geleerdheid brent u tot razernij'. Echter oordeel zelf en kauw en herkauw op de volgende opmerkingen:

\* De kerk is er goed aan toe als ze alleen door God in stand gehouden wordt.

\*Er zijn maar twee soorten mensen: de rechtvaardigen die denken dat ze zondaars zijn en de zondaars die denken dat ze rechtvaardig zijn

\* Het ik is hatelijk

\* Men moet alleen God liefhebben en zichzelf haten.

\* Om van een mens een heilige te maken, is er echt genade nodig; wie dat betwijfelt weet niet wat een heilige is, en ook niet wat een mens is.

\* De voornaamste kwaal van de mensheid is zijn toeloze nieuwsgierigheid naar dingen die hij niet kan doorgronden.

\* De menswording van Christus toont de mens de grootte van zijn ellende door de grootheid van het geneesmiddel dat nodig was.

*de redactie*