

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 30-31



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 31 juli

09.30 uur kand. G.A. van Ginkel te Maartensdijk

15.00 uur ds. A.J. Mensink te Elburg

D.V. zondag 7 augustus

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

31 juli

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

7 augustus

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

31 juli

Annemiek Stelwagen-Berkhout, Willie van de Brug-Huisman en Thirza de Greef

7 augustus

Jeannet Fijan-Heijkamp, Annet vd Hardenberg-vd Hardenberg en Eline Huisman

Bijbelse ambten en beroepen (LI)

Ondanks de politieke onrust in Engeland was er onlangs een bescheiden feeststemming. Koningin Elizabeth herdacht haar zeventig jarig ambtsjubileum als vorstin. Een uitzonderlijk jubileum. Als het aan de reformator John Knox gelegen had was er nooit een koningin geweest. Hij heeft er ooit een geschrift tegen geschreven getiteld 'De eerste trompetstoot tegen het monsterachtige van een vrouwenregering'. Hij deed dit naar aanleiding van het bewind van de beruchte 'Bloody Mary' gedurende 1553-1558. Door haar bloedig regime moest hij uitwijken naar Geneve. Uit de Heilige Schrift kon Knox natuurlijk wel putten om monsterachtige koninginnen te noemen. Denk aan Athalia die probeerde het hele huis van David uit te roeien en de goddeloze Izebel die Elia om wilde brengen en een aanbidster en promotor was van de baals-godsdiens. In het genoemde geschrift betitelde hij Bloody Mary dan ook 'de Izebel van Engeland'. Hij had er wel meer kunnen noemen, zoals Maacha die door haar zoon Asa werd afgezet omdat zij een afgrijselijke god had in het bos had laten plaatsen (1 Kon.15:13) alsmede de ontzettende woorden die we lezen over de val van Babylon waarbij een koningin sprekend wordt ingevoerd die zegt: 'Ik zit als een koningin en ben geen weduwe, en zal geen rouw zien' maar

vervolgens de gerichten Gods krijgt te horen (Opb.18:7 enz.). Knox legitimeerde zijn standpunt voornamelijk met Deuteronomium 17:15-20 waar gesproken wordt over een koning en diens plichten wanneer deze in Israel verkoren zal worden. Het was echter wel wat kort door de bocht om zich helemaal tegen een vrouwenregering te stellen. Toen koning Belsazar aan het roer stond van Babel was en bij de zwelgpertij uit de gouden vaten van de tempel het schrift op de muur verscheen, was het de koningin (zijn moeder) die de zaal binnenkwam en de radeloze vorst op Daniel wees die een voortreffelijke geest had (Dan.5:10). Esther werd koningin in plaats van Vasthi. Haar bede voor haar volk bij koning Ahasveros resulteerde er in dat Haman werd gehangen en het Joodse volk gespaard werd. Oom Mordechai had haar reeds op die taak gewezen toen hij zei: 'Wie weet of gij niet om zulke tijd als deze is, tot dit koninkrijk geraakt zijt' (Esther 4:14). Het mooiste voorbeeld is de koningin van Scheba die vanwege de wijsheid van Salomo naar de koning van Israel toeging. De Heere Jezus haalt die geschiedenis aan wanneer Hij zegt: 'De koningin van het zuiden zal opstaan in het oordeel met dit geslacht en hetzelfde veroordelen; want zij is gekomen van de einden der aarde om te horen de wijsheid van Salomo, en zie meer dan Salomo is hier (Math.12:42). Johannes Calvijn was heel wat gematigder in zijn oordeel dan zijn Schotse ambtsbroeder. Toen Bloody Mary werd opgevolgd door haar half zuster Elizabeth die protestant was droeg Calvijn zijn uitgebreide verklaring over Jesaja aan haar op in 1558 nadat hij een eerdere uitgave zeven jaar daarvoor aan haar vrome halfbroer koning Eduard VI had opgedragen die in 1553 op 16-jarige leeftijd overleed. Koningin Elizabeth liet zich dat aanvankelijk niet welgevallen omdat ze Calvijn toch als een medestander van Knox zag in diens rancune tegen een vrouwenregering. Calvijn zag de regering van Elizabeth echter als een zegen van God. Zij is destijds voor vele vluchtelingen om des geloofs wil een beschermvrouwe geweest. In de opdracht zien we absoluut geen reserves tegen een vrouwenregering maar wees hij hare majesteit op het volgende: 'U dient geeerbiedigde koningin, ook door een schrituurlijk bevel tot de vervulling van uw plicht aangemoedigd te worden. Want onze profeet Jesaja eist niet alleen van koningen dat zij voedsterheren van de kerk zullen zijn maar ook van vorstinnen dat zij haar zoogvrouwen zullen zijn (Jes.49:23).' Er is ook een psalm die zingt over een koningin. Dat is Psalm 45:10 waar we lezen: 'De koningin staat aan Uw rechterhand in het fijnste goud van Ofir'. In die Psalm gaat het over de Koning en Zijn bruid. Die Koning is

Christus en die koningin Zijn bruidskerk. Treffend is wat Kohlbrugge die op deze Psalm cum laude promoveerde schreef: 'Wie is dan de bruid die hier in onze Psalm bedoeld wordt? Geliefden! Reis toch de wereld niet rond om deze bruid te zoeken, maar geef uw hart aan de Heere Jezus en zeg dan vrijmoedig: Die bruid ben ik! Hij is immers Degene Die gezegd heeft: Die tot Mij komt zal Ik geenszins uitwerpen (...) O, hoe fijn is het goud waarmee deze bruid bekleed is. Dat goud heeft zij niet bereid, het is haar werk niet, en het kleed dat haar bedekt en versiert is haar werk ook niet, want zij heeft dat kleed van haar Bruidegom ontvangen. Het zijn niet haar werken maar het zijn Zijn gouden werken die beproefd uit het vuur zijn gekomen!'

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Wouterswoude voor te gaan. In uw midden zijn kand.van Ginkel en ds.Mensink uitgenodigd het woord des Heeren te bedienen. De week daarna hoop ik zelf weer voor te gaan. 's Morgens lezen we dan Zacharia 9 terwijl we 's middags voort willen gaan met de behandeling van zondag 47 van de Heidelberger catechismus. Hazeu dichtte op de wijze van Psalm 140 het volgende:

Geheiligd zij Uw naam o Heere!
Dat is: Geef eerstelijk dat wij
U mogen kennen en U eren
In al Uw werk en heerschappij.

In 't welk G' Uw Almacht door doet stralen;
Uw wijsheid en Uw goedigheid
Gerechtigheid, die zonder palen
Door 't gans heelal is uitgespreid.

Barmhartigheid en waarheid samen
Die wij in al Uw werken zien;
En die wij heil'gen in Uw namen
En roemen daar zij ons gebien.

Ja, dat wij zelfs ons ganse leven
Met woorden, werken, denkenskracht
Zo richten, dat Uw naam verheven
Door last'ring nimmer wordt veracht.

Maar dat veeleer o Opperwezen
Uw naam door ons oprecht gedrag
Bij alle volken wordt geprezen
Geroemd, geeerd, met diep ontzag.

Ter overdenking

'Geen toekomst zonder boeren' zien we momenteel her en der op spandoeken staan. Ondanks alle respect voor en sympathie met de agrarische sector, deze slogan klopt niet. Net zo min als de leus: 'Wie de jeugd heeft, heeft de toekomst'. Wie Christus heeft, heeft toekomst' en 'Geen toekomst buiten Christus!'

de redactie