

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 34



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 28 augustus

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Daniëlle Smit-Mulder, Nelleke Schoonhoven-Slappen-
del en Julia de Weerd

Zondagsschool 'Abia'

Kom jij ook... (weer) naar de zondagsschool?

Wat we daar allemaal doen?

* Samen met andere kinderen luisteren naar een verhaal uit de Bijbel

* Samen zingen

* Samen praten over de Bijbel

* Samen een werkje maken of een spel doen.

Je stoel staat al klaar op D.V. zondag 4 september om 11.10u in 't Kerkerf. We eindigen om 12.00u. Tot dan! Juf Ellen van den Brink neemt afscheid als zondagschooljuf. We bedanken de juf voor alle jaren dat zij de kinderen heeft mogen vertellen uit het Woord van God en wensen haar Gods zegen toe op haar verdere levensweg. We zijn blij en dankbaar dat we een meester hebben gevonden voor groep 5/6: meester Dirk-Jan Hop (jr). Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij deze mooie taak!

Hartelijke groetjes van het team van de zondagsschool

Radio Oranjehof Elspeet

Vanaf september 2022 weer op maandag- en woensdagmorgen van 10.30-11.15 uur

Aan alle luisteraars

In juni waren de lezingen over Bunyans Christenreis afgelopen. Het boek was uit. In 30 lezingen hebben we het doorgenomen, er over gemediteerd en de psalmen erbij gespeeld en gezongen. Veel reactie heb ik er niet op gekregen. Dat was zo af en toe eens. Maar toch is gebleken dat er luisteraars waren. En daar willen we het voor doen.

Daarom willen we doorgaan met de tweewekelijkse lezingen op de woensdagmorgen. De opzet blijft wel gelijk aan de vorige.

In de nieuwe lezingen willen ook een boek van John Bunyan lezen nl: 'De Heilige oorlog'

De 'Heilige oorlog' is een wat minder bekend boek van Bunyan, maar niet minder leerzaam. In dit boek wordt de ziel voorgesteld als een stad die wordt

belegerd door een listige vijand, de satan. De ziel geeft zicht over aan hem (de val). Daarna wordt de ziel belegerd door de wettige Koning, Immanuel. Na veel strijd wordt de vijand uitgedreven, de stad heroverd en neemt de Koning Zijn intrek erin.

De eerste uitzending over dit boek zal gehouden worden op D.V. 7 september 2022.

Opnieuw hopen we voor de luisteraars iets te mogen betekenen en samen iets te mogen leren van het Woord van God.

Wilt u hierover een vraag stellen? 0577-723192
noordende@filtnet.nl

Ook de zangmomenten en uitzendingen van mw. A. van Ark zullen bij leven en welzijn weer worden begonnen. Mw. Van Ark zingt met een groepje mensen psalmen op verzoek.

D.V. Woensdagmorgen

14 september mw. A. van Ark: psalmen op verzoek.

Wilt u voor iemand een psalm aanvragen? 0577-492059, jvanark@solcon.nl of info@oranjehof.org

Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde Kerk. Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>.

Met een hartelijke groet,

C.A. van 't Noordende

Theedrinken

Enkele weken geleden hield ik op de Terdege fair te Barneveld een causerie over high-tea. Omdat de fair op Engelse leest geschoeid was moest de causerie over iets Engels gaan. U begrijpt dat ik me niet zomaar laat lenen voor een dergelijk onderwerp zonder af te kunnen dalen naar de bijbelse boodschap. Naast de geschiedenis van high tea ging ik vanwege de Schriftwoorden 'Hetzij dat gij eet, hetzij dat gij drinkt doe het al ter ere Gods' in op het boekje 'Vergeestelijkt en hemels theegebruik' van de Arnhemse predikant Kaspar Alardin waar exact 40 jaar geleden de zevende druk van verscheen. Het boekje is een allegorie op het theedrinken. Een kleine greep uit de vele beelden: Zoals thee een klein plantje is zo is de Heere Jezus voortgekomen als een rijsje; zoals thee de dorst lest also de Zaligmaker de geestelijk dorst. Het boekje is gecompliceerd met een gedichtje waarvan de eerste zin luidt: 'Gelukkig die zo drinkt dat hij aan Jezus dinkt (denkt)'.

Bij de bestudering van het onderwerp thee kwam ik ook tegen dat in de Belgisch protestantse conclaaf Sint Maria Horebeke –tussen Gent en Oudenaarde gelegen- vroeger veel thee werd gedronken door de protestanten in tegenstelling tot de Rooms Katholieken die het bij koffie hielden. Het waren doorgaans

eenvoudige agrarische mensen die die de conclaaf beemsten. Zowel de Rooms als de protestanten. Theedrinken werd als iets elitairs gezien terwijl koffie de volksdrank was. Omdat de protestantse voorgangers opgeleid waren in Nederland en doorgaans uit deftiger kringen kwamen brachten zij de protestanten niet alleen de bijbelse boodschap maar ook bepaalde manieren bij waaronder het theedrinken alsmede diverse etiquettes.

Juist toen ik me aan het voorbereiden was op de causerie kreeg ik een bezoekje van een oud stagiair die me wees op ene Indiase sadhu Sundar Singh die in Nederland een theekrans bezocht van christen dames. Het viel hem op dat er over alles werd gesproken maar niet over de Heere Jezus. Hij was niet meer van zins naar ons land terug te keren. Trouwens zo was zijn hele gedachtengang over het materialistische westen. Hij zei eens: 'De westerlingen weten hoe ze met elektriciteit moeten omgaan en vliegmachines in de lucht moeten houden maar de wijzen die Jezus zochten kwamen uit het oosten'.

Ik had nooit van Sundar Singh gehoord –missionaire bewogenheid is vaak ver te zoeken bij me- en ging naarstig naar hem op zoek. Het bleek nota bene dat koningin Wilhelmina in haar biografie 'Eenzaam maar niet alleen' hem ook als lichtend voorbeeld noemt van een christen.

Sundar Singh werd in 1888 in een plaatsje in India geboren. Ze waren thuis welgesteld. Zijn moeder was een hindoe en zijn vader een sikh. Door deze godsdienstige opvattingen gevormd moest hij niets weten van de evangelieboodschap toen hij daarmee werd geconfronteerd door de Britse zending die daar opereerde. Zelfs presteerde hij het toen hij veertien jaar was en zijn moeder overleed uit woede een bijbel bladzijde voor bladzijde te verbranden. Sundar Singh kwam in een geweldige crisis terecht en nam voor zichzelf voor de trein te werpen tenzij 'de ware God' hem zou verschijnen. Hij kreeg daarop een visioen en werd overtuigd van de kracht van het Evangelie. Dit werd voor hem een keerpunt en hij kwam tot bekeering. Hij werd daarop door zijn familie verstoten. Zelfs trachtte een broer hem te vergifigen. Dat niet alleen, ook onder het Indiase volk stootte hij op grote vijandschap en heeft enkele moordaanslagen overleefd, o.a. doordat men een giftige slang in zijn huis wierp. Sundar Singh voelde zich geroepen om zendeling te worden in Tibet. Hij brak niet met Indiase tradities zodat hij ingang vond en vertrouwen vond onder de bevolking. Hij wenste ook geen voorganger te worden onder de Anglicanen alhoewel hij daar zijn theologische opleiding had gevolgd. Hij was wars van allerlei

liturgische uiterlijkheden. Hij behield ook zijn Indiase dracht. In 1929 trok hij naar het Himalayagebergte om opnieuw naar Tibet te gaan. Hij is waarschijnlijk verongelukt of mogelijk omgebracht. In ieder geval is hij ondanks een intensieve zoekactie nooit gevonden.

Ik eindig met een paar uitspraken van Sundar Singh:

* Bidden is niet het vragen van allerlei dingen aan God die we graag willen hebben maar het verlangen naar God Zelf de Gever van alle goeds.

* Bidden is een voortdurend overgeven aan God.

* Degene die God zoekt met hart en ziel zal er achter komen dat voor hij zoekt God hem zoekt om te trekken in de vreugde van Zijn gemeenschap en de vrede van Zijn aanwezigheid.

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te gaan. 's Morgens lezen we Zacharia 11 en 's middags vervolgen wij de catechismusprediking. Aan de beurt is zondag 49 over de bede 'Uw wil geschiede'. In de biografie over Johannes Hoornbeeck getiteld 'Brede blik, bijbelse bril' dat dr.W.Fieret schreef las ik dat Hoornbeeck voorstander was om de inhoud van de catechismus te laten zingen. Of Hazeu van dat in het latijn geschreven boek kennis heeft genomen weet ik niet. Wel dat hij zondag 49 berijmde op de wijs van Psalm 29:

Heer! Uw wil geschied' alom
Als in 't hemels heiligdom
Ook op aarde. Dat is geeft
Ons, o God! Die eeuwig leeft
En ook alle stervelingen
Dat wij hier in 's werelds kringen
Onze wil verzaken mogen
En naar Uwe wil steeds pogen

Uwe wil die alleen goed
Is en troost schenkt aan 't gemoed
Willen wij o Majesteit
Vlijtig met gehoorzaamheid
Zonder tegenspraak betrachten
En Uw zaal'gen invloed wachten
Op al 't geen dat wij verrichten
Bij het oef'nen onzer plichten.

Opdat ieder dus zijn tijd
In beroep en ambt met vlijt
Zo gewilliglijk besteedt
En getrouw'lijk blijft gereed
Alles naar Uw wil o Heere!
Uit te voeren tot Uw ere
Als in 't zalig hof der hoven
D' engelen doen om U te loven.

Ter overdenking

Dit keer enkele krachtige opmerkingen die ik tegenkwam en graag met u deel:

* Het geeft niet als een mens veel goed en goud heeft, als het maar onder de voet blijft. Ongelukkig echter als het in het hart komt' (C.H.Spurgeon 1834-1892).

* Dwaas is de mens die uit een brandend huis niet zijn kind maar een strobaal haalt (Bernardus Smijtegelt 1665-1739).

* Petrus zach zichzelf als aan een zijden draad boven de hel hangen maar hij hing aan staalkabels van eeuwige liefde (G.Wisse 1873-1957).

* Ik heb geen verdorvenheden overwonnen maar sommige schijnen te slapen (J.Newton 1725-1807)

de redactie