

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 37



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 18 september

09.30 dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal

15.00 ds. B.L.P. Tramper te Waarder

Collecten

1. Diaconie

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Joanne van Kooten-van Asselt, Bertine Mulder-de Ruiter en Gerriëlle van Steeg

Belijdeniscatechisatie

Komende week hoop ik daarmee te beginnen. Tot nog toe hebben zich er twee aangemeld. Tot en met zaterdag is daartoe nog de gelegenheid. Leg de oproep 'Kiest dan heden wie ge dienen wilt' niet naast u/jou neer.

Van de Diaconie

Financiële verantwoording Diaconie

Inkomsten 2e kwartaal 2022

Collecten april

Diaconie € 514.55 , Fonds Christelijke doeleinden € 502.34.

Collecten mei

Diaconie € 1120.14, Fonds Christelijke doeleinden € 601.33 , gehouden collecte op 29 mei voor de Oran-jehof € 542.12.

Collecten Juni

Diaconie € 92.20, Fonds Christelijke doeleinden € 391.06, gehouden zendingscollecte op 5 en 6 juni voor GZB/SEZ € 1032.05, gehouden collecte op 26 juni voor Stephanos € 492.50.

Hartelijk dank voor uw gaven.

Vrouwenvereniging Wees een zegen

Graag nodigen wij jullie uit om mee te gaan naar de jaarlijkse bondsdag die DV donderdag 29 september gehouden wordt in De Basiliek in Veenendaal. Het thema van deze dag is "De Psalmen". Wij hopen ook onze bijbelstudies dit seizoen aan de psalmen te wijden. Verdere informatie over de bondsdag volgt in de app van de vrouwenvereniging. Via de app kun je je ook aanmelden of stuur een mail naar wvanasselt@live.nl

Hartelijke groet van het bestuur

Mannenvereniging

Op DV dinsdag 20 september hopen we als mannenvereniging elkaar weer te ontmoeten. Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van april 2022 behandeld worden. Dit vergaderseizoen zullen we de Bijbelstudies van Ds. M. Maas over het boek Openbaring gaan behandelen! Jan Post zal de eerste Bijbelstudie, Openbaring 1 : 1 t/m 8, met ons inleiden! We wensen jullie een goede voorbereiding. Tot dinsdag, 19.30 uur, in het Kerkerf!

Namens het bestuur,
Kees van de Steeg

De overige vergaderdata zijn dit jaar: 4 oktober, 18 oktober, 8 november, 22 november, 6 december en volgend jaar: 17 januari, 31 januari, 14 februari, 14 maart, 28 maart

JV de Schatgravers

Ha jongens en meisjes, volgende week dinsdag 20 september start JV de Schatgravers weer, van zeven uur tot half negen in 't Kerkerf. Alle jongeren uit groep 7, groep 8 of de eerste klas zijn welkom!

Alvast voor in je agenda: de tweede keer, dinsdagavond 4 oktober hopen we met elkaar te gaan bowlen.

Welkom dinsdag!
Groetjes van Machiel, Willie en Annemiek

Boaz-Jachinschool

Invallers schoonmaakpersoneel Boaz Jachinschool
We zijn op zoek naar invallers voor schoonmaakwerkzaamheden.

Heeft u interesse en mogen wij contact opnemen als er een noodsituatie is?

Neem dan contact op door een mail te sturen naar directie@boaz-jachin.nl

U kunt ook bellen naar 06 42 51 12 95

Radio Oranjehof Elspeet

D.V. 19 september uitzending van voorlezen door mw. I. de Vogel.

D.V. 21 september door dhr. C.A. van 't Noordende het tweede deel van de lezing van het boek 'De Heilige oorlog' geschreven door John Bunyan. Lezing, uitleg en meditatie, en als afsluiting orgelspel.

Opnieuw hopen we voor de luisteraars, ouderen en jonger(en) iets te mogen betekenen en samen iets te mogen leren van het Woord van God.

Wilt u hierover een vraag stellen? Tel: 0577-723192
email: noordende@filternet.nl

Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde Kerk.

Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>.

Met een hartelijke groet,
C.A. van 't Noordende.

Oranjehofkoor

Op D.V. 21 september hopen we weer een nieuwe en frisse start te maken met het Oranjehofkoor. Een aantal dames die altijd al meezongen willen graag weer verdergaan. Daarnaast kunnen we nog wel nieuwe leden gebruiken. We beginnen op de woensdagmiddag met een gezellig kopje thee in de Ridderzaal. Als de kelen gesmeerd zijn kunnen we zingen. Van af 15.30 u tot 16.30 u. We zingen eens in de twee weken op woensdagmiddag.

Zingt u mee? Kom gewoon op deze activiteit. Moeilijke uitvoeringen zijn er niet! Met het Oranjehofkoor zingen we op een eenvoudige wijze Psalmen en geestelijke liederen.

In de Kersttijd en de paastijd zingen we alleen in de Oranjehof voor de bewoners.

U hoeft geen professionele stem te hebben. Alleen maar het fijn te vinden om te zingen.

Sommigen zeiden: ik kan niet zingen. Geen probleem. We vragen geen geschoolde stem. Alleen enthousiasme voor het zingen. Omdat u zingen fijn vindt. Komt u meedoen?

Met een hartelijke groet,
Dhr. C.A. van 't Noordende, dirigent.

Psalmzangavond t.b.v. Adullam!

Deze zal gehouden worden op D.V. zaterdag 24 september in de Hersteld Hervormde Kerk te Elspeet.

Aanvang 19.30 uur, kerk open 19.00 uur. Toegang vrij. Medewerking wordt verleend door de bovenstemgroepen uit Wouterswoude en Waddinxveen. Organist Wilbert Magré. Algehele leiding dhr. M.S. Roos.

Er zal een collecte voor Adullam gehouden worden.

Hartelijk welkom, comité Doornspijk.

Jubileum Revoke

De stichting Revoke bestaat 25 jaar. Alle kinderloze echtparen en alle andere belangstellenden nodigen wij van harte uit voor onze jubileumbijeenkomst D.V. zaterdag 24 september in de Gomarus, Hoefslag 11 te Gorinchem. Inloop 13.30 uur, opening 14.00 uur. Voor meer informatie: kijk op www.revoke.nl of mail naar algemeen@revoke.nl of bel 0318 - 45 65 87

Tecklenburg-Munster-Elberfeld-Werden (I)

Vorige week was ik met een bus belangstellenden op bezoek in een aantal plaatsen van kerkhistorische betekenis in Duitsland. De eerste plaats die we aandeden was Tecklenburg. Het is een klein schilderachtig stadje gelegen in het in Noordrijn-Westfalen gelegen Teutoburgerwald. Het plaatsje staat vol met de typische vakwerkhuisen. Zelfs de achtergevel van de kerk en de voorgevel waartegen de toren staat bestaat uit vakwerk. In de nabijheid van het stadje bevindt zich de ruïne van het voormalige slot waarvan de graven die het kasteel bewoonden. Zij stonden in familieverband met het huis van Oranje. Koenraad van Tecklenburg schaarde zich in 1527 aan de zijde van de reformatie. De pastoor legde zijn ambt neer en maakte plaats voor een predikant, genaamd Hermannus Keller. Tijdens het bewind van gravin Anna van Tecklenburg (1562-1580) werd ter vervanging van een ander de huidige kerk gebouwd die geheel voor de protestantse eredienst werd ingericht.

In deze kerk bevindt zich een herinneringssteen ter nagedachtenis aan de Nederlandse arts Johan Wier die de lijfarts van gravin Anna was. Hij heeft destijds voorkomen dat in het graafschap Tecklenburg heksenverbrandingen plaats zouden vinden dat her en der toen heel normaal was. Johan Wier die afkomstig was uit het Brabantse Grave overleed in 1588 te Tecklenburg.

In de Tecklenburger kerk zijn door de eeuwen heen honderden kinderen gedoopt. Onder hen behoort Carl Friedrich August Naber (1796-1861) die in later dagen orgelbouwer werd en o.a. het grote orgel van de Sint Joriskerk te Amersfoort vervaardigde. Hij bouwde ook eens een orgel voor de hoofdkerk in Paramaribo. Het orgel moest over zee en oceaan naar Suriname worden vervoerd. Het schip verging waarbij het orgel in de golven ten onder ging. Koning Willem II heeft toen uit eigen zak een nieuw orgel betaald, eveneens van de zelfde Naber.

Ook is er de doop bediend aan de gebroeders Krummacher. Deze gebroeders zijn voor de kerk van Duitsland van grote betekenis geweest. Hun geboortehuis staat er nog steeds. Het is het Krummacherhaus in de Krummacherstrasse. Hier woonde hun vader Friedrich Jakob Krummacher (1735-1791) die burgemeester was van Tecklenburg. Hij was een godvrezend man. Van hem werd verteld dat men in zijn bidvertrek uithollingen vond in de vloer vanwege zijn menigvuldige knielen voor de Allerhoogste. Er werd thuis veel gelezen uit de werken van de Duitse pietist Bengel en gezongen uit de liederen van Tersteegen zoals:

Komt laat ons voortgaan kind'ren
Want 'd avond is nabij!
Het stilstaan kan licht hind'ren
In deze woestenij.
Komt sterk opnieuw de moed
De wandelstaf geheven
Om hemelwaarts te streven
Zo wordt het einde goed.

Zij zal ons niet berouwen
De keus van 't smalle pad.
Wij kennen de Getrouwe
Die ons heeft liefgehad.
Vest al uw hoop op Hem!
Dat ieder 't aangezichte
Ginds naar de Godsstad richte
Daar ligt Jeruzalem!

De voorvader van de familie Krummacher - Adolf Heinrich genaamd- was eerder slotvoogd. Namens de graaf van Tecklenburg deelde hij op het kasteel de lakens uit. Hij deed dat op zo'n manier dat men het slot noemde 'een schuilplaats Gods voor de mensen'. Friedrich Jakobs zoon Friedrich Adolf Krummacher (1767-1845) werd een bekwaam theoloog die ook de Institutie van Calvijn in het Duits vertaalde. Bekender is diens zoon Friedrich Wilhelm (1796-1868) geweest die uiteindelijk hofpredikant werd te Potsdam. Van hem zijn vele preken bewaard gebleven. Preken over Elisa, Elia, David, het Hooglied alsmede de lijdensgeschiedenis van de Heere Jezus. Bij preekvoorbereidingen heb ik ze veelvuldig geraadpleegd. Hij had het grote talent om beeldend te preken.

Een andere zoon van Friedrich Adolph, Jullius Gottfried (1807-1893), werd predikant te Tecklenburg waar de wieg van zijn vader had gestaan. In de kerk hangt een 'Pastorenfenster', een gebrandschilderd glas waarop alle pastoors en predikanten zijn vermeld vanaf 1484 tot 2011. Julius Gottfried Krummacher diende de gemeente van 1839 tot 1874. Deze Krummacher heeft drie toespraken nagelaten over Luther en het gebed die hij in 1841 in de kerk te Tecklenburg uitsprak. Zeer rijke stof bevatten ze.

Een andere zoon van Friedrich Jakob was Gottfried Daniel Krummacher (1774-1837). Hij werd predikant te Elberfeld en heeft prachtige verhandelingen geschreven over de wandelingen van de kinderen Israels door de woestijn naar aanleiding van Numeri 33. Ds.G.van Reenen heeft bij zijn samenspraak tussen Bart en Kees over de woestijnreis dankbaar gebruik gemaakt van deze preken. Wilhelm Busch (1897-1966) die in de Eerste Wereldoorlog luitenant was in

het Duitse leger en in de loopgraven tot bekering kwam vertelde dat hij tijdens de Tweede Wereldoorlog wanneer hij zich met zijn gezin moest verschuilen in een bunker dit boek van Krummacher las. 'Al de uren die wij in de bunker doorbrachten las ik Krummacher. En terwijl buiten de bommen de stad (Essen) in een woestijn veranderden, liet ik mij door Krummacher onderwijzen, hoe het volk van God door de woestijn van deze wereld uitgeleid wordt'.

Gottfried Daniel was niet alleen een bekwaam uitlegger, hij bleek van tijd tot tijd ook uitsmijter want hij dreef eigenhandig zijn gemeenteleden uit het café uit vrees dat ze zich zouden bedrinken. Dronkenschap in de Geest prefereerde hij boven de dronkenschap in bier en wijn. Ook vertaalde hij Calvijns verklaring van de Filippenzenbrief in het Duits.

In de zomer van 1833 kreeg Krummacher die inmiddels in Elberfeld stond bezoek van Kohlbrugge die vanwege gezondheidsredenen even Utrecht uit moest. Tijdens dat verblijf zei Kohlbrugge tegen Krummacher: 'De beste onder ons is als een doornstruik'. Kohlbrugge verwees daarbij naar Micha 7:4. Krummacher voelde zich niet beledigd door deze woorden. Wat een voorrecht wanneer we zo met elkaar om mogen gaan. Dan wordt met recht verstaan de rechtvaardiging van de goddeloze.

In de kerk troffen we ook een 'Brautfenster' waarop de tekstwoorden staan afgebeeld 'Wat God heeft samengevoegd scheidde de mens niet' waaronder een schijnende zon twee handen elkaar vasthouden en 'Aangaande mij en mijn huis wij zullen de Heere dienen' waaronder een boerenhuis is afgebeeld. Daarboven de symbolen van geloof, hoop en liefde. Zowel op de lessenaar in het koor van de kerk en op de orgelgallerij staat te lezen 'Gott ist liebe'. Op de doopvont daterend uit 1843 staat rondom het schriftwoord uit Marcus 16:16: 'Wie geloofd zal hebben en gedoopt zal zijn zal zalig worden'. Vandaar dat we in de Tecklenburgse kerk samen zongen: 'God zal Zijn waarheid nimmer krenken' en 'God heb ik lief'.

In de Tecklenburgse kerk is ook Friedrich von Bodelschwing gedoopt in 1831. Zijn vader was daar destijds burgemeester. Toen was er in de kerk van Tecklenburg geestelijk niet veel meer te halen. Het rationalisme had de predikanten in de greep. Vader en moeder kerkten toem in de wijde regio. Overigens werd kort na hun vertrek eerder genoemde Julius Gottfried Krummacher beroepen. Zou het echtpaar Von Bodelschwing daarom ook hebben gebeden?

(Wordt vervolgd D.V.)

Bij de diensten

Komende zondag hopen dr. van der Sluijs die op 14 september tachtig jaar mocht worden en ds. Tramper uit Waarder voor te gaan. Zelf ben ik uitgenodigd om in Aalburg het woord te verkondigen. Geve de Heere rijk gezegende diensten.

Ter overdenking

Tegen een zondaar die vroeg: 'En als ik niet ben uitverkoren?' zei Ralph Erskine: 'Bemoei u niet met dat geheim. Als uw hart uitgaat naar het aanbod van genade en u kiest door het geloof voor Christus, dan is uw verkiezing vast'

de redactie