

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2022 | Week 38



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 25 september 2022

09.30 uur ds. M.van Kooten

15.00 uur ds. M.van Kooten

D.V. woensdag 28 september 2022

19.30 uur ds. M.van Kooten (Bijbellezing)

## **Collecten**

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Lianne van Asselt-Huisman, Annet van de Hardenberg-van de Hardenberg en Lisanne Kok

## **Doopzitting**

In verband met de bediening van de Heilige Doop op D.V. zondagmiddag 9 oktober willen we op dinsdag 27 september doopzitting houden in het Kerkerf. Aanvang 19.30 uur.

## **Bijbellezing**

Op D.V. woensdag 28 september willen we verder gaan met de Bijbellezingen over het boek Daniel. We lezen het zevende hoofdstuk. Aanvang 19.30 uur in de kerk. Iedereen hartelijk welkom.

De volgende data voor de Bijbellezing zijn D.V. 12 en 26 oktober, 16 en 30 november, 14 december, 11 en 25 januari, 22 februari en 22 maart.

## **Gemeentedag**

De jaarlijkse gemeentedag voor de leden van de hervormde gemeente Elspeet-Vierhouten is gepland op D.V. 8 oktober aanstaande! Volgens vaste gewoonte zal deze in de middag en avond plaatshebben, en 's middags aanvangen met een fietstocht voor eenieder langs een mooie route. Deze tocht begint om 13.30 uur. Verdere inloop voor de dag is vanaf 15.30 uur. Wij willen rond 17 uur gezamenlijk een maaltijd nuttigen. In de avond zal een spreker aanwezig zijn. Nadere informatie volgt in de komende weken.

## **Energielasten**

Zo links en rechts hoor je dat door de hoge gas- en oliepijzen de kosten voor energie zeer fors stijgen. Als gevolg daarvan stijgen ook andere prijzen en neemt de inflatie toe. De overheid probeert door bepaalde financiële maatregelen de pijn van deze hoge kosten iets te verzachten. U wordt ook aangemoedigd om, voor zover mogelijk, zelf iets te doen. In deze periode

ontvangen veel huishoudens hun jaarafrekening en die valt, in de meeste gevallen, erg tegen. Veel huishoudens, ook in onze hervormde gemeente, moeten fors bijbetalen en gaat het nieuwe maandbedrag soms met meer dan het dubbele omhoog. Dat is een omstandigheid die door overmacht ontstaat. Als u door deze situatie in financiële nood komt dan roepen wij u op zich vrijmoedig te melden bij onze diaconie. We willen dan met u bezien hoe we als diaconie hierin kunnen ondersteunen. Gemeente, mocht u (nog) niet in de geschetste situatie terecht zijn gekomen dan geeft dat reden tot dankbaarheid. Laten we ook in deze zaken naar elkaar omzien en dit in ons gebed voor de Heere, Die wonderen werkt, neerleggen!

Uw diaconie

### **Radio Oranjehof**

Op D.V. maandag 19 september zal er een uitzending zijn waarin mw. I. de Vogel voorleest. De uitzending begint om 10.30 uur.

Op D.V. woensdag 21 september Mw. Van Ark zingt met een groepje mensen psalmen op verzoek. De uitzending begint om 10.30 u. Wilt u voor iemand een psalm aanvragen? Dat kan via tel.nr: 0577-492059 of via Email: [jvanark@solcon.nl](mailto:jvanark@solcon.nl) of [info@oranjehof.org](mailto:info@oranjehof.org). Alle uitzendingen zijn vanuit de Hersteld Hervormde Kerk. Te beluisteren via kanaal 58 op de kerkradio en via internet <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>. Met een hartelijke groet.

### **Groenhof zoekt personeel**

De Groenhof biedt aan 12 bewoners hulp in het zelfstandig wonen. Inmiddels zijn er 8 enthousiaste medewerkers bij de Groenhof werkzaam. Graag breiden we het Groenhof-team uit met één of meerdere oproepkrachten. Hiervoor zijn we op zoek naar mensen die een opleiding op MBO-3 of MBO-4 niveau hebben. Als u het leuk vindt om onze bewoners te begeleiden in hun eigen woonomgeving, u beschikt over de gevraagde opleiding en u voelt zich thuis bij de reformatorische identiteit, dan komen we graag met u in contact. Voor informatie over deze vacature mag u contact opnemen met Sharon Scheers (06-2350 5074)

### **Tecklenburg-Munster-Elberfeld-Werden (II)**

We willen de tocht vervolgen die we onlangs maakten door enkele Duitse plekken van kerkhistorisch belang. We stonden betreffende Tecklenburg uitgebreid stil bij de familie Krummacher maar tipten maar even aan dat aldaar ook Friedrich von Bodelschwingh werd geboren en gedoopt. Wat voor ons land mensen als Helldring en Willem van den Bergh waren betreffende

opzetters van stichtingen van liefdadigheid was in Duitsland o.a. Friedrich von Bodelschwingh. Vreemd trouwens dat daaraan niet gerefereerd werd in het stadje. Mogelijk heb ik iets over het hoofd gezien.

De vader van Friedrich was burgemeester van Tecklenburg. Met zijn vrouw kerkte hij nog wel eens in de regio omdat destijds de prediking in Tecklenburg op rationele leest was geschoeid. Met name moeder Von Bodelschwingh was een godvrezende vrouw. Toen haar zesde telg Friedrich werd geboren op 6 maart 1831, had zij maar één wens. Dat de jongen de Heere mocht dienen en vrezende. Deze wens werd vervuld. Enkele jaren heeft Friedrich in Tecklenburg gewoond want vader werd burgemeester van het veel grotere Koblenz. Nog weer later vertrok deze naar Berlijn omdat hij minister van financiën werd. Friedrich sloot in die tijd vriendschap met prins Friedrich Wilhelm. Aldaar bezocht hij het gymnasium. Vervolgens begon hij een landbouwstudie om vervolgens op een landgoed leiding te kunnen geven. In die dagen kreeg hij een zendingsblaadje in handen. In dat blaadje ging het over een kleine Chinees die het evangelie vernam uit de mond van Engelse christenen. De Chinees had daarop maar één verlangen, namelijk om zijn landgenoten het Evangelie te verkondigen. 'Wat zal ik eenmaal in de dag des oordeels zeggen, wanneer mijn broeders mij vragen waarom ik, hoewel ik de weg des heils kende, hun er niet van gesproken had'. Die woorden raakten Friedrich. Niet lang daarna gebeurde er nog iets toen hij op pad was om arbeiders te werven voor het landgoed waar hij mede leiding aan gaf. Hij kwam in een dorp waar zojuist een zendingsdag plaatsvond in een kerk zoals dat in onze regio vroeger ook vaak gebeurde. Bij het binnengaan hoorde hij de predikant spreken over de grote oogst maar de weinige arbeiders. Hij vroeg om te bidden voor de zending maar ook of er niet een was die zich beschikbaar wilde stellen voor het zendingswerk. Prompt beëindigde hij zijn studie aan de landbouwschool en besloot theologie te gaan studeren in Bazel. Inmiddels was Friedrich 23 jaar geworden. Achteraf bleek dat zijn moeder daar voortdurend stilteje op gehoopt en om gebeden had.

Met name richtte hij zijn studie tijdens die theologische studie op de zending. Hij voltooide de studie in vlot tempo en werd in april 1858 zendingswerker onder de Duitsers in Parijs. Daar waren namelijk duizenden landgenoten werkzaam bij de reinigingsdienst. Daar deze arbeid ook op zondag voortgang had waren de Duitsers van de dienst des Heeren verstoken en groeiden zonder de Heere en Zijn Woord op. Ook ontbrak het aan onderwijs voor hun kinderen. Hij begon

daar een zondagsschool aan huis alwaar hij naast Bijbels onderwijs hen ook de kunst van het lezen bijbracht. Al spoedig begon hij ook met godsdienstoefeningen voor de volwassen Duitsers en zocht hen op wanneer zij in het hospitaal terecht kwamen. De belangstelling nam zodanig toe dat er ook een schoolmeester hem behulpzaam werd en een school werd opgericht die ook als kerk functioneerde. Collecteren deed hij gedurig in zijn vaderland en wist zelfs de gunst te winnen van de Joodse bankiersfamilie Rothschild. In 1861 trouwde hij met zijn nicht Ida von Bodelschwingh, van wie haar vader inmiddels minister van financiën was geworden. Samen bleven ze in Parijs tot 1864. Vanwege ernstige ziekte van Ida vertrok hij daarop naar Dellwig in het Ruhrdal. Dat was destijds voor de gezondheid van zijn vrouw de beste weg. Evenwel raakten ze aldaar in twaalf dagen vier kinderen kwijt die behept waren met kinkhoest. Bij dat kindergraf plaatste hij een bank waar hij met zijn vrouw menig uur doorbracht. Aldaar kreeg hij het in zijn hart om zich in te zetten voor de gehandicapte medemens. Later ontving het paar opnieuw vier kinderen waaronder zijn jongste kind en naamgenoot Friedrich die gedurende het Hitler regime zich zeer verzette tegen diens beleid om zwakzinnigen om te brengen.

Friedrich sr. werd in 1872 gevraagd om leiding te geven aan een instelling waarin epileptici waren opgenomen. Dat was op een boerderij in Bethel bij Bielefeld. Omdat voor deze lijdende in de maatschappij destijds geen plaats was deed hij van alles om hen ook arbeid te laten verrichten. Met name landarbeid. Ook stichtte hij een zogenaamd 'brokkenhuis'. Daarboven had hij laten optekenen: 'Verzamelt de overgeschoten brokskens opdat niets verloren ga'. Uit heel Duitsland werden daar gedragen kledingstukken, kapot speelgoed e.d. heengebracht die door de bewoners weer werden gerepareerd. De ene instelling na de ander verrees op den duur.

Hij ging zich ook inzetten voor zwervers die destijds talrijk waren in Duitsland. 240.000 werklozen liepen als bedelaars langs de weg. Hij zorgde dat er maaltijden gegeven werden maar eiste daarbij wel dat de zwervers arbeid verrichten. Hij kocht daartoe het nodige gereedschap en had als slogan: 'Voor elke warme maaltijd een uur werken'. Op den duur richtte hij ook een 'kolonie' op voor deze mensen. In 1882 werd 'Wilhelmsdorf' geopend. Een collega zei destijds: 'Nu moeten we voor Bodelschwingh bidden want hij is krankzinnig geworden'. Von Bodelschwingh was echter niet krank of het moest zijn krank van liefde voor zijn

nooddruftige medemens. Hij werd daarom door anderen ook wel 'een virtuoos in de liefde' genoemd.

Eens was er een deftig diner in Berlijn waar hij was genodigd. Voor hij binnenging in het hotel ontmoette hij een van zijn 'broeders van de straatweg'. Hij bleef even met hem praten voor hij het hotel binnenging. Toen hij aan tafel ging zitten wees zijn buurman hem er op dat er ongedierte op zijn jas zat dat op hem was gesprongen. Von Bodelschwingh reageerde: 'Daar moet u niet van schrikken, dat is mijn ridderorde'.

In zijn tijd nam het modernisme op de theologische faculteiten schrikbarend toe. Met name vanwege het optreden van Adolph von Harnack die uiterst kritisch omging met de christelijke dogmatiek. Niet als zijn tijdgenoot Abraham Kuyper richtte hij een eigen universiteit op. Hij hield het bij een 'Theologische Schule' alwaar men een jaar kon studeren voordat men naar de universiteit ging. Hij schreef: 'Men moest naar de theologische faculteiten aan onze rijksuniversiteiten voorlopig één (geeft God er Zijn ja en amen op dan later meer dan één) vrije theologische voorschool oprichten. Niet tegen de kerk en de universiteiten maar juist voor hen. Hier moeten de jonge mensen zo door het vuur van het Goddelijk woord worden gestaald, dat zij daarna aan de bestaande hogescholen af kunnen studeren zonder schade te lijden aan hun zielen'. Op 3 april 1910 overleed hij. 'k Eindig met drie uitspraken van deze zendingsarbeider in Gods koninkrijk:

\* Mijn eerste vraag moet niet zijn: Wat kan ik van mijn naaste verwachten maar: wat kan mijn naaste van mij verwachten.

\* Een druppel liefde is meer waard dan een vracht goud.

\* Niemand mag Gods zegeningen alleen voor zichzelf houden.

Overigens staat dit ook in Gods Woord te lezen. Friedrich von Bodelschwingh heeft het alleen in woord en daad accent geven.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in beide diensten voor te gaan. 's Morgens vervolgen we de preken-serie over Zacharia en lezen we hoofdstuk 12 en 's middags willen we verder gaan met de behandeling van het Onze Vader. Aan de orde van behandeling is vraag en antwoord 125 van zondag 50 dat handelt over het dagelijks brood. Op de wijs van Psalm 113 dichtte Hazeu deze zondag als volgt:

Geef heden ons het daaglijks brood;  
Dat is: Wilt ons, in onze nood  
Des lichaams, steeds o Heer' verzorgen;  
Verleen elk onzer zijn bestaan,  
Wij roepen U als Vader aan!  
Schenk ons het voedsel ied're morgen.

Opdat ons daardoor ken'lijk zij  
O, Oorsprong alles goeds! Dat Gij  
Het in Uw macht hebt ons te geven  
Dat Gij o God Dit 't al vervult  
Uw scheps'len nooit verlaten zult  
Noch door gebrek hen laten sneven.

Dat noch al onze zorg en vlijt  
Noch arbeid die wij in die tijd  
Besteden, met gestadig zwoegen;  
Noch Uwe gaven ons 't genot  
Erlangen doen –of Gij, o God-  
Moet Uwe zegen daarbij voegen.

Wij wenden ons dus, hier beneen  
Tot U o God, tot U alleen;  
Wij trekken van de stervelingen  
O Heer'al ons vertrouwen af;  
En geven 't U, tot 't zwijgend graf  
Ons koud gebeente zal omringen.

**Ter overdenking**

Wij worden niet gerechtvaardigd door een geloof dat  
is opgefraaid met liefde, maar enkel en alleen door  
het geloof (Maarten Luther).

*de redactie*