

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 1



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 8 januari 2023

09.30 uur ds. D.J. Budding te Waarder

15.00 uur ds. E. Meijer te Werkhoven

D.V. woensdag 11 januari 2023

15.30 uur ds. M. van Kooten (huwelijksdienst)

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

## **Collecten**

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Eline Bomhof-de Haer, Willie van de Brug-Huisman en

Thirza de Greef

## **Bijbellezing**

Op D.V. 11 januari hopen we de laatste bijbellezing over Daniel te houden. We lezen het 12e hoofdstuk. Nu vast melden we dat de volgende bijbellezingen we de Galatenbrief hopen te behandelen. Eerst vooralsnog Daniel 12. De aanvang is 19.30 uur.

## **Gemeente/jeugdavond over genderdysforie**

Op D.V. maandag 9 januari is er een avond georganiseerd over genderdysforie. Een onderwerp dat uit de taboesfeer is gehaald en daarmee heel veel los heeft gemaakt. Niet alleen in de wereld maar blijkbaar ook in de gereformeerde gezindte. Er zijn helaas theologen die de mode of de cultuur willen onderwerpen aan de Bijbel. Wij menen Gods woord boven alles te laten spreken. Dr. M. Klaassen die in dienst staat van 'Bijbels Beraad M/V' hoopt ons daarover nader in te lichten.

De avond is in twee delen ingericht.

Eerst de catechisanten vanaf 19.00 uur en vanaf 20.30 uur de ouders en alle gemeenteleden die hierover geïnformeerd willen worden, Er is koffie e.d. Hartelijk welkom allen.

## **Catechisaties**

De catechisanten worden verwacht op D.V. maandag 9 januari. Daarover elders meer in deze kerkbode. In ieder geval is de leerstof voor de volgende keer op 16 januari voor de maandagavondcatechisanten:

De eerste groep moet leren Jesaja 53:5 en maken de vragen en opdrachten op blz.44 en 45 van LotL 1a.

De tweede groep moet maken de vragen en opdrachten op blz.25 van De enige troost.

De laatste maandagavondgroep moet leren zondag 127 van de Heidelberger Catechismus en maken de vragen en opdrachten op blz.47 van LotL 4b.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vragen op blz 34 van de Goddelijke waarheden en maken de opdrachten op blz.36 en 37.

#### **JV Maranatha 16+**

Allereerst allen een gezegend nieuwjaar gewenst!!

D.V. dinsdag 10 januari 2022 hopen we weer JV te hebben vanaf 19.30 in de bovenzaal van het Kerkerf. Wij hebben een paar mooie en gezellige avonden gehad maar merken dat de opkomst nog steeds erg laag is gezien het aantal jeugdleden die ouder dan 16 zijn. We willen je daarom oproepen allemaal en zoveel mogelijk te komen in het nieuwe jaar 2023!! We hebben mooie thema's waarover we met elkaar op een laagdrempelige manier van gedachten kunnen wisselen! Daarnaast doen we leuke spellen en is er ook veel tijd om gezellig te kletsen onder het genot van een hapje en een drankje!

Je bent van harte welkom! "hopend" op je komst!

Groeten Peter, Dinand en Gerwin

#### **Collectemunten**

Op DV maandag 9 januari aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!

College van kerkrentmeesters

#### **Voor aankondiging en Uitnodiging...**

Op Deo Volente dinsdag 7 februari hoopt Prof. Dr. M.J. Paul in het Kerkerf een inleiding te houden over Jakobus 5. Daar spreekt Jakobus over de kracht van het gebed. In het lijden, maar ook in blijdschap. Ook noemt Jakobus dat bij ziekte de ouderlingen geroepen moeten worden. Dat zijn moeilijke zaken die vragen oproepen Jakobus zegt: En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal de zieke weer oprichten. En als hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Wat betekenen deze woorden? Daarover waren op de mannenvereniging veel vragen. Prof. Paul heeft zich in dit onderwerp verdiept en er ook een boek over geschreven. Een boeiend onderwerp. De gehele gemeente wordt voor deze avond hartelijk uitgenodigd. Ouderen, maar ook jongeren. Ook bij jongeren leven soms wel vragen over dit onderwerp. Iedereen hartelijk welkom. Noteert u alvast de datum!

#### **Aanmelden nieuwe leerlingen Boaz-Jachinschool**

Heeft u een zoon of dochter die in de periode tussen 1 juni 2023 en 31 mei 2024 vier jaar mag worden? Dan nodigen we u graag uit om op onze website [www.boaz-jachin.nl](http://www.boaz-jachin.nl) kennis te nemen van de aanmeldingsprocedure. Voor de aanmeldingsformulieren kunt u een mail sturen naar [administratie@boaz-jachin.nl](mailto:administratie@boaz-jachin.nl). We geven dan de envelop mee aan uw oudste kind of sturen het per post naar u toe. Wilt u ervoor zorgen dat de inschrijving uiterlijk vrijdag 13 januari bij ons binnen is?

Bent u onbekend met de school en wilt u eerst een oriënterend gesprek met de schoolleiding? U bent van harte welkom. Neemt u hiervoor contact op via de mail: [directie@boaz-jachin.nl](mailto:directie@boaz-jachin.nl) of bel 0577 49 13 10.

Vriendelijke groet,

Meester De Ruiters

#### **Het Oranjehofkoor**

In de maand december hebben we als Oranjehofkoor drie mooie uitvoeringen gehad. Twee in de Oranjehof op 14 en 15 december en een uitvoering in Norschooten op 22 december. Helaas waren een aantal koorleden niet aanwezig vanwege ziekte. Maar de andere koorleden hebben dubbel hun best gedaan. Zo kwam het toch nog goed. Vanuit Norschooten kregen we zelfs de vraag om nog eens vaker te komen zingen. We hopen dat b.l.e.w. zeker ook te doen.

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 11 januari van 15.30 u tot 16.30 u. We hopen nieuwe liederen te gaan oefenen. We zingen Psalmen en geestelijke liederen. Zo de Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alten en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren.

Met een hartelijke groet, C.A. van 't Noordende.

#### **Bijbelse ambten en beroepen (LIII)**

Enkele malen wordt in de Heilige Schrift over een kruidenier gesproken. Dat is een ouderwets beroep dat eigenlijk al meer dan een halve eeuw tot het verleden behoort. Vroeger waren er echter kruideniers, ook wel grutters genaamd, die zich in tegenstelling met groenteboeren, melkboeren, slaggers en bakkers niet handelden in verse levensmiddelen maar 'droge', de zogenaamde houdbare levensmiddelen. Te denken valt daarbij aan allerlei soorten kruiden maar ook koffie, thee, anijs, en cacao, de zogenaamde koloniale

waren. Ook suiker, zout en dergelijke dingen meer maar ook produkten als zeep, kaarsen enzovoorts. Kortom het betrof die dingen die we tegenwoordig in een supermarkt kunnen kopen waar tevens een hoek voor zuivel, vleeswaren en groente te vinden is. De bekende Albert Heijn keten is als kruidenierswinkel en koffiebranderij begonnen in de Zaanstreek. Vanouds werden de waren in grote potten of bussen opgesteld. Vervolgens in een papieren zak(je) aan de klant ter hand gesteld nadat het nauwkeurig gewogen was overeenkomstig het gewicht waarom de client vroeg. De kruideniers in de Bijbel zullen niet zo'n groot assortiment hebben gehad als Albert Heijn. Het is zelfs de vraag of we alleen moeten denken aan droge levensmiddelen. Het blijkt dat ze ook handelden in poeders die met cosmetica te maken hebben. Vandaar dat de Kanttekeningen op de Statenvertaling bij 1 Koningen 10:15 waar de kruidenier genoemd wordt als alternatieve vertaling geeft: drogist. Het gaat daarbij om lieden die bepaald niet onfortuinlijk waren en midels de belasting een belangrijke bijdrage leverden aan de jaarlijkse inkomsten van koning Salomo. Ze worden op een hoop genoemd met de koningen van Arabie die belastingplichtig waren aan de koning van Israel. Dat ging om –zoals ze dat vandaag uitdrukken- serieus geld.

In Jeruzalem was er een huis der kruidenieren volgens Nehemia 3:31-32. Bij de herbouw van de muren van de stad wordt dat nadrukkelijk genoemd. Het ging om een kruidenier wiens huis tegen de muur aan was gebouwd zoals dat ook het geval was met Rachab in Jericho. Zelfs werkte de kruidenier in eigen persoon mee aan de herbouw van de muren. Het was in ieder geval een kruidenier die zich niet in Babel had gesetteld maar teruggekeerd was uit de ballingschap nadat daar groen licht toe werd gegeven door koning Cores. Was het heimwee naar zijn geboorteland of was het heimwee naar de voorhoven des Heeren. God alleen weet het.

In het Hooglied van Salomo wordt ook over een kruidenier gesproken. Het betreft Hooglied 3:6 waar we lezen: 'Wie is zij, die daar opkomt uit de woestijn als rookpilaren, berookt met mirre en wierook en allerlei poeder des kruideniers.' Het gaat hier over de bruidskerk die geurt vanwege allerlei poeders waarmee ze is geparfumeert. Vandaar dat de Kanttekingen op de Statenvertaling ook hier alternatieven overlaten als drogist, apotheker en parfumeriebereider. Overigens zit er achter die tekstwoorden een diepe betekenis. De bruidskerk die opkomt vanuit de woestijn van vervolging en verdrukking mag geuren vanwege de verdiensten van de Heere Jezus en de vruchten der

wedergeboorte zoals de gebeden en dankzeggingen van Gods volk.

Het Hebreeuwse woord 'rakal' dat met kruidenier is vertaald betekent letterlijk 'iemand die handel drijft, zelfs mogen we vertalen met 'venter' of 'marskramer'. In ieder geval bestaat het beroep kruidenier als zodanig niet meer. We kunnen vanuit nostalgisch oogpunt die dingen betreuren. Zelf hoor ik ook tot die categorie. De tijd terugdraaien gaat echter niet meer. Ook hiervan geldt wat Leonard van de Kastele eens dichtte en wat bij de jaarwisseling nog wel eens wordt gezongen:

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,  
Heel de wereld zijn gebied;  
Alles wisselt op zijn wenken,  
Maar Hij zelf verandert niet.

Ieder woelt hier om verandering,  
En betreurt ze dag aan dag,  
Hunkert naar het geen hij zien zal,  
Wenscht terug 't geen hij eens zag.

Rust, mijn ziel! uw God is Koning,  
Wees te vrede met uw lot;  
Zie, hoe alles hier verandert,  
En verlang alleen naar God.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hoop ik in Driedorp en Wezep voor te gaan. In uw midden hopen onze oud-predikant Budding en oud-gemeentelid Meijer het woord van God te bedienen. Gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Leeft gij al met Jezus in uw hart, met de wereld onder de voet en met de hemel in het oog? (Wulfert Floor 1818-1876)

### **Tenslotte**

Een hartelijke groet vanuit de pastorie. Van harte wensen we u Gods zegen toe voor het nieuwe jaar en willen we u hartelijk danken voor alle wensen, attenties e.d. rond de feestdagen. Na ruim twaalf jaar verblijf in uw midden met alle zonden en gebreken die daaraan kleven stemt dat tot verwondering.

*de redactie*