

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 3



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 22 januari 2023

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. W. van Weelden te Oud Alblas

D.V. woensdag 25 januari 2023

19.30 uur ds. M. van Kooten (bijbellezing)

## **Collecten**

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg, Martianne

Vermeer-Ter Maaten en Louisah Huisman

## **Doopsbediening**

Nu reeds maken we bekend dat de eerste doopsbediening gepland staat op 12 februari in de middagdienst en de doopzitting op donderdag 9 februari in het Kerkerf.

## **Bijbelkring**

Op D.V. dinsdag 24 januari zal er weer bijbelkring worden gehouden in het Kerkerf. Aan de orde van behandeling is Openbaring 22. Allen hartelijk welkom om 19.30 uur. 'k Bleek een foutje gemaakt te hebben betreffende de volgende data. Vandaar opnieuw de data vermeld voor de volgende keren, namelijk 21 februari en 21 maart.

## **Bijbellezing**

Aanstaande woensdag 25 januari hopen we een nieuwe serie bijbellezingen te starten nadat we veertien dagen geleden afsloten met het laatste hoofdstuk van Daniel. We willen als het ware door de Galatenbrief kruipen en lezen de eerste keer het eerste hoofdstuk en staan dan vooral stil bij de eerste vijf verzen. Allen hartelijk welkom om 19.30 uur.

## **Catechisaties**

De eerste maandagavondgroep moet leren de twaalf artikelen en maken de vragen en opdrachten op blz. 49 van LotL 1a

De tweede groep moet de samenvatting leren van zondag 4 en maken de opdrachten op blz. 30 van het boekje 'De enige troost'.

De laatste groep moet leren vraag en antwoord 128 en 129 en maken de vragen en opdrachten op blz. 51 van Lotl 4b

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren Gods mededeelbare eigenschappen van Hellenbroek op blz 34 en maken de verwerking op blz.36 en 37.

### **Eenzaam maar niet alleen**

Onder dit thema wordt op DV zaterdag 4 februari een jeugdappel voor 16+ers uitgaande van HJW en LCJ georganiseerd in de Fontein te Nijkerk. Het betreft het eind van de middag en een avond. Voor nadere inlichtingen kun je terecht op <https://jeugdappel16plus.nl>. Ouders, geef het aan uw kinderen door die waarschijnlijk de kerkbodeberichten niet lezen. De jongeren zullen persoonlijk nog benaderd worden via hun eigen kanalen. Vervoer wordt –zo nodig- geregeld.

### **JV Maranatha 16+**

D.V. dinsdag 24 januari 2023 hopen we weer JV te hebben vanaf 19.30 in de bovenzaal van het Kerkerf. We hopen zoveel mogelijk 16 + jongeren te ontmoeten om samen een mooie en gezellige avond te hebben.

De inleiding zal gaan over "Wanhoop".

Je bent van harte welkom en we hopen op je komst!  
Groeten Peter, Dinand en Gerwin

### **Vooraankondiging en Uitnodiging...**

Op Deo Volente dinsdag 7 februari hoopt Prof. Dr. M.J. Paul in het Kerkerf een inleiding te houden over Jakobus 5. Daar spreekt Jakobus over de kracht van het gebed. In het lijden, maar ook in blijdschap. Ook noemt Jakobus het advies om bij ziekte de ouderlingen te roepen. Dat zijn moeilijke zaken die vragen oproepen. Jakobus zegt: En het gelovig gebed zal de zieke behouden en de Heere zal de zieke weer oprichten. En als hij zonden gedaan zal hebben, het zal hem vergeven worden. Wat betekenen deze woorden? Daarover waren op de mannenvereniging veel vragen. Prof. Paul heeft zich in dit onderwerp verdiept en er ook een boek over geschreven. Dat is getiteld: 'Vergeving en genezing'. Een boeiend onderwerp. De titel van zijn lezing zal zijn: 'Ziekte en genezing in christelijk perspectief, met speciale aandacht voor de ziekenzalving'. De gehele gemeente wordt voor deze avond hartelijk uitgenodigd. Ouderen, maar ook jongeren. Ook bij jongeren leven soms wel vragen over dit onderwerp. Iedereen hartelijk welkom. Noteert u alvast de datum!

### **Het Oranjehofkoor**

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddagen 25 januari en 8 februari van 15.30 u tot 16.30 u. We hopen nieuwe liederen te gaan oefenen. We zingen Psalmen en geestelijke liederen. Zo de

Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alt en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren.

Met een hartelijke groet, C.A. van 't Noordende.

### **Bijbelse ambten en beroepen (LV)**

In de Bijbel wordt –althans wat het Nieuwe Testament betreft- regelmatig gesproken van een landman, in het Grieks een 'georgos' genaamd. Dit woord leeft nog voort in de naam Georgios, een naam die vooral in Griekenland en op Cyprus het meest populair is, terwijl het onder ons nog voortleeft als George.

De landman zoals die in de Heilige Schrift wordt voorgesteld is niet alleen een bewerker van de grond maar we zouden hem veelmeer een pachter kunnen noemen, met name een pachter van een wijngaard. In Mattheus 21:33 (hetzelfde lezen we in Mark. 12:1 enz. en Lukas 20:9 enz.) wordt verhaald van een heer die een wijngaard verhuurde aan landlieden. Hij had deze geheel gereed gemaakt inclusief wijnpserbak, uitkijktoren en omheining en vertrok zelf naar het buitenland. Blijkbaar werd er betaald in de oogsttijd in natura. Toen de heer zijn knechten uitzond om van de oogst in ontvangst te nemen werden ze op gruwelijke wijze omgebracht. Toen de eigenaar zijn zoon zond hebben ze die eveneens omgebracht want zij meenden daarmee de erfgenaam omgebracht te hebben en als pachter het eerste recht hadden om de wijngaard in bezit te krijgen.

Het is een heel aangrijpende gelijkenis die de Heere Jezus vertelde want het had betrekking op de godsdienst van de Farizeeën die de Zoon van God haatten met een dodelijke haat. Toen Christus de toepassing maakte met Psalm 118 'De steen die de bouwlieden verworpen hebben, deze is geworden tot een hoofd des hoeks' begrepen ze het als geen ander. Het verootmoedigde hen evenwel niet maar verhardde. Het evangelie bleek niet een reuk des levens ten leven maar ten dode te zijn...

Nu vergelijkt de Heere Jezus Zijn Vader ook met een landman. We moeten dan niet denken aan een pachter maar een eigenaar van een wijngaard, ook wel een wijnboer genaamd, want ook die betekenis wordt gegeven aan het woord 'georgos'. We horen Jezus spreken: 'Ik ben de ware Wijnstok en Mijn Vader is de Landman (Joh.15:1). Zoals een landman de ranken omleidt, hier en daar snoeit, alzo doet de Allerhoogste

betreffende de volgelingen van de Heere Jezus. Niet alle volgelingen van de Heiland volgden Hem om Zichzelf. Velen was het om tekenen en wonderen te doen. Zij wandelden voor een tijd met Hem. Bij hen werden geen vruchten gevonden van geloof en bekering. Ze waren dode ranken. Ontzettende werkelijkheid. Wie moet niet bekennen dat hij of zij van nature een dode rank is? Wordt het dan werkelijk eeuwig omkomen? Het doe bidden met de dichter J.J.L. ten Kate:

Laat m' in U blijven, groeien, bloeien,  
O Heiland, die de wijnstok zijt!  
Uw kracht moet in mij overvloeien,  
Of 'k ben en wis verderf gewijd;  
Doorstroom, beziel en zegen mij,  
Opdat ik waarlijk vruchtbaar zij.

Wat vruchten zal de landman plukken,  
Die blaadren, maar geen bloesems ziet?  
Leer mij de zelfzucht onderdrukken,  
Die niet dan wilde loten schiet!  
Des landmans wijsheid snijd' en snoei',  
Opdat de druif te voller bloei'.

Ik kan mij zelf geen wasdom geven:  
Niets kan ik zonder U, o Heer!  
In uw gemeenschap kiemt er leven  
En levensvolheid meer en meer!  
Uw Geest zij in mij uitgestort;  
De rank, die U ontvalt, verdort.

Daarom herhaal het duizendwerven,  
Herhaal het, Heer! van uur tot uur:  
„Die zich aan Mij niet houdt zal sterven,  
De doode ranken zijn voor 't vuur.”  
Geef dat ik nauwer m' aan U bind,  
Hoe zwakker ik mij zelven vind.

Neen, Heer! ik wil van U niet scheiden,  
'k Blijf d' uw' altijd! blijf Gij de mijn!  
Uw liefde moet alom mij leiden,  
Uw leven moet mijn leven zijn,  
Uw licht moet schijnen in mijn huis:  
Bij kruis naar kracht, en kracht naar kruis.

Dan blijft mijn ziel voor U gewonnen,  
Dan wint mijn ziel door U in kracht!  
Het werk, in needrigheid begonnen,  
Wordt dan in heerlijkheid volbragt!  
Wat in de windslen sliep, ontbot,  
En komt in 't licht, en rijpt voor God.

Ook wordt de landman in verband gebracht met Gods kinderen. Jacobus wijst er op dat de ware gelovige geduldig moet zijn in de verdrukkingen die hij moet ondergaan met de hoop op de toekomstige heerlijkheid. Hij wijst er op dat men moet zijn als een landman die geduldig wacht op de tijd dat de vruchten geplukt kunnen worden (Jac.5:7). Paulus wijst zijn geestelijke zoon Timotheus er op dat het leven van een dienstknecht van Christus ook bestaat uit verachting, verguizing en zelfs vervolging. In dat verband schrijft hij 'De landman als hij werkt, moet alsoo eerst de vruchten genieten' (2 Tim.2:6). Voordat deze de vruchten mag plukken heeft hij eerst moeten zwoegen en zweten. In Hand.14:22 zegt Paulus tegen de gelovigen in Lystre, Ikonium en Antiochie dat ze door veel verdrukkingen het koninkrijk Gods zouden ingaan. Elders heet het 'de goede strijd des geloofs' strijden. Niet alleen tegen de duivel maar ook de wereld en ons eigen ik. Treffend bracht Hieronymus van Alphen die geestelijke landman ter sprake in het bekende lied waar ik dit beroep mee afsluit:

Gelijk een landman, moe van 't ploegen,  
de neigend' avondschaaduw groet,  
en zich verheugt in het genoegen,  
dat hij naar 't huis der ruste spoedt,  
zoo zal de mensch, vermoeid van zorgen,  
waaraan hij zijne krachten sleet,  
verlangend uitzien naar den morgen,  
die 't graf is van verdriet en leed.

Al is het einde ook verborgen  
voor 't oog, dat door geen nevels ziet,  
God zal voor onze toekomst zorgen:  
zij, die gelooven, haasten niet.  
Geloofd zij God! Hij zal ons schenken  
een toekomst beter dan het graf;  
aan sterven onbevreesd te denken  
is ook een vrucht die 't kruis ons gaf.

Nooit kan 't geloof te veel verwachten,  
des Heilands woorden zijn gewis.  
't Faalt aardschen vrienden vaak aan krachten,  
maar nooit een vriend als Jezus is.  
Wat zou ooit zijne macht beperken?  
't Heelal staat onder zijn gebied!  
Wat zijne liefde wil bewerken,  
ontzegt Hem zijn vermogen niet.

Die hoop moet al ons leed verzachten.  
Komt, reisgenooten, 't hoofd omhoog!  
Voor hen, die 't heil des Heeren wachten,  
zijn bergen vlak en zeeën droog.  
O zaligheid niet af te meten,  
o vreugd, die alle smart verbant!  
Daar is de vreemd'lingschap vergeten,  
en wij, wij zijn in 't Vaderland!

#### **Bij de diensten**

Komende zondagmorgen hopen we uit Mattheus 12 te lezen. In de middagdienst is ds. van Weelden uit Oud Alblas gevraagd voor te gaan. Zelf hoop ik in Groenekan en vervolgens Oud-Alblas te preken. Gezegende diensten toegewenst.

#### **Ter overdenking**

Wanneer God mensen verkiest is dat niet omdat ze beter zijn maar opdat Hij hen beter zou maken (C.H. Spurgeon 1834-1892).

*de redactie*