

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 9



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V.zondag 5 maart 2023

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bediening H.A.)

15.00 uur ds. M. van Kooten (Nabetrachting H.A.)

D.V. woensdag 8 maart 2023

14.30 uur ds. M. van Kooten

19.30 uur ds. M. van Kooten

Collecten

5 maart

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk (deur)

8 maart

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Biddagcollecte (deur)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

5 maart

Francine van der Zande-Roordink, Annemarie de Ruiter - van de Werfhorst en Lisanne Kok

8 maart

Teunie Bossenbroek-Mulder en Charlotte Schrijver

Catechisaties

Komende week zijn er vanwege biddag voor gewas en arbeid geen 'gewone' catechisaties. Uiteraard verwachten we zo mogelijk tweemaal de jongeren in de kerk.

De eerstvolgende leerstof voor de maandagavondcatechisanten is als volgt: De eerste groep moet leren vraag en antwoord 95 van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten op blz.73 van Lotl 1a.

De tweede groep moet de opdrachten maken die we vinden op blz.45 van 'De enige troost'.

De laatste groep moet maken de opdrachten op blz.75 van Lotl 4b

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 11 over de Vader en de Zoon in het leerboek van Hellenbroek en maken de opdrachten op blz.52 en 53.

Bediening Heilig Avondmaal

Aanstaande zondag zal het Heilig Avondmaal weer worden bediend. De bediening zal weer plaatsvinden op de wijze waarop het voor de Coronacrisis gebeurde. Er mag dankbaarheid zijn dat het in de afgelopen periode op aangepaste wijze steeds kon doorgaan. Maar het is nu goed de dood van Christus weer te mogen gedenken rond de tafel, bij brood en beker. Hiermee kunnen we de bediening van het Heilig Avondmaal weer bij elkaar houden in de

morgendienst. In de middagdienst zal er nabetrachting worden gehouden.

Van de Diaconie

Financiële verantwoording Diaconie

Inkomsten Januari

Collecten:

Diaconie € 488,01 ,Fonds Christelijke doeleinden € 564.82, gehouden collecte op 15 januari voor de Boaz Jachinschool € 621.95.

Giften € 190,-

De collecte gehouden op 19 februari voor de noodhulp in Turkije en Syrië € 6072.-

Na de Heeren hartelijk dank voor u en jouw gaven.

Paasmaaltijd en seniorenmiddag.

Zoals in het verleden wordt er ook dit jaar een Paasmaaltijd gehouden. Alle ouderen en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd op Deo Volente 28 maart a.s. De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.15 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een meditatie houden. Daarna hopen we samen de lijdens- en paasliederen te zingen en te luisteren naar teksten en gedichten over Christus' lijden en opstanding.

Om 17.00 uur hopen we samen de paasmaaltijd te houden. In verband met de maaltijd dient u zich aan te melden. Ook voor vervoer kan gezorgd worden. Meldt u zich alstublieft aan! Dit kan telefonisch bij mw. Eefje van Ark, telefoonnummer: 06-30480252. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten. Met een hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

Oranjarahokoor

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 1 maart van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjarahokoor. Op D.V. 8 maart is het biddag en ook op 15 maart is er geen koor i.v.m. afwezigheid van de dirigent.

Met het Oranjarahokoor zingen we Psalmen en geestelijke liederen. Zo de Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alt en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren.

Met een hartelijke groet, C.A. van 't Noordende.

Bezinningsavond alcohol- en softdrugsgebruik

Door het Hoornbeeck College Apeldoorn wordt opnieuw een Bezinningsavond georganiseerd. Op DV donderdag 30 maart hopen we na te denken over het thema 'Drinken? Dat doet mijn kind niet! Alcohol- en softdrugsgebruik onder jongeren.' Deze avond wordt begeleid door Sjacco van Iwaarden, (jeugd)verslavingsarts en psychiater in opleiding.

De bijeenkomst wordt opgedeeld in een aantal 'blokken' waarin afwisselend praktische informatie wordt gegeven en onderling gesprek plaatsvindt aan de hand van stellingen en vragen.

De Bezinningsavond vindt plaats bij het Hoornbeeck College Apeldoorn, Musschenbroekstraat 11. Vanaf 19.15 uur is er inloop met koffie en thee. We hopen om 19.30 uur te starten en zijn van plan rond 21.20 uur af te ronden.

Voor de catering vinden we het fijn wanneer u zich opgeeft via: <https://forms.office.com/r/bbqpRmUwrS> Eventuele vragen kunt u stellen via bezinningsavondapeldoorn@hoornbeeck.nl

Bijbelse ambten en beroepen (LX)

Een der stammen van Israel werd afgezonderd om op bijzondere wijze de Heere te dienen, namelijk die van Levi. Aaron kwam ook uit dat geslacht. Aan hem en zijn kinderen kwam de priesterlijke bediening toe maar de andere mannen uit de stam van Levi kregen hulptaken voor de tabernakel en later de tempel. Mozes –ook een afstammeling van Levi- kreeg van Godswege op Horeb de nodige instructies dienaangaande. Ze bewaakten het heiligdom des Heeren. De berijmde 134 e psalm herinnert ons aan degenen die 'des nachts Zijn huis bewaakt en voor Zijn dienst in ijver blaakt'. Eventueel mochten zij iemand doden die zich aan het heilige vergreep (Num.3:38). Zolang ze in de woestijn van de ene plaats naar de andere reisden waren de Levieten die het sjuuwerk voor hun rekening moesten nemen. In Numeri 4 wordt ons uitgebreid verteld wie uit de Levieten dat moesten doen en ook de voorwaarde waaronder. Een leviet mocht deze taken niet verrichten voordat hij de leeftijd van 25 jaar had bereikt. Blijkbaar was hij daarbij nog leerling tot zijn dertigste. Het staan in volle dienst was van hun 30e tot hun 50e verjaardag. Alleen in de kracht van hun leven stond men in de dienst des Heeren. De muzikanten en zangers in de tempel waren levieten. In 1 Kronieken 16:37-42 worden enkele bekende zangers ons voorgesteld in de personen van Asaf, Heman en Jeduthun. Ook ondersteunden zij de priesters bij het onderwijs in de heilige wet (Nehemia 8:8). Voor het ruwe werk zoals houthouwen voor de offerande en

het waterdragen vanwege de vele reinigingsriten kregen ze assistentie van de Gibeonieten.

Eigenlijk wel heel wonderlijk dat uitgerekend de stam van Levi werd verkoren door de Heere voor het speciale dienen van Hem. Op zijn sterfbed herinnerde Jakob nog aan de zonden van Levi. Samen met Simeon hadden zij uit wraak op de verkrachting van Dina Sichem hadden uitgemoord en geplunderd. Als straf kregen ze te horen dat ze verdeeld zouden worden onder de kinderen van Jacob en verstrooid zouden worden onder Israel (Gen.50:7). Maar wat was het uiteindelijk een mooie verstrooiing want ze werden ingeschakeld in de bediening der verzoening. Hun toorn heette vervloekt te zijn maar juist zij mochten in de bediening staan van Hem die tot een vloek werd en zo de vloek wegnam voor arme zondaren.

De nakomelingen van Levi kregen geen eigen land of provincie toebedeeld in het beloofde land. Wel kregen ze vier plaatsen per stam tot hun beschikking om aldaar te wonen. Dat waren er bij elkaar 48. Die steden hadden ook land waarop de levieten hun vee konden laten weiden. Zes van die 48 steden waren vrijsteden waarheen de doodslager mocht vluchten om asiel te vragen. Dit kreeg deze wanneer het bleek na nauwkeurig onderzoek dat per ongeluk iemand gedood bleek te zijn. Dertien van deze levietensteden werden bewoond door de priesters die uiteindelijk van de zelfde stam afkomstig waren. De levieten leefden van de opbrengst van de tienden die de Israëlieten moesten afstaan van hun inkomen, waarbij de levieten weer tien procent aan de priesters moesten afstaan. In het Nieuwe Testament wordt maar een enkele maal van een leviet gesproken. De eerste keer is wanneer een afvaardiging van hen samen met priesters, afgezonden uit Jeruzalem naar de Jordaan zijn gekomen om te vragen aan Johannes de Doper wie hij was en wat hij deed. Heel duidelijk was zijn antwoord: 'Ik ben de Christus niet!' We lezen niet dat er mensen uit de levieten tot zijn discipelkring behoorden, evenmin tot die van de Heiland. Het lijkt er op dat zij evenals de priesters niets van Hem wilden weten. In de gelijkenis van de barmhartige Samaritaan worden we daarin bevestigd. De leviet loopt met een grote boog om de geslagen reiziger terwijl later een Samaritaan met ontferming is bewogen over het slachtoffer en daarbij de leviet beschaamd zette. De Heere Jezus raakte daarmee een gevoelige snaar aan omdat de levieten, ja de meeste Joden, ver boven de Samaritanen stonden en dezen verachtten (Luk.10:32). De laatste maal dat een leviet ter sprake komt in het Nieuwe Testament en tevens in de gehele Heilige Schrift is in de Handelingen der apostelen. Dat is tegelijk een mooi getuigenis van

een leviet want het gaat over Joses (Hand.4:36). Deze was geboren op Cyprus en later in Jeruzalem terecht gekomen. De reden waarom zijn voorvader naar Cyprus trok is onbekend. Mogelijk vond dit plaats toen de Israëlieten in ballingschap gingen. Joses heette Leviet te zijn maar het komt me voor dat hij daarin niet actief is geweest, althans hulpdiensten aan de tempel zal hij niet verricht hebben. Of het moet geweest zijn dat hij een bekeerling is geweest van het eerste uur na Pinksteren en vervolgens zijn ambt neer legde of moest leggen. Het zal hem moeilijk zijn geweest om nog te participeren bij de offerdienst terwijl het Offer volbracht was. Wonderlijk genoeg bezat hij een akker. Is dat na de ballingschap mogelijk geworden daar men als leviet naar de wet van Mozes geen land als bezitting kreeg. In ieder geval lezen we van deze man dat hij zijn akker verkocht en de opbrengst aan de voeten van de apostelen lag. Hij is mogelijk mede daarom Barnabas, dat is zoon der vertroosting, genaamd. Hij heeft in de eerste christengemeenten een belangrijke plaats ingenomen als visitator. Op bijzonder minzame wijze verrichtte hij dat te Antiochie (Hand.11:22-24). Hij was het ook die Paulus na diens bekering tot de discipelkring bracht (Hand.9:27). Als gewezen leviet zal hij verkeerd hebbend onder de wet als geen ander hebben kunnen meeleven met hem die voorheen een vervolger was en ijveraar naar de wet maar ook door de wet der wet stierf. Met Paulus is hij ook op zendingreis gegaan. Helaas ontstond er later verwijdering tussen hen. Ja zelfs een verbittering zodat ze van elkaar scheidden (Hand.15:39). Dat ging niet over principiële zaken die er wezenlijk toe doen. Het ging over het feit of men al of niet Barnabas neef mee zouden nemen op zendingreis. Barnabas was voor en Paulus tegen. Niets menselijks was de Godsmannen vreemd. Vandaar dat ze voortaan op eigen gelegenheid het zendingswerk ter hand namen. Niets nieuws is er onder de zon. Wel is het uiterst pijnlijk. Gelukkig blijkt die verhouding weer goed gekomen te zijn. In ieder geval schrijft Paulus met respect over zijn vroegere medezendingarbeider (1 Kor.9:6). Wat zien we daarin duidelijk dat de Kerk des Heeren hier op aarde nog niet volmaakt is maar ook dat de liefde alle dingen bedekt.

Bij de diensten

Komende zondag zal -zo de Heere wil- er bediening en nabetrachting zijn van het Heilig Avondmaal. We willen dan in de morgendienst lezen uit Lukas 9 en in de middagdienst Johannes 17. Aanstaande woensdag mogen we opnieuw tweemaal samen komen rondom Gods woord. Moge het zijn met de gestalte van Psalm

123. Dan willen we 's middags lezen 2 Koningen 6 en 's avonds Jeremia 3. Betreffende de avondmaalsbediening zou ik nog een woord van Luther willen doorgeven: 'Wil je van je zonden verlost worden? Stop dan nu om langer te werken en om betaling te zoeken en die voor God te dragen. Kruip slechts onder en in Christus, want Hij is alleen het Lam van God dat de zonden der wereld draagt'. De Heere geve gezegende diensten.

Ter overdenking

De grootste gevaren voor de kerk van de twintigste eeuw zijn een religie zonder Heilige Geest, hemel zonder hel, geloof zonder bekering, heil zonder Heiland en christendom zonder Christus (William Booth (1829-1912)).

de redactie