

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 10



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 12 maart 2023
09.30 uur ds. J.W. Hooydonk te Oldebroek
15.00 uur ds. J.J. Mulder te Dordrecht

Collecten

1. Fonds christelijke doeleinden
 2. Kerk
 3. Instandhouding predikantsplaats
- Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Erica Koetsier-Schuiteman, Joanne van Kooten-van Asselt en Julia de Weerd

Mannenvereniging

Op DV dinsdag 14 maart hopen we elkaar als Mannenvereniging weer te ontmoeten. Deze vergadering zal de Bijbelstudie uit de Hervormde Vaan van februari 2023 behandeld worden. Het te behandelen

Schriftgedeelte is Openbaring 10. We wensen jullie een goede voorbereiding! Tot dinsdag, om 19.30 uur, in het Kerkerf. Namens het bestuur,
Kees van de Steeg

Vrouwenvereniging Wees een zegen

D.v. woensdag 15 maart hopen we weer samen te komen in 't Kerkerf. De bijbelstudie over psalm 128 (nr. 8) staat dan op het programma, graag deze alvast thuis voorbereiden. Inloop vanaf half 8, zodat we om kwart voor 8 kunnen beginnen. Van harte welkom!
Hartelijke groet van het bestuur

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool, Meester Dirk-Jan Hop neemt helaas afscheid als zondagsschoolmeester. We bedanken hem voor zijn inzet, met de liefde van zijn hart, en wensen hem van harte Gods zegen toe op zijn verdere levensweg. We zijn blij en dankbaar dat we een nieuwe meester hebben gevonden voor groep 5/6: meester Gerard Schuttel. Van harte welkom en Gods zegen toegewenst bij deze mooie taak!

Hartelijke groet het team van de zondagsschool

Paasmaaltijd en seniorenmiddag

Zoals in het verleden wordt er ook dit jaar een Paasmaaltijd gehouden. Alle ouderen en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd op Deo Volente 28 maart a.s. De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.15 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een meditatie houden. Daarna hopen we samen de lijdens- en paasliederen te zingen en te luisteren naar teksten en gedichten over Christus' lijden en

opstanding. Om 17.00 uur hopen we samen de paasmaaltijd te houden. In verband met de maaltijd dient u zich aan te melden. Meldt u zich alstublieft aan! Daarbij mag u ook aangeven of er vervoer nodig is. Ook voor vervoer kan gezorgd worden. Zo nodig regelen we dat. Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Dit kan telefonisch bij mw. Eefje van Ark, telefoonnummer: 06-30480252. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten. Met een hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

Catechisaties

De eerstvolgende leerstof voor de maandagavondcatechisanten is als volgt: De eerste groep moet leren vraag en antwoord 95 van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten op blz.73 van Lotl 1a. De tweede groep moet de opdrachten maken die we vinden op blz.45 van 'De enige troost'.

De laatste groep moet maken de opdrachten op blz.75 van Lotl 4b

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 11 over de Vader en de Zoon in het leerboek van Hellenbroek en maken de opdrachten op blz.52 en 53.

Voorjaarszangavond

Op D.V vrijdag 31 maart 2023 zal in de Hervormde Dorpskerk Elspeet (Nunspeterweg 5) het Elspeets Mannenkoor Con Amore zingen o.l.v Gerrit Knikker. Organist is Jan Post. De aanvang is 19:30 uur. Algehele leiding Ds. M. van Kooten en de collecte voor aardbeving Turkije en Syrië.

Oranjarahokoor

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 22 maart van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjarahokoor. Op D.V. 15 maart is er geen koor i.v.m. afwezigheid van de dirigent.

Met het Oranjarahokoor zingen we Psalmen en geestelijke liederen. Zo de Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alt en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren.

Met een hartelijke groet, C.A. van 't Noordende.

Zangavond met bovenstem in Elburg

Op D.V. 15 april 2023 is er een zangavond in de Grote Kerk te Elburg. Er is psalmzang met bovenstem. De avond begint om 19.30 uur (kerk open vanaf 19.00 uur). Parkeren: 't Schootsveld. De collecte van deze avond komt volledig ten bate van stichting Vrienden van Heidelberg en Dordrecht. De kosten zijn gesponsord. Opening, meditatie en sluiting door ds. I.J.R. Bijl. Organist: Pieter Heykoop. Medewerking door de bovenstemgroepen uit Waddinxveen en Wouterswoude.

Toeren over de Veluwe

Auto- en fietspuzzeltocht t.b.v. Stichting Ontmoeting Op Tweede Paasdag (10 april) hoopt comité Nunspeet van Stichting Ontmoeting weer een autopuzzelrit te organiseren. Nieuw: dit jaar is er ook een fietspuzzeltocht. Starten is mogelijk tussen 13.30 en 14.30 uur bij Kerkelijk Centrum De Rank, Mazenhofstraat, Garderen en bij Ger. Gem. Elspeet, Nachtegaalweg 11, Elspeet De inschrijfkosten zijn € 10 per auto en € 2,50 per fietser (max. € 10 per gezin). Onderweg kunt u koffie, fris en iets erbij kopen. Ook zijn er verkooptafels.

Regioavond vereniging Een Handreiking

Als regio Veluwe van vereniging Een Handreiking houden we D.V. op 12 april 2023 weer een regioavond! De avond wordt gehouden op een nieuwe locatie: de Oenenburgkerk, Vlierweg 79 te Nunspeet. Ds. J.M.J. Kieviet hoopt met ons na te denken over het thema: Gods leiding in psychisch lijden. Wanneer er sprake is van psychische problemen, kan het een worsteling zijn hoe de Heere dit toe kan laten en hoe we hierin Zijn leiding kunnen zien. Hierover hopen we met elkaar na te denken. Daarnaast willen we stilstaan bij het gebed. Wat is de kracht van het gebed en hoeveel mogen en moeten wij verwachten van het gebed als het gaat om psychische problemen? We hopen op een mooie en gezegende avond rondom dit thema!

De avond begint om 19:45 uur, met inloop vanaf 19:15 uur. Een ieder is van harte welkom deze avond bij te wonen! Daarnaast is de avond live te volgen (met beeld) via kerkdienstgemist.nl. We hopen velen van u te mogen ontmoeten op 12 april.

Meyer Salomon Bromet

Bij de laatste bijbelavond waar het ging over de vreemdelingschap van Abraham n.a.v. Hebreënen 11;8-10 sloot ik af met een lied van de bekeerde Jood Meyer Salomon Bromet. Mij werd gevraagd het lied in de kerkbode te plaatsen. Overigens staat het ook in de

liedbundel van Johan de Heer. Het lied heeft als titel 'Ik ga naar huis'

'k Ben hier een vreemdeling,
Op reis naar huis.
Deez' aard is een woestijn;
Hier ben 'k niet thuis.
Vrees is aan alle kant,
'k Word daag'lijks aangerand,
Boven is 't Vaderland,
Daar ben ik thuis.

't Kwaad dreigt mij elken stap,
'k Ben nog niet thuis.
Kort is mijn vreemd'lingschap,
Ik ga naar huis.
De stormwind loeie vrij,
Hij is weêr ras voorbij,
'k Woon eens verlost en blij
In 't Vaderhuis.

Klagen, dat mag ik niet,
Al ben 'k niet thuis;
Al kwelt hier mij verdriet,
Eens kom ik thuis.
Daar is geen smart of schand',
Daar is mijn Vaderland,
Daar aan Gods rechterhand,
Daar ben ik thuis.

Ja, aan mijns Heilands zij'
Ben 'k eeuwig thuis,
En gansch van zonden vrij,
In 't Vaderhuis.
Na al den aardschen druk
Smaak ik een vol geluk,
Als 'k voor mijn Koning buk,
Voor eeuwig thuis.

Het lied dat, op naam van Bromet staat is eigenlijk een vertaling van een hymne van de Engelsman Thomas Rawson Taylor (1807-1835) en verscheen onder de titel 'I'm but a stranger here'. Taylor was een predikantszoon en ging na een opleiding in de handel en het drukkersvak theologie studeren nadat de Heere hem te sterk werd. Hij diende slechts een half jaar een gemeente te Sheffield. Dit had te maken met zijn broze gezondheid. Vervolgens gaf hij een korte tijd les aan een theologische school voor congregationalisten in Londen. Ook dit kon hij wegens zijn zwakke gezondheid niet lang doen. Wat hij wel volhield was het

dichten van liederen. In die liederen, met name 'Ik ga naar huis' laat hij zich in het hart kijken.

Wie was die Bromet, die dit lied vertaalde? Meyer Salomon Bromet werd in Paramaribo geboren op 13 januari 1839 uit Joodse ouders en werd grootgebracht zonder kennis van het Evangelie. Als jongen werd hij in het aan Suriname belendende Guyana opgeleid in de handel. Dat was destijds een Engelse kolonie. In de hoofdstad Georgetown kwam hij in aanraking met het Evangelie. En deze boodschap landde in zijn hart, zodat hij geen lust meer had om te handelen maar om zonder prijs het goed dat nimmermeer vergaat aan te prijzen. Hij was toen 21 jaar. Hij miste echter toch een gedegen opleiding en vetrok daarna naar Engeland waar hij theologisch onderwijs ontving aan het Hockney instituut te Londen. Na voleinding van die studie die mede gefinancierd werd door de Schotse zending werd hij evangelist onder de Joden in Engeland en in ons land totdat hij in 1885 naar zijn vaderland terugkeerde. Aldaar zette hij zich in voor het christelijk onderwijs en richtte er een baptistengemeente. In 1888 mocht hij twee van zijn zusters dopen die ook tot het christendom waren overgekomen. Zij werden daarbij besprenkeld met water. Later meende hij dat de onderdompeling noodzakelijk was. Hij heeft zich zelf daarom laten overdopen. Hierin kunnen wij Bromet uiteraard niet volgen. Dat kunnen we Spurgeon evenmin die ook baptist was en wiens boeken we met graagte lezen. Trouwens Bromet heeft ook werk van Spurgeon in het Nederlands vertaald. Op 6 mei 1905 overleed hij na een werkzaam leven in Gods koninkrijk. In de periode dat Bromet in Engeland studeerde maakte hij kennis met de opwekkingspredikers Moody en Sankey. Zij hielden niet alleen straatpreken maar maakten ook gebruik van liederen. Bromet vertaalde een groot aantal van hun liederen. Op die manier wilde hij het 'verderfelijk straatgezang' tegengaan door 'liederen van hoogere strekking'. Hij vertaalde niet alleen liederen van Sankey en Moody maar ook van anderen zoals we zagen bij 'Ik ga naar huis'. Ook van de blinde Fanny Crosby (1820-1915) heeft hij heel wat liederen in het Nederlands vertaald, zoals 'Er is plaats bij het kruis' hetwelk zondagmorgen op het orgel gespeeld werd door Jan Post voor de dienst. Ook 'Veilig in Jezus armen' vertaalde hij van haar. Deze liederen zijn velen tot zegen geweest in het evangelisatiewerk. Maar ook wel onder anderen. Een mooi voorbeeld dienaangaande las ik jaren geleden in de levensbeschrijving van de ruwe zeeman Johannes Gonlag, waar ds.C.Smits een voorwoord in schreef, die trouwens ook Gonlags begrafenis leidde. In dat boekje geeft de weduwe van Johannes Gonlag een

herinnering door over een jong gestorven broertje Bertus waar ik dit stukje over Bromet mee afsluit:

'Nu nog het sterven van mijn lieve broertje Bertus, dat juichend heenging. Mijn broertje was altijd gezond en had nog nooit een dokter nodig gehad. Op een keer kwam hij thuis van school en zei tot moeder: "Moe, ik kan haast de schooltrappen niet opkomen; ik heb zo'n pijn in mijn been", Moeder dacht eerst dat het reuma was, maar hij werd zo hard ziek en de dokter achtte het nodig, dat hij naar het ziekenhuis in Arnhem vervoerd werd. Dat gebeurde en moeder sliep 's nachts bij hem. In de nacht ging hij overeind in zijn bed zitten, strekte zijn handjes naar boven en zei: "Heere, ik roep U aan." Moeder mocht hem in de Heere kwijt raken met deze woorden: "Heden is dezen huize zaligheid geschied, nademaal ook deze een zoon van Abraham is", en: "Daar Ik ben, aldaar zal ook Mijn dienaar zijn." Hij werd in het ziekenhuis op de kinderzaal gelegd en begon daar te zingen: "'t Hijgend hert der jacht ont-komen", en: "Zijn machtig' arm beschermt de vromen." Aldoor wuifde hij met zijn armen. Moeder kwam met een vriendin bij hem op bezoek. Hij groette haar hartelijk, omhelsde haar en zei: "Moeder, ik heb niets van u te eisen en u bent mij niets verschuldigd." Moeder antwoordde: "Ga je naar de Heere toe, lieveling?" Zijn antwoord was: "Dat weet de Heere wel; aan Hem heb ik mij overgegeven." Moeder huilde zeer, maar hij zei: "Niet huilen, moeder!" Maar moeder kon het niet laten. Toen sprak hij tot de verpleegster: "Laat die vrouwen weggaan." Moeder ging er een eindje vandaan staan, voelende dat hij los van haar was. Hij zong daarna:

Veilig in Jezus' armen,
veilig aan Jezus' hart.
Daar in Zijn teer erbarmen,
Daar rust mijn ziel van smart.

En al maar wuivende, wees hij naar boven en zei eerbiedig: "Jezus, Heere van Sion, Jeruzalem, bruiloft." Het was bij moeder: "Zij zullen aanzitten aan de bruiloft des Lams." Hij zong tot het einde toe. Zijn laatste woorden waren: "Engelen! Engelen!" Daarna viel hij achterover en werd van de engelen gedragen in Abrahams schoot. Op het kerkhof zongen de kinderen van de zondagschool dezelfde versjes, die hij ook gezongen had.'

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Aalburg voor te gaan. De beide gastpredikanten ds. Hooydonk en ds. Mulder zijn u niet onbekend. Geve de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

De enige weg om met God te handelen is niet met brug of trap ten hemel te gaan maar hier beneden te blijven en te hangen aan Vlees en Bloed (=Christus), ja, aan die woorden en letters die uit Zijn mond uitgingen, waardoor Hij ons naar de Vader leidt, waar we geen toorn of een verschrikkelijk gelaat maar louter troost, vreugde vinden en zoeken (Maarten Luther).

de redactie