

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 11



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V.zondag 19 maart 2023

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. woensdag 22 maart 2023

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Diaconie (voedselhulp Nunspeet)

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Martianne Vermeer-Ter Maaten, Woutine van Ark-Pluim en Nienke Fijan

Bijbelkring

Op D.V. dinsdag 21 maart hopen we weer bijbelkring te hebben. De laatste keer lazen we met elkaar de eerste zeventien verzen van het eerste hoofdstuk van de Romeinenbrief. Dit keer hopen we de rest van het eerste hoofdstuk te bespreken. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in het Kerkerf.

Bijbellezing

Komende woensdag 22 maart hopen we de bijbellezingen over de Galatenbrief te vervolgen. We lezen nu het tweede gedeelte van het eerste hoofdstuk vanaf vers 10. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in de kerk.

Catechisaties

De eerstvolgende leerstof voor de maandagavondcatechisanten is als volgt: De eerste groep moet leren Nehemia 2:20 en maken de opdrachten op blz.78-79 van Lotl 1a.

De tweede groep moet leren vraag en antwoord 20 van de Heidelberger Catechismus en maken de opdrachten die we vinden op blz.50 van 'De enige troost'.

De laatste groep moet maken de opdrachten op blz.79 van Lotl 4b.

De vrijdagavondcatechisanten moeten leren hoofdstuk 11 over de Vader en de Zoon in het leerboek van Hellenbroek en maken de opdrachten op blz.52 en 53.

Bericht van de kerkrentmeesters

Financiële verantwoording

De collecten voor de kerk voor de maand januari hebben opgebracht:

Kerk: € 2659,63

IPP: € 2880,64

Extra kerk: € 980,40

Giften per bank: 1x € 50,- / 1x € 25,-

Voor de maand februari:

Kerk: € 2283,59

IPP: € 2470,36

Extra kerk: € 997,13

Giften per bank: 2x € 50,- / 1x € 100,-

De biddagcollecte heeft tot op heden een bedrag van € 8383,20 opgebracht.

Alle gevers en geefsters na de Heere hartelijk dank.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Vrijwillige bijdrage

Dezer dagen ontvangt elk lid van de hervormde gemeente Elspeet-Vierhouten het schrijven over de vrijwillige bijdrage 2023. Wij vragen uw bijzondere aandacht hiervoor. Voor de begroting van 2023 verwijzen wij u naar de bijlage bij bedoelde brief. Uit deze begroting blijkt het belang van de vrijwillige bijdrage, zeker in deze tijd van hoge lasten betreffende energie. Mede door deze ontvangsten kunnen wij als gemeente onze lasten voldoen zodat het werk in onze gemeente voortgang mag hebben. Vriendelijk verzoeken wij u de antwoordstrook in te vullen en in de bijgesloten enveloppe te doen. Zoals u in de brief kunt lezen kunt u het antwoordformulier ook mailen, dan maakt u het ons gemakkelijk! Dat kan gezonden worden naar penningmeester.cvk@hervormd-elspeet.nl In geval u het formulier niet voor 25 maart aanstaande mailt wordt dit tussen 27 maart en 1 april a.s. door één van de leden van het College van Kerkrentmeesters / Commissie van Bijstand bij u opgehaald. Legt u de enveloppe tijdig klaar zodat men maar een keer bij u langs hoeft te komen?

College van kerkrentmeesters

Paasmaaltijd en seniorenmiddag

Zoals in het verleden wordt er ook dit jaar op Deo Volente 28 maart a.s. een Paasmaaltijd gehouden.

Alle ouderen en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.15 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een meditatie houden. Daarna hopen we samen de lijdens- en paasliederen te zingen en te luisteren naar teksten en gedichten over Christus' lijden

en opstanding. Om 17.00 uur hopen we samen de paasmaaltijd te houden. In verband met de maaltijd dient u zich aan te melden. Meldt u zich alstublieft aan! Daarbij mag u ook aangeven of er vervoer nodig is. Ook voor vervoer kan gezorgd worden. Zo nodig regelen we dat. Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Dit kan telefonisch bij mw. Eefje van Ark, telefoonnummer: 06-30480252. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten. Met een hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

Oranjehofkoor

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 22 maart van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjehof. Ook oefenen we nog op 29 maart. Deo Volente woensdag 5 april hopen we in de morgen een uitvoering te geven in de Oranjehof met liederen over het lijden en sterven en de opstanding van de Heere Jezus. Aanvang 10.30 uur. Koorleden graag om 10.00 uur inzingen. Ook op 5 april hopen we in de avond bij leven en welzijn te zingen in Norschooten-Elspeet. Aanvang 18.30 uur. Aanwezig zijn om 18.15 uur. Met het Oranjehofkoor zingen we Psalmen en geestelijke liederen. Zo de Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alten en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren. Met een hartelijke groet, C.A. van 't Noordende.

Tulpenactie stichting CRR

Met de lente in aantocht wordt het hoog tijd om weer bloemen in huis te halen. Op veel plekken in deze wereld kan dat echter niet, wegens oorlogen, natuurrampen of een leven op de vlucht. Door nu tulpen te kopen en aan deze actie mee te doen draag je direct bij aan de missie van stichting Christian Refugee Relief om te voorzien in primaire levensbehoeften op plaatsen waar het aan alles ontbreekt. Zij leveren bijvoorbeeld kleding en voedsel aan vluchtelingen of mensen in nood in Oekraïne, Syrië en Griekenland.

Bestel dus snel tulpen voor uzelf, óf om een ander te verrassen! 2 bossen voor €7,50. De tulpen worden altijd per twee bossen besteld. Je kunt deze op je eigen adres laten bezorgen om zo zelf de lente in huis te halen. Ook kun je uiteraard twee bossen voor iemand

anders bestellen en ze op zijn of haar adres laten bezorgen. De tulpen worden dv 8 april bezorgd.

Maak de verrassing extra mooi door er ook een persoonlijke boodschap aan toe te voegen die dan op een kaartje bij de tulpen wordt gedaan bij bezorging.

Bestel voor 31 maart op de website van CRR <https://www.christianrefugeerelief.com/tulpenactie-crr> of door te appen of bellen naar: Helma Kuijt 06-49407949 of Hester van Asselt 06-196884603

Krentenbroodactie voor Adullam

U kunt weer heerlijke krentenbroden bestellen voor Adullam.

- Krentenbrood met spijs € 7,50
- Krentenbrood zonder spijs € 7,-

Bestel uw krentenbrood tot en met D.V. 31 maart 2023 via adullamgarderen@hotmail.com of telefonisch/app op werkdagen (tussen 18.00-20.00 uur) bij Alie 06-51871778 of bij Marian 06-50928916. Vermeld duidelijk uw naam, adres en telefoonnummer! Uw bestelling wordt thuisbezorgd *) op D.V. woensdag 5 april 2023 tussen 17.30-20.00 uur. U mag het bedrag van uw bestelling overmaken naar: IBAN: NL06 RABO 01395 37 066 St. Adullam Comité Garderen. Graag onder vermelding van: Krentenbroodactie 2023 met uw naam en adres erbij. Gepaste betaling bij bezorging is ook mogelijk.

* Wij bezorgen in Elspeet | Ermelo | Garderen | Kootwijkerbroek | Putten | Speuld | Stroe | Uddel | Voorthuizen.

Liederen zingen van vroeger, speciaal voor mensen met dementie

Onderzoek heeft uitgewezen dat muziek en zingen vooral voor mensen, die te maken hebben met dementie, uitermate belangrijk is. Zij herkennen vaak de melodie, neuriën of zingen mee. En er zijn mooie dingen...want kan iemand met dementie moeilijk of bijna niet meer praten, zingen gaat dan opeens soms wel! Initiatiefnemers, bekend met de wereld van dementie, willen samen hiervoor een programma bieden in deze regio. Een voormalig koorleider en solist, Marrejanne Mol biedt deze middag haar talenten aan. Zij zal zingen en dirigeren, waaronder m.n. enkele psalmen en geestelijke liederen. De zang wordt begeleid door organist Henri Frens.

Families/mantelzorgers hartelijk welkom om met partner/familielid van dit aanbod gebruik te maken. De toegang is gratis. De eerste keer bent u te gast in zorgcentrum Oranjehof, Staverdenseweg 34 in Elspeet. Het programma begint om 14.45 uur, er is een

pauze en de afsluiting is rond 16.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur.

Om alles goed te kunnen regelen en om een te volle drukke zaal te voorkomen, svp vooraf opgeven. Dit kan bij de locatie Oranjehof, tel 0577-492278. Kan ook per mail cgdevisser@solcon.nl

Hartelijk welkom op deze middag, de initiatiefnemers Marrejanne Mol, voormalig koorleider en solist, Eefke van Pijkeren, Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatric, Cokky de Visser, vrijwilliger van Vrienden van Oranjehof.

Bijbelse ambten en beroepen (XLI)

In 1 Kronieken 4 worden vele nakomelingen van Juda genoemd. Ook wel de beroepen die men uitvoerde. Een groep daarvan behoorde tot de linnenwerkers. Zij vervaardigden textiel uit Egyptisch vlas. Over het persoonlijk leven van de linnenwerkers weten we niets. Alleen dat er mensen zich met dat ambacht bezig hielden. Over het product linnen weten we wel wat meer. De eerste keer dat we het in de Bijbel tegenkomen is wanneer Jozef door de farao tot onderkoning wordt benoemd. Hij mag zijn gevangenskleding inwisselen voor fijne linnen klederen (Gen.41:42). Het was het teken van zijn verhoging. Zowel de hogepriester als de gewone priesters gingen gekleed in linnen. Ook de mutsen en onderkleding was van die stof. De linnenwerkers in het Oude Testament hebben dus nogal werk gehad om de priesters kleding op maat te bezorgen. Wat een mooie taak om deze witte kleding te vervaardigen. Het wit wijst immers op reinheid en vergeving der zonden. Daar mochten de priesters toch op wijzen bij de vele offeranden... Wol en linnen mocht trouwens niet samen geweven worden (Deut.22:11). Het een is afkomstig van een dier het ander van planten. Calvijn tekent hierbij aan dat de Heere om de dienst Gods zo zuiver mogelijk te houden in het minste en geringst van het dagelijks leven vermenging verbood opdat dit anders in de dienst Gods zou doordringen. Linnen moet zuiver linnen zijn. In dit verband noemt Calvijn ook het gevaar van het vervalsen van het zuivere woord Gods door er iets af of bij te doen. Is dat niet hoogst actueel? Anderen wijzen hier op het feit dat iemand die de mantel der gerechtigheid draagt niet gelijk een rok kan dragen die van het vlees bevlekt is. In ieder geval moesten de linnenwerkers zich hierbij wel aan Gods gebod houden. Ook de Levieten waren in linnen gehuld (2 Kron.5:12). De linnenwerkers hoefden dus niet werkeloos te zijn.

In Gods woord worden voorts Samuel genoemd als drager van een linnen rok, alsmede David, Mordechai en anderen. Allemaal aanwijzingen dat het bij linnen

om kostbaar goed ging. Zo komen we het ook tegen als de stof waarin Israel gehuld werd toen ze door de Heere getekend werd als een vondeling die in zijn bloed vertreden lag (Ezechiël 16:10 en 13). Echter bezoedelde deze vondeling -die ook nog eens bruid werd- haar kleed. Gode zij dank wilde de Heere Zich ook over Israel ontfermen. Onverdiend. Ja, in de weg van bekering zou dat volk eens de mantel der gerechtigheid mogen dragen.

In deze lijdensweken denken we vooral aan de linnen doek waarmee de Heere Jezus de voeten droogde van de voeten der discipelen nadat Hij ze eerst gewassen had. Iedereen achtte zich er te groot en te heerlijk voor. Maar ziedaar het Lam... Vooral herinnert deze stof aan de linnen doeken waarin de Heere Jezus werd gewikkeld nadat Hij was gestorven en werd begraven (Joh.19:40). Deze doeken werden echter op de eerste Paasdag afgewikkeld en netjes opgerold in het graf achtergelaten nadat de Heere Jezus opstond uit de dood. Toen Petrus dat zag verwonderde hij zich (Luk.24:12). Ging er iets dagen? De Heere Jezus had immers beloofd dat Hij ten derde dagen zou opstaan... Van Johannes lezen we dat dit zicht hem deed geloven (Joh.20:8). Uiteraard niet dat het graf leeg was maar dat de Heere Jezus was opgestaan. We weten niet wie dat lijnwaad gemaakt heeft waarin de Heiland lag. Was het ook iemand uit de stam van Juda, woonachtig in Jeruzalem, liefhebber van de Heere Jezus? We moeten het antwoord schuldig blijven. Een ding weten we zeker, deze linnenwerker is geboren als een kind des toorns, zoals ieder mens. Zeker is ook dat wanneer hij zich also heeft leren kennen en zich met belijdenis van al zijn ongerechtigheden gewend zal hebben tot Christus, dat de linnen lijkwade waarin Jezus gehuld was groot genoeg was om met alle schuld onder weg te kruipen als het sterven wordt en de linnen zweetdoek groot genoeg om alle tranen weg te wissen. Ontroerend mooi heeft Matthew Henry over die doeken geschreven: 'Christus heeft ze in het graf achtergelaten voor ons gebruik, als het ware; indien het graf voor de heiligen een bed is, dan heeft Hij aldus dit bed van lakens voorzien en het voor hen gereed gemaakt. En de zweetdoek, die in het bijzonder in een andere plaats samengerold was, kan de treurende overblijvenden dienen om hun tranen af te wissen'.

Bij de diensten

Komende zondagmorgen willen we stilstaan bij het verraad van Judas n.a.v. Mattheus 26:36-50. In de middagdienst wensen we stil te staan bij artikel 12 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Geve de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Wanneer de Geest Gods waarlijk in het hart werkt, dan doet Hij de mens op een gekruisigde Christus zien. Christus, Die hij gekruisigd heeft, zweeft hem altijd voor ogen waar hij ook gaan mag. Satan zou een mens liever op alles wijzen dan op Christus. Daar is niets erger dan een valse bekering. De duivel wekt de mensen soms op om over hun toestand na te denken. Hij wijst hen op leraars, op boeken, op verenigingen, op plichten, op gevoelens of op vermeerdering van het gebed, hij zal hen op alles wijzen behalve op het kruis van Christus. Het enige, dat hij voor hen verbergt, is het evangelie, het heerlijke evangelie van Christus. Maar wanneer het de Geest van God is, dan zal hij de ziel op niets anders wijzen dan op Christus. Op een gekruisigde Christus. (Robert Murray Mc Cheyne 1813-1843)

de redactie