

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 19



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 14 mei

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. donderdag 18 mei

09.30 uur ds. M. van Kooten

## **Collecten**

14 mei

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats (deurcollecte)

18 mei

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

14 mei

Teunie Bossenbroek-Mulder, Annemarie de Ruiter - van de Werfhorst en Karlijn Bronkhorst

18 mei

Joanne van Kooten-van Asselt, Nienke Fijan en Julia de Weerd

## **Meeleven bij lief en leed**

De kerkenraad wil graag met u meeleven in dagen van vreugde en droefheid. Wilt u de predikant op de hoogte stellen bij geboorte, huwelijksjubileum, ziekte en ziekenhuisopname of -ontslag?

Wilt u de predikant ook informeren als er een naast familielid (bv ouders of broer/zus) overleden is? We willen ook daarin onze betrokkenheid tonen en deze gebeurtenissen in de voorbede gedenken. Draagt elkanders lasten, en vervult alzo de wet van Christus.

## **Kaartje aan kerkenraad**

We willen u er ook nog eens op wijzen om naast de predikant (Nunspeterweg 4, 8075AC) ook de scriba (Zichtweg 3, 8075CN) een trouwkaart en geboorte-kaartje te sturen, zodat alle informatie correct wordt opgenomen in de voorbede, de berichtgeving in de kerkbode en de kerkelijke administratie.

## **Ouderenmiddag Deo Volente 16 mei a.s.**

Zo de Heere wil en wij leven hopen we op 16 mei opnieuw een ouderenmiddag te houden. Alle ouderen en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd.

De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.15 uur zal

ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een korte meditatie houden.

Daarna zal dhr. J. Huttinga, de jachtopziener van het koninklijk huis in de Kroondomeinen zijn foto's laten zien van de Veluwe en het wild dat er in de kroondomeinen rondloopt. De foto's worden digitaal vertoond op een groot scherm.

Dhr. Huttinga is al vele jaren een fervent wildfotograaf en komt dicht bij het wild op plekken waar het publiek niet mag komen. Zijn fotoseries zijn uniek en schitterend om te zien. Dhr. Huttinga vertoont twee fotoseries. Daartussen zullen we een pauze met koffie- en theemoment houden.

Om ca 17.00 uur zal ds. Van Kooten de middag besluiten. Alleen als u vervoer nodig heeft dient u zich op te geven bij één van de onderstaande personen. Ook indien u het moeilijk vindt om alleen te komen halen we u graag op.

Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en elkaar weer te ontmoeten. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten.

Aanmelden kan bij mw. Gretha van het Goor tel: 06-11267219 / 0577-491380 of bij dhr. Harm Westebroek, tel: 06-53714378 of bij dhr. Cees van 't Noordende tel: 06-36452318 / 0577-723192.

Met een hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

### **Oranjarahokoor**

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 17 mei van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjarahokoor.

Met het Oranjarahokoor zingen we Psalmen en geestelijke liederen. Zo de Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U behoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alt en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren. Met een hartelijke groet.

### **Zegen op de Veluwe**

Binnenkort verschijnt een nieuw boek over een opmerkelijke episode uit de kerkgeschiedenis van de Veluwe. Het is geschreven door B. Hooghwerff en draagt als titel 'Zegen op de Veluwe' en bevat herinneringen aan geestelijke ervaringen.

Recent ontdekte bronnen laten zien dat er op de Veluwe veel geestelijke ervaringen zijn geweest. De

Nijkerkse Opwekking van 1749-1752 is bekend. Veel minder bekend zijn de diverse ervaringen die daarna zijn gevolgd in plaatsen als Elspeet, Nunspeet, Putten, Scherpenzeel en Woudenberg. Daarbij was kaf onder het koren, maar toch mogen we vaststellen dat deze ervaringen niet zonder vrucht zijn gebleven. De Veluwe kwam meer en meer onder het beslag van Gods Woord.

Hooghwerff beschrijft niet alleen deze opmerkelijke perioden uit de Veluwe kerkhistorie, maar laat ook zien dat Gods werk zich heeft voortgezet. Uit de vruchten is gebleken dat er velen zijn geweest die in die tijden werkelijk van geestelijk dood geestelijk levend zijn gemaakt. En binnen vele families heeft de Heere van kind tot kind en van geslacht tot geslacht Zijn Naam voortgeplant.

Het boek dat 256 bladzijden bevat kost €23,50.

Uitgeverij Den Hertog nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van dit nieuwe boek. Die zal worden gehouden op D.V. zaterdag 27 mei, van 14.30 tot 16.00 uur in de Hervormde kerk te Elspeet (Nunspeterweg 3)

Naast de boekpresentatie zullen er lezingen worden verzorgd door de auteur en door ds. M. van Kooten. De bijeenkomst zal worden afgesloten door ds. G. van Manen. Na afloop staat de koffie voor u klaar in gebouw 't Kerkerf (achter de kerk). Daar zal ook het boek worden verkocht.

### **Samen voor onze zorg!**

De zorg vanuit de reformatorische identiteit is een groot goed. Mensen in een kwetsbare situatie worden liefdevol verzorgd en begeleid vanuit een Bijbelse overtuiging dat het niet alleen om het hier en nu gaat. In een sfeer die ze kennen van thuis. Daar moeten we zuinig op zijn. De komende jaren gaat er veel veranderen. Door vergrijzing en een tekort aan helpende handen ontstaat een toenemende druk op onze zorg. Dat vraagt om een inspanning van ons allemaal. Van vrijdag 12 mei (Dag van de Zorg) tot en met vrijdag 10 november (Dag van de Mantelzorger) D.V. voeren wij met een zestal zorgorganisaties een bewustwordingscampagne vanuit de vraag: hoe dragen we samen bij aan het behoud van onze reformatorische zorg? We hopen dat de campagne meer mensen uit onze achterban doet nadenken over het belang van onze identiteitsgebonden zorg. Dat meer mensen kiezen voor een baan in deze zorg. En dat meer mensen zich als vrijwilliger of mantelzorger in willen zetten. Als een gemeenschappelijk gedragen verantwoordelijkheid. Bent u overtuigd van het belang van onze zorg, steun dan dit initiatief op [www.vooronzorg.nl](http://www.vooronzorg.nl) U leest daar

ook meer over het waarom van deze campagne. Mogen wij op uw steun rekenen?

Deze campagne is een initiatief van: Adullam, Cedrah, De Schutse, RST, Salem en Sirjon.

### **Contactdag stichting Winst uit verlies 2023**

D.V. zaterdag 17 juni a.s. is de landelijke Contactdag Informeel van Stichting Winstuitverlies. We nodigen u/jou van harte uit om op een prachtige locatie andere getroffen, betrokken en degenen die geliefde(n) verloren aan kanker op een informele wijze te ontmoeten. Een geschikte activiteit om met het hele gezin aan deel te nemen. O.a. diaklankbeeld met samenzang door Rien Mouw. Welkom op hét informele contactmoment met en voor lot- & geloofsgenoten rondom kanker! We zien uit naar uw/jouw komst! Wanneer? D.V. zaterdag 17 juni 2023 van 11 – 15 uur (inclusief catering)

Waar? Leidsche Hoeven – Tricht

Aanmelden (verplicht): [www.winstuitverlies.nl](http://www.winstuitverlies.nl)

### **Dodenherdenking**

Jongstleden 4 mei vond de dodenherdenking plaats. Dit keer ook weer in Elspeet. Blijkbaar voldeed het aan een behoefte dat binnen de grenzen van de eigen gemeente te doen. Velen waren dan ook naar de begraafplaats toegekomen om daarbij stil te staan. Volgens mij meer dan ooit. Vrijheid is een groot goed dat we weer terug mochten ontvangen na vijf jaar onderdrukking. Zeker in de tijd die we momenteel beleven gezien de oorlog in Oekraïne en de burgeroorlog in Sudan mogen we dat wel extra waarderen. Dat de vrijheid echter niet misbruikt zou worden tot ongebondenheid. Helaas zien we dat meer en meer gebeuren. Een los van God beweging. Ik moet wanneer ik op 4 mei de vlag halfstok en op 5 mei hoog in top hang nog wel eens denken aan een jeugdboekje dat ik in mijn kinderjaren las van B.J. van Wijk. Het heet 'Geslagen maar geen pijn gevoeld'. Ik ben de inhoud van dat boekje al lang vergeten. Alleen de laatste zinnen van het boekje zijn me bijgebleven. De hoofdpersoon vraagt aan het eind namelijk aan zijn godvrezende moeder waarom ze de vlag niet heeft uitgehangen daar men immers bevrijd was van de Duitse dwinglandij. Haar antwoord was: 'Ik ben bang dat we geslagen zijn maar geen pijn hebben gevoeld'. Overigens laat dit onverlet dat het goed is om op 4 mei stil te staan bij degenen die hun bloed gaven voor onze vrijheid en niet te vergeten hen die het slachtoffer werden door het geweld bij bombardementen, voedseltekort en deportatie. Laat het niet bij twee minuten per jaar blijven maar ons leven bepalen en bovenal belijden dat

het God is die de onverdiende overwinning gaf, al gebruikte hij daartoe mensen. Ere wie ere toekomt.

### **Bijbelse ambten en beroepen (LXV)**

Mijn vader was metselaar. Evenals een broer van hem. Deze was trouwens linkshandig en verdiende vijf cent per uur meer dan mijn vader. Zo ging dat vroeger. Je kon dan naar elkaar toewerken en linkshandigen waren immers destijds toen een zeldzaamheid. Dit omdat op school er alles aan gedaan werd de kinderen rechthandig te laten schrijven omdat de inktpot in de schoolbank daarop was berekend. Vader heeft als rechtshandige heel wat stenen weggelegd bij nieuwbouw maar niet in het minst bij herstelwerken en restauraties. Metselaar is een oud beroep dat we in de bijbel ook tegenkomen. Of men voor de zondvloed reeds in stenen huizen woonde is ons niet bekend, wel lezen we dat Kain een stad bouwde. Dat kunnen net zo goed houten woningen zijn geweest en eventueel houten palissaden rondom. Bij de torenbouw van Babel zijn echter wel metselaars actief geweest gezien de materialen waarmee deze toren werd gebouwd. De metselaar als beroep wordt slechts vier keer met name genoemd. Er blijkt ook veel zelf gedaan te zijn zonder een vakman in te schakelen. Bij de herbouw van de muren van Jeruzalem ten tijde van Nehemia lezen we niet zozeer van metselaars maar van bouwers. Zij moesten met het zwaard aan de zijde hun werk doen om de vijand af te slaan. Dat zal niet erg handig zijn geweest bij het metselwerk. De muur is er echter met Gods hulp toch gekomen.

De eerste keer dat we nadrukkelijk horen van metselaars is in 2 Samuel 5:11. Zij bouwden het paleis van David. Overigens wordt dat ook herhaald in 1 Kron.14:1. Ten tijde van de regering van koning Joas werd de tempel gerestaureerd omdat er nogal wat scheuren in de muren waren gekomen (2 Kon.12:12). Ook daar zien we metselaars opdoemen. Hetzelfde zien we jaren later gebeuren ten tijde van koning Josia (2 Kon.22:6).

Een aardig gedicht over de metselaar schreef ooit Jan Luiken die er dan ook een geestelijke lering uit trok. Onder een tekening waarop een opperman staat uitgebeeld met een zak cement, gereed om het in de speciekuip te gooien zit een metselaar op zijn knieën om een stenen stadsmuur te metselen. Het gedicht luidt:

De mens bemuurt zijn tijdelijk leven  
Om van 't gevaar te zijn ontheven.  
Maar 't eeuwig deel ligt veeltijds bloot  
Gelijk een grensstad zonder wallen  
Ten roof van 's vijands overvallen

En prikkel van een eeuwige dood.

De schilder/dichter wil daarmee aangeven dat mensen druk bezig zijn met een aardse woning alsmede een veilige stad maar het ene node vergeten. Me dunkt een les die alle ambachten en beroepen betreft. Bij metselaar denk ik ook nog aan een organist die ik ooit tegenkwam in Sint Annaland toen ik nog predikant was in Scherpenisse. Hij was organist bij de oud gereformeerden in Stavenisse maar deed tevens dienst wanneer er in de Schutse, een zorgcentrum te 'Stalland' een bijbeluurtje werd gehouden voor de bewoners. De beste man was ten diepste wars van kerkmuren en zag met leedwezen alle kerkelijke bastions aan. Hij genoot ervan wanneer interkerkelijk vanaf het eiland Tholen en St.Philipsland voor werd gegaan in dat verzorgingsoord. Met name wanneer het was naar Schrift en belijdenis en het hart van Jeruzalem. Hij leed aan de verdeeldheid en vertrouwde me toe: Tegenwoordig zijn er alleen maar metselaars. We zijn om muurbrekers verlegen'. Zo is het. Het gebouw naar Gods gemaakt bestek dat in eeuwigheid bestaande uit levende stenen (dat is Gods volk) zal reizen is Gods werk. Al het andere mensenwerk op z'n zachtst gezegd.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden voor te gaan. In de morgendienst slaan we Romeinen 11 op in verband met het feit dat juist op 14 mei herdacht wordt dat Israel 75 een staat is en gesproken wordt van de opstandingsverwachting. In de middagdienst gaan we verder met de behandeling van de Nederlandse Geloofsbelijdenis. Artikel 13 over de voorzienigheid is aan de orde. Met hemelvaartsdag wensen we te lezen uit Johannes 14 en Handelingen 1. Gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Met het oog op hemelvaart vond ik een treffende passage over de hemelvaart van Gods kinderen van Ralph Erkine (1685-1752) die ik graag ter overdenking doorgeef:

Vaarwel dood en welkom leven, want de dood zal verslonden worden tot overwinning!

Vaarwel geloof en hoop, en welkom aanschouwen en genieting!

Vaarwel worsteling en strijd, welkom overwinning, eeuwige overwinning!

Vaarwel zonde en krankheid en welkom volmaakte heiligheid en gezondheid; want de inwoners van dat land zullen niet zeggen, wij zijn ziek.

Vaarwel ijdele wereld en kwade naburen, welkom ontelbaar gezelschap van heilige engelen!

Vaarwel moeite, welkom rust die overblijft voor het volk Gods.

Vaarwel kruis en welkom kroon; de kroon der rechtvaardigheid, de kroon der blijdschap, de kroon der heerlijkheid.

Vaarwel zuchten en steunen, welkom lied van Mozes en het Lam, de eeuwige halleluja's!

Vaarwel twist en krakeel, welkom vrede, blijdschap en liefde!

Vaarwel strijdende kerk en valse broeders, welkom zegepralende kerk, de algemene vergadering en de gemeente der eerstgeborenen, die in de hemelen zijn opgeschreven.

Vaarwel dierbare beloften, welkom volkomen en heerlijke vervulling. Niets heeft gemist van alles wat Hij beloofd heeft.

Vaarwel stuksgewijze genietingen, kleine en voorbijgaande smaakjes, welkom volle maaltijd en tafel die nooit zal afgenomen worden.

Vaarwel gebrek, welkom volheid!

Vaarwel duisternis, twijfelingen, vrezen en gevaren, welkom licht, verzekering, eeuwige heiligheid en eeuwige omhelzingen van mijn hemelse Heere.

Vaarwel snode begeerlijkheden en verdorvenheden, gij en ik hebben elkaar te lang vergezeld. Gedankt zij God dat wij elkaar nooit meer zullen ontmoeten. Welkom volmaakte genade, welke eeuwige heerlijkheid is.

*de redactie*