

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 20



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 21 mei 2023

09.30 uur ds. P. Molenaar te Lunteren

15.00 uur ds. J.C. de Groot te Dordrecht

## **Collecten**

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie (Oranjehof/Norschoten)

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Bertine Mulder-de Ruiters, Gerriëlle van de Steeg en Charlotte Schrijver

## **Zegen op de Veluwe**

Binnenkort verschijnt een nieuw boek over een opmerkelijke episode uit de kerkgeschiedenis van de Veluwe. Het is geschreven door B. Hooghwerff en draagt

als titel 'Zegen op de Veluwe' en bevat herinneringen aan geestelijke opevingen.

Recent ontdekte bronnen laten zien dat er op de Veluwe veel geestelijke opevingen zijn geweest. De Nijkerkse Opwekking van 1749-1752 is bekend. Veel minder bekend zijn de diverse opevingen die daarna zijn gevolgd in plaatsen als Elspeet, Nunspeet, Putten, Scherpenzeel en Woudenberg. Daarbij was kaf onder het koren, maar toch mogen we vaststellen dat deze opevingen niet zonder vrucht zijn gebleven. De Veluwe kwam meer en meer onder het beslag van Gods Woord.

Hooghwerff beschrijft niet alleen deze opmerkelijke perioden uit de Veluwe kerkhistorie, maar laat ook zien dat Gods werk zich heeft voortgezet. Uit de vruchten is gebleken dat er velen zijn geweest die in die tijden werkelijk van geestelijk dood geestelijk levend zijn gemaakt. En binnen vele families heeft de Heere van kind tot kind en van geslacht tot geslacht Zijn Naam voortgeplant.

Het boek dat 256 bladzijden bevat kost €23,50.

Uitgeverij Den Hertog nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van dit nieuwe boek. Die zal worden gehouden op D.V. zaterdag 27 mei, van 14.30 tot 16.00 uur in de Hervormde kerk te Elspeet (Nunspeterweg 3)

Naast de boekpresentatie zullen er lezingen worden verzorgd door de auteur en door ds. M. van Kooten. De bijeenkomst zal worden afgesloten door ds. G. van Manen. Na afloop staat de koffie voor u klaar in gebouw 't Kerkerf (achter de kerk). Daar zal ook het boek worden verkocht.

## **Meimaand-Mariamaand**

De meimaand is fietsmaand. Dat wil niet zeggen dat het alleen mei geldt maar wel dat men vanaf die tijd pas echt voor het plezier gaat fietsen totdat de herfst met storm en wind in gaat treden. Na hemelvaartsdag zijn de pastoriebewoners er ook enkele dagen met de fiets op uitgetrokken wanneer u deze kerkbode ontvangt, althans onder de conditie van Jacobus. Mei is toch de topper van de lentetijd. Maart waarin het voorjaar begint alsmede april hebben ook wel mooie dagen maar de ervaring leert toch dat deze maanden waarin de r van brrr nog zit niet voor niets omschreven worden als Maart 'roert zijn staart' en betreffende april luidt het 'april doet wat hij wil'. Van mei geldt 'in mei leggen alle vogeltjes een ei'. In de schepping staat dan alles in het teken van groen en ontluisend leven. Geen wonder dat de maand mei ook wel bloeimaand heet. De maand mei heeft haar naam te danken aan de Griekse godin Maia die voor de vruchtbaarheid zorgde naar de heidenen meenden. Onder de Rooms Katholieken wordt de Meimaand ook wel Mariamaand genoemd. Daar kwam ik op 3 mei achter toen ik met mijn vrouw en onze oudste kleinzoon een dagje in de Noordbrabantse hoofdstad doorbracht. Overall hingen witblauwe vlaggen uit ter ere van Maria, de moeder van de Heere Jezus. Wit vanwege haar maagdelijke reinheid en blauw vanwege haar hemelse gezindheid en haar vertoeven in de hemelse gewesten waar ze de voorspraak zou zijn bij de Zaligmaker. Bij bezoek aan de Sint Jan viel het op dat het beeldje van de 'Zoete lieve vrouwe van Den Bosch' niet in de kapel stond maar een mooie plek in het midden van de kerk had gekregen, omringd door een zee van kaarsen en waxinelichtjes. De Mariaverering in 's Hertogenbosch is nog springlevend blijkbaar. Ook gezien het forse aantal Mariabeelden omringd met bloemen die we in de binnenstad aantreffen.

Maria dient echter onze toeverlaat niet te zijn want zij weet van ons niet en hoort onze gebeden niet. Zij kan werkelijk niets voor ons betekenen. Dan moeten we toch echt op een ander adres zijn, aan het hoogste Adres waarvan zij zong: 'Mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker'.

Toen we aan het eind van de dag in Hedel gingen eten hoorden we -zittend op het terras- achter ons een aantal jonge mensen met elkaar praten over de kerk en het geloof. O.a. bracht een jonge dame -die kennelijk bij een protestantse gemeente behoorde- ter sprake dat volgens haar seksuele gemeenschap bij het huwelijk hoort, waarop een ander dat maar een heel ouderwetse opvatting vond. Ook was er een die vertelde zojuist een kaarsje te hebben aangestoken bij

Maria in de Bossche kathedraal omdat oma dat ook altijd deed. Mei was volgens haar zeggen immers de Maria maand. Daarop stak een jongeman -die inmiddels al wat aangeschoten was al was het vroeg in de avond- met haar weer de draak. Toen ik af ging rekenen sprak ik even met de jongelui. De jongeman meende dat hij de kardinaal in eigen persoon voor zich had gezien mijn outfit en begon al iets te brabbelen over de Vader, de Zoon en de Heilige Geest, waarop een ander hem berispte om zijn oneerbiedigheid. De knaap was derhalve niet helemaal vreemd aan het wezen van het christendom. We hebben de jonge mensen toen maar in enkele woorden verteld ook bij het Mariabeeld te zijn geweest in de Sint Jan en gezegd dat ze allemaal heel goed naar Maria moesten luisteren. Vooral naar één ding waar alles van afhangt in leven en sterven. De woorden die Maria sprak op de bruiloft te Kana: 'Doe wat Hij (dat is de Heere Jezus) u zegt!' Dat moeten wij ook doen.

## **Bij de diensten**

Komende zondag (de zogenaamde weeszondag) hoop ik in Wezep en Tricht het woord des Heeren te verkondigen. In uw midden hoopt 's morgens ds. P. Molenaar -die me ruim twaalf en half jaar geleden in uw midden bevestigde- voor te gaan en in de middag ds. J. C. de Groot. Gezegende diensten toegewenst. Zullen we vooral niet vergeten dat we 's zondags tweemaal verwacht worden in het huis van gebed? Wat zouden de vervolgte christenen jaloers zijn op de mogelijkheden die wij allemaal krijgen om onder het woord te komen en wat zouden zij hun hoofd schudden wanneer ze zouden opmerken dat met het gebruik daarvan in het vrije westen zo slordig wordt omgegaan??

## **Ter overdenking**

Die niet de voorzienigheid van God ziet in z'n leven is de ongelukkigste van alle mensen (Johannes Calvijn)

*de redactie*