

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 21



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 28 mei 2023

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. C. Budding te Goudswaard (Bediening Heilige Doop)

D.V. maandag 29 mei 2023

09.30 uur ds. M. van Kooten (Bevestiging nieuwe lidmaten)

## **Collecten**

28 en 29 mei

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie (GZB/SEZ)

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

28 mei

Eveline de Ruiter-Monster, Francine van der Zande-Roordink en Karlijn Bronkhorst

28 mei (middag)

Annet van den Hardenberg en Martianne Vermeer

29 mei

Jeannet Fijan-Heijkamp, Nelleke Schoonhoven-Slappinge en Daniël Fijan

## **Zondagsschool**

Beste kinderen van de zondagsschool,

We hopen elkaar voor de zomervakantie nog 3 keer te ontmoeten. D.V. 28 mei en 4 juni in je eigen groep. Op zondag 11 juni zullen we in 't Kerkerf met alle groepen samenkomen om afscheid te nemen van de jongens en meiden uit groep 8. Alle kinderen van de zondagsschool én de familie van de leerlingen uit groep 8 van harte welkom!

Hartelijke groet het team van de zondagsschool

## **Gebedskring**

Op D.V. zaterdag 27 mei hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en willen we ons laten leiden wat er in Filip 4 vs 6-7 geschreven staat, maar ook bidkend en smekend om de belofte en vervulling van de Heilige Geest. Daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom.

## **Gemeenteavond**

Zoals we laatst al aangegeven hebben: DV woensdag 31 mei hopen wij onze gemeenteavond te organiseren. Alle gemeenteleden hartelijk welkom. Tevens een bericht van de diaconie: de diaconie zal op deze avond een mededeling doen over de woning gelegen aan de Veenweg 94. Een hartelijke groet namens de penningmeesters.

### **Zegen op de Veluwe**

Binnenkort verschijnt een nieuw boek over een opmerkelijke episode uit de kerkgeschiedenis van de Veluwe. Het is geschreven door B. Hoogwerff en draagt als titel 'Zegen op de Veluwe' en bevat herinneringen aan geestelijke ervaringen.

Recent ontdekte bronnen laten zien dat er op de Veluwe veel geestelijke ervaringen zijn geweest. De Nijkerkse Opwekking van 1749-1752 is bekend. Veel minder bekend zijn de diverse ervaringen die daarna zijn gevolgd in plaatsen als Elspeet, Nunspeet, Putten, Scherpenzeel en Woudenberg. Daarbij was kaf onder het koren, maar toch mogen we vaststellen dat deze ervaringen niet zonder vrucht zijn gebleven. De Veluwe kwam meer en meer onder het beslag van Gods Woord.

Hoogwerff beschrijft niet alleen deze opmerkelijke periodes uit de Veluwe kerkhistorie, maar laat ook zien dat Gods werk zich heeft voortgezet. Uit de vruchten is gebleken dat er velen zijn geweest die in die tijden werkelijk van geestelijk dood geestelijk levend zijn gemaakt. En binnen vele families heeft de Heere van kind tot kind en van geslacht tot geslacht Zijn Naam voortgeplant.

Het boek dat 256 bladzijden bevat kost €23,50.

Uitgeverij Den Hertog nodigt u van harte uit voor een bijeenkomst rond de presentatie van dit nieuwe boek. Die zal worden gehouden op D.V. zaterdag 27 mei, van 14.30 tot 16.00 uur in de Hervormde kerk te Elspeet (Nunspeterweg 3)

Naast de boekpresentatie zullen er lezingen worden verzorgd door de auteur en door ds. M. van Kooten. De bijeenkomst zal worden afgesloten door ds. G. van Manen. Na afloop staat de koffie voor u klaar in gebouw 't Kerkerf (achter de kerk). Daar zal ook het boek worden verkocht.

### **Oranjehofkoor.**

De eerstvolgende oefenmiddag is op D.V. woensdagmiddag 31 mei van 15.30 u tot 16.30 u in de Ridderzaal van de Oranjehof.

Met het Oranjehofkoor zingen we Psalmen en geestelijke liederen. Zo de Heere wil en wij leven hopen we ook met Pasen weer enkele uitvoeringen te geven. Zingt u graag? Nieuwe leden zijn hartelijk welkom. U hoeft geen professionele zanger te zijn. We zingen in twee partijen, alt en sopranen. Ook mannen zijn hartelijk welkom. Als we een aantal mannen erbij krijgen kunnen we in drie partijen gaan zingen. Wees welkom en kom rustig eens luisteren. Met een hartelijke groet.

### **Tijdrede SGP**

Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten heeft op D.V. dinsdagavond 6 juni 2023 een Tijdrede belegd. Voorganger is Ds. A.A. Egas te Damwoude. De aanvang is 19.30 uur. De dienst wordt gehouden in het kerkgebouw van de Hersteld Hervormde Gemeente.

We willen u van harte uitnodigen om deze dienst bij te wonen.

U kunt deze dienst eventueel ook digitaal beluisteren via: <https://www.hhgelspeet.nl/preek-luisteren>

De collecte die wij tijdens deze dienst houden kunt u evt. ook overmaken op NL02RABO0387501827 ten gunste van Kiesvereniging SGP onder vermelding van "Tijdrede SGP".

Met vriendelijke groet,

Het bestuur van Plaatselijke Kiesvereniging van de SGP Elspeet-Vierhouten

### **Houd je kalm, zing een Psalm**

Afgelopen vrijdag was ik in de Grote kerk te Zutphen. Een schitterend staaltje van architectuur. Verbazingwekkend ook hoe men de zwaar toegetakelde kerk na de Tweede wereldoorlog weer opgebouwd heeft. Het is bijna vijftig jaar geleden dat ik in de kerk was bij een orgelbespeeling van de bekende Feike Asma. Hoewel het Bader-orgel niet direct gebouwd is voor de vertolking van het romantische repertoire was het toch een bijzondere gebeurtenis. Inmiddels is de kerk opnieuw gerestaureerd en mag het oude stadje een waardig bedehuis hebben.

In de kerk zijn er heel veel dingen te zien die herinneren aan de tijd dat de kerk als Rooms Katholieke kerk fungeerde. Een greep eruit. In het koort hangt een kroonluchter uit 1395. Daarop staan de namen van de twaalf apostelen, Maria en de Heere Jezus, met daarboven evenveel kaarsen. Men bedoelt daarmee het fundament der zaligheid uit te beelden. Me dunkt dat dan de naam van de Zaligmaker er met kop en schouder boven uit moest steken... Ook zijn er de restanten te vinden van enkele beelden die de Drie-eenheid Gods voor moeten stellen. Ondanks het uitdrukkelijk gebod dat geen gesneden beeld van Hem gemaakt mag worden deed men het toch. En het hoofd van de gene die de Allerhoogste moest voorstellen was een afbeelding van het hoofd van Maximiliaan de Grote die destijds keizer van Gelre was. Wat dat betreft is het te begrijpen dat er een paar flinke klappen zijn uitgedeeld om de beeldpartij te breken.

Het mag gezegd worden, in de kerk zijn er genoeg dingen te zien die op zich een geweldige prediking

inhouden. Zo hangt tussen enkele zuilen de heilige wet des Heeren. Aan de andere kant van de tien geboden lezen we de volgende tekstwoorden. 'Ik doe de genade Gods niet te niet want indien de rechtvaardigheid door de wet is, zo is dan Christus tevergeefs gestorven' (Gal.2:21); Dit alleen wil ik van u leren: Hebt gij de Geest ontvangen uit de werken der wet of uit de prediking des geloofs (Gal.3:2) en 'Wij besluiten dan, dat de mens door het geloof gerechtvaardigd wordt, zonder de werken der wet (Rom.3:28). Wat een juiste zienswijze van de wet. Al mijn werken en doen telt niet mee. Ik kan mezelf niet opknappen. 'Bij al mijn deugd, bij al mijn werken vind ik geen troost die mij kan sterken, geen hoop dan die ik op U bouw'. Op een van de pilaren is een muurschildering te zien van de geschiedenis van de koperen slang. Is er rijker evangelie denkbaar? Zo is de Heere Jezus immers gehangen opdat zij die door de slang gebeten zijn genezen zouden worden. Zo heeft hij het Nicodemus voorgehouden en daarmee ook ons.

Ook de koperen doopvont daterend uit 1527 is een kijk waard. Stadhouder Frederik Hendrik blijkt ooit gezegd te hebben: 'Wie in Zutphen is geweest en dit niet gezien heeft, heeft ook Zutphen niet gezien. Onvergefelijk zou het zijn dit kunstwerk te vernietigen en om te smelten voor kanonnen.' Dat kon in die dagen zomaar gebeuren. Erger dan het verloren gaan van deze kunstschat zou het zijn wanneer Gods verbond en woorden niet meer als schatten zouden worden gadeslagen. Wormser zei ooit: 'Leer de natie haar doop verstaan en de natie is gered.' Dat was in de dagen dat er geen Nederlander ongedoopt was....

In vroeger dagen was Zutphen een bolwerk van het gereformeerde gedachtengoed. Een van de eerste voorgangers, Wilhelmus Baudartius, heeft zelfs als kenner van het Hebreeuws meegewerkt aan de tot standkoming van de Statenvertaling. Zijn graf met opschrift is nog te vinden in de kerk. Langzamerhand verdween de gereformeerde prediking. Van 1896 tot 1920 werd de gemeente gediend door de vrijzinnige ds. H.van den Bergh Eysinga die zich tot communist ontwikkelde en regelmatig liet hij de blinde organist Cornelis Bute het socialistische 'Morgenrood' of 'de Internationale' spelen. Willem Kloos die niets met godsdienst ophad vond dat deze Zutphense predikant de gemeente voor de gek hield. Hij was van mening dat iemand die het historisch bestaan van Jezus Christus uit het christendom wegnam en aan het Evangelie een vage filosofische zin toekende een wijsgerige fantast was, maar geen christen meer genoemd mocht worden'. Het is te begrijpen dat op den duur een hervormde evangelisatie op gereformeerde grondslag

van de grond kwam die er tot op heden nog mag zijn. Ds.Jac.van Dijk is destijds nog gevraagd om mentor te worden voor deze verontruste kerkmensen omdat hij van van 1973 tot aan zijn vervroegd emeritaat een jaar later aldaar leraar godsdienst was op een schoolengemeenschap.

Ik verwacht niet dat ik me thuis zou voelen onder de prediking heden ten dage in de Grote kerk. Wel trof me een opmerking uit het kerkblad 'KerkZin' geschreven door de predikante die aan de Grote of Sint Walburgskerk verbonden is. Zij vermeldde dat op het toegangsscherf van haar telefoon staat: 'Keep calm, sing a Psalm'. Temidden van alle onzekerheden in onze tijd alsmede het oorlogsrumoer is dat geen verkeerde raad. Zeker niet wanneer we door de zonde worden benauwd en het geweten getuigt dat we tegen alle geboden Gods gezondigd hebben en de duivel toesist dat we geen heil bij God hebben. Wat een troost is er dan in de Psalmen te vinden. Niet voor niets noemde Luther de Psalmen een bijbeltje in het klein.

### **Bij de diensten**

Aanstaande zondag en maandag is het Pinksteren. Driemaal krijgen we de gelegenheid om op te gaan onder het geklank van het woord. Op eerste Pinksterdag openen we de Heilige Schrift in Ezechiël 1 en Handelingen 2. 's Middags hoopt ons oude gemeentelid ds. Budding uit Goudswaard voor te gaan die dan tevens zijn eerste kleinkind Emma zal dopen. Zelf ben ik die middag in Aalburg. Op Tweede Pinksterdag hopen een tiental jonge mensen uit de gemeente belijdenis van het geloof te doen. We lezen dan Hebreëen 3. Van harte wensen we u gezegende Pinksterdagen toe en moge de Pinkstergeest ook onze hof doorwaaien.

### **Ter overdenking**

Met de woorden 'Ik ben de Heere uw God' spreekt God de mensen op geen andere manier dan alsof er slechts één mens was. God zegt niet: Ik ben de Heere jullie God maar Hij zegt heel persoonlijk 'jouw'. Als Hij zegt 'Ik ben de HEERE uw God, dan wil dat letterlijk zeggen: Ik zal u en een ieder van u in het bijzonder aannemen alsof er slechts één mens en verder niemand op aarde was. Dat doe Ik met de bedoeling dat u Mijn Woord nog ernstiger zou aangrijpen, omhelzen en bewaren. Niemand zou dan mogen zeggen: God heeft wel de wet gegeven, veel edele en grote dingen geboden en bovendien wil Hij de mensen genadig zijn, hun God zijn en met hen omgaan zoals een vader met zijn kind, maar mij gaat dat misschien níét aan! Wie weet of Hij ook mij bedoelt? Het geldt misschien alleen voor anderen. Het is de natuur van de mens om

het woord van God in de wind te slaan en het niet te geloven. Ze staan andere mensen aan te gapen en denken er geen moment aan dat het over hezelf gaat. Op deze manier wil God hen nu de pas afsnijden en voorkomen dat ze met open mond naar anderen staan te kijken om te zien wat die doen. Hij wil hen juist verzekeren dat Hij een ieder van hen in het bijzonder bedoelt, als Hij zegt: "Ik ben de Heere uw, úw God. U bedoel Ik en niemand anders! (Maarten Luther)

*de redactie*