

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 39



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 1 oktober 2023

09.30 uur ds. J. Lohuis te Scherpenisse

15.00 uur ds. J. Lohuis

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Diaconie, bestemd voor noodhulp Noord-Afrika (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Ageeth van Steeg-Rozendaal, Trijntje van den Berg-Huls en Julia de Weerd

Noodhulp voor slachtoffers storm en aardbeving Noord-Afrika

Opnieuw werden we opgeschrikt door rampen, nu in Noord-Afrika. Een verwoestende storm in Libië en een

heftige aardbeving in Marokko hebben vele duizenden slachtoffers en gewonden geëist. Veel mensen zijn al hun bezittingen kwijt en het ontbreekt hun aan alles. U kent de heftige beelden en verhalen. In deze gebieden leefden al mensen die het moeilijk hebben, waaronder ook christenen, die al weinig hadden en nu feitelijk alles kwijt zijn. Gelukkig wordt er van alle kanten hulp geboden. Bid voor hen en voor de uitbreiding van Gods koninkrijk ook in dit gebied! Ook wij mogen daaraan, letterlijk en figuurlijk, een steentje bijdragen door een gift te geven. Daarom willen we D.V. 1 oktober a.s. een diaconiecollecte houden voor al deze mensen. Het betreft de derde collecte aan de deur. De opbrengst van de collecte, wordt via het Christelijk Noodhulpcluster beschikbaar gesteld voor dit doel. Uw Diaconie

JV Timotheus 14+

Ha jongelui, Afgelopen zaterdag hebben we een mooie startdag gehad. We hebben meerdere spellen gedaan, en samen gezongen bij het kampvuur. Fijn dat er zoveel animo was, en om te horen dat jullie het zo leuk vonden. D.V. 10 oktober willen we weer verder gaan met de JV-avonden. Van 19:00 tot 20:30. Als vanouds willen we eerst Bijbellezen, bidden en zingen. Na de pauze volgt een spel of activiteit. Kom je ook? Groeten Wijnand en Johan

Catechisaties

Het was goed om de jeugd weer te ontmoeten op catechisatie. 'k Miste toch nog wat catechisanten. Maandag of vrijdag hopen we ze alsnog te ontmoeten. De eerste groep moet leren 2 Timotheus 3:14-15. De tweede groep de vragen en antwoorden 50,51 en 52 van de Heidelberger Catechismus. De laatste groep

moet leren de vragen op blz.8 en maken de vragen op blz.8 en 9 van de Enige troost.

Gebedskring

Op D.V zaterdag 30 september hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom.

Gemeentedag Zaterdag 7 Oktober 2023

DV Zaterdag 7 okt is er gemeentedag in het Kerkerf, Dit is tevens opening van het winterwerk. Voor de liefhebbers is er een fietsroute uitgezet van ongeveer 28 km. Deze fietstocht begint om 13:15 (bij droog weer, en eigen inzicht). Voor degenen die niet willen of kunnen fietsen is er inloop vanaf 15:30 uur. Er is dan koffie, en er is dan ook gelegenheid om Dominee van Kooten te feliciteren, Bij droog weer is er een springkussen voor de kinderen, om 17 uur is er een broodmaaltijd en stukje vlees van de BBQ. Hier willen we om 17 uur mee beginnen om op tijd klaar te zijn voor het avondprogramma. Tussen het eten en het avondprogramma zal Henry Frens nog wat spelen op het kerkorgel. Rond 19 uur zal het avondprogramma beginnen. Ittyuel Khokhar een gevluchte Pakistan hoopt voor ons te spreken over de christenvervolging en de gevaren van islam. Iedereen van harte welkom

Muzikale middag in Oranjarahof

Op donderdag 5 oktober wordt opnieuw een programma van zang aangeboden. Soliste en koorleider Marrejan Mol (voormalig solist en koorleider) begeleidt de zang en zingt deze middag ook zelf. Zij biedt dit m.n. de ouderen aan! De zang wordt begeleid door organist Henri Frens. Er worden psalmen, geestelijke liederen en enkele oud Hollandse liederen gezongen. Speciaal families/mantelzorgers van ouderen met dementie hartelijk welkom om met partner/familieid van dit aanbod gebruik te maken. Uiteraard zijn ook andere belangstellenden zijn welkom. We zijn opnieuw te gast in zorgcentrum Oranjarahof, Staverdenseweg 34 in Elspeet. Het programma begint om 14.45 uur, er is een pauze en de afsluiting is rond 16.00 uur. Inloop vanaf 14.30 uur. Toegang gratis.

Om alles goed te kunnen regelen en een te volle zaal te voorkomen, svp vooraf opgeven. Dit kan bij de locatie Oranjarahof, tel 0577-492278.

Hartelijk welkom op deze middag, de initiatiefnemers Marrejan Mol, Eefke van Pijkeren, Gespecialiseerd Verzorgende Psychogeriatric, Frederica Frens,

vrijwilliger en Cokky de Visser, vrijwilliger van Vrienden van Oranjarahof.

Oranjarahof Najaarsmarkt - Zorgmarkt

Op vrijdag 6 oktober kunnen de bestelde producten worden opgehaald. Er is van 16.00 – 21.00 uur een gezellige markt met veel standhouders. Allemaal instellingen en bedrijven die gericht zijn op Zorg & Welzijn. Om 16.00 uur hoopt wethouder J. Elskamp de markt te openen. Verder is de Verkoopthal aanwezig met leuke koopjes. Nieuw is een winactie van 5 Oranjarahofgoodiebags. Natuurlijk is er gelegenheid om iets lekkers of gezonds te eten en te drinken. In plaats van thuis te eten is een broodje hamburger of broodje gezond van Oranjarahof een goed alternatief. Bovendien zijn er elk half uur twee mini-lezingen van maximaal 10-15 minuten.

1. 16.30 uur Albert van Elp: Adullam, hoe werkt dat voor mij?
2. 16.30 uur Icare: De veelkleurige mantel van de mantelzorger.
3. 17.00 uur Ina de Wilde: MBVO (meer bewegen voor ouderen).
4. 17.00 uur Fernand Dijkgraaf: Gezond op straat.
5. 17.30 uur Ds. M. van Kooten: Zorg in de Bijbel.
6. 17.30 uur De Vluchtheuvel, Marian Ruitenbergh: Stabiele relaties?
7. 18.30 uur RST: Hoe trek ik mijn steunkous aan en uit?
8. 18.30 uur Optiekhuis Elspeet: Zorg voor mijn bril.
9. 19.00 uur Wim van Rossum: Hoe zit het ook alweer met mijn (christelijke) zorgpolis?
10. 19.00 uur SWN (St. Welzijn Nunspeet): Eenzaamheid.
11. 19.30 uur Optiekhuis Elspeet: Zorg voor mijn bril.
12. 19.30 uur RST: Hoe trek ik mijn steunkous aan en uit?
13. 20.00 uur Dr. C. Polderman: Diabetes?
14. 20.00 uur SWN (St. Welzijn Nunspeet): Eenzaamheid.
15. 20.30 uur Ds. M. van Kooten: Heilige onbezorgdheid.
16. 20.30 uur De Vluchtheuvel, Marian Ruitenbergh: Stabiele relaties?
17. 21.00 uur Korte centrale afsluiting door ds. M. van Kooten.

We hopen dat velen van u komen om informatie te ontvangen en uiteraard ook om Oranjarahof te steunen en de sfeer hier te proeven. Er is een breed programma samengesteld. Standhouders die iets te bieden hebben. Laat u verrassen. Bij de ingang ontvangt

u een gezonde verrassing en een programmaboekje. Iedereen hartelijk welkom!

Doorlopende kaartenverkoop Stephanos

Graag attenderen we u op onze doorlopende kaartenverkoop bij Simons Kleding in Elspeet en aan huis; Reijnvaanerf 8, Elspeet (Liefst na een berichtje: 0622391884) De prachtige vierkante fotokaarten kosten €1,25 per stuk en 11 stuks voor €12,50. Betalen kan contant of via een betaalverzoek/ QR code. De opbrengst komt geheel ten goede aan Stichting Stephanos. We hopen dat u snel een kijkje komt nemen! Werkgroep Stichting Stephanos Elspeet

Bibliotheek Tolle Lege

De herfst is weer begonnen, het perfecte moment om een boek te lezen! Per 1 oktober zijn de openingstijden van onze bibliotheek:
Zaterdag 10.00 - 11.30 uur
Woensdag 13.30 - 14.30 uur
Van harte welkom aan de Nunspeterweg 12 in Elspeet. Meer info, of de catalogus bekijken? www.tollelege-elspeet.nl

Psalmzangavond met Bovenstem

Op D.V. Zaterdagavond 14 Oktober zal om 19.00 uur in het kerkgebouw van de Gereformeerde Gemeente in Nederland een psalmzangavond worden gehouden met bovenstem. Spreker is ds.A.J.van Wingerden en organist Arthur de Jong. De collecte is voor de Gereformeerde Bijbelstichting

Gebroeders Staverman predikant te Elspeet (I)

Een van de mooie plaatsjes in Twente is het schilderachtige stadje Ootmarsum. Meerdere malen bezochten we musea en niet te vergeten de oude laat middeleeuwse H.Simon en Judaskerk en de twee eeuwen oude hervormde kerk. Ootmarsum dat overwegend Rooms Katholiek is had in het verleden een bloeiende gereformeerde kerk. Zelfs hadden ze twee predikanten. De reformatie vond pas laat plaats want in 1597 veroverde prins Maurits het stadje uit handen van de Spanjaarden en kon een gemeente gesticht worden. Dat was overigens van korte duur want acht jaar later heroverden de Spaanse troepen Ootmarsum en de oude middeleeuwse kerk die sedert de verovering van het stadje voor de gereformeerde eredienst werd gebruikt werd weer op Rooms Katholieke wijze opgetuigd. In 1626 wisten de Staatse troepen Ootmarsum weer terug te winnen uit handen van de Spaanse dwinglandij. De kerk kwam weer in handen van de gereformeerden. Maar deze vreugde was niet van al te

lange duur. In het zogenaamde rampjaar 1672 en Nederland in strijd was met Engeland, Frankrijk, Keulen en Munster kwam de kerk weer in Roomse handen. Het was de predikanten verboden samenkomsten te houden en wanneer ze deze hielden werden ze uit elkaar gejaagd. In 1674 mochten de protestanten hun kerk weer herinrichten voor de gereformeerde eredienst. Abraham van Laer die er toen stond preekte bij die gelegenheid over Haggai 2:10 'De heerlijkheid van dit laatste huis zal groter worden dan van het eerste spreekt de HEERE der heirscharen en in deze plaats zal ik vrede geven, spreekt de HEERE der heirscharen'. Na afloop van de dienst werd de oranjevlag gehesen van de kerktoren en de klokken geluid. Ruim een eeuw mochten de gereformeerden zich verheugen in het bezit van de kerk. De perioden waren steeds langer, acht jaar, 46 jaar en vervolgens 121 jaar. Toen kwamen de legers van Napoleon naar Nederland. Dat ging Ootmarsum niet voorbij. Ds.van Loo schreef in zijn dagboek bij 1 februari 1795 dat er geen kerkdienst was gehouden omdat de kerk tot paardenstal, gaarkeuken en hospitaal was omgetoverd. Terwijl hij twee weken later schreef: "Geen godsdienst in de kerk, maar in mijn hart gehouden. De dag vloog om, ik wist van geen verveling, geen onrust, geen vrees, had veel tijds een biddend bestaan. Maar vreselijk rumoer op de straat, vlak voor mijn deur van trappelende paarden, schreeuwende huzaren, vloekend en razend'. Inmiddels haalde de dominee met behulp van gemeentelieden de uit 1614 daterende kansel uit de kerk en gaf die een goed plekje in de pastorietaan. In 1809 werd de kerk aan de Rooms Katholieken toegewezen omdat het merendeel van Ootmarsum die godsdienstige gezindheid was toegedaan. De protestanten kregen 12000 gulden om een nieuwe kerk te bouwen en daarheen verhuisden de kansel, het oude Berner-orgel, de banken en zelfs de grafsteen van een belangrijk figuur uit de Ootmarsumse geschiedenis. Aanvankelijk wilden de protestanten de kerk niet prijsgeven. De Rooms Katholieken gingen massaal in gebed om hun kerk terug te krijgen uit de handen van de 'ketter'. Na de 'gebedsverhoring' boden bakker, winkelier, slager en kroegbaas hun waren gratis aan. Er waren er zelfs die een ham of een stuk rookvlees aan de deur hingen met een mes erin om de armen uit te nodigen. In dit geschiedrijke plaatsje is ooit onze oud predikant ds.Stelwagen geboren omdat zijn vader daar politieagent was. Ook was het de bakermat van de familie Staverman waaruit de gebroeders Staverman die onze gemeente gediend hebben gesproten zijn. Verschillende Stavermannen fungeerden als burgemeester van Ootmarsum. Een daarvan was Hendrick

Staverman over wie voorts niets bekend is dan alleen dat zijn zoon Henricus theologie studeerde te Franker maar waarschijnlijk nooit een gemeente heeft gehad. Een dochter trouwde met de zojuist genoemde ds. van Laer die Ootmarsum diende van 1659 tot 1701.

De latere burgemeester Reint Staverman had twee dochters en twee zoons. De oudste was Maximiliaan Carel Diederik Staverman (1697-1728) die predikant werd in het Duitse Gronau (1720-1723) en Oosterheselen (1723-1728). De jongste zoon was Jan Reinder Staverman (1699-1766) en zijn vader opvolgde als burgervader van Ootmarsum. Hij had leiding over het stadje gedurende een tijd van vrede waarin de gereformeerden kerkten in de Oude kerk en de Rooms Katholieken samenkwamen in een schuilkerk buiten het stadje.

Deze Jan Reinder had twee zoons die evenals hun jong gestorven oom Maximiliaan dienaren werden van het Goddelijke woord. De jongste was Reinhard Carel die van 1763 tot 1822 predikant was van het in Bentheim gelegen Neuenhaus. Hij behoorde duidelijk tot een stroming in de kerk waar de schriftuurlijk bevindelijke prediking in het middelpunt stond. Hij was het die met zijn plaatselijke collega Cappenberg in 1775 een voorwoord schreef op het boek 'Gods genade verheerlijkt' van de Neuenhauser inwoner Geesjen Pamans (1727-1821) die afkomstig was uit een zeer arm milieu en pas op 20 jarige leeftijd leerde schrijven. Toen ze die kunst te pakken had schreef ze maar liefst een boek van meer dan 670 bladzijden over het werk Gods aan haar ziel verheerlijkt. Maar dat niet alleen. Ze gaf ook raad en onderwijs in geestelijke zaken. Iemand als ds. Bernardus Moorrees was een van haar leerlingen. Later is dat boek nog eens heruitgegeven door ds. A.P.A. du Cloux die ooit in Elspeet is beroepen geweest. In mijn kast staat een uitgave uit 1979. Zelfs verscheen bij uitgeverij Snoek te Ermelo in 1999 nog een herdruk. Staverman schreef in de proloog: 'Zoals het wonderwerk des Geestes op de eerste Pinksterdag van sommigen bespot werd, zo zal het niet vreemd zijn, als er integendeel ook mensen gevonden worden die aan de echtheid van zeldzame genade twijfelen, omdat men toch een tijd beleeft, waarin zeer velen het leven dat met Christus verborgen is in God niet kennende, het christendom al te natuurlijk begrijpen en voor de werkingen van de Heilige Geest geen achtting hebben, ja waarin sommigen zo ver gaan, dat zij dezelve geheel ontkennen, en alles wat er van bevindelijke werkzaamheden van waarlijk godvruchtigen gesproken en geschreven wordt voor dweperij houden; gelijk het ook zelfs enigen van Gods kinderen alles, wat met hun eigen ondervinding en hun

weg niet overeenkomt, wel eens verdenken en in twijfel trekken'. In haar eigen voorwoord schreef Geesjen veel zegen gehad te hebben onder de prediking van R.C. Staverman,

Reinhard Carel had een zoon, Willem genaamd, die de hervormde gemeente van Holten diende van 1794 tot 1798. Hij overleed een jaar later op jonge leeftijd te Neuenhuis waar toen zijn vader nog stond. Vader overleefde zijn zoon nog 23 jaar.

De oudste zoon van Jan Reinder Staverman was Albertus (1733-1788). Hij was predikant te Wapserveen (1756-1781) en Beilen (1781-1786). Met zijn in Oldenzaal geboren vrouw Geertrui Bos (1742-?) die mogelijk dienstbode was in zijn ouderlijk huis ontving hij twee zonen die hem volgden in zijn voetspoor. Allereerst Jan Reinder Staverman (1762-1824). Van jongsaf was hij bezet met studiezin en kreeg een gedegen ondergrond van zijn vader. Hij bezocht de latijnse school te Ootmarsum en Oldenzaal waar hij tevens onderwezen werd in Grieks en Hebreeuws om vervolgens in het Duitse Lingen theologie te studeren. Nadat hij daar drie jaar had gestudeerd rondde hij zijn theologische studie af aan de Groninger universiteit waar hij o.a. les kreeg van Gerard Kuipers die eerde in Nijkerk predikant was en aldaar een geestelijke opwekking in de gemeente meemaakte welke landelijke bekendheid kreeg. Hij werd tot predikant te Beilen bevestigd op 6 juni 1786 waar hij zijn vader opvolgde. Hij ging in 1806 met emeritaat wegens 'aanhoudende lichaams- en zielsongesteldheid' volgens de Boekzaal. Hem werd een jaarlijks tractement van 500 gulden uitgekeerd. In 1812 keerde hij weer terug in actieve dienst en werd predikant op 19 januari predikant te Sint Johannesga. Vervolgens diende hij de gemeente Doornspijk waar hij op 7 juni 1818 intrede deed. Hij werd bevestigd door zijn broer uit Kolderveen met 1 Thes.5:13a terwijl hij intrede deed met 2 Kor.4:1 en 7. Hij kreeg in 1821 een beroep naar Koudum maar bedankte. Op 23 mei 1824 deed hij afscheid met een preek over 2 Tim.1:13. Op 30 mei 1824 deed hij intrede in Elspeet. Hij werd bevestigd door consulent D. Moreau uit Garderen met een preek over Filippenzen 2:29: Ontvangt hem dan in den Heere met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde.' Hij deed intrede met Jacobus 1:21b-22: ontvang met zachtmoedigheid het Woord, dat in u geplant wordt, hetwelk uw zielen kan zaligmaken. En zijt daders des Woords, en niet alleen hoorders, uzelfen met valse overlegging bedriegende' Hij overleed reeds op 7 december van dat jaar. In de Boekzaal der geleerde wereld lezen we dienaangaande namens de gemeente Elspeet. 'Slechts 16 weken mocht hij tot lering en stichting van velen het

evangelie van zijn Heere, zuiver naar de lessen van zijn Goddelijke Meester onder ons verkondigen, toen hij door een uitterende ziekte werd aangetast, en na twee maanden in het geloof aan dat Evangelie, hetwelk hij vele jaren heeft mogen verkondigen, in de Heere ontsliep. Wij betreuren in hem een waardig leeraar die ons, hoewel in een korte tijd, dierbaar geworden is.'

Op zondag 19 november stond ds.H.Slothouber uit Garderen stil bij dit sterfgeval en bepaalde de gemeente Elspeet bij Openbaring 14:13: 'Zalig zijn de doden die in de Heere sterven' en wekte de gemeente op om naar de lessen en het voorbeeld van de gestorvene op hun einde voor te bereiden.

(Wordt vervolgd D.V.)

Bij de diensten

Komende zondag heb ik geruild met ds. Lohuis zodat ik weer in onze vorige gemeente mag voorgaan. Geve de Heere gezegende diensten.

Ter overdenking

Bij de opwekkingspredikant Julius Dammann in Essen kwam eens een jongeman met allerlei spitsvondige vragen over Kains vrouw enz. Dammann veegde die vragen allemaal van de tafel en zei: De Heere Jezus is niet gekomen om spitsvondige vragen te beantwoorden maar om zondaren zalig te maken! (uit: Jezus onze bestemming, van Wilhelm Busch (1897-1966))