

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 41



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 15 oktober

09.30 uur ds. M.van Kooten

15.00 uur ds. M.van Kooten

D.V. woensdag 18 oktober

14.30 uur ds. M.van Kooten (Bijbellezing)

Collecten

1. Diaconie (GZB najaarszendingscollecte)

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Annemieke de Fijter-Tramper, Eveline de Ruiters-Monster en Thirza de Greef

Catechisaties

Volgende week is er geen catechisatie in verband met de herfstvakantie. De eerstvolgende keer moeten de maandagavondcatechisanten van het eerste uur leren de vragen op blz.16 en maken de opdrachten van blz.16 en 17 van 'De enige troost' deel 1. De tweede groep moet leren de vragen van blz.16 en maken de opdrachten op blz.16 en 17 van deel 2 en de derde groep moet maken de opdrachten op blz.9 van deel 3. De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz 14 en maken de opdrachten op blz 16 en 17 van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden deel 1.

Bijbellezing

Op D.V. woensdag 18 oktober hopen we de bijbellezingen over de Galatenbrief te vervolgen. We lezen opnieuw Galaten 2. De aanvang van de bijbellezing is 19.30 uur. Iedereen hartelijk welkom.

Bijbelkring

D.V. dinsdag 17 oktober willen we om 19.30 samenkomen in het Kerkerf om verder te gaan met het bespreken van de Romeinenbrief. We gaan hoofdstuk 2 met elkaar lezen en onderzoeken. Iedereen van harte welkom. De volgende avonden zijn 14 november, 12 december 16 januari, 13 februari en 26 maart.

Jeugdvereniging Maranatha 16+

Ha Jongens en meiden, Dv. Dinsdag 17 oktober 2023 gaan we weer beginnen. We willen jullie allen van harte uitnodigen om hierbij aanwezig te zijn. De avonden zien er als volgt uit; We beginnen met een lekker bakje koffie met iets lekkers. We gaan met elkaar een gedeelte uit de Bijbel lezen waarna er een inleiding wordt gegeven.

Na de inleiding doen we leuke spellen onder het genot van een hapje en een drankje! De avond begint om 19.30 uur in 't Kerkerf. Van harte welkom! Groeten, Peter, Dinand en Gerwin

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool,
D.V. zondag 15 oktober zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de herfstvakantie. Graag zien we jullie weer op zondag 22 oktober.
Hartelijke groetjes het team van zondagsschool Abia

NPV-avond Mantelzorger

Uitnodiging NPV-avond 24 oktober "Mantelzorger; hoe houd je het vol!?"

Je bent mantelzorger, je was het of je wordt het. Mantelzorger word je vroeg of laat. Maar hoe ben je mantelzorger en ook belangrijk: hoe houd je deze bijzondere taak vol? Deze avond willen we met elkaar nadenken over wat mantelzorg is en hoe we mantelzorger kunnen blijven in de toekomst. Met onze talenten en mogelijkheden. En hoe schakelen we op tijd hulp in? Van harte welkom!

Datum: D.V. dinsdag 24 oktober om 19.45 uur

Plaats: Andreaskerk, Anklaarseweg 185, Apeldoorn

Spreker: Corrie Vroon, voormalig productmanager mantelzorg bij Lelie Zorggroep

Bezinningsavond Hoornbeek

Hoornbeek Apeldoorn organiseert DV donderdag 26 oktober een bezinningsavond: 'Praten? Dat doet mijn kind niet (met mij)!'

Wie kent het niet? Uw kind komt uit school en gaat bijna direct naar z'n kamer. U vraagt: 'Hoe was het op school?' Het enige antwoord dat u krijgt, is: 'Goed hoor.' U wilt praten over het tijdstip waarop uw kind thuis moet zijn en het loopt uit op ruzie. U zegt iets over de preek en er komt geen reactie. Social media en vrienden lijken het gesprek met u als ouder(s) te verdringen.

Tijdens de bezinningsavond op DV donderdag 26 oktober hopen wij hierover met u na te denken. Het thema is: 'Praten? Dat doet mijn kind niet (met mij)'. We hebben Nico van der Voet bereid gevonden om de avond te leiden. Nico van der Voet is o.a. docent ethiek en studentenpastor aan de Christelijke Hogeschool Ede. Ook wanneer u nauwelijks aanloopt tegen communicatieproblemen met uw kind bent u van harte welkom. De bezinningsavonden kenmerken zich namelijk niet alleen door het luisteren naar de inleider, maar ook door ruimte voor onderling gesprek. Op

die manier kunnen we van elkaar leren en ideeën opdoen.

Aanmelden kan via deze link: <https://forms.office.com/e/4ywuzPHJcj>

De inloop is vanaf 19.15 uur. We hopen te starten om 19.30 uur en af te ronden om 21.15 à 21.30 uur. Eventuele vragen kunt u stellen via bezinningsavondapel-doorn@hoornbeek.nl

We hopen u op 26 oktober te ontmoeten op het Hoornbeek College in Apeldoorn!

Bijeenkomst Revoke

D.V. zaterdag 11 november 2023 organiseert Revoke een besloten bijeenkomst voor alle kinderloze echtparen. Astrid Bokhorst (NPV) hoopt een lezing te houden over het thema 'Mag alles wat kan? Samen bezinnen op onvruchtbaarheid.'

Locatie: Adventkerk, Vijftien Morgen 51 te Veenendaal. Inloop 14.00 uur, meer info op www.revoke.nl of 0318 – 45 65 87.

Landelijke Contactdag Winstuitverlies

D.V. zaterdag 18 november a.s. is de Landelijke Contactdag Najaar 2023 van Stichting Winstuitverlies. De aanvang is om 10:15u in het gebouw 'Rehoboth' bij de Hersteld Hervormde Kerk in Nederhemert.

De lezing wordt verzorgd door ds. H.J. Agteresch die als arts-internist en vanuit het pastoraat weet wat de gevolgen van de ernstige ziekte kanker betekent voor het leven in geloof. Na de inleiding hoopt hij in te gaan op uw en jouw vragen.

Iedereen die getroffen is door, betrokken is bij of een geliefde heeft verloren door kanker is van harte welkom! Samenkomen om vanuit Gods Woord uit te zien naar de Troost(er) bij kanker. Bent u, ben jij er deze keer ook bij? Aanmelden (verplicht): www.winstuitverlies.nl

Bijbelse ambten en beroepen (LXVI)

Onderwijs was in de dagen van de dagen waarin de Bijbel op schrift werd gesteld van heel andere orde dan heden ten dage. Wanneer –de enige keer trouwens- de onderwijzer genoemd wordt moeten we dan ook niet direct aan een leraar of meester denken. De enige tekst waarin van onderwijzer wordt gesproken is Spreuken 5:13: 'En heb niet gehoord naar de stem mijner onderwijzers, noch mijn oren geneigd tot mijn leraars'. We moeten bij denken aan een ieder –of het nu ouders, priesters, levieten, leraren zijn- aan hen die onderwijs geven. In de zojuist geciteerde tekst moeten we dan ook niet direct aan onderwijs op school denken –trouwens betreffende scholen wordt in de

bijbel alleen gesproken over profetenscholen en de school van Tyrannus (Hand.19:9) waar Paulus het woord bediende. Deze Tyrannus blijkt een privé school gehad te hebben in Efeze. De naam doet denken aan de school van een of andere strenge meester zoals we dat kunnen vinden in een van de boeken van Bordewijk, getiteld 'Bint'. Of het werkelijk een man was die de school tiranniseerde is onbekend. In ieder geval stelde hij de school ter beschikking aan Paulus. Volgens een Grieks handschrift was dat op het heetst van de dag wanneer het voor de leerlingen te heet was om les te krijgen. Blijkbaar was het voor de gemeente geen probleem.

Onderwijzer wat wij er onder verstaan is een zeer belangrijk beroep daar deze de jeugd of ouderen die op latere leeftijd bij willen scholen onderwijs geeft. Onderwijs kan gekleurd zijn. Daarom is er in het verleden gekozen in plaats van openbaar onderwijs voor christelijk onderwijs en toen dat uitholde voor reformatorisch onderwijs. Inmiddels heeft de geschiedenis geleerd dat dit onderwijs geen garantie biedt dat alle onderwijzers onderwijzen naar Schrift en belijdenis. Een handtekening zetten onder statuten is soms zo gedaan zonder echt te weten wat men ondertekent. Treffend heeft onlangs dr.C.A.van der Sluijs daarover geschreven in zijn boekje 'De vromen zullen U verhogen'. Ik citeer: 'Laat ik vooropstellen dat ik blij ben met onze reformatorische scholen en instellingen. Ik ben er dankbaar voor, maar met vrees en beven. Alles hangt af van de persoon in kwestie die daar dienend bezig is en die daar genad mag uitdelen. Maar een onbekeerde leraar kan in feite eigenlijk geen zinnig woord over God en Zijn dienst zeggen. Alles wat zo iemand zegt, is in zekere zin napraten. Dat heeft de duivel ons geleerd. Dan gaat het eigenlijk om een bediening des doods in een doodse bediening'. Ds.G.W.Locher die onze gemeente diende van 1888 tot 1898 en daarna tot aan zijn emeritaat in 1914 te St.Johannesga schreef ook eens iets dergelijks. Het was naar aanleiding van een christelijke school die in St.Johannesga werd opgericht. Ds.Locher die inmiddels als emeritus predikant in 's Gravenmoer woonde schreef aan ene Oenema die in St.Johannesga woonde en regelmatig met Locher correspondeerde dat hij er in theorie sterk voor moest zijn omdat de vreeze des Heeren het beginsel is van alle wijsheid. Zijns inziens hing alles van de meester af of de school werkelijk goed of christelijk is. Hij schrijft dan over de christelijke school van 's Gravenmoer: 'Wij hebben hier een zogenaamde christelijke school, maar de versjes die de kinderen leren zijn allesbehalve naar mijn geest; ze leren dat ze gelijk Jezus moeten zijn'. Hij doelt daarbij op het versje 'Ik

wens te zijn als Jezus, zo nederig en zo goed, Zijn woorden waren vriendelijk, Zijn stem was altijd zoet'. Dat was een wat te zoetsappige voorstelling van de Heiland. Immers wat kon Hij toornen tegen de kooplieden in de tempel, alsmede Zijn discipelen die de kinderen verhinderden tot Hem te komen. Locher vervolgt: 'Het komt er op aan of men een leider van een school kan krijgen, die in waarheid Gods Woord onderwijst. Zou men zo iemand vinden, dan zou ik, vóór oprichting van een christelijke school zijn; anders zou ik wachten tot de Heere uitkomst geeft'.

Een zegen is het wanneer het onderwijs mag zijn overeenkomstig Gods Woord. Laten we het maar gedurig opdragen aan de troon der genade. Wanneer ik dit schrijf, moet ik belijden dit te weinig te doen, in de binnenkamer en in de kerk. Wanneer er dan iets mis gaat hebben we reden genoeg om onszelf aan te klagen. Ik denk daarbij aan wat ds. J.H. Koster van Montfoort schreef in 1929 vanuit de pastorie waar ik vijftien en half jaar heb mogen wonen: 'Onlangs had ik een mormonenzending op bezoek, afkomstig uit onze streek. 'k Had juist een zeer slagvaardige vriend uit Gouda bij me, die de zending geducht neersloeg (met woorden MvK), tot ik tussenbeide kwam en zei: 'Vriend! Ge slaat de verkeerde, sla mij toch, want wiens schuld is het dat dit verdwaalde schaap zo ver verstrikken kon? Dat is mijn schuld. Had ik als leraar de plaats ingenomen die ik moest innemen met Gods volk, had ik geschieden als een licht in de wereld, als een stad op een berg, had ik met Gods volk op mijn plaats geweest, gewisselijk de belofte zou zijn vervuld: 'Dat de vijanden zich geveinds onderwierpen'. Terug naar Spreuken 5:13. Hier voert Salomo iemand sprekende in—onder de inspiratie van de Heilige Geest— die brult onder de gevolgen van niet geluisterd te hebben naar het onderwijs van de Opperste Wijsheid. Het gaat hier vooral om iemand die inging op de avances van een 'vreemde vrouw'. Gode zij dank is er dan nog bekering mogelijk, maar de gevolgen zijn desondanks vreselijk.

Laten we daarom in alles de woorden des Heeren ter harte nemen zoals we die vinden in de onderwijzingen van David, Asaf, Heman en Ethan en dat het resultaat moge zijn 'ik nam de onderwijzing aan' (Spr.24:34). Laten we tenslotte wanneer we iets van de vreeze des Heeren mogen kennen 'met zachtmoedigheid onderwijzen degenen die tegenstaan; of hun God te eniger tijd bekering gawe tot erkenning der waarheid en zij wederom ontwaken mochten uit de strikken van de duivel (1 Tim.2:25-26a).

Bij de diensten

Komende zondag hopen we in beide diensten voor te gaan. 's Morgens lezen we Ezechiël 8 en 's middags willen we stilstaan bij artikel 19 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis over de twee naturen van Christus. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Indien Christus gekomen was om zondaren met hun zonden zalig te maken, hen van de hel te verlossen en hun hun lusten te laten volgen, dan zouden onbekeerde mensen het Evangelie zalig spreken. Maar Jezus is een heilige Zaligmaker Die Zichzelf voor ons gegeven heeft opdat Hij ons zou verlossen van alle ongerechtigheid en zichzelf een volk zou reinigen. (Robert Murray Mc Cheyne)

Tenslotte

Hartelijk dank voor de belangstelling op welke wijze ook rondom onze verjaardag. In het bijzonder willen we hartelijk danken degenen die zich ingezet hebben om de gemeentedag te realiseren. Voor die organisatie komt veel kijken. Aan alles hadden de organisatoren gedacht. Mooi dat er ook veel belangstelling was voor onze gastspreker Ithyel Khokar. Wat was zijn spreken over de gevaren van de islam zeer actueel met het oog op de droevige aanslagen op het Joodse volk die juist op diezelfde dag plaatsvonden. De aversie van islam tegen Israël is ook in ons land duidelijk gebleken door uitlatingen van de politieke partij DENK betreffende het heisen van de Israëlische vlag. Toen we vrijdagavond de psalmen aan de koster doormailden wisten we nog niet van wat er de volgende dag zou gebeuren. Nog eens willen we Psalm 53:6 onder uw aandacht brengen als bede:

Och daalde 't heil uit Sion spoedig neer
voor Israël! Als God Zijn volk uit lijden
en banden redt, zal Jakob zich verblijden,
en Israël al juichend geven 'd eer
aan zijnen Heer'.