

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 42



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4
8075 AC Elspeet
Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3
8075 CN Elspeet
Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 22 oktober 2023
09.30 uur ds. M. van Kooten
15.00 uur ds. M. van Kooten

Collecten

1. Kerk
 2. Instandhouding predikantsplaats
 3. Kerk (deurcollecte)
- Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Erica Koetsier-Schuiteman, Eline Huisman en Rosalie de Ridder

Kerkenraadsverkiezing

Na kennis genomen te hebben van de ingediende namen heeft de kerkenraad de volgende tweetallen opgesteld, in alfabetische volgorde:

Voor ouderling J. Fijan:

Dhr. G. v.d. Bosch

Dhr. R. van het Goor

Voor diaken G. v.d. Zande:

Dhr. P. de Fijter

Dhr. E. Mulder

Ouderling-kerkrentmeester Polinder en diaken van het Goor zijn door de kerkenraad als herkozen verklaard.

De stemming zal plaatsvinden op maandagavond 30 oktober. Gedenkt hen in uw gebed.

Financiële verantwoording

De collecten voor de kerk voor de maand september hebben opgebracht:

Kerk: € 2316,84

IPP: € 2488,58

Extra kerk: € 1247,88

Giften per bank: 2x € 10,- / 1x € 20,-

Gift via ouderling De Ruiter: € 25,-

Alle gevers na de Heere hartelijk dank.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Catechisaties

De eerstvolgende keer moeten de maandagavondcatechisanten van het eerste uur leren de vragen op blz.16 en maken de opdrachten van blz.16 en 17 van 'De enige troost' deel 1. De tweede groep moet leren de vragen van blz.16 en maken de opdrachten op blz.16 en 17 van deel 2 en de derde groep moet maken de opdrachten op blz.9 van deel 3.

De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz 18 en maken de opdrachten op blz 18 en 19 van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden deel 1.

Beleidsplan en plaatselijke regeling

Het huidige beleidsplan loopt eind dit jaar af. De kerkenraad heeft het beleidsplan 2024-2027 in de kerkenraadsvergadering van 11 oktober jl. in concept vastgesteld. Ook de plaatselijke regeling is geactualiseerd. Op maandag 30 oktober liggen beide stukken ter inzage van 19:00 – 20:00 uur in 't Kerkerf.

Mannenvereniging

Aanstaande dinsdag, 24 oktober, komt mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften" weer bij elkaar. Aanvang 19.30 uur in 't Kerkerf. Inleider deze avond is Geert de Ruiters. Het schriftgedeelte van deze keer is Genesis 13. Lees alvast de Bijbelstudie in MANkracht nr. 6 juli/augustus.

Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom, ook als je zomaar een keertje wilt komen kijken.

De secretaris

Vrouwenvereniging Wees een zegen

DV woensdag 25 oktober komen we weer samen in 't Kerkerf. Het was fijn dat we de afgelopen keer nieuwe gezichten mochten verwelkomen! Deze derde avond gaan we ons buigen over bijbelstudie 3: De troon, het boek en het Lam, naar aanleiding van Openbaring 4 en 5 (niet Psalm 42 en 43 zoals in ons boek is aangegeven). We vragen jullie deze bijbelstudie thuis weer voor te bereiden zodat we de vragen samen kunnen bespreken. Zoals gewoonlijk inloop vanaf half 8 met een kopje koffie of thee, waarna we rond kwart voor 8 gaan beginnen. Wees welkom!

Hartelijke groet van het bestuur

Dagboek Handvol Koren 2024.

Dit Bijbels dagboek is een uitgave van de GZB en is al voor veel mensen tot zegen geweest. Elke dag biedt twee overdenkingen; één die zich prima leent voor persoonlijke bezinning of overdenking in gezinsverband en één voor jongeren. Aan het dagboek is meegewerkt door predikanten, zendingswerkers en mensen die bij het jongerenwerk betrokken zijn. Elke schrijver stelt de overdenkingen samen voor twee weken naar aanleiding van een Bijbelgedeelte of thema. Het dagboek bevat dit jaar weer extra's, zoals kinderpuzzels, recepten uit de landen waar de GZB werkt en verhalen van het zendingsveld. Een mooi aspect is dat u met de aanschaf van het dagboek ook bijdraagt aan het zendingswerk van de GZB. De prijs van het boekje is € 14,95 iets duurder als vorig jaar vanwege de hogere productie kosten. Er blijft netto € 8,- over per boekje, de opbrengst gaat naar Ds Kleinbloesem. Ook voor mensen met een leesbeperking, die

slechtziend of blind zijn is er de mogelijkheid om het GZB dagboek in gesproken vorm te verkrijgen, de prijs is hetzelfde als het gedrukte exemplaar. We hebben inmiddels de boekjes besteld en hopen ze binnenkort weer te bezorgen bij de ons bekende adressen. Als u voor het éérs het dagboekje wilt ontvangen, kunt u het telefonisch bestellen bij Rik Dijkgraaf tel 492037 of bij Jaap Mulder 491177.

Busvervoer Mars voor het leven

Op D.V. 11 november 2023 organiseert Schreeuw om leven de jaarlijkse Mars voor het leven. In een stille tocht door Den Haag laten duizenden mensen weten grote moeite te hebben met de abortus-praktijk in Nederland en dat abortus geen mensenrecht is.

Vanaf het transferium in Nunspeet vertrekt er een Pro-lifebus naar Den Haag. We vertrekken om 9.00u en hopen rond 16.30u weer terug te zijn in Nunspeet. Tijdens de busrit hopen we onder andere ook met elkaar te zingen. Geef je voor 3 november op om mee te reizen met de bus via www.schreeuwomleven.nl/vervoer. Vol=vol.

Kijk op <https://www.schreeuwomleven.nl/mars> voor meer informatie over de mars.

Het is altijd weer indrukwekkend om deze Mars in stilte te lopen en zo op een waardige manier op te komen voor het ongeborene én voor goede hulp rond onbedoelde zwangerschap en na een abortus.

Een vrijwillige bijdrage voor het vervoer kun je voldoen bij de bus of overmaken via een link die je een aantal dagen van tevoren krijgt. Ter indicatie: de kosten voor de bus zijn 15,50 euro per persoon. Eventuele overbetalingen worden overgemaakt naar een stichting die opkomt voor het ongeboren leven. Eventuele tekorten worden door een anonieme particuliere sponsor aangevuld.

Hoe meer mensen er mee gaan, hoe krachtiger onze stem. We gaan, in het verlangen naar een samenleving waarin abortus ondenkbaar is.

Wilt u de abortuspraktijk in Nederland en de Mars voor het leven bovenal ook meenemen in uw gebed?

Met vriendelijke groet,

Pieter en Gerdien Beens

Catechesemethode

'k Begreep dat er op huisbezoek vragen waren gezet over de catechesemethode die we sinds kort gebruiken. Deze is namelijk uitgaande van de Synode der Gereformeerde gemeenten. Het is een legitieme vraag omdat we immers als hervormde gemeente deel uitmaken van de PKN dat we overigens niet begerd hebben maar ons is overkomen. Toen ik met

catechiseren begon deed ik dat uit 'de Goddelijke waarheden' van Hellenbroek, een predikant uit de periode dat er nog geen scheuringen en scheidings hadden plaatsgevonden in de hervormde kerk benevens de afzetting van een tweehonderdtal remonstranten. Zelf heb ik catechisatieles gekregen in Jaarsveld uit de toen recent verschenen catechesemethode van het duo Veldhuizen/Verboom, beiden inmiddels als emeritus woonachtend in onze regio. Een prima methode die al lang verwisseld is voor wat anders. In Montfoort was men gewend sinds menscheugenis om het boekje van Hellenbroek te behandelen, en wel uitgebreid. Een dogmatiekje in notendop. Hoewel het allemaal wat leerstellig is biedt het ook een stuk stevigheid. Wanneer de leer niet meer belangrijk geacht wordt komen we terecht bij de sfeer. Dat is een wel gevoelige maar daarmee ook zeer wankel basis op onze reis naar de eeuwigheid. Tijdens de periode Scherpenisse ging ik verder met Hellenbroek, terwijl bij de belijdeniscatechisatie de drie formulieren van enigheid werden behandeld. Trouwens, dat laatste heb ik in al de gemeenten getracht te doen. Gedurende de beginperiode dat ik hier werkzaam was gaf ik ook les uit Hellenbroek. Overigens was het wel zo dat wanneer de wet Gods en het Onze Vader aan bod kwam ik de zondagen van de catechismus over de tien geboden en het Onze Vader behandelde en liet leren. Hellenbroek behandelt namelijk niet de geboden stuk voor stuk en evenmin uitgebreid het gebed dat de Heere Jezus ons leerde. Nadat ik zo een jaar of zes had gecatechiseerd werd de suggestie gedaan vanuit de kerkenraad of ik mogelijk niet eens een andere en aanspreekbaarder methode wilde gebruiken. Hoewel vernieuwingen doorgaans vernielingen inhouden was ik in dezen niet onwelwillend. Behoudens de vrijdagavondcatechisatie waar we met Hellenbroek verder gingen is dat de methode geworden van Leren om te leven van de predikanten P.v.d.Kraan en A.J.van de Herik. Dat was een methode waarin voor de eerste groepen bijbelkennis werd bijgebracht en bij de ouderen met vragen en opdrachten de Heidelberger Catechismus thematisch werd behandeld. Die methode ging wat mij betreft ook best. Alleen.... afgelopen jaar is men gestopt met het heruitgeven van deze methode en moest ik op zoek naar wat anders. Lastig voor iemand die naar de vermaning van Salomo zich niet wenst te vermengen met hen die naar verandering staan. Inmiddels was ik op de vrijdagavond al overgegaan om verwerkingsboekjes over de Goddelijke waarheden van Hellenbroek te gebruiken onder redactie van ds Schot. Daar kwamen leesstukjes in voor van reformatoren, nadere reformatoren en

puriteinen met allemaal verwerkingvragen en opdrachten die mij welgevallig waren en nuttig voor de catechisanten. Vandaar dat ik ook die methode –maar nu aan de hand van de Heidelberger Catechismus- ben gaan gebruiken. Ik heb nu eenmaal een voorliefde voor het gouden oud en ben huiverig de palen die de vaders stelden te verplaatsen. Het is waar dat in sommige leesstukjes ds. Kersten nadrukkelijk geciteerd wordt. Dat kun je de predikanten van de Gereformeerde Gemeenten niet kwalijk nemen. Hij is immers de stichter van hun kerkverband geweest. Hij wist in 1907 allerlei losse kruis- en ledeboeriaanse gemeenten met elkaar te verbinden en is gestart met de theologische opleiding voor predikanten aan de Boezemsingel te Rotterdam. De grote aandacht voor ds.Kersten rond het feit dat hij 75 jaar geleden overleed was voor mij in de afgelopen weken soms wel wat overdreven, alsof de kerstening van Nederland begonnen zou zijn met het optreden van ds.Kersten. Zeker heeft de man grote gaven gehad maar hij was ook gewoon een mens die van genade moest leven. Ik stem op de partij die hij heeft opgericht en zijn boeken over de nachtgezichten van Zacharia alsmede 'Meer dan overwinnaars' en zijn catechismusverklaring heb ik met smaak gelezen. Zijn dogmatiek –hoewel in mijn bezit- heb ik zelfs niet eens doorgebladerd om de eenvoudige reden wegen tijdgebrek en... dat ik eigenlijk al genoeg heb en genoeg beleef aan de Insitutie van Calvijn, de Redelijke Godsdienst van Brakel en de Gereformeerde Geloofsleer van de hervormde ds.H.E.Gravemeijer (1813-1890) wiens laatste gemeente Elburg was. Aardig detail is dat het eerste deel van 'mijn' Gravemeijers dogmatiek voorzien is van een handtekening van ds. C. van de Woestijne, aanvankelijk predikant bij de Gereformeerde Gemeente en sedert 1953 de Gereformeerde Gemeente in Nederland. De boeken zijn kennelijk zijn bezit geweest en gebruikt.

Omdat ik bij zondag 21 over het geloof in de heilige algemene christelijke kerk zag dat niet eigen kerkverband maar zeer terecht de levende Kerk gezien wordt en dit geïllustreerd is met het gedichtje van Groenewegen 'Zoete banden die mij binden' en voorts tal van hervormde predikanten en voorgangers als Brakel, Smytegelt, Comrie, Vermeer en Floor geciteerd worden had ik de vrijmoedigheid de methode te gebruiken. En niet te vergeten, bij zondag 27 over de Heilige Doop aan de kinderen, wordt ds.Ledeboer geciteerd die in 1840 in het ongedeelde Elspeet beroepen is. Deze wees op de Heilige Doop als pleitgrond, zelfs voor onbekeerden, om de belofte daarin gedaan aan mensen die van nature midden in de dood liggen te

mogen eigenen. Iemand zei me onlangs dat men bij de Gereformeerde Gemeente niet zo gauw naar een hervormde catechisatiemethode gegrepen zou worden. Feit is dat in deze methode ook verschillende malen Kohlbrugge ter sprake komt. Deze heeft wel heel harde woorden over de Afscheiding gesproken die ik niet in de mond zou durven nemen. Desondanks kreeg ook deze Elberfeldse predikant podium in hun methode, alleen al met zijn bekende uitspraak in het voorwoord: 'De Heidelberger, de eenvoudige Heidelberger, houdt daar aan vast kinderen', terwijl bij de eerste les van hem geciteerd wordt: 'Allen die ooit tot God bekeerd werden, zijn het eens met deze Catechismus. Daartegenover: allen die onbekeerd leven, hebben er steeds aan gemorrelt'.

Bij de diensten

Komende zondag hopen we tweemaal in uw midden voor te gaan. 's Morgens zal Ezechiël 9 worden gelezen en in de middag willen we artikel 20 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis behandelen. Gezegende diensten(!) toegewenst.

Ter overdenking

Toon mij de staat van je bijbel en ik zal nauwkeurig de staat van je ziel voorspellen (Jonathan Edwards 1703-1758)