

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 43



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. 29 oktober 2023

09.30 uur dr. C.A. van der Sluijs te Veenendaal

15.00 uur ds. A. Vonk Noordegraaf te Uddel

D.V. 1 november 2023

14.30 uur ds. M. van Kooten

19.30 uur ds. M. van Kooten

Collecten

29 oktober

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats (deur)

1 november

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Dankdagcollecte (deur)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

29 oktober

Annet van de Hardenberg-vd Hardenberg, Lisanne Kok en Karlijn Bronkhorst

1 november

Joanne van Kooten-van Asselt en Marilynn van den Broek

Catechisaties

Komende week worden er geen 'gewone' catechisaties gehouden. We verwachten de catechisanten tweemaal in de kerk. De leer- en maakstof voor de volgende keer is:

Voor de maandagavondcatechisanten van het eerste uur geldt dat ze moeten leren de vragen op blz.22 en maken de opdrachten van blz.22 en 23 van 'De enige troost' deel 1. De tweede groep moet leren de vragen van blz.20 en maken de opdrachten op blz.20 en 21 van deel 2 en de derde groep moet leren de vragen op blz.12 en maken de opdrachten op blz.12 en 13 van deel 3.

De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz 18 en maken de opdrachten op blz 18 en 19 van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden deel 1.

Gebedskring

Op D.V zaterdag 28 oktober hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom.

Van de Diaconie

Financiële verantwoording diaconie

Inkomsten 3e kwartaal 2023

Collecten Juli

Diaconie € 52.50 , Fonds Christelijke doeleinden € 502.90 , gehouden collecte op 9 juli voor Stephanos € 651.35

Collecten Augustus

Diaconie €615.20 , Fonds Christelijke doeleinden € 395.90.

Collecten September

Diaconie € 957.75 , Fond Christelijke doeleinden € 94.50 .

De collecte die gehouden is op 1 oktober voor noodhulp in Noord Afrika €1751.70

Na de Heere hartelijk dank voor u en jou gaven

Vergissing

Zondagmorgen bracht ik in de dienst naar voren dat Henri Frens voor de dienst het lied van Johannes Brugman speelde: 'Ik wil mij gaan vertroosten in Jesu lijden groot'. Henri mailde me dat hij het natuurlijk helemaal eens was dat die melodie alles te maken heeft met genoemd lied. Hij speelde het echter met een andere intentie, waar ik niet aan gedacht had. Hierbij Henri's reactie: 'Het lied dat ik speelde had inderdaad de melodie van 'Ik wil mij gaan vertroosten'. Er is echter nog een lied met dezelfde melodie, nl. 'Geef vrede, Heer', geef vrede'. Dit lied had ik gistermorgen bedoeld om te spelen, ook met het oog op de oorlog in Israël. Overigens was de toepassing die u maakte bij 'Ik wil mij gaan vertroosten' niet verkeerd! Het lied 'Geef vrede...' vond ik ook wel passen bij Psalm 7, waar ik het inleidend orgelspel mee begon.

Psalm 7:5 begint met deze woorden:

Laat toch het kwaad der goddelozen
Een einde nemen, straf de bozen;
Maar sterk Uw volk, dat hulp behoeft,
Gij, die elks hart en nieren proeft.

Hieronder volgt de tekst van het lied:

Geef vrede, Heer', geef vrede,
de wereld wil slechts strijd.
Al wordt het recht beleden,
de sterkste wint het pleit.
Het onrecht heerst op aarde,
de leugen triomfeert,
ontluistert elke waarde,
o red ons, sterke Heer'.

Geef vrede, Heer', geef vrede,
de aarde wacht zo lang,
er wordt zo veel geleden,

de mensen zijn zo bang,
de toekomst is zo duister
en ons geloof zo klein;
o Jezus Christus, luister
en laat ons niet alleen!

Geef vrede, Heer', geef vrede,
Gij, Die de vrede zijt,
Die voor ons hebt geleden,
gestreden onze strijd,
opdat wij zouden leven
bevrijd van angst en pijn,
de mensen blijdschap geven
en vrede stichters zijn.

Geef vrede, Heer', geef vrede,
bekeer ons felle hart.
Deel ons Uw liefde mede,
die onze boosheid tart,
die onze mond leert spreken
en onze handen leidt.
Maak ons een levend teken:
Uw vrede wint de strijd!

Hoewel het lied ook op de Boaz-Jachinschool gezongen wordt, kan ik me voorstellen dat niet iedereen de tekst kent. Wilt u de tekst van het lied in de kerkbode opnemen? Alvast hartelijk dank! Tot zover Henri's reactie.

Bij dezen dan!

Postbezorger in Elspeet gezocht

Houdt u van fietsen en/of wandelen? Dan zou u dat elke week misschien wel kunnen combineren met het bezorgen van de post die Het Venster naar haar contacten in Elspeet stuurt! We zijn op zoek naar iemand die elke week op een vast moment de post wil ontvangen (in overleg nader te bepalen) en dat vervolgens binnen 7 dagen wil bezorgen. De hoeveelheid post verschilt, maar gemiddeld gaat het per week om zo'n 5 enveloppen. Incidenteel worden grotere bezorgingen gedaan als bijvoorbeeld alle vrijwilligers of alle mantelzorgers een brief krijgen. Dat komt zo'n 5 tot 10 keer per jaar voor. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Martine Parre via (0341) 25 72 42 of ml.parre@hetvenster-nunspeet.nl.

Bijbelse ambten en beroepen LXVII

Onze tijd wordt gekenmerkt door het feit dat er vele onderzoekers werkzaam zijn op allerlei terreinen van de wetenschap. We komen ze tegen in de geneeskunde en farmacie, techniek, natuurwetenschap,

marketing alsmede in maatschappij- en gedragswetenschappen. Je staat soms versteld van de vondsten die gedaan worden in laboratoria, universiteiten en het TNO (Toegepast natuurwetenschappelijk onderzoek). Het is soms wel oppassen geblazen met de resultaten. Voor men het weet worden deze onderzoekers die geweldige vondsten deden onze moderne 'goden'. Geen wonder dat onderzoekers, die ook wel uitvindes worden genoemd wel betiteld zijn als ontdekkers. Dat laatste houdt in dat men ontdekte wat de Heere in Zijn schepping heeft gelegd. Dat betreft niet alleen de high-tech maar ook hoe men in vroeger tijd gist ontdekte. En wat dacht u van het telen van witlof? Het is ongeveer twee eeuwen geleden dat deze (voor mij bijna meest smakelijke) groente werd ontdekt vanwege experimenten van Frans Bressiers (1777-1844), het hoofd van de Brusselse kruidentuin in de championkelder met de wortels van chicorei. Hij ontdekte dat duisternis, vocht en warmte resulteerden in de groei van witlof. Vanwege het ontbreken van zonlicht kreeg het geen groene kleur. In 1867 kwam het voor het eerst op de Brusselse markt. Vandaar dat witlof ook wel 'Brussels lof' heet. In een aardig artikel dat jaren geleden in Visie stond ('k ben er tot twintig jaar geleden op geabonneerd geweest) wees een columnist er op dat we bij het consumeren van witlof vanwege de bijzondere vondst moesten denken 'God lof'. Helaas ontbreekt dat nog wel eens bij vele onderzoekers.

In Gods woord lezen we ook van een onderzoeker. Niet zo veelvuldig als ze tegenwoordige genoemd worden. Zegge en schrijven komt hij één keer voor in de Bijbel en wel in 1 Korinthe 1:20 waar Paulus schrijft: 'Waar is de wijze? Waar is de schriftgeleerde? Waar is de onderzoeker dezer eeuw? Heeft God de wijsheid dezer wereld niet dwaas gemaakt?' Kennelijk waren er naast filosofen en theologen ook wetenschappers die zich nogal wat verbeeldden. Paulus noemt ze de onderzoekers dezer eeuw. Dat wil zeggen dat ze zich alleen maar richtten op deze tijd en niet met wat de geloofsbelijdenis van Nicea belijdt, de toekomstige eeuw. Het Griekse woord suksetetes dat Paulus gebruikt kan naast onderzoeker ook redetwister en bestrijder betekenen. Helaas is dat vaak het resultaat van onderzoekers dezer eeuw. Ze achtten (of moeten we schrijven verachten?) de Bijbel als een sprookjesboek. Niet zelden ontannen ze het bestaan van God. Daarmee behoren ze met hun grote geleerdheid tot dwazen. Wat men ooit Paulus toebeet: 'Uw geleerdheid brengt u tot razernij' geldt vele hooggeroemde wetenschappers. Niet voor niets wordt er tweemaal in de Psalmen gezongen door David: 'De

dwaas zegt in zijn hart: Er is geen God (Psalm 14 en 53). Trouwens, wat daar in het hart wordt gezegd schreeuwt men sedert de Verlichting van de daken. Geen wonder dat Paulus direct na het noemen van wijzen, schriftgeleerden en onderzoekers schrijft dat de wereld God niet heeft gekend door hun wijsheid. Zij noemen 'het woord des kruises', het evangelie van de Heere Jezus, een dwaasheid. Hij citeert voorts Jesaja die opmerkt: 'want de wijsheid zijner wijzen zal vergaan en het verstand zijner verstandigen zal zich verbergen' (Jes.29:14). Het evangelie wordt dwaasheid genoemd en meewarig wordt neergezien op hen die daarop hun vertrouwen stellen met het oog op deze en de toekomstige eeuw. Paulus merkt dienaangaande op: 'Maar het dwaze der wereld heeft God uitverkoren opdat Hij de wijzen beschamen zou; en het zwakke der wereld heeft God uitverkoren opdat Hij het sterke zou beschamen. En het onedele der wereld en het verachte heeft God uitverkoren en hetgeen niets is, opdat Hij hetgeen iets is teniet zou maken; opdat geen vlees zou roemen voor Hem' (1 Kor.1:27-29).

Paulus schreef: 'Waar is de onderzoeker dezer eeuw?' Hij noemt geen namen. Hun namen zijn al lang vergeten. Maar de namen van de eenvoudigen die de Heere Jezus achternaklevens zijn opgetekend in het boek des levens des Lams. Laten we ons verre houden van de loutere onderzoekers dezer eeuw en wanneer we onderzoek moeten/ mogen doen in allerlei wetenschappelijke disciplines dit gepaard doen gaan met de raad van de Zaligmaker: 'Onderzoekt de Schriften (...) die zijn het die van Mij getuigen' (Joh.5:39) met het voor-nemen des harten van Psalm 119:8:

Ik zal, o God, bepeinen Uwe wet,
In 't onderzoek van Uw bevelen waken,
Terwijl mijn ziel op Uwe paden let.
In Uw geboon zal zich mijn geest vermaken
En daar ik hulp verwacht op mijn gebed,
Uw heilig woord vergeten noch verzaken.

Bij de diensten

Komende zondag hoop ik in Loosduinen voor te gaan terwijl in uw midden 's morgens ds.van der Sluijs wordt verwacht. 's Middags heb ik geruild met buurman Vonk Noordegraaf. Op dankdag hoop ik tweemaal voor te gaan. 's Middags is door de school gevraagd te spreken over Johannes 6:1-15. In de avonddienst lezen we Psalm 8. Wij wensen u van harte gezegende diensten toe. Laten we niet onnodig verzui-men, ook niet met dankdag.

Ter overdenking

Bij een verhandeling over het Paaslam dat de Israëlieten slachtten voorafgaande uit de uittocht uit Egypte merkte dr.Hermann Friedrich Kohlbrugge het volgende op wat we graag onder uw aandacht brengen: Hij spreekt tot ons: o mens! o zondaar! Gij zijt kind des doods met vrouw en kind, met alles wat gij hebt en bezit, maar zie hier, het Lam, geslacht om uwentwil! Dat Lam alleen is heilig, het ging in de dood om uwentwil, volgens Mijn wil en raadsbesluit. Zeker en zeker zal dan de gehele hel haar stem verheffen en roepen: dat is niet voor u, dat kan u niet helpen, al helpt het anderen; maar dan moet Gods wil meer bij u gelden dan al de beschuldigingen van de vijand, en zo spreekt de Heere tot u: roept het luid uit, predikt het aan uw bezwaarde geweten, predikt het aan vrouw en kind: lieve vrouw, lieve kinderen en ook gij mijn arme ziel, het bloed van Jezus Christus, dat is, dat doet het alleen, en daaraan zal de slaande engel voorbij gaan. Maar ik moet toch bekeerd, ik moet toch wedergeboren zijn? Ja zeker, maar hoe kan ik daar naar vragen, als de slaande engel in de straten der stad rondtrekt, en alleen het bloed des Lams mij redden kan? Eerst dit Lam aangegrepen als het enige anker der ziel, en dan is ook zeker de waarachtige bekering, de ware wedergeboorte aanwezig.