

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 45



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 12 november 2023

09.30 uur ds.M.van Kooten

15.00 uur ds.M.van Kooten

D.V. woensdag 15 november 2023

19.30 uur ds.M.van Kooten (Bijbellesing)

Collecten

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Diaconie (Zondagsschool)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Eline Bomhof-de Haer, Willie van de Brug-Huisman en

Julia de Weerd

Kerkenraadsverkiezing

Bij de kerkenraadsverkiezing van vorige week maandag is de heer G. van de Bosch verkozen tot ouderling en de heer E. Mulder tot diaken. Beiden hebben hun verkiezing aangenomen. Bezwaren tegen de gevolgde verkiezingsprocedure of tegen de bevestiging van deze broeders kunnen door belijdende leden schriftelijk, gemotiveerd en ondertekend worden ingediend bij de scriba van de kerkenraad, ouderling J. Fijan tot en met aanstaande vrijdag 10 november.

Bijbelkring

Op D.V.dinsdag 14 november hopen we weer verder te gaan met de bespreking van de Romeinenbrief. Dit keer hoofdstuk 3. Iedereen hartelijk welkom om 19.30 uur in het Kerkerf.

Bijbellesing

Op D.V. woensdag 15 november hopen we de bijbellesingen over de Galatenbrief te vervolgen. Dit keer is aan de orde Galaten 3:1-18. Iedereen van harte welkom in de kerk om 19.30 uur.

Catechisaties

De eerste groep maandagavondcatechisanten moet leren de vragen op blz 26 en maken de vragen en opdrachten op blz. 26 en 27 van De enige troost dl.1.

De tweede groep moet leren de vragen op blz.24 en maken de opdrachten op blz.24 en 25 van De enige troost dl.2. De laatste groep moet maken de opdrachten en vragen op blz.13 van De enige troost dl.3. De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz 18 en maken de opdrachten op blz 18 en 19 van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden deel 1.

Jeugdvereniging Maranatha 16+

Ha Jongens en meiden, DV. Dinsdag 31 oktober 2023 is er weer JV 16+ Na een tweetal mooie avonden gehad te hebben met meerdere nieuwe gezichten, willen we jullie opnieuw van harte uitnodigen erbij te zijn en hopen we op nog meer nieuwe gezichten. Het is laagdrempelig, leerzaam en heel gezellig!! Van harte welkom!!

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool, Jullie hebben op de zondagsschool een boekenlijst gehad om een mooi boek uit te zoeken voor de kerst. Denken jullie er allemaal aan om je keuze uiterlijk zondag 19 november in te leveren? Bedankt alvast! Alvast ter info: De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool en verenigingen zal dit keer plaatsvinden op D.V. Eerste Kerstdag, maandagmiddag 25 december om 15.00u in de kerk. Iedereen van harte welkom! Hartelijke groet van het team van de zondagsschool

Collectemunten

Op Deo Volente maandag 13 november aanstaande is er uitgifte van collectemunten van 19.00 uur tot 20.00 uur in 't Kerkerf. Van harte aanbevolen!
Collega van kerkrentmeesters

Zangavond t.b.v. het Oranjehof

Op D.V. zaterdag 11 november zal er in de hervormde kerk een zangavond zijn die aanvangt op 19.30 uur. Medewerking wordt verleend door het Elspeets Mannen Ensemble onder leiding van Dick van Asselt. Martin Mans bespeelt het orgel en ds.van Kooten houdt een meditatie. De collecte is voor het Oranjehof.

Doneer je kleding aan het goede doel

Zijn jouw kledingkasten weer opgeruimd? Lever je gebruikte kleding bij ons in! Zo draag je bij aan de hulp aan mensen die leven in armoede én krijgt je kleding een goede bestemming. Door jouw kleding naar een inzamelpunt van Kom over en help te brengen kun je verschil maken in de levens van kwetsbare gezinnen in landen als Oekraïne Armenië en Moldavië! Tweedehands geeft anderen een nieuwe kans!

Wij hebben voor u de volgende kledinginzamelpunten in de buurt geselecteerd:

Polinder, Oosteinderweg 110 A, 8072 PD Nunspeet.
Kijk voor meer inzamelpunten op de website: www.komoverenhelp.nl/kleding We hopen op uw bereidwilligheid om zo ook (opnieuw) een bijdrage te leveren aan naasten die leven in kwetsbare omstandigheden.

Ds.J.F.F.van den Hamme te Elspeet

Na het vertrek van ds.G.Boxman in 1877 naar Oud Alblas –over wie we eerder wel eens schreven- werd vergeefs een beroep uitgebracht op ds.Renier uit Wilnis. Deze bedankte voor Elspeet maar zou in 1884 alsnog vanuit Bergambacht naar ons dorp komen. Ook een volgend beroep werd gevolgd met een bedankje. Dat was van ds.G (errit) Boer uit Ouderkerk aan de IJssel die we niet verwarren moeten met de nu nog steeds vaak geciteerde ds.G (ijs) Boer uit de vorige eeuw. Helaas heeft deze ds.Boer die in Ermelo terecht kwam een goede leer gehad maar vergezeld met een liederlijk leven. Een volgend beroep dat werd aangenomen werd uitgebracht op ds.J.F.F. van den Hamme. Jan Felix Franciscus van den Hamme werd geboren op 25 april 1840 te Amsterdam. Hij was een zoon van Jan Felix van den Hamme en Geertruij Philips. Vader was afkomstig uit Waalwijk en had zich als schoenmaker in de hoofdstad van ons land gesetteld. Ze woonden in de Egelantstraat 60, niet ver bij de Prinsengracht vandaan. Jan Felix Franciscus volgde vaders voetsporen niet als schoenmaker. Hij was meer geporteerd van het schoeisel van de bereidheid van het Evangelie. Na zijn theologische studie werd hij in 1865 predikant te Hoenderlo. Hij was daarbij de vierde predikant die deze gemeente diende sedert 1854. Dit dorp –dat vroeger een gehucht was- werd in 1839 ‘ontdekt’ door ds.O.G.Heldring en zijn vriend Graadt Jonckers die daar wandelden. Er bevonden zich temidden van de zandverstuivingen 24 plaggenhutten temidden van boekweitakkers, roggevelden en groentetuinen. De bewoners waren verstoken van kerk, school en fris drinkwater. Heldring die de (geestelijke) armoede zich aantrok sloeg werd bepaald bij Jesaja 35:1: ‘De woestijn en de dorre plaatsen zullen hierover vrolijk zijn en de wildernis zal zich verheugen en zal bloeien als een roos. Hij liet er in 1841 een waterput realiseren, startte er in 1845 een school onder leiding van meester Gangel die later grote bekendheid zou krijgen in de onderwijswereld. Zes jaar later kwam er een stichting voor kansarme jongens zoals Heldring dat al eerder in Zetten had gerealiseerd voor meisjes. In 1854 werd er een predikantsplaats gesticht terwijl vier jaar later het kerkje werd opgeleverd. Aanvankelijk werd deze gemeente gediend door predikanten die verwantschap hadden met het Reveil. Behalve ds.P.H.Hugenholtz. Deze predikant die –eerlijkheidshalve- later de kerk verliet en een vrijzinnig vrije gemeente te Amsterdam stichtte durfde met Pasen 1860 vanaf de kansel openlijk te beweren dat de opstanding van de Heere Jezus niet feitelijk geschied was. Wat zal dat een opschudding hebben gegeven onder de eenvoudige

kerkgangers te Hoenderlo. Alzo niet diens opvolger P.J.R.Laan. Deze predikant die inmiddels te Muiden stond bevestigde kandidaat van den Hamme in het kerkje dat tegenwoordig wel 'Heldringkerk' heet. Hij trouwde op 19 december 1867 met Elizabeth Gann Dun die zeven jaar ouder was dan hijzelf. Zij was de dochter van ds.Hendrik Gann Dun (1801-1868) die een half jaar na het huwelijk van zijn dochter met ds. van den Hamme overleed. Hij was toen predikant te Renkum-Heelsum. Gann Dun had echter reeds een reeks van gemeenten achter zich liggen die hij geënd had als een zeer geliefd predikant van beslist gereformeerde belijdenis, te weten: Balk, Veenendaal, Scheveningen, Vlissingen, Zwijndrecht, Harderwijk, Fijnaart en Heijningen, opnieuw Scheveningen en ten slotte Renkum-Heelsum. In dat zelfde jaar nam ds. van den Hamme afscheid in verband met zijn vertrek naar Hellevoetsluis. Later werd Hoenderloo nog geënd door de enige broer van zijn vrouw, ds.J.Gann Dun. Hellevoetsluis waar hij ds.H.A.Leenmans (de overgrootvader van ds.H.G.Abma) opvolgde diende hij slechts een jaar want in 1869 vertrok hij naar Oud-dorp. Deze gemeente verwisselde hij in 1872 voor Polsbroek. Na voor beroepen naar Lienden, Noordoos en Noordwijk aan Zee bedankt te hebben vertrok hij naar het Friese dorpje Ee waar meerdere predikanten heben gestaan met een bevindelijke inslag. Hij stond er van 1876 tot 1877 totdat zijn weg werd geleid naar Elspeet. Op 28 oktober 1877 werd hij bevestigd door de consulent, ds. G.E.K.A. Roskott te Hierden met een preek over Filippenzen 2:29: 'Ontvangt hem dan in de Heere met alle blijdschap, en houdt dezulken in waarde'. De nieuwe predikant deed intrede met Marcus 16:15b: 'Predikt het evangelie aan alle creaturen'. Aardig is dat de opbrengst van de collecten bij die extra drukke dienst bekend zijn. Er werd namelijk gecollecteerd voor noodlijdende kerken en de zending. De collecten brachten resp. fl.5,96 en fl 6,10 op. Het waren de dagen waarin men ook nog halve centen in de collectezak deponeerde. Uitgaande van het feit dat een cent toen zoiets destijds als een twee euromunt inhield dan kunnen we constateren dat de kerk die toen nog minder dan de helft van de tegenwoordige zitplaatsen bedroeg stampvol zat. Over de periode dat hij Elspeet diende zijn geen bijzonderheden bekend dan dat onder zijn leiding een collecte voor de school met de Bijbel werd gehouden in 1878. Nota bene bijna driekwart eeuw voordat deze er echt kwam in Elspeet. Het zal echter niet zo zeer de collecte zijn geweest voor een plaatselijke school met de Bijbel als wel een collecte voor de Unie 'School met de Bijbel'. Het houden van die collecte had een bijzondere

reden. In de schoolwet van 1878 deed de liberale minister Kappeyne van de Copello een aantal regelingen doorvoeren die het bijzonder onderwijs moesten ontmoedigen, zoals het feit dat er geen zeventig maar veertig kinderen in een klas mochten zitten. Daarmee zouden de bijzondere scholen nog meer klassen en onderwijzers nodig hebben, terwijl ze het zelf moesten financieren en nog geen halve cent subsidie kregen. Ondanks een volkspetitionement ging de wet toch door. Vandaar dat men vanaf die tijd jaarlijks een inzamelingsactie hield om in die financiële nood te voorzien. Hoewel in Elspeet destijds geen christelijke school (nodig) had, was men wel solidair met hen die dat wel hadden en gebukt gingen onder de financiële druk. Gedurende de ambtsperiode van ds.van den Hamme in onze gemeente kreeg hij verschillende beroepen. Allereerst was dat in 1879 Harderwijk, in 1881 gevolgd door Wilp, Meppel en Pernis. In 1882 volgden beroepen naar Oud-Beijerland en Ooltgensplaat. Steeds bedankte hij, totdat Meppel opnieuw een beroep op hem uitbracht. Dit keer gaf hij aan de roep gehoor en vertrok in 1883 naar Drenthe. Hij nam op 24 juni 1883 afscheid met een predikatie over 1 Thesalonicenzen 2:13: 'Daarom danken wij ook God zonder ophouden, dat, als gij het Woord der prediking van God van ons ontvangen hebt, gij dat aangenomen hebt, niet als der mensen woord, maar (gelijk het waarlijk is) als Gods Woord, dat ook werkt in u, die gelooft.' Wanneer we deze tekstkeuze lezen wekt het sterk de indruk dat zijn arbeid in Elspeet niet voor niets is geweest.

Tijdens zijn ambtsperiode in Meppel vond de doleanantie plaats. Van den Hamme wist de schade daarvan voor de hervormde kerk te beperken. Helaas is het gereformeerde geluid vanaf de hervormde kansel in Meppel met de loop der tijden verdwenen, zelfs is de Oude kerk vorig jaar onttrokken aan de kerkdiensten wegens te hoge kosten. Meppel diende hij tot 1887 en vertrok vervolgens naar Wemeldinge. In deze gemeente had eerder ds.C.D.L. Bahler gestaan die ooit in Elspeet zijn eerste schreden zette als predikant. In 1889 kreeg hij vanuit deze Zeeuwse plaats nog een beroep naar Heerjansdam-Kijfhoek, Veenendaal, Wijk bij Heusden en Zevenbergen. Hij bedankte, evenals voor een beroep naar Schipluiden en Wateringen een jaar later. Nog bedankte hij in 1891 voor een beroep naar Yerseke. In 1895 ging hij met vervroegd emeritaat. De laatste jaren moeten erg zwaar voor hem geweest zijn daar zijn geliefde vrouw hem vijf jaar eerder reeds ontviel op 56 jarige leeftijd te Ermelo. Na zijn emeritaat vestigde hij zich te Apeldoorn waar hij op 6 maart 1898 overleed op 57 jarige leeftijd. De

plaatselijke predikant leidde de rouwdienst. In het confessionele kerkblad 'De gereformeerde kerk' onder redactie van dr.P.J.Hoedemaker lezen we: 'Donderdag werd het stoffelijk overschot ter aarde besteld. Bij de groeve sprak ds.C.Hattink, predikant alhier, met groote waardering van den overledene wiens gedachtenis in zegen zal blijven, inzonderheid bij hen voor wien hij tot zegen geweest is, gedurende het tijdvak van dertig jaren, waarin hij onderscheidene gemeenten met zijn vele gaven gediend heeft; de ontslapene werd getekend als een liefhebbend vader, een oprecht vriend en een trouw belijder van de Heere die hij liefhad.'

Bij de diensten

Komende zondag hopen we weer tweemaal in uw midden voor te gaan. 's Morgens lezen we Ezechiël 10 terwijl we in de middagdienst stil willen staan bij artikel 21 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis waarbij de verzoening door voldoening centraal zal staan. We hopen u tweemaal onder de zegen des Heeren te ontmoeten rondom Gods woord.

Ter overdenking

Naar aanleiding van de tekstwoorden 'En uit Zijn volheid hebben wij allen ontvangen ook genade voor genade (Joh.1:16) merkt Maarten Luther op: 'Hier is het meest aan gelegen. Als we deze tekst verliezen, dan hebben we de hemel en Gods genade verloren (...) De lieve zon verdonkert niet al moet ze duizenden mensen het licht geven. De zon dooft nooit. De zon zou wel tien werelden kunnen beschijnen. Zoals door één kaars vele andere kaarsen aangestoken kunnen worden en een enkel geleerd man zijn geleerdheid op talloos anderen kan overbrengen, zo is Christus. Niemand moet denken dat hij te onwaardig is, of omdat hij niet behoort tot het getal der heiligen of behoort tot de heidenen. De heidenen hebben evenveel recht als de kinderen van Abraham vanwege de barmhartigheid Gods. Daarom, schenk getroost in en drink met lust en vreugde want hier is genoeg tot in het eeuwige leven. Hij zal Zijn waarheid nimmer krenken'.