

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2023 | Week 46



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 19 november 2023

09.30 uur ds.M.van Kooten

15.00 uur ds.M.van Kooten

Collecten

1.Kerk

2.Instandhouding predikantsplaats

3.Kerk (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Bertine Mulder-de Ruiters, Gerriëlle van de Steeg en

Thirza de Greef

Catechisaties

De eerste groep maandagavondcatechisanten moet leren de vragen op blz 26 en maken de vragen en opdrachten op blz. 30 en 31 van De enige troost dl.1.

De tweede groep moet leren de vragen op blz. 24 en maken de opdrachten op blz. 30 en 31 van De enige troost dl.2. De laatste groep moet leren de vragen op blz.16 en maken de opdrachten en vragen op blz. 17 van De enige troost dl.3. De vrijdagavondgroep moet leren de vragen op blz 28 en maken de opdrachten op blz 28 en 29 van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden deel 1.

Mannenvereniging "Onderzoekt de Schriften"

Aanstaande dinsdag, 21 november, komt DV de mannenvereniging weer bij elkaar in 't Kerkerf. We beginnen om 19.30 uur. Deze avond verzorgt André Dorst de inleiding. Het schriftgedeelte van deze keer is Genesis 15. Lees ook vooraf de Bijbelstudie in MANkracht nr. 8 van oktober: 'Abram in verbond met de HEERE'. Alle mannen vanaf 18 jaar zijn hartelijk welkom, ook als je zomaar een keertje wilt komen kijken. De secretaris

Vrouwenvereniging Wees een zegen

DV woensdag 22 november komen we weer samen in 't Kerkerf. Op het programma staat dan bijbelstudie 5, graag deze alvast thuis voorbereiden. We hopen elkaar weer te ontmoeten, om half 8 staan de koffie en thee klaar waarna we om kwart voor 8 willen starten. Hartelijke groet van het bestuur

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool, Jullie hebben op de zondagsschool een boekenlijst gehad om een mooi boek uit te zoeken voor de kerst. Denken jullie er allemaal aan om je keuze uiterlijk zondag 19 november in te leveren? Bedankt alvast!

Alvast ter info: De gezamenlijke Kerstviering van de zondagsschool en verenigingen zal dit keer plaatsvinden op D.V. Eerste Kerstdag, maandagmiddag 25 december om 15.00u in de kerk. Iedereen van harte welkom!

Hartelijke groet van het team van de zondagsschool

Voor aankondiging Kerstbijeenkomst.

Op Deo Volente woensdag 20 december a.s. hopen we een Kerstbijeenkomst te houden voor alle senioren van 55 + in de gemeente. Het heuglijke feit van het Kerstfeest, de geboorte van de Heere Jezus zal herdacht worden in liederen, teksten en gedichten.

Daarna hopen we met elkaar een gezellige maaltijd te houden. Komt u ook?? Noteert u alvast de datum: 20 december. Met een hartelijke groet,
De werkgroep seniorenmiddagen.

Luiers voor Lesbos

Weerloze en kwetsbare kinderen in nood hebben uw hulp hard nodig! Samen met u voorziet CRR in de hoognodige spullen om kinderen een hygiënische basis te bieden.

Wat verzamelen we? Luiers, billendoekjes, maandverband en incontinentiemateriaal.

U kunt deze producten de hele maand november inleveren bij twee inzamelpunten in Elspeek.

1. Fam. van Asselt, Sluiterweg 8a, Elspeek
2. Fam. Smit, Staverdenseweg 20, Elspeek

Van harte welkom!

Werkgroep CRR Elspeek

Tweede Kamer Verkiezing

Op D.V. 22 november zullen de Tweede Kamer verkiezingen worden gehouden. Laat uw stem niet verloren gaan. Uiteraard hebben we maar één stemadvies en dat is de partij die ons dorpsgenoot vertegenwoordigt met als uitgangspunt 'woord houden'. De achterliggende gedachte bij die slogan is dat we als land en volk het bij het woord Gods moeten houden. Anders is er geen dageraad. Laten we voorts het gebed niet vergeten.

Laurenskerk Rotterdam

Een dag voor het afscheid van ds.W.L.Tukker van Rotterdam werd de Laurenskerk in 1959 weer gedeeltelijk in gebruik genomen voor de eredienst na de verwoesting van het schone kerkgebouw ten gevolge van een zwaar bombardement in de eerste oorlogsdagen van 1940. Hij schreef er over in de Rotterdamse kerkbode: 'Het was een heerlijk ding voor mij, dat ik de opening van de Grote kerk heb mogen meemaken'.

Wie de afbeeldingen zag van de kale vlakte van het hart van Rotterdam met enkel muren en een geblakerde toren zal dat kunnen begrijpen. Hoe zou deze predikant gereageerd hebben op het optreden van het Terror Corps met de organist van de Laurenskerk te Rotterdam op 4 november dat de nodige commotie teweegbracht.

Wijlen ds. Joh. van der Poel noemde een kerkconcert eens een concert zonder Kerk. Wat zou de goede man van dit gebeuren wel gezegd hebben. Het lust me niet om op alle details van dit onsmakelijke spektakel – want concert kan zo iets niet genoemd worden- in te gaan. Het mag duidelijk zijn dat dansende duivels en een dansend figuur op de orgelballustrade die de Heere Jezus moest voorstellen weerzinwekkend is. En dat alles in een bedehuis. Met begeleiding van een instrument dat bestemd is voor de eredienst aan de Allerhoogste. We zien hierin de secularisatie op z'n slechtst. Een organist die in de gereformeerde gezindte nogal populair is annuleerde daarom een concert dat in die zelfde kerk gepland stond aan het begin van het volgend jaar. Dat had hij mijns inziens niet moeten doen. Noch het kerkgebouw, noch het orgel heeft daar part of deel aan. Het is een feit dat de kerkelijke gemeente de kosten niet kan opbrengen die het monumentale gebouw meebrengt. Daarom is de kerk in een culturele stichting ondergebracht onder voorwaarde dat er elke zondag kerk kan worden gehouden. Wanneer iemand –vervreemd van het gereformeerd bijbels gedachtengoed- mag bepalen wat cultureel verantwoord is dan kunnen we de meest dwaze dingen verwachten. Een ding is duidelijk, de duivel was op klompen aanwezig. Vergeten we echter niet dat hij tijdens de gewone kerkdiensten wel eens op kousenvoeten kon binnenkomen wanneer niet de Christus der Schriften verkondigd wordt als Zaligmaker van en betaler voor de zonden maar aanmoediger of vergoelijker ervan....

Ondertussen is het hemelschreiend dat in de plaats waar godzalige dienstknechten als Jacobus Fruytier, Wilhelmus a Brakel en Abraham Hellenbroek (laatstgenoemde is zelfs in die kerk begraven) zondag aan zondag preekten zo iets heeft plaats gevonden. Brakel bestreed in de dagen dat hij te Rotterdam stond in geschrifte de Labadisten, die een volmaakte kerk voorstonden. We moeten wel bedenken dat Brakel hier het instituut kerk bedoelt, maar we zouden het in dit verband ook op de Laurenskerk als gebouw kunnen toepassen: 'Sullen wij zeggen datse om hare verdorvenheit de Kerke Christi niet meer en is? Sullen wij se verachten? Sullen wij er uyt lopen? Neen, dat is dwaesheyd. 't Staet vast, dat een verdorvene Kerke

nochtans een Kerke is, en dat Godt van den beginne tot op desen tijt toe sijne Kerke alletijt vol veele verdorvenheden heeft laten zijn, soo dat hij tegen Gods Woort, tegen Gods gewoone handelinghe, tegen alle ervarentheyt sich aenkanthet, die een Kerke om de verdorvenheyte versmaet, en loochent die een Kercke te zijn’.

Ds. C.A. Korevaar (1916-2012), die vanaf 1949 tot aan zijn emeritaat in 1981 Rotterdam diende, deed over de nood van kerkelijk Rotterdam, ter gelegenheid van zijn 70-jarig jubileum, een boekje open in een interview met het Reformatorisch Dgablade. Hij zag in de 32 jaar dat hij in Rotterdam stond dat de kerk steeds meer marginale betekenis kreeg, hetwelk in de ruim dertig jaar die hij er als emeritus woonde alleen maar toenam. Hij zei toen de volgende behartenswaardige woorden waar ik mee besluit: “Het blijft een groot verdriet. Je gunt het mensen zo dat ze weten wat Jezus voor hen betekent.” Of het tijt nog kan keren? „Als ik denk aan Klein-Azië ben ik bevreesd. De kandelaar is weggenomen, maar niet teruggekomen. We moeten echter niet vergeten te rekenen met een God Die wonderen doet.”

Daarom pleit ik er voor om zangavonden of andere bijeenkomsten op gereformeerde grondslag in de Laurenskerk niet te annuleren of te vermijden. Daar zou er maar één om lachen. En die moeten we dat niet gunnen!

Bijbelse ambten en beroepen (LXVIII)

Opperzangmeester is het volgende bijbelse beroep dat we onder uw aandacht willen brengen. In nieuwere vertalingen wordt dit ook wel vertaald met koorleider. Luther vertaalde zelfs met voorzanger. Het Hebreeuwse woord ‘menatseh’ komt van het werkwoord netseh dat als betekenis heeft overtreffen, overwinnen, glanzen, stralen, leiden, dirigeren, spelen en musiceren (maar dan wel in liturgische setting). We moeten doorvertaald naar onze tijt bij opperzangmeester denken aan een dirigent, of nog liever chef-dirigent maar ook wel artistiek leider, zoals dat het geval is bij een orkest. Aangezien de koren van de tempel begeleid werden met een orkest is die laatste benaming misschien wel het meest passend. Wat dirigenten op de bok moeten dirigeren is in veel gevallen niet bijbels verantwoord. ’t Is toch een heel verschil immers, een wals van Strauss of een cantate van Bach? Hoe geheel anders dan walsen, opera’s en operettes zijn de partituren die de opperzangmeesters in de Bijbel zijn voorgezet. Tal van psalmen zijn opgedragen aan een opperzangmeester, waarbij als enige uitzondering het gebed van Habakuk buiten het

psalmboek is opgedragen om door de opperzangmeester ten gehore gebracht te worden. Klaarblijkelijk heeft dit lied toch echt als een soort 151e Psalm gefunctioneerd in de Oud Testamentische eredienst. Wonderlijk dat –voor zover mijn kennis rijkt– op William Cowper en André Troost na die de verzen 17-19 van Habakuk 3 berijmden– alleen Marnix van Sint Aldegonde in negentien coupletten te zingen op de wijs van Psalm 50 het hele lied heeft berijmd. Marnix heeft overigens wel meer Bijbelse passages uit het Oude Testament op rijm gezet, zoals het lied van Mirjam (Exodus 15), het lied van Mozes (Deut.32), Debora (Richteren 5), Hanna (1 Sam.2), Jesaja 53, het gebed van Jona uit de buik van de vis en nog veel meer. Marnix heeft deze liederen naast zijn psalmberijming geschreven voor de Nederlanders die moesten vluchten naar andere landen vanwege de geloofsvervolging. Het zou de moeite waard zijn ze eens enigszins aangepast aan onze huidige taal te zingen op een zangavond. Trouwens het zou voor de dirigenten van de diverse koren en ensembles die ons dorp telt een mooie uitdaging kunnen zijn er eens zomaar eens een ten gehore te brengen.

Welgeteld zijn er 55 psalmen speciaal voor de opperzangmeester vervaardigd. Dat wil natuurlijk niet zeggen dat de andere 95 psalmen zonder opperzangmeester zijn gezongen. Het getelde aantal bevat allerlei soorten liederen. De droevigste van Heman (Psalm 88), de 22e die het lijden van de Heere Jezus profeteert maar ook de 45e die zo heerlijk zingt van Koning Jezus.

De Psalmen werden voor de opperzangmeester geschreven. Wij mogen ze –zij het in berijmde versienog zondag aan zondag zingen. Laten we er maar heel zuinig op zijn.

Wanneer we bij het grondwoord waar opperzangmeester van af stamt nog eens kijken naar varianten dan zou ‘overwinnaar’ een goed alternatief kunnen zijn. De Kanttekeningen op de Statenvertalingen noemen deze ook. M.a.w. i.p.v. ‘Een psalm van David voor de opperzangmeester’ Een psalm van David voor de overwinnaar’. Dat stemt overeen met 1 Johannes 5:4: Want al wat uit God geboren is, overwint de wereld; en dit is de overwinning, die de wereld overwint, namelijk ons geloof.’ In een dergelijk verband merkte Luther eens op dat je met psalmzingen de duivel op de vlucht jaagt. Aan de zwaarmoedige Matthias Weller die hoforganist was van beroep schreef hij op 7 oktober 1534: „Als je treurig gestemd bent en er onderdoor dreigt te gaan, zeg dan tot jezelf: Vooruit, ik moet voor onze Heere Christus »en lied spelen op het orgel, want de Schrift leert me dat Hij gaarne vrolijk

gezing en snarenspeel hoort. En grijp dan fris in de toetsen en zing er op los, totdat die gedachten de wijk nemen... en komt de duivel terug, verweer je ferm en zeg: „Eruit duivel, ik moet nu voor mijn Heere Christus zingen en spelen”.

Heel bijzonder is het dat de Griekse vertaling, de Septuaginta, die ook wel in het Nieuwe Testament gebruikt wordt bij het citeren van Bijbelplaatsen uit het Oude Testament het woord ‘telos’ gebruikt voor opperzangmeester. Telos betekent doel, einde maar ook eeuwigheid. Dan zou men in plaats van ‘voor de opperzangmeester’ moeten lezen: Een psalm met betrekking op de eeuwigheid. Zeg eens dat het niet waar is. Ze hebben allemaal eeuwigheidswaarde. Niet dat ze in de eeuwigheid gezongen worden. Daar wordt het lied van Mozes en het Lam gezongen. Zullen we dat eens meezingen?

Bij de diensten

Komende zondag hopen we weer twee keer in uw midden te zijn. In de morgendienst lezen we Ezechiël 11 terwijl we ‘s middags artikel 22 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis willen overdenken. Gezegende diensten toegewenst.

Ter overdenking

Het is een ellende boven alle ellende dat wij meer vreugde hebben over honderd gulden, die iemand ons geeft of belooft, dan daarover dat de Zoon van God ons Zijn rijk en eeuwig erfdeel schenken wil (Maarten Luther).