

# Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 4



## **Predikant: ds. M. van Kooten**

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: [m.vankooten@solcon.nl](mailto:m.vankooten@solcon.nl)

## **Scriba: ouderling J. Fijan**

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: [scriba@hervormd-elspeet.nl](mailto:scriba@hervormd-elspeet.nl)

## **IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:**

NL29 RABO 0384 7680 75

## **IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:**

NL61 RABO 0347 5000 99

## **Diensten**

D.V. zondag 28 januari 2024

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. M. van Kooten

D.V. woensdag 31 januari 2024

19.30 uur ds. M. van Kooten (Bijbellezing)

## **Collecten**

1. Fonds christelijke doeleinden

2. Kerk

3. Instandhouding predikantsplaats

Van harte aanbevolen

## **Kinderoppas**

Nelleke Schoonhoven-Slappendel, Gerriëlle van de Steeg en Julia de Weerd

## **Catechisaties**

De eerste groep van maandagavond moet leren bladzijde 60 en maken de vragen en opdrachten op blz. 60 en 61 van De enige troost deel 1. De tweede groep moet leren de vragen op blz. 56 en maken de vragen en opdrachten op blz. 56 en 57 van De enige troost deel 2. De laatste groep moet maken de vragen en opdrachten op blz. vanaf vraag 3a op blz. 25 van De enige troost deel 3. De vrijdagavondcatechisanten moeten leren de vragen op blz 46 en maken de opdrachten op blz. 48 en 49 van het Voorbeeld der Goddelijke waarheden deel 1.

## **Bijbellezing**

Aanstaande woensdagavond hopen we weer samen te komen in de kerk om de bijbellezingen uit Galaten te vervolgen. Dit keer gaan we het vierde hoofdstuk lezen. Allen hartelijk welkom om 19.30 uur.

## **Gebedskring**

Op D.V zaterdag 27 januari hopen we om 21.00 uur in het Kerkerf de maandelijkse gebedskring te houden. Na een gedeelte uit Gods Woord te hebben gelezen is er gelegenheid tot gebed en daarna zingen we enkele psalmen. U/jij bent van harte welkom

## **Bezinningsavond Hoornbeek Apeldoorn**

D.V. 7 maart 2024 - "Seksualiteit: de bloemetjes en bijtjes in de praktijk"

Praten met uw (oudere) kind(eren) over seksualiteit kan erg lastig zijn. Toch is het belangrijk voor hun (identiteits)vorming. Maar hoe kunt u dat nu doen, nu ze in de fase zijn dat de 'bloemetjes en bijtjes' opeens heel dichtbij komen?

Tijdens de bezinningsavond op DV donderdag 7 maart hopen wij hierover met u het gesprek aan te gaan. Het thema is: "Seksualiteit: de bloemetjes en bijtjes in de praktijk". Wietske Kruyswijk hoopt dit onderwerp op een positieve en veilige wijze met ons te bespreken. Wietske is getrouwd, heeft vier kinderen en leidt WISEducatie. Zij heeft ervaring als trainer en gastdocent in het bieden van voorlichting en lessen over seksuele vorming.

De bezinningsavonden kenmerken zich niet alleen door het luisteren naar de inleider, maar ook door ruimte voor onderling gesprek. Op die manier kunnen we van elkaar leren en ideeën opdoen.

Met het oog op de catering willen we u vragen zich aan te melden via <https://forms.office.com/e/A30TR1Q5sM> of [bezinningsavondapeldoorn@hoornbeeck.nl](mailto:bezinningsavondapeldoorn@hoornbeeck.nl). De bezinningsavond is ook toegankelijk voor ouders die geen kinderen op het Hoornbeeck Apeldoorn hebben. De avond vindt plaats op het Hoornbeeck College in Apeldoorn. De inloop is vanaf 19.15 uur. We hopen te starten om 19.30 uur en af te ronden om 21.15 à 21.30 uur. Aan deelname zijn geen kosten verbonden.

We hopen u op 7 maart te ontmoeten

### **Bijbelse ambten en beroepen (LXXV)**

Eerder schreven we over de hogepriester. De 'gewone' priester hebben we echter nog niet beschreven. Vele, vele malen worden ze echter in de Heilige Schrift genoemd en het is daarom goed ook bij hen stil te staan. In het oorspronkelijk lezen we in het Oude Testament voortdurend van een 'cohen'. Dat is een benaming die onder de Joden vandaag nog steeds voorkomt als achternaam. De preciese betekenis van het werkwoord cohen waarvan het zelfstandig naamwoord is afgeleid betekent zoiets als (bij)staan. Het gaat derhalve over mannen die bijstaan in de dienst des Heeren. Niet dat de Heere ze op zich nodig heeft maar het heeft Hem behaagd mensen te gebruiken in Zijn dienst. De Heere had uiteraard voortdurend vanuit de hemel kunnen spreken zoals dat bij Abrahams offer van Izak gebeurde alsmede bij Sinai in de brandende braambos en de wetgeving maar Hij doet dat voornamelijk middels mensenkinderen, waartoe ook de priesters behoorden. Daarbij hadden de priesters wel nauw te luisteren naar de stem van God en de regels en orden die Hij in de heilige wet heeft aangegeven. Pas bij de wetgeving op de Sinai zijn de priesters ingesteld onder de Israëlieten. Het betrof de zonen van Aaron waarbij de oudste hogepriester moest zijn. De priesters kwamen altijd uit de stam van Levi en in het bijzonder uit het nageslacht van Aaron. Overigens

hadden de Egyptenaren al eerder priesters die de afgoden van Egypte offerden. Zij hadden een apart gedeelte van Egypte tot hun beschikking. Toen Jozef massaal het land opkocht voor de farao in de dagen van grote hongersnood en de farao daarmee het hele land in eigendom kreeg werd het land van de priesters overgeslagen (Gen.47:22).

Bij de instelling van het priesterambt zien we dat de Heere een gemeenschappelijke dienst heeft ingezet die voorheen nog onbekend was. Ooit was de dienst des Heeren een grote huisgodsdienst oefening waarbij het hoofd of andere leden van het gezin fungeerden als priester en ook een offer brachten. We zien het bij Kain en Abel, Noach en de aartsvaders. Ook buiten het volk van het verbond komen we ze tegen, zoals we zien bij Melchizedek en Job. Toen het volk in Egypte kwam en op den duur tot slaven werden gemaakt en zij tegen de verdrukking in tot een groot volk werden behaagd het de Heere bij de exodus om naast de huisgodsdienst een meer gecentraliseerde eredienst in te voeren waar hoofdzakelijk de offers gebracht werden. We zouden het een voorloper kunnen noemen van het kerkelijk leven. Niet op zichzelf staan maar zich voegen bij een kerkelijke gemeente zoals we lezen in artikel 28 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Zo zingen we dat de stammen vrolijk opgaan naar Sions Godgewijde top, op zijn minst bij de drie grote feesten.

De arbeid van de priester bestond uit de bediening van de verzoening in het heilige en het voorhof. Priesters zorgden voor de toonbroden, de brandende kandelaar en staken wierook-en brandoffer aan, bliezen op de zilveren trompetten ter aankondiging van de feestdagen en deden onderzoek wanneer iemand van melaatsheid werd verdacht, terwijl zij ook onderwijs gaven vanuit Gods woord en als vraagbaak in bepaalde godsdienstige kwesties dienden. Ook was aan hen het zegenen voorbehouden zoals we zo treffend lezen van Zacharias die dit niet meer kon omdat hij met stomheid was geslagen.

Hoewel de priesterlijke bediening na lijden, sterven en opstanding van de Heere Jezus geen bestaansrecht meer heeft, bleven ze wel hun werk doen in de tempel. Totdat de verwoesting van de tempel plaatsvond. Onder de Joodse religie horen we niet meer van priesters, althans niet meer dat ze de taken vervulden als omschreven in de wet Gods. Wel gaat men er van uit dat iedereen die de achternaam Cohen heeft tot de priesterlijke familie behoort. Zij hebben speciale privileges in de synagoge zoals als eerste de thora-lezing te verzorgen en de priesterlijke zegen uit te spreken. Ze mogen ook als de priesters in het Oude Testament

niet in contact komen met een dode, behalve ouders, vrouw, kind, broer of (ongetrouwde zus). Zo staat het inderdaad ook in Leviticus 21 te lezen. Ook het bezoeken van een begraafplaats is niet toegestaan mits er een speciaal pad voor de priester aanwezig is. Op die paden verontreinigen ze zich niet. Ook een ziekenhuisbevalling kan op problemen stuiten. Een priester mag de bevalling van zijn vrouw niet meemaken wanneer er overleden mensen of afgestorven ledematen zich in het hospitaal bevinden. Met speciale toestemming van de rabbijn mag het wel.

Binnen de Rooms Katholieke kerk kent men nog steeds priesters. Zij heten middelaar tussen God en mensen te zijn. Christus is de Hogepriester in de hemel, de grote Middelaar, terwijl de paus Diens plaatsvervanger op aarde heet te zijn. Christus heeft volgens het concilie van Trenthe bij het laatste avondmaal de discipelen de opdracht gegeven om het avondmaal te bedienen met de woorden 'Doe dat tot Mijn gedachtenis'. Hoofdtak was dus niet de verkondiging van het woord maar het avondmaal bedienen (voor de Rooms Katholieken is dat de eucharistie of mis). Vandaar ook dat de leken wel een ouwel maar geen beker aangereikt krijgen bij de mis. Hoewel e.e.a. bestreden wordt door Rooms Katholieke theologen is de mis een herhaling van het offer op Golgotha waarom de Heidelbergse Catechismus het een vervloekte afgoderij noemt. De priesters wijzen niet op het volkomen offer van de Heere Jezus maar bieden het offer van Christus aan God aan en vragen dit te aanvaarden. We kunnen dit toch moeilijk een wijzen op het volbrachte werk van Christus noemen. Er ontbreekt blijkbaar nog iets aan...menselijk handelen.

Binnen de evangelisch Lutherse kerken in Noord Europa worden de voorgangers ook priesters genoemd. Niet zozeer omdat ze boven de leken verheven zouden zijn want dat is binnen het lutheranisme niet aan de orde. Iedereen dient als het ware bij het koninklijk priesterdom te behoren. Omdat de priester in dat laatste geval in het bijzonder verkondiger van het woord heet en te vergelijken is met een predikant ontlokte het P.A. de Genestet (1829-1861) om in zijn gedicht 'Peinzensmoede' te verzuchten:

Daar is geen Priester

Die Hem verklaart!

In raadslen wandelt

De mens op aard.

De dominee dichter die dit aan het papier toevertrouwde had een zwaar leven en was vermoeid van alle pasklare antwoorden die hij van vele voorgangers vernam. Reeds op zeven-jarige leeftijd was hij wees. Aan zijn kortstondig huwelijk kwam al een einde toen

hij op de dag voor zijn 30e verjaardag zijn vrouw en enkele weken eerder zijn zoontje zag ontvallen door de dood. Hij werd gedwongen om zijn ambt neer te leggen om voor zijn drie dochtertjes te zorgen terwijl hij zelf op 31 jarige leeftijd overleed aan de gevolgen van t.b.c. Kort voor zijn dood slaakte hij de bovenstaande verzuchting. Na in dat gedicht voorts allerlei geloofsmoelijkheden geuit te hebben eindigt hij met de woorden:

Daar is geen Priester

Die Hem verklaart! -

Doch U zoekt niemand

Vergeefs op aard.

### **Bij de diensten**

Komende zondag hopen we elkaar in beide diensten te ontmoeten rondom Gods woord. 's Morgens is het de bedoeling dat we Mattheus 13 lezen en in de middagdienst hopen we artikel 24 van de Nederlandse Geloofsbelijdenis te behandelen. Het artikel over de heiligmaking. Gezegende diensten toegewenst.

### **Ter overdenking**

Het boek des levens bevat niet alleen de namen van hen die verordend zijn ten eeuwige leven maar ook de middelen die tot dat doel leiden. Hier zijn ook opgeschreven de al de zonden, al de vergevingen uit vrije genade sedert de eerste Adam zondigde. O, wat moet dat boek des levens een ontzaglijk groot boekdeel zijn! O, hoe groot en breed en lang moeten de rekeningen der genade van Christus zijn! (Samuel Rutherford (1600-1661)