

Nieuws uit de Hervormde Gemeente Elspeet

2024 | Week 17



Predikant: ds. M. van Kooten

Nunspeterweg 4

8075 AC Elspeet

Tel. 0577-491206

E-mail: m.vankooten@solcon.nl

Scriba: ouderling J. Fijan

Zichtweg 3

8075 CN Elspeet

Tel. 0577-491098

E-mail: scriba@hervormd-elspeet.nl

IBAN Coll. van Kerkrentmeesters Herv. Gem.:

NL29 RABO 0384 7680 75

IBAN Coll. van Diakenen Herv. Gem.:

NL61 RABO 0347 5000 99

Diensten

D.V. zondag 28 april 2024

09.30 uur ds. M. van Kooten

15.00 uur ds. J.A. v.d.Berg te St.Anthoniepolder

D.V. vrijdag 3 mei 2024

14.00 uur ds. M. van Kooten (huwelijksbevestiging)

Collecten

1. Kerk

2. Instandhouding predikantsplaats

3. Kerk (deurcollecte)

Van harte aanbevolen

Kinderoppas

Eveline de Ruiter-Monster, Annemieke de Fijter-Tramper en Julia de Weerd

Huwelijk

Op 3 mei hopen Rutger Duits uit Uddel en Elaine van Dongen in het huwelijk te treden. Hun huwelijk zal gesloten worden op landgoed Staverden terwijl de kerkelijke bevestiging zal plaatsvinden in een dienst in de hervormde kerk om 14.00 uur. Van harte willen we Rutger en Elaine feliciteren met hun voornemen en Gods onmisbare zegen toewensen voor de toekomst. Ze hopen zich te gaan vestigen aan de Colijnstraat 35 8072 AT te Nunspeet. Daarmee zijn ze terecht gekomen in een buurt waar alle straten vernoemd zijn naar beroemde Nederlandse politici uit het verleden. Bewindslieden die op onderscheiden wijze leiding gaven aan het land: Liberaal (Thorbecke), socialistisch (Drees), Rooms Katholiek (Schaepman) en anti-revolutionair (Kuyper). Nu, tot die laatste groepering behoorde ook Hendrik Colijn. Na Abraham Kuypers dood werd hij leider van de anti-revolutionairen en op den duur vijf maal over minister-president gedurende de periode 1925-1926 en 1933-1939. Dat waren jaren van crisis en oorlogsdreiging. Heel bekend zijn de woorden die hij voor de radio sprak toen Hitler in 1936 zijn eerste 'succes' boekte en Colijn de nederlandse bevolking toesprak: 'Ik verzoek den luisteraars dan ook om wanneer ze straks hunne legersteden opzoeken, even rustig te gaan slapen als ze dat ook andere nachten doen. Er is voorshands nog geen enkele reden om werkelijk ongerust te zijn.' Eerlijk gezegd vind ik dat –hoe vaderlijk bedoeld- praat van niets. Gerust slapen kunnen immers alleen Gods kinderen. Rutger en Elaine treden in het huwelijk eveneens in een tijd van spanningen en diverse crises. We wensen hen daarbij toe dat ze niet al te ongerust de onrustige tijd samen tegemoet mogen gaan omdat ze rust mochten vinden in het bloed van de Heere Jezus Christus.

Zondagsschool

Beste kinderen van de zondagsschool,
D.V. aanstaande zondag 28 april zal er geen zondagsschool zijn i.v.m. de meivakantie. We hopen jullie 5 mei weer te ontmoeten.
Hartelijke groet, het team van de zondagsschool

Vrouwenvereniging Wees een zegen

De meesten hebben het al in de app gelezen maar we willen u en jullie ook nog via deze weg uitnodigen voor ons jaarlijkse uitje dat DV dinsdag 4 juni op de planning staat. Rond 10.00 uur hopen we samen deze dag te beginnen in het Kerkerf. Het is nog een verrassing wat deze dag ons gaat brengen. Kunt u of jij overdag niet? Dan is er de mogelijkheid om 's avonds aan te sluiten bij het eten om 18.00 uur (binnen een straal van 10 km vanaf Elspeet). Opgeven kan nog steeds via de app of bij een van de bestuursleden. Van harte welkom, het is elk jaar weer fijn om met elkaar op pad te gaan!

Hartelijke groet van het bestuur

Financiële verantwoording

De collecten voor de kerk voor de maand februari hebben opgebracht:

Kerk: € 2206,08

IPP: € 2467,08

Extra kerk: € 1119,79

Giften per bank: 3x € 10,- / € 15,- / € 20,-

Voor de maand maart:

Kerk: € 3705,12

IPP: € 4091,75

Extra kerk: € 1188,40

Giften per bank: € 5,- / € 10,- / € 25,- / € 100,-

Alle gevers na de Heere hartelijk dank.

Penningmeester College van Kerkrentmeesters

Gemeenteavond

Noteert u het alvast in uw agenda: DV woensdag 15 mei hopen wij onze gemeenteavond te organiseren en daar onze jaarcijfers van het afgelopen jaar aan u te presenteren. Alle gemeenteleden hartelijk welkom. Een hartelijke groet namens de penningmeesters.

Ouderenmiddag

Zo de Heere wil en wij leven hopen we op 14 mei a.s. opnieuw een ouderenmiddag te houden. Alle ouderen en alleenstaanden worden hiervoor hartelijk uitgenodigd. De middag begint om 14.30 uur met een gezellig samenzijn en ontmoeting met elkaar. Om 15.15 uur zal ds. M. van Kooten de opening verzorgen en een korte meditatie houden. Daarna zal er een

onderwerp met presentatie worden besproken getiteld: 'Van Pasen naar Pinksteren in het Oude Testament en het Nieuwe Testament'. Om ca 17.00 uur zal ds. Van Kooten de middag besluiten. Daarbij mag u ook aangeven of er vervoer nodig is. Ook voor vervoer kan gezorgd worden. Zo nodig regelen we dat. Daarmee proberen we ook ouderen die niet meer in de kerk (kunnen) komen de gelegenheid te geven aanwezig te zijn en elkaar weer te ontmoeten. Aanmelden voor vervoer kan bij dhr. Harm Westerbroek tel: 0653714378 of dhr. Cees van 't Noordende 0636452318 / 0577-723192. We hopen alle senioren uit de gemeente te mogen begroeten. Met een hartelijke groet, de werkgroep ouderenmiddag uit de vrouwen- en mannenvereniging.

Bijbelse ambten en beroepen (LXXXII)

Volgens de dikke van Dale verstaan we onder een reiziger o.a. een handelsreiziger. Vroeger werd vertegenwoordiger ook wel reizigers genoemd. In naam van een bepaald bedrijf ging men stad en land af om bepaalde producten te promoten. In de Bijbel wordt er ook van reizigers gesproken. Het is daarbij niet helemaal duidelijk wat hun doel was. Het zullen in ieder geval niet de backpackers van vandaag geweest, al lijkt me de verloren zoon uit de gelijkenis zo'n figuur. Je kunt met dat backpacken dat nog wel eens gedaan wordt in een 'tussenjaar' voor studenten veel indrukken opdoen maar ook aan lager wal raken. Ik heb er in ieder geval niets mee op. De reizigers –zoals in vroeger dagen de vertegenwoordigers werden genoemd– maakten aanvankelijk gebruik van het openbaar vervoer en verbleven overnacht in hotelletjes of gewoon bij mensen die een kamer ter beschikking hadden (zo iets als wat we tegenwoordig bed en breakfast noemen) en reisden zo stad en land af. Later kregen ze een auto ter beschikking en kwamen doorgaans 's avonds weer naar huis. Soms hadden ze een bepaald rayon maar ook ging men wel het hele land door en trok zelfs over de grenzen. Wat er precies bedoeld wordt met reizigers in de bijbel weten we niet precies. Het woord dat voor reiziger is vertaald komt van een werkwoord dat wandelen, gaan, trekken en reizen betekent. Het gaat hier over mensen die waarschijnlijk alleen over de benenwagen en niet over een ezel of kameel beschikten. Blijkbaar waren er ook onder de farizeeën en schriftgeleerden die stad en land afreisden om een jodengenoot te maken. Van hen zegt de Heere Jezus: Wee u, gij schriftgeleerden en Farizeeën, gij geveinsden, want u omreist zee en land om een Jodengenoot te maken, en als hij het is geworden, zo maakt gij hem een kind der helle, tweemaal meer dan gij zijt'

(Math.23:15). We weten niet precies welk soort reizigers er wordt bedoeld in de Bijbel. Ze komen tweemaal zijdelings ter sprake maar wel met een bedoeling. Zo lezen we in Job 6 dat Job zijn vrienden verwijt dat ze zijn leed niet recht wogen maar hem beschuldigden van bepaalde zonde die hij mogelijk verzwegen had omdat hij zo zeer geplaagd werd. Hij noemt de troost die ze wilden geven als een beek waar men zich uit wil laven maar de beek blijkt uitgedroogd of bevroren. In dat verband staat er 'de reizigers Thema zien haar (...) zij worden beschaamd omdat elkeen vertrouwd; als zij daartoe komen zo worden zij schaamrood'. Thema blijkt een plek in Arabie te zijn. Daar kwamen reizigers vandaan die dorst hadden maar de beek waaruit ze wilden drinken stond droog. De tweede maal dat we van een reiziger lezen is in Jeremia 14:8. Daar lezen we het volgende: 'O Israels Verwachting, zijn Verlosser in tijd van benauwdheid! Waarom zoudt Gij zijn als een vreemdeling in het land en een reiziger die slechts inkeert om te vernachten?' In deze tekst spreekt Jeremia. De Heere heeft een grote droogte over Juda doen komen vanwege hun zonden. Het leed is niet aan te zien, noch bij mens noch bij dier. Dan gaat Jeremia namens het volk schuld belijden en vraagt of de Heere bij hen wil blijven. Niet als een reiziger die even een nachtje slaapt en vervolgens vertrekt. Een zakelijk en vluchtig contact, niet genoeg om elkaar te leren kennen. Niet dat de Heere alleen maar regen zou geven en dan vervolgens weer zou mogen vertrekken, zoiets als een 'noodgod'. Nee, Jeremia vraagt om een voortdurend blijven en bezoeken met het heil. Wie het vervolg leest van Jeremia 14 zal bemerken dat dit gebed niet wordt verhoord. De Heere trekt door met Zijn oordelen. Zo kan het dus ook nog. Ook vandaag de dag. Gods geduld kan ophouden. Wanneer echter vanuit zielenood dit gebed opstijgt omdat men God kwijt is en Hem niet meer missen kan dan mag toch gelden wat we in Psalm 145:18-19 lezen: De HEERE is nabij allen, die Hem aanroepen, allen die Hem aanroepen in der waarheid. Hij doet het welbehagen dergenen die Hem vrezen en Hij hoort hun geroep en verlost hen. Of zoals we berijmd zingen: 'Hij geeft de wens van allen die Hem vrezen, hun bede heeft Hij nimmer afgewezen'.

Bij de diensten

Zondagmorgen hopen we elkaar weer te mogen ontmoeten rondom Gods woord. We lezen 1 Koningen 13. In de middagdienst hoopt ds. J. A. van den Berg uit Sint Anthoniepolder voor te gaan daar ik zelf in Oldebroek word verwacht. Gezegende diensten toegewenst. Vergeet vooral ook niet dat u tweemaal de gelegenheid hebt om onder het Woord te komen.

Ter overdenking

In het boek 'Zuster Luc' wordt verteld van een Duitse rodekruiszuster die met een granaatwond in haar long naar het ziekenhuis wordt gebracht. Deze Nazi-verpleegster weigert bloedtransfusie. 'Ik sterf liever dan dat ik Belgisch bloed in mijn aderen krijg'. Twee dagen later is ze dood. Soms moet ik aan deze geschiedenis denken, wanneer ik in de Bijbel lees van het bloed van Jezus Christus. De grote Donor heeft Zijn bloe gegeven voor Zijn kerk. 'Hij was 't die door Zijn sterven aan haar het leven gaf'. Het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt ons van alle zonden. Dan zal een mens eerst moeten weten dat hij zondaar is; dat hij niet beantwoordt aan zijn bestemming. God heeft hem immers niet geschapen, opdat hij voor zichzelf zou leven? Johannes maakte mensen mee zoals ze vandaag ook leven en redeneren. Mensen die zichzelf misleiden, zeggende dat zij geen zonden hebben. Toen en nu wil men nog wel toestemmen niet volmaakt te zijn, maar te erkennen 'Ik ben een zondaar', daartoe ontbreekt de zelfkennis. En dus hebben vele 'brave' burgers het bloed van Jezus niet nodig. Men kan zichzelf nog wel redden zonder het kruis van Golgotha. In wezen heeft men een afkeer van wat men belijft te noemen 'die bloedtheologie'. Is er veel verschil met die Duitse vrouw uit 'Zuster Luc'? Men acht het bloed van Christus onrein (Hebr.10:29) en sterft een ellendige dood. Als wij onze zonden belijden, wil God ons deze vergeven, en ons reinigen van alle ongerechtigheid. Door Christus' bloed wordt ons gemoed gereinigd van de zonde. Zalig de mens die het mag weten dat Christus' bloed over zijn vuilheid heeft gevloed (ds.Jac.van Dijk (1913-1984).